

Zegenbede

Al sinds het begin van de coronacrisis zingt er voortdurend een lied in mijn hoofd dat mij vaak begeleidde in tijden dat ik het moeilijk had met mezelf. En dat wij ook vaak met ons Paduakoor gezongen hebben

In deze Coronatijd zijn er zoveel mensen die in hun persoonlijke leven getroffen zijn door alle maatregelen en niet weten hoe hun toekomst eruit zal gaan zien,

Vanmorgen deed ik mee aan een Zoomseminar van Jesuit Refugee Service, een organisatie die ook het Frans van der Lugt Centre in Beirout onder haar hoede heeft,

Daar werden de gevolgen besproken voor vluchtelingen van de Covid 19 Pandemie.

Ik werd getroffen door de verhalen van de sprekers uit Australië, Uganda, Griekenland en Amerika en hun ervaringen met vluchtelingen en realiseerde me hoe extra zwaar deze tijden zijn als je in vluchtelingdetentie bent of in een vluchtelingkamp woont of een asielzoekerscentrum of op een boot voor de kust van landen ligt waar nu geen vluchtelingen worden toegelaten.....

En steeds zong daarna deze zegenbede weer door mijn hoofd die ik nu met jullie wil delen en opdraag aan alle vluchtelingen en die ik ook wil uitspreken voor ieder van onze Padua Geloofsgemeenschap;

Dat het hoop mag geven moed en kracht.

***Dat je de weg mag gaan die je goed doet,***

***Dat je opstaat wanneer je valt,***

***Dat je mens mag worden in Gods ogen***

***En die van anderen***

***Weet dat de aarde je draagt***

***Dat je gaat in het licht***

***En de wind je omgeeft***

***Dat je de vruchten van het leven proeft***

***En gaat in Vrede***

***Dat je de vruchten van het leven proeft***

***En gaat in vrede***

Hoop is een lichtje in je hart

Dat vandaag moed geeft

En morgen kracht. (Paaskaart van Cordaid)

***Bepie Peters***