

In het Pinksternummer 2021 van Antonius Onderweg is uitgebreid aandacht besteed aan 'Wegen met Zegen', een mooi pelgrimspad door de Betuwe, waarvan het pelgrimshuis mede-initiatiefnemer is. De wandelroute is zo'n 150 kilometer en er komt ook een fietsroute. Begin volgend jaar worden deze opengesteld en met de Antonius van Paduakerk als vertrek- en aankomstlocatie. Omdat pelgrimeren in de laatste jaren steeds populairder is geworden (ook al voor corona), mogen we hopen dat dit een positieve impuls aan onze kerk geeft.

Het pelgrimspad leidt langs 42 kerken en andere religieuze plekken. Een aantal daarvan wordt bezinningscentrum op de route, waaronder het kerkje in Ressen, het Dominicanenklooster in Huissen en onze kerk.

Wat betekent het dat wij een bezinningscentrum worden? Wat kunnen wij aan pelgrims bieden? Welke bijzondere activiteiten gaan we organiseren? Komt er een herkenbare plek in de kerk die gericht is op pelgrimeren? Wordt het zichtbaar aan de buitenkant van de kerk? Kunnen we de kerk vaker openstellen, bijvoorbeeld met de inzet van nieuwe vrijwilligers die verbonden zijn aan het pelgrimshuis?

Het zijn vragen waarover we in deze weken nadenken met een groepje uit onze geloofsgemeenschap. Duidelijk is al wel dat er voor pelgrims elke maand een vertrekceremonie zal worden georganiseerd. Over de vorm daarvan gaan we verder nadenken. Het is mooi wanneer zo'n ceremonie vanuit onze gemeenschap (be)geleid kan worden. Ook is al wel duidelijk dat we zowel in de kerk als aan de buitenkant zichtbaar een pelgrimskerk willen zijn. Hoe dat er uitziet...ook daarover denken we verder na.

Bijzondere activiteiten gaan we zeker ook organiseren. Er zijn al andere wandelactiviteiten in voorbereiding. Zo komt er een stadswandeling en we gaan in de adventsperiode een aantal zondagswandelingen organiseren. Ook willen we graag meditatieve bijeenkomsten organiseren, waarvoor zich al vrijwilligers hebben aangemeld.

We hebben het voornemen om lezingen en groepsgesprekken te organiseren. Sterker: voor de coronatijd hebben we al een aantal lezingen georganiseerd, die we helaas moesten uitstellen. Deze gaan we weer oppakken. Voor onze kleinschaligere activiteiten biedt de pastorie nog steeds een goed onderdak. Deze willen we wat intensiever gaan gebruiken (naast verhuur), zodat we op onze locatie niet alleen met onze kerk maar ook met pastorie en parochiehuis invulling kunnen geven aan het zijn van een bezinningscentrum dat aantrekkelijk is voor mensen die op dit moment nog geen deel uitmaken van onze gemeenschap.

Wil je hierin meedenken? Heb je ideeën voor activiteiten die binnen een bezinningscentrum een plek kunnen krijgen? Laat het dan vooral weten!

Corné van Iersel