

Welkom

Welkom in dit uur van waken. Laat het stil worden; dat is meer dan zwijgen. Het is rust vinden, luisteren hoe wij geroepen zijn om te leven. Dit is een uur om stil te worden, rust te vinden, ons hart te openen voor de paasbelofte van de verrezen Jezus: 'Mijn vrede laat ik jullie'. Laat de vrede in ons niet geblokkeerd raken door welke oorlog dan ook. Wij bidden om de lange adem van de hoop, opdat het vuur van de vrede niet dooft in ons.

Om ons de komst van het vredesvuur niet te laten ontgaan, nodig ik u uit om, als u dat wilt of kunt, ons te verzamelen achter in de kerk voor het ontsteken van het paasvuur. Het koor gaat ons voor.

Ontsteken van het vuur – Paaskaars - paasjubelzang

Genesis 1

Gebed

U die er bent en waakt. Laat het in alle vroegte zijn. Laat ons wakker worden bij het eerste licht, waar U ons roept bij naam en toenaam. Dat vragen wij U door hem die leeft, Jezus, Uw zoon, onze broeder. Amen.

Ezechiël 36:25-28; Lucas 24:1-12

Overweging

Woord voor woord, klank na klank, gebaar na gebaar hebben we het leven gevolgd. Vanaf de komst van het licht – 'zo werd het avond en morgen, de eerste dag'. We hebben gelezen en gezongen over het licht dat de duisternis verdrijft, over het versteende hart dat wordt uitgesneden ten bate van een levend hart. En dat alles als een prelude op Jezus die dood was maar levend is. Wie op zoek is naar hem, zal hem niet vinden in het graf. Hij resoneert in het leven. Zoek hem in onze gewonde wereld. Zoek hem in de puinhopen van oorlogsgeweld. Zoek hem in onze eigen gebrokenheid. Hij is verrezen: vind hem in de bron van liefde die

ondergronds werkt, sterk als de dood. Kijk, met zijn graf in de rug, naar al wat is – dáár leeft en resoneert hij. Kijk naar het nieuwe leven dat wij aanstonds vieren in de doop. Doe het zonder schaamte, in het volle geluid van Charlotte die zal zingen 'ik weet dat mijn verlosser leeft'.

Doop Ida

Naamgeving

David en Sophia, jullie hebben je kind genoemd met een eigen naam. In die naam wordt zij gekend en aangesproken. Verbonden met de naam van Jezus Christus, wordt zij met haar eigen naam gedoopt. Barbara en Judith, jullie zijn de eerste getuigen en borgen van Ida. Spreek, na David en Sophia, haar naam uit terwijl je je handen op haar hoofd legt.

David, Sophia, Barbara en Judith leggen achtereenvolgens hun handen op het hoofd van Ida en spreken haar naam uit.

Vragen aan David en Sophia:

Wil je de naam van Ida altijd met eerbied blijven noemen?

Wil je haar blijven zien als deze bijzondere mens die aan jullie is toevertrouwd?

Aan de peetouders Barbara en Judith

Wil je voor Ida een speciaal plekje openhouden in je hart?

Wil je David en Sophia met raad en daad bijstaan in hun zorg voor Ida?

Nu, in haar doop noemen we Ida bij haar diepste naam, kind van het leven, kind van God. Moge zij in die naam steeds opnieuw geboren worden

Doop met water

Ida, Josina, Lucas, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zalving

Ida, ik zelf jou met dit chrisma, als teken van verbondenheid met Christus, de gezalfde bij uitstek.

Licht

Barbara en Judith zullen de doopkaars ontsteken aan het nieuwe licht van de paaskaars en Ida's doopkaars brandend op het altaar zetten.

Doopkleed

Ida ontvangt het doopkleed als teken van nieuw leven.

Vredeswens

Eeuwige, wij behoren tot uw wonderbare schepping. Versterk in ons het besef dat wij geschapen zijn naar U toe. Vervul ons met eerbied; verlos ons van verwoesting en afbraak. Laat er vrede zijn: in ons, onder ons en in de wereld. Geef elkaar een teken van die vrede.

Uitnodiging tot communie

Moge het zo zijn dat onze vredesgroet zichtbaar blijft in onze geest en in ons handelen.

Ik nodig u uit om deel te nemen aan de maaltijd van Christus: herdenking aan zijn lijden en dood en teken van zijn opstanding.

Voorbede

Laat ons bidden voor Ida Josina Lucas. Dat het water van de doop haar volop doet leven en groeien. Dat het een blijvende glans geeft aan haar bestaan.

Laat ons zingend bidden.

Laat ons bidden voor David en Sophia. Dat zij gevoel blijven houden voor het goede spoor van hun roeping als ouders. Dat zij omkijken naar elkaar en trouw blijven aan zichzelf en aan de waarden waarvoor zij staan.

Laat ons zingend bidden.

Laat ons bidden voor Barbara en Judith en voor ons allen die getuigen zijn van jong leven dat opgroeit. Laten wij met het water van de doop de aarde blijven beschermen en voeden. Bidden wij om een goede levensreis waarin we omzien naar elkaar.

Laat ons zingend bidden.

Dat we elkaar vasthouden in een levend geloof. Met name bidden wij voor hen die beproefd worden door ziekte, eenzaamheid en wanhoop.

Dat wij elkaar in het oog blijven houden.

Laat ons zingend bidden.

Slotgebed

Eeuwige, geef ons uw geest van liefde.

Laat ons opstaan uit wat dood is en verbind ons met uw leven.

Laat ons open zijn en kwetsbaar, de wapens neergelegd.

Maak ons één van hart, met U verbonden. Door Jezus, verrezen uit de dood.