

Overweging Paaswake, 15-04-2017

n..a.v. Gen.1 en Joh. 20.

Inleiding.

Het is donker. Het is stil. De duisternis en de stilte van de dood. Want wij zijn hier bij een graf. Eerbied voor het mysterie van de dood, en voor deze bijzondere dode, Jezus van Nazareth. Maar wij zijn ook stil van verwachting, want wij geloven dat het graf zal opengaan, en het licht van nieuw leven de duisternis zal verdrijven. Het licht zal voor ons uitgaan. Wij zullen delen in het licht en het volgen. Wij vieren het Licht, en wij nemen het mee naar huis, ons eigen leven in, opdat het ook nieuw zal worden.

Ik nodig u uit mee naar achteren te gaan.

Overweging.

n.a.v. Gen. 1 en Joh. 20

Wij vieren het licht, beste mensen, het licht dat de duisternis verdreef. Het is ons levenslicht. Het is Gods nabijheid aan ons. Hij woont in ons van den beginne af, u hebt het gehoord in de eerste lezing: “...toen schiep hij de mens, man en vrouw schiep Hij hem...” Wij leven van zijn adem, die Hij ons inblies. Zó nabij is Hij ons.

Maar er is meer. Op de donkere Kerstavond vierden wij ook het licht. Een kind werd ons geschonken, Jezus van Nazareth. God kwam onder ons wonen in deze mens, zó wilde Hij ons leven delen. “Emmanuel” noemen wij hem daarom: God met ons. Jezus deelde lief en leed met wie hij ontmoette: hij had aandacht voor iedereen, voor kinderen en volwassenen, voor vriend en tegenstander, maar vooral voor wie verwaarloosd werd en veracht. Door hem wilde God zich verbinden met zijn schepselen. Hun de volheid van leven geven. Dat is het Rijk Gods, dat wij elkaar respectvol accepteren. Een hoopvolle boodschap, goed nieuws voor de wereld.

Maar zo gaat het niet altijd: mensen gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet. Veel mensen zijn daarvan het slachtoffer. Naar deze mensen vooral ging de aandacht van Jezus uit. Hij heeft hun lot gedeeld. De Vader was in hem ook deze mensen nabij. Hun waardigheid miskend, hun leven en levenswerk

afgewezen. Mensen worden verraden: Jezus onderging hetzelfde lot. In een schijnproces veroordeeld met valse getuigenissen. Gemarteld, vermoord. Vernederd tot een totale afgang. Mislukt en weggeworpen. Hoeveel mensen ondergaan niet dit lot in het midden-oosten? En elders in de wereld? Jezus heeft dit alles doorgemaakt. Op een indringende manier was hij één met de verworpenen der aarde. Tot deze diepte heeft hij Gods aanwezigheid bij de mensen beleefd. En ons getoond dat niemand door God verlaten wordt, dat God niemand laat vallen, hoezeer het tegendeel zich soms ook aan ons opdringt. De opwekking uit de dood is de bezegeling van dit geloof in de uiteindelijke overwinning van het goede op het kwaad, van de liefde op de haat. De Vader, die Jezus deed verrijzen is onze waarborg. Wij mogen ons aan Hem toevertrouwen, hoezeer wij in het leven misschien te lijden hebben. Moge dit Paasfeest ons geloof in de Blijde Boodschap versterken. Wij vieren het samen, samen staan wij sterker.

Ik wens u allen een zalig Pasen.