

Overweging Pinksteren 2024

Zusters en broeders,

In de Handelingen van de Apostelen lezen wij over de situatie waarin het Pinksterverhaal zich afspeelt.

Na de hemelvaart van hun vriend en meester, bleven de leerlingen bang bijeengekropen rond Jezus' moeder Maria, achter. De zending van de Geest bevrijdt hen van hun vrees. Het is voor hen én voor de mensen die het Pinksterwonder aanschouwen, de mensen die *zien* wat de Geest met de leerlingen doet, het bewijs dat de Jezus' aanspraak Gods zoon te zijn terecht was. .

Het beeld van de Heilige Geest die over de mensen neerdaalt in de vorm van vurige tongen maakt voor ons *zichtbaar* duidelijk wat er *hoorbaar* gebeurt, namelijk dat de apostelen en hun toehoorders elkaar verstaan want zij spreken en verstaan allen één taal. Dat noemen we het wonder van Pinksteren: Jezus' Blijde Boodschap wordt verstaanbaar voor iedereen en de heilzame verbreiding daarvan over de hele wereld kan beginnen!

Het beeld van God die de leerlingen begeestert en de wereld in stuurt behelst ook een uitnodiging naar ons mensen van nu toe. Laat dat beeld ook onze angsten wegnemen, ons bevrijden, bemoedigen en – letterlijk – 'begeesteren' om Jezus boodschap van vrede, vrijheid en liefde te verbreiden.

Naar begeestering hoeven we niet diep of ver weg op zoek gaan. Die is vaak dichterbij dan we denken, in 'gewone' dingen.

Enkele weken geleden was ik met 15.000 andere mensen in Dortmund bij een concert van een al wat oudere Duitse rockzanger (Marius Müller Westernhagen). Hij sloot zijn optreden af met een lied uit 1989 dat hij gezien de toestand in de wereld weer actueel achtte, een lied over Vrede en Vrijheid. Daarbij werd op de achtergrond een vanuit een blauwe hemel op ons aan vliegende witte duif geprojecteerd. 15.000 mensen kregen kippenvel en zongen 'begeesterd' en met tranen in de ogen het lied Vrijheid uit volle borst mee.

Vorige week ontmoette ik hier op de kerktrap een parochiaan. Ik begroette haar, zag haar stralende, zongebruinde gezicht en complimenteerde haar daarmee. Ze had de hele zaterdag in de tuin gewerkt, vertelde ze enthousiast. Haar stralen deed mij goed, maakte mij blij.

Gods geest van goedheid en liefde openbaart zich niet in grote woorden en niet zozeer in heldendaden. Maar kan ook inspireren in die eenvoudige kleine menselijke zaken als: aandacht geven aan elkaar, de ander horen

en zien en de ander zich gekend laten weten. Daarin ligt de zending die God ons geeft en waartoe hij ons met Zijn Geest inspireert. Om samen met elkaar die wereld in te richten tot een huis van vrede, vrijheid en naastenliefde.

Vandaag vieren we dat die Geest, die goddelijke kracht, in ons allemaal is. Daarvoor hoeven we niet briljant, begaafd, schitterend of geweldig te zijn. Heb het vertrouwen dat je als kind van God in staat bent te stralen, licht te verspreiden en zo Gods liefde te openbaren. En straal dat vertrouwen uit.

Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. Als Gods Geest, die vuur en liefde is.

Mag ik u allen uitnodigen om elkaar *stralend* een Zelig Pinksteren toe te wensen!

Amen

