

Viering 5^e zondag van Pasen

3 mei 2026

Begroeting en openingswoord

We zijn hier aanwezig in de naam van + de Vader, de Zoon en H. Geest. Amen.

Van harte welkom allemaal in deze viering. We bevinden ons in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren, vandaag is het de vijfde zondag van Pasen. In de Paastijd lezen we grotendeels uit het evangelie van Johannes. Centraal staat hoe Jezus met zijn leerlingen verbonden is en verbonden blijft. Als een baken van hoop, in een wereld die onzeker is. Een baken. Een teken waaraan je kunt zien hoe je moet varen. Dat we een baken of meerdere bakens nodig hebben in het leven, is van alle tijden. In het samenzijn op deze zondagochtend richten we ons op een gezamenlijk baken, Hij die is in ons midden.

Maken we het daarvoor een moment stil in onszelf.

Overweging *Handelingen 6:1-7, Johannes 14:1-12*

U herkent het misschien, iemand die je vraagt: Vertel eens iets over jezelf. Na het eerste ongemak dat de vraag oproept, vertellen we dan over een eigenschap (bijv. ik ben gedreven, chaotisch, geduldig), over leeftijd, over werk, gezin, iets over het verleden, misschien over de toekomst.

Vandaag horen we in Johannes ook 'Ik ben'. Het is een van de zeven 'Ik ben'-uitspraken van Jezus in dit Evangelie. Vorige week sprak pastoor Steijaert over 'Ik ben de goede herder'. Of Jezus alle 'Ik ben' uitspraken zelf gesproken heeft, weten we niet. Het Johannesevangelie is pas later geschreven in een jonge christengemeenschap. Zij schrijven over het diepste wezen van Jezus. Over wie hij voor hen is.

Het is de laatste dag dat Jezus samen is met de leerlingen. Hij bereidt hen erop voor dat hij heengaat, en wil bemoedigen om door te gaan. Jezus zegt: *Wees niet verontrust. Jullie weten waar Ik heenga en ook de weg daarheen is jullie bekend.* Tomas: *Heer, wij weten niet waar U heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?*

Jezus antwoordt: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je mij kent, ken je ook de Vader.* Waarop Filippus zegt: *Toon ons dan de Vader, dat is ons genoeg.*

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een van de bekendste woorden van Jezus. Het is niet een antwoord op de vraag: vertel eens iets over jezelf. Wat hij zegt, omvat zijn hele persoon. Het overstijgt zijn persoon. De vader is in mij en ik ben in de Vader.

Voor de leerlingen zijn de woorden van Jezus nogal raadselachtig. Ze begrijpen het niet. *Heer, wij weten niet waar U heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen? Toon ons dan de Vader.* Wat zij in feite zeggen is: Wijs ons de weg, en wijs ons de Vader. Dan hebben we zekerheid wat we moeten doen, hoe, waar, wanneer, waartoe.

Als Jezus zegt *Ik ben de weg, de waarheid en het leven*, dan betekent dat niet dat als je Zijn weg volgt, er zekerheid zal zijn. Je kunt twijfelen, vallen, van de weg af raken, teleurgesteld worden, de hoop verliezen. Maar Zijn weg geeft wel houvast. De weg van Jezus wordt telkens weer aangereikt in het goede en rechtvaardige, daar waar mensen dienstbaar zijn aan elkaar. Het is op die weg dat God werkzaam is. Het is daar waar Jezus de Vader in zich heeft laten wonen.

Het zijn mooie woorden. Kunnen we het nog op een andere manier zeggen? Ik denk dat het er uiteindelijk om gaat dat het meest wezenlijke in mij kan luisteren, kijken, voelen naar het meest wezenlijke in de ander. En niet zelden gebeurt dat op onverwachte momenten, wanneer we zomaar intens geraakt worden. Gods werkzaamheid is in het échte waarnemen. Vanuit respect en zorgvuldigheid, welke taak of verantwoordelijkheid je ook hebt, zoals we hoorden in de eerste lezing.

We blijven oefenen op die weg, we blijven leerling. Gelukkig zijn er in alle tijden mensen die een voorbeeld zijn. Ik denk aan Albert Schweitzer, theoloog, arts en Nobelprijswinnaar voor de Vrede, die een levensopdracht had in Afrika. In het huis waar hij een deel van zijn leven woonde (in de Elzas) is een museum ingericht. Daar leer je hem kennen als een baken van hoop. Ik citeer A.S.: *“Ik kan niet anders dan een diepe eerbied hebben voor alles wat leven wordt genoemd”*. Daarin resoneren voor mij de woorden van Jezus: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven.*

Cecile Kuijpers

03/05/2026