

08-03-2020 Antonius van Padua

+ Welkom allemaal op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd. Als je voor deze zondag een thema zou moeten bedenken, zou dat te maken kunnen hebben met onderweg zijn. Wij lezen over Abram die de opdracht krijgt weg te trekken uit alles waarmee hij tot nu toe vertrouwd is. Zijn leven zal anders, nieuw worden. Vervolgens lezen wij over Jezus die drie leerlingen meeneemt op een berg waar dingen gebeuren waarvan ze niet hadden kunnen dromen. Als reflectie daarop toont de voorkant van het boekje een berg met een zigzaggende pad naar boven. Ergens, boven de vlakke van het dagelijks leven, moet je soms verblijven om je pad beter te kunnen overzien. Hoe ben ik onderweg?

Vandaag proberen wij op een speciale manier te kijken naar de menselijke levensloop. Wij doen dat mede door de doop te vieren van Amélie, Raoul en Suze, die zich met hun ouders Barbara en Maarten, met hun peetouders, met familie en vrienden bij ons gevoegd hebben. Afgelopen vrijdag zei Raoul nog: 'ik ga mij dopen'. Zijn vader verbeterde hem door te zeggen 'je wordt gedoopt'. Inderdaad, het overkomt deze drie kinderen, zoals hen ook hun eerste geboorte is overkomen. Wij vieren hun tweede geboorte: hun onderweg zijn als kind van God.

Gebed om ontferming

Gebed

Eeuwige, laat ons luisteren zoals Abram deed. Open ons hart om verlicht te worden als de leerlingen op de berg. Laat ons met nieuwe ogen kijken naar de weg die wij gaan. Dat vragen wij U door Jezus, uw zoon, onze broeder. Amen

Gen. 12: 1-4a Matt. 17: 1-9

Doop Amélie, Raoul, Suze

Korte inleiding tot de doop vanuit de lezingen van de dag

'Trek weg uit je land', woorden tot Abram. 'Sta op, en wees niet bang', woorden van Jezus tot zijn leerlingen. Wees niet bang om je pad te vervolgen en het leven in de ogen te kijken. Wees niet bang te ervaren dat je maar een stofje bent tussen alles wat is en zich beweegt. Wees niet bang: binnen alles wat je overweldigt, klinkt ook de goddelijke stem 'dit is mijn kind van wie ik hou'. In die geest mag ik Amélie, Raoul en Suze uitnodigen om met hun ouders en peetouders rond de doopvont te komen

Naamgeving

Barbara en Maarten, jullie hebben elk van je kinderen genoemd met een eigen naam. In die naam worden zij gekend en aangesproken. Verbonden met de naam van Jezus Christus, worden zij met hun eigen naam gedoopt. Spreek van elk kind de naam uit terwijl je je handen op zijn/haar hoofd legt.

Vragen aan Barbara en Maarten:

Wil je de naam van Amélie, Raoul en Suze altijd met eerbied blijven noemen?

Wil je hen blijven zien als deze bijzondere mensen die aan jullie zijn toevertrouwd?

Aan de peetouders

Jeroen en Ellen, wil je voor Amélie een speciaal plekje openhouden in je hart?

Esther en Bart, wil je voor Raoul een speciaal plekje openhouden in je hart?

Gilles en Imke, wil je voor Suze een speciaal plekje openhouden in je hart?

Jeroen en Ellen, wil je Barbara en Maarten met raad en daad bijstaan in hun zorg voor Amélie?

Esther en Bart, wil je Barbara en Maarten met raad en daad bijstaan in hun zorg voor Raoul?

Gilles en Imke, wil je Barbara en Maarten met raad en daad bijstaan in hun zorg voor Suze?

Barbara

Lieve Amélie, Raoul en Suze,

Toen mij naar aanleiding van jullie doop met water werd gevraagd om eens na te denken over een tekst over water, moest ik gelijk aan een liedje denken dat ik zelf als kind in groep 4 heb geleerd. Daarvan wil ik graag een couplet en refrein met jullie delen.

Zie je rivieren, zeeën en meren,
Spelen een spel met zon en licht
Allemaal water, golvend en bruisend
Dat trekt ons aan, een prachtgezicht

Water, jij bent geweldig, door jou krijg ik een kans
Om te leven en groeien, jij geeft alles nieuwe glans.

Water speelt een grote rol in ons leven. Het is de bron van alle leven. Ook jullie leven op aarde begon in water. Water heeft jullie veilig beschut in mama's buik, voordat jullie geboren werden.

Water voedt de aarde en maakt haar vruchtbaar. Water kan je verfrissen, verwarmen of zuiveren. Waar water is, is hoop. Zoals de dauwdruppels een nieuwe dag aankondigen, zo doet water herboren worden.

Leer mee te gaan in de stroom van het leven, ook als het soms misschien moeilijk is. Heb vertrouwen. Wij reizen graag met jullie mee. Het water van de doop herinnert je eraan dat je nooit alleen zult zijn op je levensreis.

Doop met water

Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zalving

Ik zalf jou met dit chrisma, als teken van verbondenheid met Christus, de gezalfde bij uitstek.

Licht

Peter/meter ontsteken de doopkaars aan de paaskaars

Maarten rondt af

Lieve Amélie, Raoul en Suze,

Vandaag zijn jullie gedoopt, opgenomen in een gemeenschap. Dopen is een eeuwenoude traditie. Een traditie waarin jullie nu ook staan. Zo'n 39 jaar geleden werd ik zelf gedoopt. In de voorbereiding op de doop van onze kinderen heb ik het misboekje van mijn eigen doop nog eens nagelezen. Ik las daarin onder meer: "Af en toe in je leven mag je ervaringen meemaken, die je iets laten vermoeden van de goddelijke diepte van het leven...."

Met deze doop willen wij jullie graag op een spoor zetten. Een spoor waarop wij allen eens zélf zijn gezet door ónze ouders en waarvan wij geloven dat het een goed spoor is. Laten we bidden dat jullie de mogelijkheden die jullie in jullie leven zullen krijgen, zullen gebruiken om bij te dragen aan een vreedzamer leven voor alle mensen. Leven kun je niet alleen: kijk naar elkaar om en blijf trouw aan jezelf en de waarden waar je voor staat!

Voorbede

Laat ons bidden voor Amélie, Raoul en Suze. Dat het water van de doop hun de kans geeft te leven en te groeien. Dat het een blijvende glans geeft aan hun bestaan.
Laat ons zingend bidden.

Laat ons bidden voor Barbara en Maarten. Dat zij gevoel blijven houden voor het goede spoor van hun roeping als ouders. Dat zij omkijken naar elkaar en trouw blijven aan zichzelf en aan de waarden waarvoor zij staan.
Laat ons zingend bidden.

Laat ons bidden voor de peetouders en voor ons allen die getuigen zijn van jong leven dat opgroeit. Laten wij met het water van de doop de aarde blijven beschermen en voeden.
Bidden wij om een goede levensreis waarin we omzien naar elkaar.
Laat ons zingend bidden.