

Overweging 28-06-2015 13^e zondag B.

n.a.v. Wijsheid 1, 13-15; 2,23-24 en Mk. 5, 21-43.

Welkom.

Jezus zei eens: "Waar er twee of meer in mijn Naam bijeen zijn, ben ik in hun midden."

En: "Ik ben met jullie tot het einde der aarde."

Hij is dus hier bij ons, en schenkt ons zijn Geest. Wij zijn hier samengekomen omdat wij geloven. Of omdat wij verlangen naar geloven, omdat we zoeken. Er wordt in het Evangelie voortdurend een beroep gedaan op ons geloof. De lezingen vandaag gaan over "dood". In de eucharistie gedenken wij de dood van Jezus. Niet alleen maar als iets wat lang geleden gebeurd is, maar als een gebeurtenis die met ons leven van alledag te doen heeft. Om dit te beseffen, om er vanuit te kunnen leven is geloof nodig, geloof in de heilzame werking van deze marteldood. En geloof in de verrijzenis, dat wil zeggen in de overtuiging dat de hemelse Vader zijn leven en dood heeft aanvaard en hem uit de dood heeft opgewekt. Daardoor kan hij onder ons zijn en heeft hij de macht gekregen ons tot nieuw leven te brengen.

Moge deze viering ons helpen hier meer aan te beantwoorden.

Overweging.

Ik kan me voorstellen dat u denkt: "Wat moet ik toch in godsnaam met die eerste lezing?" En inderdaad, veel lezingen uit de bijbel zijn heel moeilijk te verstaan. Ze stammen uit een heel andere leef- en denkwereld.

En bovendien worden ze vaak helemaal uit hun context gehaald. Zoals b.v. hier: enkele verzen uit het eerste hoofdstuk, en enkele uit het tweede, en ze sluiten dus slecht op elkaar aan. Laten we toch eens proberen.

"Niet God heeft de dood gemaakt en Hij scheidt geen behagen in de ondergang van de levenden." De schrijver en zijn tijdgenoten wisten heel goed dat de mens eens zal sterven: zo heeft God hem geschapen. Als je met een stoffelijk lichaam geschapen bent, houdt het eens op.

"Dood" betekent hier iets anders. Als je zeer ernstig ziek was in die tijd was je eigenlijk al dood: de geneeskunde van toen gaf je weinig kans. Je kon bidden dat God je zou redden van de dood.

Maar er is nog een andere betekenis. We lezen ook: "God heeft immers de mens geschapen voor de onsterfelijkheid. Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling van zijn eigen wezen." Naar zijn eigen beeld en gelijkenis, zeggen wij. Nu is dat niet eenvoudig een feit: het is ook een opdracht. Daar dien je "ja" op te zeggen en daarnaar te leven: te leven naar God toe. Als je dat niet

doet, als je je van God afkeert, die het begin en het einddoel is van je leven, kies je eigenlijk voor de ondergang, die wel de tweede dood wordt genoemd. Die dood heeft God niet geschapen, maar hij kan voorkomen onder mensen, als ze bezwijken voor de verleiding van het kwaad, dat als persoon wordt voorgesteld in de satan, de duivel. De boodschap voor ons: God wil in ieder geval het goede, het geluk. Als we ons aan Hem toevertrouwen, ons aan zijn geboden - lees: zijn verwijzing naar de liefde - houden, komen we echt tot volheid van leven.

Het evangelie van vandaag - de opwekking van het dochtertje van Jaïris - bevestigt dat God daartoe de macht heeft: Hij is Heer over leven en dood. Het leert ons nog iets bijzonders. Jezus overtreedt twee maal de voorschriften van de Joodse Wet. Hij keurt goed dat een zieke vrouw, die gemeden moet worden, hem aanraakt. Hij prijst haar zelfs. En ten tweede neemt hij een dode bij de hand. Dat mag ook niet, want dan word je onrein. Het is juist als met het aren plukken op de sabbath, wat de leerlingen deden omdat ze honger hadden. De Farizeeën keurden dit af. Jezus antwoordde: "De mens is er niet voor de sabbath, maar de sabbath is er voor de mens: de mens is meester van de sabbath." De sabbath is een heilzame instelling voor de mensen, zoals alle regels en wetten bedoelen te zijn. Maar zodra de mens er schade door lijdt is hij er niet aan gebonden. Want dan gaan ze tegen het doel in waarvoor ze in het leven geroepen zijn. "De mens is meester van de sabbat". Jezus leert ons dat wetten en voorschriften geen absolute gelding hebben. De mens is de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid gegeven om te beoordelen wat goed voor hem is. Het evangelie is een blijde, een bevrijdende boodschap.