

Overweging, 16 december 2018, zondag Laetare.

Inleiding

Er is een prachtige chassidische vertelling, ze gaat over de Messiaanse verwachting.

De kleine Jossele wordt in de preek van de Baalsjem plotseling diep geraakt; hij voelt ineens dat de preek over hem gaat, over zijn levensweg, de diepten en afgronden van zijn bestaan- en als de Baalsjem het heeft over het diepste wat het volk bezit, de messiaanse verwachting, en dat het erin het leven omgaat dat je trouw kunt blijven aan die verwachting, en niet verleid wordt tot ontrouw, dan gaat hij naar huis, vol van deze ervaring. En dan voegt hij zich bij de anderen, stil zijn zij, want hem wordt duidelijk dat zij luisteren, luisteren naar een verre stap, de stap van de Komende. Met zijn allen staan zij uit naar de Messias, de gezalfde.

En wanneer komt Hij dan, wanneer is het moment daar.

Plotseling , zegt een Joods gedicht, plotseling voel je dat je polsslag sneller gaat

plotseling voel je een warme adem in de morgen,

plotseling wordt je hart wakker uit de slaap.

Dat zijn tekenen, zoals het dopen met Geest en vuur een teken is, en dan is het zaak dat teken heel serieus te nemen, Hij is nabij, het gaat om je leven, het gaat om Hem die jou wil begeisteren, je zielenvonk wil doen ontbranden tot een vlam. Je nieuw wil maken.

Laten we daarom bidden, dat we met ons allen, of alleen, stil kunnen worden, en open en aandachtig kunnen blijven om de verre stap te horen van Hem die komt. Amen

overweging