

-Overweging 05-04-2015 Pasen.

n.a.v. hand. 10, 37-43 en Jo, 20,-1-9

Welkom.

Eerste Paasdag 2015. Wij vieren het hoogfeest van Pasen. De natuur helpt ons daar bij: minder kou, geleidelijk aan meer zon en warmte, de dode natuur komt tot leven: de wereld om ons heen wordt groen, bloemen brengen kleur en geur. Maar het gaat om veel meer. Gelovend weten we dat dit nieuwe leven een uitdrukking is van de vernieuwing van leven die onze Schepper ons aanbiedt doorheen het leven, het lijden, de dood en vooral de opwekking ten leven van Jezus van Nazareth, die wij daarom de Zoon van God noemen. Er is met ons, met onze wereld iets grondig mis: de schepping lijdt aan gebrokenheid. Dat merken wij in ons eigen leven, in onze familie- en vriendenkring, in de bredere samenleving. Wij moeten daarvan verlost worden willen we werkelijk helemaal mens worden zoals God ons bedoeld heeft, willen we ons gelukkig voelen. Welnu, het verblijdend nieuws van Pasen is dat dit mogelijk is, dat dit door het paasgebeuren binnen ons bereik is gekomen. Als echt tot ons doordringt wat dit betekent word je daar blij van. Er is echt iets te vieren. Laten we dat in deze viering doen.

Beginnen we met het erkennen van onze gebrokenheid en vergeving vragen voor ons tekort schieten.

Overweging.

Hoofdpersoon in het Paasgebeuren is Jezus van Nazareth. Hij wist zich geroepen om het Koninkrijk Gods te verkondigen. Daar was hij vol van, die roeping vulde heel zijn leven tot en met zijn dood toe. 'Koninkrijk' : wij denken dan onwillekeurig gemakkelijk aan de koninkrijken en de koningshuizen die wij uit de geschiedenis en in onze wereld nog kennen. Dat zijn mensen van aanzien, vaak heel rijk, die leven in een zekere afzondering van de gewone mensen. Als wij bidden: "Uw Rijk kome", heeft dat hier niets mee te maken. Want het koninkrijk Gods is heel anders. "Mijn Rijk is niet van deze wereld", zei Jezus tegen Pilatus. En dat heeft hij in zijn doen en laten op niet te miskennen manier beleefd en tot uitdrukking gebracht. In een wereld die beheerst werd door machtsdenken en machtsgebruik, waar mensen miskend en buitengesloten werden, nam hij het op voor de verachten en rechtelozen. "Zo wil God het", was zijn boodschap, "alle mensen zijn kinderen van de Vader, Hij wil ze allemaal liefhebben en gelukkig zien." En hij behandelde allen die hij tegen kwam als gelijkwaardig. En hij leerde ons te bidden "Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde.." Een gebed tot de Vader, en tegelijk een levensopdracht voor ons. Maar die manier van optreden tastte het eigenbelang van de heersende elite aan. Die hadden in hun verblinding een andere voorstelling van hoe God het wilde. Dat komt tot op de dag van vandaag nog steeds voor, met dodelijke

gevolgen. Het heeft ook Jezus zijn leven gekost. Maar de Vader stelde hem in het gelijk, aanvaardde zijn leven en toewijding, wekte hem opnieuw tot leven en verhoogde hem tot koning van de schepping.

Eind goed, al goed, zou je nu kunnen zeggen. Maar dan hebben wij het mis. Pasen is een overwinning op de nood in de wereld, op het kwaad en de dood. Maar het is ook een nieuw begin. Jezus heeft zijn taak op aarde volbracht, en zegt eigenlijk tegen ons: “nu is het jullie beurt. Nu moeten jullie bijdragen aan de komst van het Rijk Gods. Ik zal jullie de Geest van de Vader schenken. Dan kun je beter begrijpen hoe ik leefde, en dan krijg je ook de moed en de kracht om mij na te volgen.”

Hoe kijken wij aan tegen de mens naast ons? Tegen onze familieleden, onze vrienden, de mensen die we tegen komen op straat, in de winkel of waar dan ook? Beschouwen we die als gelijkwaardig? Gaat hun geluk ons werkelijk aan? Hebben we aandacht voor hen, en tijd, als dat te pas komt? Jezus zei:”Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het winnen, ..” Dat klinkt hard. Maar hij bedoelt: als je je eigen verlangens, je eigen belangen en je eigen tijd altijd belangrijker vindt dan het geluk van de ander, sluit je je in jezelf op. Wij hebben allemaal de neiging vooral aan ons eigen belang te denken. Daarvan afstand doen kost moeite, dan moet je iets verliezen waarvan je eigenlijk vindt dat het jouw leven, jouw recht is. Jezus heeft alles opgegeven. Hij is zelfs de dood niet uit de weg gegaan. Dat is zijn overwinning op de gebrokenheid van de mensheid. Zoveel zal van ons niet gauw gevraagd worden. Het is ten minste niet te hopen. Pater Frans van der Lugt stond wel voor die keuze. Hij heeft hem niet gezocht, maar is hem niet uit de weg gegaan. Hij heeft de haat overwonnen. Hij deelt in de verrijzenis, heeft de volheid van zijn leven bereikt. Wij eren hem terecht. Hij is ons tot voorbeeld.

Ik wens ons een zalig Pasen.

Nijmegen, 5 april 2015

pastor Jan Zuiker, assumptionist.