

Een uitnodiging aan allen om mee te doen met ons nieuwe vastenproject.

Beste mensen,

Binnenkort start de Vasten. De coronatijd zet de mensen van onze geloofsgemeenschap helaas op afstand. Dat schuurt en wringt want we zijn toch ook een *geloofsgemeenschap*. En dat duidt op *samen* bij elkaar komen om *samen* te bidden, *samen* te zingen en te vieren, op *samen* te werken, schouder aan schouder waardoor we goede dingen in gang kunnen zetten.

Nu breekt de vastentijd aan. Hoe kunnen we deze periode samen beleven, daar waar we in het samen komen zo gehandicapt zijn? Vorig jaar hadden we de samen Antonius app. Nu willen we jullie iets anders voorstellen: ***met elkaar verbinding maken***.

Hoe? In de komende weken spreekt u, een keer per week met iemand af om samen te praten over thema's en/of vragen die met de vastenperiode te maken hebben. (Om u daarbij te helpen sturen wij u iedere week een podcast op. Zie ook artikel hieronder) Dat samen komen kan op een manier die het best bij u past: tijdens een (korte) wandeling, op huisbezoek bij een kopje koffie of via zoom. U kunt elkaar natuurlijk ook mailen, kaarten sturen etc. (PS. wij houden dus strikt aan de coronaregels vast. Wanneer je dus met meerderen contact wil maken, dan alleen via Skype of Zoom).

Nog een andere mogelijkheid, misschien willen sommige mensen in de komende periode vasten of iets wat daarmee te maken heeft. Op je eentje doen is vaak lastig, wanneer je dat met anderen kan delen gemakkelijker. Je zou dus ook medeparochianen kunnen uitnodigen om te vasten. Iedereen kan dan een eigen vorm en onderwerp kiezen: de een wil misschien niet snoepen, de ander niet mopperen, weer een volgende wil iedere week een bloemetje brengen aan een eenzaam iemand die hij/zij kent. En dan wekelijks in een online bijeenkomst (via Zoom o.i.d.) organiseren waarin je met elkaar bespreekt hoe het gaat, wat het lastig maakt, wat je steun biedt, wat je zou kunnen gebruiken etc.

BELANGRIJK: wanneer u zich bij ons opgeeft en ons aangeeft van welke werkvormen u gebruik zou willen maken zorgen wij er voor dat u met een medeparochiaan of meerdere parochianen verbonden wordt. Opgeven kan via: vasten2021@gmail.com

In de hoop dat velen van u meedoen,
een hartelijke groet namens het Paduahuis,
Joka Feenstra, Corné van Iersel, Liesbeth Jansen en Rob van woerkom