

ZO VERAUF/ZO DICHTBIJ

naar PSALM 139

over mij heen

over mijn op over mijn neer

gevat genomen zo innig

ik en jij in gedachte

met me mee waar ik slaap:

het is in jouw dromen

waar ik waak: in jouw wake

gaan: het is in jouw gang

weg in beweging

gegaan en gekomen

gezien en gegund

al mijn wegen

de woorden

uit mijn mond: JIJ JIJ JIJ

vertaald tot groet

voor en achter dragende aarde

wervelende wolk

wemelende doden

geen oog heeft gezien

zonder einder hemeltje lief

hel: wie zie ik ... jou vurig en fel

als vogel aangevlogen

over de zee

op dragende warmte

zelfs het donker is niet bang

jij en ik afstand gedicht

gebundeld gekend

diep en dieper

doe maar ontstaan

mijjij

Albert Meijer