

Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Jaargang 37 nummer 1, februari 2025



DOORTOCHT

De vastentijd begint dit jaar op 5 maart, Aswoensdag. Het is de dag waarop mensen een askruisje halen. De as is gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmzondag van het jaar ervoor te verbranden. De vastentijd, ook wel veertigdagentijd genoemd, sluit aan bij de hedendaagse behoefte om bewuster en duurzamer te leven. Het komt tegemoet aan het verlangen naar een innerlijke vrijheid die een tegenstem is tegen de overdaad. Het is een periode van afstand nemen. Van verleidingen weerstaan en weer voelen waar het op aan komt. Ruimte maken voor de hartslag van het leven. Bij uitstek dus een periode van bezinning als voorbereiding op Pasen.

Het getal veertig heeft de betekenis van overgang van de ene periode naar de volgende. Een doortocht.

De naam veertigdagentijd verwijst naar de periode die Jezus in de woestijn doorbracht. Een periode van beproeving waar hij doorheen moest. Het getal veertig heeft de betekenis van overgang van de ene periode naar de volgende. Een doortocht. Dat zien we ook in het verhaal over het volk Israël dat, bevrijd uit slavernij, veertig jaar door de woestijn trok naar een nieuwe bestemming. Iedereen wordt zo nu en dan naar de woestijn gedreven.

Soms is de woestijn een ziekbed, een ruzie, een ontslag, een verlies, een periode waarin je niet weet hoe het verder moet. Je wordt op de proef gesteld. En toch ontstaan er in een veeleisende situatie ook momenten van vertrouwen en kracht.



In de veertig dagen durende doortocht zijn er van oudsher drie pijlers om ons op te bezinnen: vasten, gebed en solidariteit. Waar zit ik aan vast en waar zou ik vrijer in mogen worden? Waar bouw ik momenten in van stilte of van gebed? Aan wie of wat kan ik iets van mijn bezit of aandacht geven? Drie pijlers om een betere omgang te hebben met jezelf, met de medemens, met de wereld, en daarmee een betere omgang met het mysterie dat we God noemen.

Maar ja, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Die veertig dagen van doortocht kunnen een uitdaging zijn. We herkennen dat allemaal wel. Is er eigenlijk wel iets waar ik me op wil richten, is er iets wat ik de moeite waard vind, houd ik het wel vol, en wat als dat niet lukt? Want die momenten zullen er zeker zijn. Je kunt onverschillig worden, ermee ophouden, jezelf niet serieus nemen, bevestigd worden dat het eigenlijk geen zin heeft.

Lees verder op pagina 3

Colofon

Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom,
Machteld Castelijns

redactie@avpnijmegen.nl

Website: Mieke Dahlhaus,

webmaster@avpnijmegen.nl

Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: 2 april 2025

Verschijningsdatum: 11 april 2025

**Kopij (liefst zonder opmaak)
altijd sturen naar**

redactie@avpnijmegen.nl

Oplage: 475 exemplaren

Print: Janssen Repro, Nijmegen

Verspreiding Antonius Onderweg: Monique
Leclerq, 024-3237000/moonlekkie@gmail.com

Contact

Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen
06-49392730

secretariaat@avpnijmegen.nl

www.avpnijmegen.nl

Onderdeel van de Stefanusparochie

info@stefanus.nl / www.stefanus.nl

Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356

ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

t.n.v. RK Parochie H. Stefanus

Locatie Antonius van Padua

Bereikbaarheid AvP

06-49392730

Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96

6524 DJ Nijmegen

secretariaat@avpnijmegen.nl

Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730



Inhoud

- | DOORTOCHT, CECILE KUIJPERS
- 3 VASTENACTIE 2025, VASTENMAALTIJD 2025,
DIACONIE
- 4 VANUIT HET LOCATIETEAM, TON GROOS
- 5 BERICHT PENNINGMEESTER, MARTIEN PETERS
- 6 OUD WORDEN IN VERBONDENHEID, JAN ZUIKER
- 7 SPREKWOORDELIJK, ADDY GROOS
- 7 VIERING VAN INKEER EN VERGEVING,
LITURGIEGROEP
- 8 ZIEKZIJN, SACRAMENT..... ALBERT MEIJER
- 9 PASSIECONCERT, ADDY GROOS
- 9 HET WAS DRUK EN GEZELLIG OP DE KERST-INN,
MONICAPELSE
- 10 ACTIE VOOR OEKRAÏNE, TERUBLIK ADVENTSAC-
TIE, DE-PUNTEN INZAMELING, DIACONIE
- 11 IMPRESSIE ADVENT....., ROB VAN WOERKOM
- 12 ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE, ADDY GROOS
- 12 TAIZÉVIERING, KYRA HOOGZAAD
- 13 JEZUS ALS JOOD, JAN ZUIKER
- 13 DINSDAGCONFERENTIES, BARRIE NEEDHAM
- 14 PELRIMS VAN DE HOOP, LOUIS SIBBALD,
- 15 KINDERKERSTVIERINGEN, THEO BROCK
- 16 ANTONIUS IN BEELD

Van de redactie

De gouden tip voor een extra redactielid voor de layout is binnengekomen. Hoera! Machteld Castelijns, lid van de expositiegroep en als redactielid van de Nieuwsbrief van de Reumapatiëntenvereniging zeer vertrouwd met het layoutwerk, is onze redactie komen versterken. Wij zijn blij met haar komst.

De rubriek Antonius mijn beste vriend. Deel 3 wordt in verband met het ruime aanbod van kopij verplaatst naar het Paasnummer.

Maar de veertigdagentijd is niet een periode om te bewijzen dat je kunt volhouden. In plaats van te focussen op volhouden en succes, is het goed om te focussen op de momenten dat het niet goed gaat. Dat je ontmoedigd raakt. Dat je worstelt. Gebruik de dagen dan als een opstap. Geduldig met jezelf. Dat is de oefening. De doortocht. Een wispelturig proces van de geest vrijmaken en luisteren naar de stem van Hem die ons omgeeft.

De veertig dagen van doortocht zijn elk jaar een opgave. Maar we mogen gerust zijn: over de hele wereld trekt men met ons mee. En trouwens, wat vaker iets met volle aandacht doen, oprechte interesse tonen, uit het raam staren, naar de vogels luisteren, een doelloze wandeling maken, dat alles kan al tot wat meer innerlijke vrijheid leiden en de geest verruimen.

Mocht u in deze veertigdagentijd deel willen uitmaken van een gemeenschap, u bent van harte uitgenodigd in onze zondagviering en natuurlijk ook zeer welkom bij onze vastenmaaltijd. Ik wens u een goede voorbereidingstijd toe!

Cecile Kuijper

VASTENACTIE

We spreken altijd af dat we in de Veertigdagentijd hetzelfde doel steunen als in de Advent. Dat hebben we ook een aantal jaren gedaan voor een opvangmogelijkheid voor jongeren (Christenen, Joden en Moslims samen) in Homs in Syrië. Dat project is vorig jaar beëindigd. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuw kleinschalig project. Dit project is een initiatief van onze voorganger Liesbeth Jansen. Zoals u hebt kunnen lezen was de inzameling in onze kerk in de Advent heel succesvol. We gaan Wie weet kunnen voor zorgen meisje 4 jaar naar en dat haar gezin nog wat onderde vorm van een rijst en zeep eens de start voor alle eenvoudig maniet meer op de grond hoeven te slapen. En tenslotte wordt er als hoogtepunt van het jaar voor alle kinderen een uitstapje georganiseerd! Als u hier ook een bijdrage aan wilt geven is dat heel welkom! De blauwe bus staat de hele Veertigdagentijd klaar achter in de kerk!



Oecumenische werkgroep diaconie

DE JAARLIJKSE VASTENMAALTIJD

Zoals ieder jaar organiseren we weer een Vastenmaaltijd in het parochiehuis. Dit jaar zal deze maaltijd zijn op dinsdag 8 april. Het is gewoon gezellig om samen te eten. Je praat misschien met mensen die je niet zo goed kent en je kunt proeven van de vele verschillende gerechten die zijn klaargemaakt. Het zijn simpele eenpansgerechten, maar het ziet het er heel gevarieerd en aantrekkelijk uit. Wat een voorrecht eigenlijk, iedere dag voldoende te kunnen eten.....



Tijdens de maaltijd schrijven we als altijd kaarten aan patiënten in de Pompekliniek. De mensen zitten soms voor jaren gevangen en hebben vaak weinig of geen contact met de buitenwereld. Wat kan het dan goed doen als iemand je een kaart stuurt met daarop een hartelijke wens! Voor een kaart betaal je €0,50.



De maaltijd kost €7,50. Meer geven mag natuurlijk. Met dat geld steunen we onze Vastenactie voor meisjes in Ghana. Het is heel belangrijk voor de toekomst van deze meisjes dat zij naar school kunnen gaan en zich kunnen ontwikkelen. Zo krijgen zij veel meer kansen in hun leven. Om 18.00 uur willen we echt beginnen met de maaltijd! Fijn als u er al rond 17.45 kunt zijn. Brengt u zelf uw bord, glas, bestek en toetjesschaaltje mee? Achter in de kerk liggen lijsten klaar waarop u uw naam, telefoonnummer en aantal eters kunt invullen. Daarop kunt u ook aangeven of u voor 6 à 8 mensen een eenpansmaaltijd wil koken (geen maaltijdsoep). Zondag 30 maart is de laatste dag waarop u zich kunt opgeven. We hopen dat weer heel veel mensen mee komen eten!

Oecumenische werkgroep diaconie

PS In het volgende nummer foto's en info uit Ghana van de meisjes die al geholpen zijn.. Liesbeth Jansen vertelt erover.

VANUIT HET LOCATIETEAM

Het locatieteam heeft zich – en dat zal geen verrassing zijn – de laatste tijd weer intensief bezig gehouden met de herbestemming van onze locatiegebouwen. We hebben veel overlegd, binnen het team en daarbuiten. Desondanks kan ik nog zeer weinig concreets mededelen. Er is immers nog weinig duidelijk. Enerzijds komt dat omdat het toegezegde advies van bureau Coup nog steeds niet binnen is (even ter herinnering: Coup zou een scenario uitwerken waarin onze geloofsgemeenschap geheel zou verhuizen naar het parochiehuis na de nodige aanpassingen aan het gebouw, de kerk aan de eredienst zou worden onttrokken en een woon- of hotelfunctie zou krijgen, en de pastorie een woon/zorg bestemming). Dat rapport zou eind januari komen, dat werd uitgesteld naar midden-februari, en weer opnieuw uitgesteld naar eind- februari. Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen rapport ontvangen.

Anderzijds is een ander, al bestaand plan met enige wijzingen weer nieuw leven ingeblazen, waarbij we in (een deel van) ons kerkgebouw zouden kunnen blijven vieren en het parochiehuis zouden behouden voor ons eigen gebruik en voor het verkrijgen van inkomsten door verhuur. Dit laatste plan is alvast besproken met pastoor Kimman en ter verdere bespreking toegevoerd aan het Parochiebestuur. Het Locatieteam is voorstander van dit laatste plan. Indien het kerkgebouw aan de eredienst zou moeten worden onttrokken, volgt er een langdurige procedure die aan allerlei eisen moet voldoen volgens de kerkelijke wetten.



Op dit moment kunnen we niets anders dan afwachten tot het plan-Coup verschijnt. Dan volgt overleg met het Parochiebestuur, en daarna hoe dan ook overleg met het bisdom. U ziet dat de situatie telkens verandert; vandaar de beklemtoonde frase in mijn Nieuw-

jaarstoespraak dat ik u op de hoogte zou stellen van de 'huidige' situatie. Ook nu plaats ik dezelfde kanttekening bij het bovenstaande. Het kan altijd verkeren ...

Immers, zoals u ook inmiddels in de pers hebt kunnen vernemen, is het bisdom voornemens de pastorale teams van de beide Nijmeegse parochies – Heilige Drie eenheid en Heilige Stephanus – per 1 juli samen te voegen tot één team voor de hele stad. Daartoe wordt een nieuwe pastoor aangesteld, Sacha Steijaert, nu nog pastoor in Asten. Over een fusie op bestuurlijk niveau van beide parochies wordt nog niet gesproken. In hoeverre deze ontwikkelingen invloed hebben op ons voortbestaan op de huidige plek is nog onduidelijk.

Op onze oproep in de vieringen van de afgelopen weken om, indien men dat wenst, naam en e-mailadres op te geven voor plaatsing op de locatiecontactenlijst heeft een aantal, vooral 'nieuwe', deelnemers aan onze vieringen al gereageerd. Volgens deze lijst worden mededelingen verstuurd en ook de elektronische versie van onze Antonius Onderweg.

Toen wij, het locatie team, met zorg en droefenis hadden kennisgenomen van de ziekte van onze voorganger Dick Akerboom, hebben we bloemen gebracht. Hij heeft er nog even van kunnen genieten voor hij op vrijdag 21 februari jl. stierf. Dick heeft onze gemeenschap vele jaren in allerlei functies en capaciteiten gediend. De laatste jaren vooral als voorganger. In zijn preken en overwegingen liet hij ons profiteren van zijn grote kennis en eruditie. Bovendien was hij een aimabel mens. Hij ruste in vrede. *(in het Paasnummer volgt een uitgebreid in memoriam)*



En dan wil ik graag nog drie bijzondere gebeurtenissen memoreren: In eerste plaats de prachtige 'licht'viering op 2 februari (Maria Lichtmis) door Liesbeth Jansen, met lichtprocessie. Met als boodschap: licht brengen is een opdracht aan onszelf. Het was indrukwekkend, we werden er stil van.

Dan hebben we na de viering van 9 februari Paul Keijzers, organist en leider van het Paduakoor, en Herman Hopman (trompettist, en al vele malen in onze kerk te beluisteren) gehuldigd wegens hun 80^{ste} verjaardag. Aan beiden mocht ik de Antoniuskaars, blijk van onze grote waardering, overhandigen.



Ten slotte was er op 16 februari de themadienst 'Oud worden in verbondenheid' geleid door Theo Brock. Hij had de dienst met zeven belangstellenden uit ons midden samengesteld. Onze goede Jan Zuiker deed de overweging, met alle kracht en duidelijkheid die hem kenmerken. Het was een waar genoegen hem weer achter de ambo te zien staan en zijn wijze woorden te aanhoren. Ook wil ik Paul Schwerzel noemen, die prachtige muziek had geschreven op psalm 71, luisterrijk uitgevoerd door Paul zelf, Cécile Kuijpers en Joka Feenstra.

Opnieuw voorbeelden van het bloeiende geloofsleven van onze Antoniusgemeenschap!

Ton Groos

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Streefbedrag Kerkbalans Gehaald Hartelijke Dank!

Met heel veel voldoening wil ik u informeren dat het streefbedrag voor de actie Kerkbalans ruimschoots is gehaald! Dit is een geweldige prestatie die zonder uw steun en toewijding niet mogelijk zou zijn geweest. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat wordt hartelijk bedankt.

Uw genereuze giften, inzet en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde geweest. Dankzij uw steun kunnen wij onze kerkelijke activiteiten voortzetten en uitbreiden, en onze gemeenschap blijven dienen.

Het Belang van Uw Bijdrage helpt ons om:

- De dagelijkse exploitatie van onze kerk te bekostigen.
- Noodzakelijke kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Onze pastorale en diaconale taken te vervullen. Activiteiten en evenementen voor jong en oud te organiseren.

Blik op de Toekomst:

Hoewel we ons streefbedrag hebben gehaald, blijft uw steun belangrijk. Wij hopen dat u zich ook in de toekomst betrokken blijft voelen bij onze kerk en wilt blijven bijdragen aan onze gezamenlijke missie. Nogmaals, onze hartelijke dank voor uw vrijgevigheid en uw betrokkenheid. Samen bouwen we aan een sterke en levendige gemeenschap.

Martien Peters



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

THEMAVIERING: OUD WORDEN IN VERBONDENHEID

16 februari was er een themaviëring over ouder worden in verbondenheid. Jan Zuiker hield er de onderstaande overweging die we iedereen, die er niet bij kon zijn, niet willen ont houden.



Beste mensen, Antonianen, Wij zijn hier weer bijeen, zoals altijd op zondag. Vandaag wordt uw aandacht gevraagd voor een bijzonder thema: de ouderdom. Ik mag op mijn leeftijd de ouderdom wel vertegenwoordigen, dat doe ik graag, vooral ook omdat de meesten van u – ik zeg het wat voorzichtig – de 60 al gepasseerd zijn. Het kan u aanspreken.

Wij hebben met 7en dit thema voorbereid. Het heeft meer mooie en toepasselijke teksten opgeleverd dan we nu kunnen voordragen. Ik wil graag in een overweging aandacht vragen voor dit actuele onderwerp.

Wij zijn met steeds meer ouderen in onze samenleving. Maar iedereen is dat op een eigen manier: niet iedereen is echt gezond of vitaal, ieder beleeft het op zijn of haar eigen manier. Een goede kennis van mij zegt al enkele jaren: het hoeft van mij niet meer. Zij verlangt naar haar einde, omdat het leven haar weinig meer te bieden heeft. Ze is niet meer vitaal om actief te zijn, de meesten van haar geliefden zijn overleden, en dan blijf je eenzamer achter.

Dat is een van de moeilijke dingen van het ouder worden: het wordt geleidelijk aan stiller om je heen. En een van de belangrijkste rijkdommen van het leven is de verbondenheid met mensen die je kent en die veel voor je betekenen. Ikzelf leef nogal alleen op mijn appartement. Ik houd van stilte, en heb veel tijd om na te denken over het leven, mijn verleden en de toekomst.

Ik ben het eens met Ida Gerhardt waar zij schrijft over het ouder worden: "Het is, allengs, een onomstotelijk weten, dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen, wanneer men van u schrijven zal 'ontslapen', wanneer uw naam op aarde is vergeten."

En ik herken mij in de psalm 71, Ik wil niet verbleken als ik oud wordt, maar dieper kleuren van kleuren.

Ik wil niet dood zijn voor ik sterf, maar geboren worden, elke dag, zoals men wakker wordt uit zijn moeder, tevoorschijn gehaald uit licht."

Ik wil niet verbleken als ik oud word, maar dieper kleuren van kleuren.

Ik ben veel alleen. Maar ik heb mensen om mij heen die mij dierbaar zijn. Dat geeft mijn leven een waardevolle inhoud. Marieke en haar kinderen op de eerste plaats. En een vaste vriendengroep, waar Kees en Netty Mengers deel van uitmaken. Maar ook het koor, waar ik erg aan hecht, ook al is mijn stem niet meer als jaren terug.

En dan deze gemeenschap, jullie, die ik niet kan en wil missen. Ik weet niet of jullie je echt realiseren wat de verbondenheid met anderen, m.n. in deze gemeenschap, voor ieder van ons betekent. Het samenzijn na de viering is een geweldige ontmoeting, ik noem het zelfs een sacrament, zo warm en gezellig het eraan toe gaat. Het kan ook een duidelijk teken zijn van de aanwezigheid van de Eeuwige, die wij hier zoeken, en die ons door zijn Geest bijeen brengt. Soms voel je pas echt goed hoe kostbaar iemand of iets was, als je het mist, als het er niet meer is. Ik hoop dat u het nu al goed voelt. Er zijn enkele nieuwe mensen bij gekomen in onze zondagsdienst. Dat komt omdat ze ervaren dat het hier goed is: je wordt gezien en gehoord. Wij moeten er alles aan doen om dit zo te houden.

Eën van de manieren om goed oud te zijn, om nog met plezier te leven, is iets te hebben waar je je aan hecht, waar je warm voor loopt, waar je je aan toe kunt wijden. Een passie, zei een van ons groepje. Mijn passie is de bloei en het voortbestaan van deze gemeenschap.

Daarom ben ik zo gelukkig met onze vrijwilligers, m.n. met de vrouwen en mannen die in de zondagsvieringen voorgaan. Maar ook de zangers, de bestuursleden, de koster, enz. enz. Op de vrijwilligersdagen blijkt hoeveel er dat zijn. Een voorbeeld: het feest van Paul Keijzers en Herman Hopman. De zaal was heel feestelijk ingericht, en het hele feest werd begeleid door een



groep vrijwilligers, die daarna alles weer opruimden. Het was geweldig. Maar het gebeurt gewoon. Ik vind het fijn en belangrijk om aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen. En om soms een artikeltje te schrijven voor het parochieblad.

Ik doe hierbij een beroep op ieder die dit nog kan en wil, om ook een of andere taak op zich te nemen. Kom iedere zondag hier bij elkaar: wij hebben elkaar nodig. Misschien kunt u iemand overhalen om eens een keer mee te komen om te proeven hoe goed het hier is. Het zou helemaal prachtig zijn als er jongere mensen zich bij ons aan zouden sluiten. Wij beleven sombere tijden. Maar hier kunnen wij ervaren, dat we niet alleen zijn, omdat we bijeen geroepen zijn door de Eeuwige, die ons draagt, en die ons toekomst geeft. Voor mij is Hij de grond en bron van alles. Ik wens het u ook toe.

Jan Zuiker.



Ook de kinderen spraken over het thema oud worden en tekenden en schilderden prachtige kleuren in de kinderveendienst. Want, vertelde Rena, "Als je oud bent kan je altijd nog kleuren!"



SPREKWOORDELIJK

Deel 3

De "jeugd heeft geen deugd".

Dat is de klacht die we elke dag wel ergens horen. Dat wij klagen over de fatsoensnormen van de jeugd is niets nieuws. Van ver voor onze tijd bestaat dit spreekwoord al. De jeugd van toen is in de ogen van toen ook moeilijk geweest voor de ouderen van toen.

Er zijn ook andere, oude spreekwoorden waar we beter mee uit de voeten kunnen. Zoals: "jong geleerd, oud gedaan". En "goed voorbeeld doet goed volgen".

Wij, volwassenen, hebben een taak: Voorbèeldig zijn. Een voorbeeld zijn, wat ook wil zeggen dat we jeugd moeten zien als "de jeugd heeft de toekomst". We zullen hen moeten blijven voor leven, want... "Zoals de ouden zongen, piepen de jongen".

Bij de jongeren hebben we het over de "eerste jeugd". De volwassenheids-periode kort na het veertigste jaar, als mensen met hernieuwd jeugdig elan plegen op te bloeien, wordt wel "de tweede jeugd" genoemd.

Intussen worden we allemaal ouder en vast ook wel wijzer. Zo rond ons 75^{ste} jaar beginnen we, volgens deskundigen, aan onze "derde jeugd"!

Met dit gevoel van een derde jeugd, blijven we jong in denken en kunnen we meegaan in het gevoel van onze (klein-)kinderen en blijft het volgende spreekwoord ook voor ouderen van kracht:

"De jeugd heeft de toekomst".

Addy Groos



VIERING VAN INKEER EN VERGEVING

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar een Viering van Inkeer en Vergeving op dinsdag in de Goede Week. Een moment om je te bezinnen en in rust tot jezelf te komen. Zijn er dingen op mijn weg gekomen die ik eigenlijk anders had moeten doen?

Aan de hand van bezinnende teksten en stiltes kunnen we dit voor onszelf overwegen.

De viering is op dinsdag 15 april om 19.00 uur

Graag nodigen we u uit voor dit bezinningsmoment in deze bijzondere week zo kort voor Pasen.

Wees welkom!

Werkgroep liturgie

ZIEK ZIJN, SACRAMENT WAT EEN TOESTAND!

In de vorige aflevering AO vroeg ik me in een bericht af, of er binnen de parochie-locatie belangstelling zou bestaan voor een gemeenschappelijke vorm van de ziekenzalving, een of twee keer per jaar. Reacties waren welkom. Tot nu toe ontving ik geen respons. Ik ga er dus vanuit, dat de animo op dit moment gering is. Niettemin ga ik toch op de vraag in, omdat ik de Ziekenzalving wil plaatsen binnen het geheel van liturgische vieringen.

De kerk is me een toestand.

De kerk is me een toestand. Wij zijn toch kerk? Ja, ok. Die gedachte is de moeder van de wens! Of Wij de kerk zijn moet nog blijken. Dat blijft de vraag. Die wens werkt ook wel, -dat kunnen we in onze locatie ook zien-, dat is nou net zo'n toestand. Maar in beweging, mensen in beweging. Daar wordt gebotst en bemoeid, verdragen en geleden, geruzied en verzoend. Van de wieg tot het graf. Mensen op weg, een lange weg, een korte weg, maar hoe dan ook een weg.

Om dat te beseffen, is het meer dan goed om dat besef op gezette tijden, ingetogen of uitbundig te vieren. Zonder te vieren kun je het leven vergeten. In de kerk heet die passie Liturgie. Dat is Grieks voor: wat de mensen in de kerk vieren. We kunnen het ook in het latijn zeggen: sacramenten. Dan bedoelen we geen geheimzinnige 'dingen', maar bijzondere vieringen (we noemen er zeven en daarmee hebben we ze allemaal op het oog), die hun diaconale uitwerking in de gemeenschap niet zullen missen. Immers daarin worden bron-herinneringen opgehaald en wensen en verlangens alvast feestelijk gevierd als waren ze al vervuld. Onder andere de naam Antonius van Padua staat er borg voor dat het om Christelijke vieringen gaat. Wat een toestand.

Ontroerende Onzin

Zo beschrijft Ronit Palach, een deskundige auteur ter zake, in haar boek, 'Ontroerende onzin, de joods identiteit in Nederland' de Joodse rituelen die gebruikt worden in de synagogale samenkomsten als 'Ontroerende Onzin'. Niet onaardig geformuleerd, want zij duidt juist de kern als ontroerend aan: het gebeuren waarin het innerlijke wordt bewogen. Dat mag ook slaan op wat wij doen in onze liturgie, woord en gebaar vol betekenis. Om die bewegingen gaat het ook in de vieringen die sacramenteel worden genoemd. Blijf dus vooral bewegen.

Daarvoor zijn geen middelen te gek en geen vormen te vreemd, is gebleken in de loop der eeuwen. Water en vuur, besprenkeling met water, wijding en

zegen, wierook en walm, en smeulende as, brood en wijn, eindeloos zegenen, vrede wensen, handoplegging, zalving, mijter op mijter af, buigen in het voorbijgaan, verhullende kleding, goud en zilver, kandelaars, schaal en beker, orgel en harmonium, zang, schrijden als dansen.

Zeven maal zeven.

Zeven is een bijzonder getal. Daarom stoppen we met tellen, als we al die mogelijkheden zien, waarmee we de weg van ons bestaan markeren en ons in gezamenlijkheid in beweging houden van de wieg tot het graf.

Water om in ten onder te gaan en schoongespoeld weer boven komen. *Baptisma*. Ingesmeerd met geurige olie ruiken ze je al van verre wat je komt doen, je enthousiasme is aanstekelijk. *Confirmatie*, je mag er zijn.

En als je benul steeds volwassener wordt, wordt ook dankbaarheid, ten diepste gevierd en de essentie van Het Evangelie en De Christus gedeeld als eten en drinken, zo gewoon. *Eucharistie*.

Het sacrament van de *Diaconie* bied je het plezier om te leven of vraagt het onmogelijke van je. Je kiest, beslist, maakt mogelijk, je beroep, je wordt bestemd, je zorgt, maakt duidelijk, je dient.

Een ring wordt verzonnen en een eeuwige belofte. Het kan niet op: mens en mens. *Relatie en Relatie-in-Relatie*.

Je kunt ook gevraagd worden om *kerkmens* te worden en je tijd te geven om opvallend of onopvallend, uitgesproken langs de weg te leven om verkeersborden te plaatsen als hints of te ontmantelen. Om de blijde boodschap uit te leggen als opdracht en al je tijd te besteden bij te dragen het kerkelijk verkeer in goede banen te leiden.

Het vieren van onze eindigheid.

We zijn nog niet uitverteld. We zijn nog niet uitgeteld. Het lijkt er soms op dat tijdens het gaan van de weg het grote vergeten een steeds grotere rol gaat spelen. Eindigheid. Het uittellen. Wellicht om de toestand dragelijk te houden, wellicht onder druk, hoe dan ook, soms verdragen mensen elkaar niet en worden tegenstellingen twisten en twisten ruzies en eigenbelangen worden wreed gerealiseerd ten koste van. Idealen gaan overboord en integriteit raakt buiten de aandacht. Eindigheid. Inkeer is de oplossing. Dat lijkt gemakkelijk. Wie het nooit heeft meegemaakt staat van zichzelf te kijken, hoe ongemakkelijk het lopen op de weg mettertijd kan zijn geworden. Vormen van inkeer. De hulp van

liturgie. Belijdenis (biecht) is ook sacramenteel. Wat een toestand. *Confessio*

Een gemeenschap is hoe dan ook afhankelijk van de 'toestand' van degenen door wie zij gevormd wordt. Ook daar is in de loop van de kerkelijke eeuwen door hen aan gedacht. Want met die toestand is wat bijzonders aan de hand. "Goed eraan toe de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen." (Mattheus 5,3). De grondwet van de gemeenschap. Hun troost is essentieel, dus als de armen, degenen die niet vooruit kunnen, die het niet zien zitten, die niet kunnen verstaan, ontbreken in ons gezelschap, is de gemeenschap er niet goed aan toe, zijn wij er niet goed aan toe. Daarom hebben wij ook de opdracht niet te vergeten, dat wij in gemeenschappelijkheid taal en teken bedenken, melodie en song geven aan onze treurnis en verdriet, gestalte aan onze hoop en ons vertrouwen en barmhartigheid. Wij willen ruimte scheppen om te leven en als onze tijd gekomen is, om te sterven. Het is goed met enige regelmaat het overwegen van onze eendigheid samen met zieken en gehinderden, op welke manier dan ook, blijmoedig een plaats te geven, samen gezond en ziek, zwak en sterk (wat is het verschil?). Het gewijde middel (sacrament). *Sacram Unctione Infirmorum*, de viering van de Geest die ons samenhoudt (psalm 8).

Albert Meijer

Wie naar aanleiding van dit artikeltje wil reageren of/en over een initiatief mee wil denken, of aan een viering mee wil doen kan reageren: albmeijer@hotmail.com

MET EEN PASSIECONCERT LUIDEN WE DE GOEDE WEEK IN

We staan aan de vooravond van de Veertigdagentijd oftewel de Vastentijd. We denken verder vooruit en maken een planning, niet alleen voor de zondagsvieringen, maar zeker ook voor bijzondere bijeenkomsten zoals Palmzondag, Goede Week, Pasen. De Goede Week, ook wel Passieweek, nodigt uit voor een bijzondere samenkomst. Dat wordt dit jaar een Passieconcert. Het Paduakoor studeert enkele mooie liederen in. Er zijn introducées gevraagd, die hun medewerking al hebben toegezegd. Op ZATERDAG 12 APRIL OM 16.00 UUR kunt u de Goede Week beginnen met een stemmig Passieconcert in onze Paduakerk.

Addy Groos

HET WAS DRUK EN GEZELLIG OP DE KERST-INN

In het weekend van 14 en 15 december heeft onze jaarlijkse Kerst-Inn weer plaatsgevonden. Achter in de kerk had de kerstfair een plaats gekregen. Een groep enthousiaste vrijwilligers, met dit jaar een nieuw gezicht: Anna, erbij, had met zorg een aantal kramen ingericht waar allerlei kerst- en winterartikelen te koop werden aangeboden tegen, zoals inmiddels bekend, zeer schappelijke prijzen.



Verspreid in de kerk was weer een prachtige tentoonstelling van kerststallen samengesteld. De sfeer die daarvan uitging heeft heel veel mensen een echt kerstgevoel gegeven, hoorden we van veel kanten. De inwendige mens werd op zaterdag vakkundig van eten en drinken voorzien door de medewerkers van bakkerij Koekkoek. Iedereen kon in het cafeetje ter plekke rustig en op een verwarmde stoel lekker wat eten en of drinken. Wij zijn altijd blij dat bakkerij Koekkoek dat voor ons op die dag wil doen. Op zondag hebben we de catering zelf ter hand genomen met dank aan Kyra voor haar inzet.



De Kerst-Inn werd traditiegetrouw afgesloten met het meezing concert door het Paduakoor. Er waren weer veel mensen op af gekomen en aan de hand van de korte teksten

van Paul Groos gingen we al zingend door het verhaal van de geboorte van het Kerstkind. De liedjes werden afgewisseld met instrumentale optredens door Paul Keijzers op piano en orgel en door Bernadette Driessen op dwarsfluit. Na afloop van het concert was er tijd voor glühwein en kerststol en konden mensen nog even neuzen bij de kramen op de fair. Het is een geslaagde Kerst-Inn geweest met veel bezoekers en de mooie opbrengst van 2417 euro. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het vernieuwen van (een deel van) de gordijnen in ons parochiehuus. Rest mij nog om alle vrijwilligers en natuurlijk ook alle bezoekers te bedanken voor hun inzet voor en hun bezoek aan de Kerst-Inn van 2024.

Monica Pelser

DIACONIE

TOCH WEER INZAMELEN VOOR OEKRAÏNE

Nog steeds is er oorlog in Oekraïne, nu al 3 jaar. Op het moment dat ik dit schrijf (donderdag 13 februari) is het volstrekt onduidelijk hoe het nu verder moet. Ook als er op een of andere manier een bestand komt, dan is de ellende echt nog niet voorbij. De bevolking heeft, zeker in het oorlogsgebied, gebrek aan alles. Datgene wat wij inzamelen wordt iedere keer weer door moedige mensen van de Europese hulporganisatie NEEKA naar het oorlogsgebied gebracht.



We kunnen mensen in Oekraïne helpen met de meest noodzakelijke hulpmiddelen: goed houdbare levensmiddelen, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, hygiënische artikelen, dikke kaarsen, rollators en rolstoelen. Achter in de kerk op de diaconietafel komen weer folders te liggen.

We starten in onze kerk (en ook in andere kerken die met ons meedoen) op zondag 9 maart. U kunt spullen brengen iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur en iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

De actie duurt t/m 30 Maart.
U kunt ook geld overmaken:
NL 96 INGB 0000 9403 56 t.n.v.
RK Parochie H. Stefanus,
locatie Antonius van Padua,
o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine
(derde gelden actie).

Voor meer informatie
kunt u bellen met 024-3237000.



Als individu kun je heel weinig doen, maar hopelijk kunnen we samen het leed in Oekraïne een beetje verzachten.

PS. De foto's zijn ons opgestuurd door NEEKA

TERUGBLIK OP DE ADVENTSACTIE

Dit jaar hebben we tijdens de Advent voor de eerste keer een actie gehad voor Ghana. Veel meisjes kunnen in Ghana niet naar school omdat hun ouders de kosten niet kunnen betalen. In Nederland zijn kinderen verplicht om naar school te gaan. En zeker op de basisschool hoeven ouders hier niet voor te betalen.

In Ghana is dat heel anders. Schoolgeld, schooluniform, schriften, potloden, boeken en sandalen moeten aangeschaft worden. En als je moet bedelen om te eten te hebben dan zijn zulke uitgaven volstrekt onmogelijk.

Vijf jaar geleden startte Liesbeth Jansen met het project. Ze zorgde dat twee meisjes, die ze in Ghana bedelend op een druk kruispunt had ontmoet, de kans kregen naar school te gaan. Gelukkig sprak dit idee van Liesbeth Jansen veel mensen in de kerk aan. Er werd heel gul gegeven, €1150,00! Het is wel belangrijk dat een meisje langer dan één jaar naar school kan gaan. Van het ingezamelde geld kan één meisje nu bijna 4 jaar naar school en krijgt het gezin enige ondersteuning.

Heel hartelijk dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt!

MOOI RESULTAAT INZAMELING KOFFIEPUNTEN

In december hebben we weer koffiepunten ingezameld voor de Voedselbank. In onze kerk zijn heel veel koffiepunten ingeleverd! Vanuit allerlei delen van Nijmegen kwamen mensen enveloppen en plastic zakken met punten brengen. Heel veel punten waren al geknipt en geteld. En zo niet, dan hebben enkele mensen uit de parochie een paar avonden zitten knippen en tellen! In totaal zijn er vanuit heel Nijmegen 2.910.774 punten bijeengebracht. Dus bijna 3 miljoen! De Voedselbank Nijmegen Overbetuwe krijgen daarvoor van Douwe Egberts ongeveer 4500 pakken koffie van 250 gram voor de klanten! Prachtig hè! Grote Dank ervoor.

Bekendmaking aantal opgehaalde DEpunten bij vrijwilligersfeest van de Voedselbank



Oecumenische werkgroep diaconie

EEN IMPRESSIE VAN ADVENT- KERST-DRIEKONINGEN

Hoe eigen-aardig! Paradoxaal lijkt het wel. De periode Advent - Driekoningen vormt de donkerste periode van het kalenderjaar, tegelijkertijd is het ook de lichtste. Nooit branden er meer kaarsen, is er meer verlichting te zien dan in deze tijd. De kou zegt: Binnenblijven! De dieren trekken zich terug in hun winterslaap. Maar Advent zegt: maak je open, verwachtingsvol voor wat komen gaat. De winter zegt: sterven. Maar Kerstmis toont ons: geboorte, nataliteit, een nieuw begin.

De adventskrans wordt van zolder gehaald, een touw wordt neergelaten vanuit de nok van het gewelf. Iedere zondag, één kaars meer aangestoken. Drie weken later:



een grote kerstboom wordt binnengebracht, op het koor achter het altaar geplaatst, snoeren met lichtjes worden in een spiraal om de boom gedrapeerd. Oh, kijk eens wat mooi. Onderdelen van de kerststal worden vanuit kleine kamertjes de kerk ingebracht. Spierballenwerk. Podium opgebouwd, beelden worden uitgepakt, met aandacht

geplaatst, groenversiering aangebracht. Boven, aan de balustrade van die oude plek waar eens het orgel stond, hangt nu een grote lichtende ster. En kijk dáár, helemaal voorin, staan op de pilaren devotielichtjes te branden.

Ondertussen draait ook de kerstpakkettenactie van de diaconie op volle toeren. Tientallen pakketten worden door onze parochianen gemaakt. En dat na de rugzakjesactie, erwtensoeactie en voedselbank-inzameling. Naast verbazing, opluchting dat we ook dit weer voor elkaar kregen.

Het kan niet op. Op za/zo 14 en 15 december, twee dagen lang Kerst-Inn, expositie van kerststalletjes, kerstmarkt en café. Als afsluiting een kerstconcert met kerstliederen en samenzang. Aan de vooravond van Kerst wordt voor de kleine kinderen een kleuterkerstviering georganiseerd. Daarnaast werken we, samen met de stadskerk en City-pastoraat, mee aan de organisatie van een gezinsviering, in de Stevenskerk. En als kroon op het werk natuurlijk indrukwekkende eucharistievieringen gedurende de adventsperiode, de Nachtmis en de vieringen op 1^e Kerstdag en de tijd tot en met Driekoningen.

In januari organiseert Marij de Rooij een evaluatiemiddag. Coördinatoren van de verschillende werkgroepen

komen bij elkaar. Kees Waardenburg is gespreksleider. Terugkijken op, inzoomen op, betekenis geven aan. Ja, we zijn blij en ook trots, een bijzondere periode, die velen van ons zeer goed heeft gedaan. Het is als een sacrament dat je aangereikt wordt: samenwerken, echt iets moois maken, met diepgang. Bereid te zijn om in te vallen daar waar nodig (Cecile Kuiper die twee vieringen overneemt!). En ja, we hebben veel complimenten mogen ontvangen. Toch zijn er ook de nodige opmerkingen en vragen: Zou het ook mogelijk zijn om voor de groep jongeren van 12 – 18 jaar een speciale Kerstviering te organiseren? Zeker, we hebben de nodige ervaring. Toch is het wellicht wenselijk om over draaiboeken voor de verschillende activiteiten door het jaar heen te beschikken. Een aantal mensen gaat zich daarover buigen. In lijn hiermee is er ook een nieuwe coördinator gevonden die de op- en afbouw regelt van de kerststal en alles daaromheen (Wil Straetmans).



Tevens willen we nadenken over en zorgen voor een opleidingstraject voor nieuwe leken-voorgangers. Op 13 december was er een Taizéviering in de kerk; op 17 december werd in ons parochiehuis door Buurt aan Tafel een zeer feestelijk Kerstdiner gepresenteerd (95 deelnemers!). Beide bijeenkomsten droegen op hun bijzondere eigen manier bij aan de schoonheid van deze kerstperiode. We gaan in ieder geval voortaan Taizévieringen en de dagen waarop Buurt aan Tafel een diner serveert, bij de mededelingen tijdens de zondagsviering vermelden.

Tot slot: mooie, vreugdevolle en inspirerende activiteiten in onze geloofsgemeenschap blijken steeds weer mogelijk te zijn dankzij de bereidheid van velen om hun handjes te laten wapperen. Tegelijkertijd maakt dat van ons ook een hechte groep. Hier willen wij nog eens duidelijk uitspreken: iedereen die dit verslag leest is van harte welkom met ons mee te praten, met ons mee te denken, met ons mee te doen om op die wijze gestalte te geven aan kerkelijke vieringen en gebeurtenissen door het jaar heen. Schroom niet, als u zich betrokken voelt tot onze gemeenschap, maak uw kennis, uw kunde, uw bereidheid kenbaar. We zijn u dankbaar.

Rob van Woerkom

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE



Qui bene cantat bis orat



Zingen is bidden voor twee
H. Augustinus van Hippo

TIJD VAN DE ZOEKTOCHT NAAR ONSZELF EN NAAR GOD

Nog een paar dagen en de carnavalsdagen luiden de veertigdagentijd in. De veertig dagen waarbij we onze zoektocht naar ons welzijn en dat van anderen starten. We zoeken naar verdieping en zin in ons leven.

Ons Paduakoor geeft op 9 maart (de eerste zondag van die veertigdagentijd) een voorzetje met hun liederen. "Uit de wirwar van het leven" is zo'n lied. De tekst is van Jos Blom. We mogen over God dromen, over liefde, over vrede. Hij spoort ons aan om goed te luisteren naar de woorden van de profeten, woorden die ons kunnen inspireren.

Ook kunnen we luisteren naar "O Heer, die niets dan liefde is". We smeken daarin om de nabijheid van God. Wij bidden om ontferming en bescherming.

Na de communie zingen we "Purge me, o Lord". Daarin vragen we om verlossing van al onze tekortkomingen. Dat ik oprecht de waarheid kan bevestigen en aan geen mens afbreuk doe.

Tot slot een mooi lied, dat ook geschreven is door Jos Blom. Jos was ons gewaardeerde koorlid, die ons helaas is ontvallen, maar prachtige liederen heeft nage laten. "Je kwam me tegen in de stad".

Ik kan er niets beters van zeggen, dan ... laat het op u inwerken.

Ik wens ons allen een mooie zoektocht.

Addy Groos

EEN DROEVIG BERICHT

Vrijdag 21 februari is in onze kerk, onder grote belangstelling, de afscheidsbijeenkomst geweest van Pieter Hobbelen, zoon van Jan Hobbelen, lid van ons Gregoriaans Koor. Pieter overleed plotseling op 24 jarige leeftijd, terwijl hij intens genoot van een stage in Nepal. Wij wensen Jan en Cora, de ouders van Pieter, heel veel sterkte met dit grote gemis.

TAIZÉVIERING BIJ AVP

Vrijdag 14 februari jl. was de tweemaandelijks Tai-zéviering in de serrekamer van de pastorie met het thema *Thuis*. Mooie momenten van samen zingen, stille meditatie en luisteren naar inspirerende teksten waaronder onderstaand gedicht. De volgende Tai-zéviering is niet in april maar in mei. De datum vindt u in het Paasnummer van AO.

Kyra Hoogzaad

Thuis – in jezelf

*Je kunt je thuis voelen in je huis, in
vriendschappen, bij collega's op je
werk, in je familie, in je relatie.*

*Je kunt je ook thuis voelen in jezelf.
Je zelf volledig kunnen accepteren in
wat je doet, wat je niet doet, wie je
bent en wie je niet bent.*

*Kortom trouw blijven aan jezelf,
aan wie je ten diepste bent en wilt
zijn.*

*In vrede zijn met je emoties, je
gedrag, je verlangens, je behoeftes,
Je uiterlijk, je mankementjes, je
vergissingen.*

*We kennen het allemaal wel
dat we druk zijn geweest in de
buitenwereld en dat we er dan weer
naar kunnen verlangen
om weer even alleen te zijn,
op ons zelf te zijn.*

*Omdat we heimwee naar onszelf
voelen.*

*Dit gevoel, heimwee naar onszelf,
voelt als een groot cadeau. Een
cadeau dat we onszelf geven.
Thuiskomen bij jezelf.*

Wim Wolters



JEZUS ALS JOOD

Ik wil een artikeltje schrijven over Jezus als Jood en wat dat voor ons Christenen betekent. Dat heeft veel te maken met het Oude Testament en daarom raadpleegde ik Paul Reehuis, karmeliet, die gespecialiseerd is in het Oude Testament. Door dit gesprek werd mij duidelijk dat ik eerst aandacht moet besteden aan de woorden, de begrippen en hun betekenis.

Het woord 'jood' roept met name in onze dagen heel wat emoties op. Wil je de realiteit van mensen recht doen, dan moet je kritisch zijn op het gebruik van woorden. Wat duidelijk is, maar waar weinig aan gedacht wordt in het taalgebruik, is dat 'de Jood' niet bestaat. Evenmin als 'de Nederlander' en noem maar al dergelijke aanduidingen. Er zijn nl. veel Joden en die verschillen onderling heel veel. In de huidige situatie: er zijn Joden die alle Palestijnen zouden willen verjagen of zelfs uitroeien. Maar evenzeer zijn er Joden die in vrede met hen willen leven en alle schakeringen daartussen. Dat geldt voor al dergelijke benamingen: het zijn abstracte begrippen. Ze bestaan slechts als begrip maar hebben geen werkelijkheidswaarde. We hebben ze wel nodig voor algemene beschouwingen, maar moeten ons goed realiseren wat we ermee aanduiden.

Wie wel bestaan zijn de individuele mensen, die tot een bepaalde groep of stam behoren, maar die allemaal vooral verschillend zijn in hun werkelijke bestaan. Het zijn containerbegrippen. Wat het onkritisch gebruik van zulke woorden teweeg kan brengen aan rampzalige toestanden zien we aan de overtuiging, die geleidelijk aan in het christendom ontstond, nl. dat de Joden Jezus hebben vermoord en dat de Joodse nakomelingen daarop aangesproken werden. Moord en doodslag was het gevolg: het is zelfs gebeurd dat een bisschop vooropging naar de Joodse wijken om daar de Joden te doden, (pogroms).

Dit is volkomen in strijd met wat Jezus ons voorgehouden heeft en wat hij zelf in de praktijk bracht. De christelijke kerken waren antisemitisch: tot aan het Vaticaanse Concilie werd op Goede Vrijdag o.a. gebeden voor de "perfade Joden". Algemeen wordt aangenomen dat die houding de Holocaust mee heeft mogelijk gemaakt. Niet iets om trots op te zijn. Jezus is vermoord door de Romeinen (Pontius Pilatus) op aandringen van de Joodse religieuze leiders, die in Jezus een bedreiging zagen voor hun macht en positie. Er staat wel in de evangeliën van Mattheüs en Markus, dat de hele menigte Joden bij de bijeenkomst bij Pilatus kozen voor de vrijlating

van Barabbas en dat Jezus gekruisigd moest worden. Maar dat gebeurde omdat hogepriesters en de oudsten hen overhaalden dat te doen. Markus schrijft zelfs dat ze de menigte ophitsten. Daarbij moeten we bedenken dat er sprake is van een menigte en niet van alle Joden. En dat Jezus de Joden had teleurgesteld omdat hij niet aan hun onmogelijke verwachtingen had beantwoord, nl. als een wereldse heerser de Romeinen had verdreven.

Dit, ter inleiding op mijn artikel over Jezus, de jodenman, zoals Huub Oosterhuis hem noemde. Dit artikel verschijnt in het volgende nummer van Antonius Onderweg.

Jan Zuiker

DINSDAGCONFERENTIES, WELKOM.

Het Vincent de Paul Center Nederland begint met een nieuwe Serie Dinsdagconferenties in 2025. Het zijn kleinschalige interactieve bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit.

Serie I thema: Levensbeschouwelijke ontmoetingen



Bijeenkomsten

Dinsdag 11 maart - COIL Centrum
Ontmoetingen in levensvragen, Nicolette Hijweege

Dinsdag 18 maart - ZINNET Transmuraal Netwerk
Zingeving en levensvragen, Wim Smeets-Hijweege

Dinsdag 25 maart - Het TCN Theosofisch Centrum
Nijmegen, Christ Tielemans

Dinsdag 1 april - Titus Brandsma Memorial,
Marieke Rijpkema

Voor wie: voor ieder die gemotiveerd is zich te verdiepen in oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit.

Plaats: serrezaal pastorie Antonius van Paduakerk
Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen.

Tijd: 15.30-17.00 uur

Aanmelden: niet nodig, geen kosten.

Meer informatie Barrie Needham,
needham@xs4all.nl www.vincentdepaulcenter.nl

PELGRIMS VAN HOOP...

Op 24 december in de Kerstnacht van 2024 opende Paus Franciscus de Porta Santa in de Sint Pieters Basiliek in Rome. Dit was de opening van het Heilig Jaar met als thema Pelgrims van Hoop. Ook de deuren van de 4 basilieken zoals: de Sint Pieter, Sint van Lateranen en St. Paulus buiten de muren en de St. Maria Maggiore en een deur van de gevangenis van Rome werd geopend. Op 29 december 2024 werd in de Sint Jans kathedraal in Den Bosch de opening van het Heilig Jaar voor het bisdom Den Bosch gevierd. De viering werd gemarkeerd met een feestelijke en pontificale Eucharistieviering. Bisschop Gerard de Korte was de hoofdccelebrant. Iedereen was van harte uitgenodigd om deze bijzondere viering mee te maken.



In de bul van het Heilig Jaar heeft Paus Franciscus bepaald dat in alle kathedralen wereldwijd het *Kruis van het Heilig Jaar* wordt vereerd. Dit kruis werd tijdens de processie op 29 december de Bossche kathedraal binnengedragen en kreeg een ereplaats bij het koepelaltaar. Aan het eind van de viering konden vertegenwoordigers uit de parochies een speciale kaars ontvangen die symbool staat voor het Heilig Jaar, zodat het licht van hoop en geloof zich in de gemeenschappen verder kan verspreiden. Zo mochten wij als toekomstige pelgrims dit bijzondere moment in de Sint Jan beleven. De pelgrimsreis die in het Heilige Jaar naar Rome wordt ondernomen draagt ook een bijzondere betekenis met zich mee. De katholieke traditie, een Heilig Jaar te vieren, reikt tot in de Middeleeuwen terug. Haar oorsprongen gaan terug tot in het Oude Testament, in het bijzonder op joodse gebruiken in samenhang met de administratie en het bezit van land. Naar joodse traditie werd Jubel, het Jubeljaar iedere vijftig jaar gevierd. Het was een jaar, waarin bijvoorbeeld de slaven en de gevangenen bevrijd werden. Schulden werden kwijt gescholden en het land werd aan zijn rechtmatige bezitters terug gegeven. Omdat onze reis naar Rome binnen enkele weken al zal plaats vinden hebben wij Mgr. De Korte gevraagd om de zegen over



ons uit te spreken opdat wij een goede bedevaart naar Rome kunnen maken. Van ganser harte en met veel devotie gegeven en ontvangen zegende de bisschop ons en wenste ons een goede reis naar Rome.

Dat Karsten en ik zo snel al naar Rome zouden gaan was pas heel kort van tevoren voor ons zelf bekend. De reis begon op 20 januari tot en met 24 januari 2025. Vandaag de dag kun je veel vooraf al regelen, het gaat er vooral om dat je de wegen kent. Zo konden we ons gelijk aanmelden bij het Duitse Pelgrimsbureau waar we kaarten konden bestellen voor de audiëntie met de Paus. Dat ging heel goed, een formulier invullen en de gegevens werden verwerkt en binnen een uur antwoord en dus geregistreerd zodat dat een van de hoogtepunten van deze reis naar Rome kon worden.

Naast de ontmoetingen met de Paus stond natuurlijk het binnengaan langs de Porta Santa in de Sint Pieter centraal. Het betekent dat, door het binnentreden in de ruimte na de Heilige Deur, je zonden zijn vergeven en je een aflaat hebt verdiend.

MAANDAG 20 JAN 2025 VOLOP ZON VOOR DE SINT PIETER



De aankomst in Rome was gehuld in regenbuien die met bakken uit de hemel op ons neerdaalden. Maar toen wij op het Sint Pietersplein stonden begon de zon stralend te schijnen en dat was toch wel een verademing na heel veel regen.

Een van de hoogtepunten van deze reis was voor mij toch wel het weerzien met Rome. Niet veel is er veranderd, de stad bereidt zich voor op een toestroom van pelgrims die de Heilige Stad dit jaar gaan bezoeken. Op de verschillende pleinen werden de bronnen weer eens opgelapt en de bussen grotendeels vernieuwd, m.a.w. Rome is klaar om u te ontvangen.

AUDIËNTIE WOENSDAG 22 JANUARI 2025



De Ninive-zaal was goed gevuld; er kunnen 9000 mensen in deze zaal. De heilige Vader opende de audiëntie met het Kruisteken en vervolgens waren er Schriftlezingen in de diverse talen en afsluitend werd het Onze Vader gezongen.



Een bijzonder moment, de Heilige Vader zo dichtbij

Louis Sibbald & Karsten Woiki

KERSTVIERINGEN MET PEUTERS, KLEUTERS EN BASISSCHOOLKINDEREN

In samenwerking met de Stadskerk- Oecumenisch City Pastoraat werden in december twee goed bezochte Kerstvieringen voor kinderen georganiseerd. Traditiegetrouw was er op 24 december om 15:30u een Kerstspel voor kleuters van 3-6 jaar in de Antonius van Paduakerk met ongeveer 90 bezoekers (kinderen, ouders, grootouders en overige belangstellenden). Het Kerstspel werd opgevoerd door 4 vrijwilligers van de AvP (Monique, Michiel, Jeanine en Theo) en 3 vrijwilligers van de Stadskerk (Adrie-Janne, Anneke en David). Ook dit jaar kon het Kerstspel weer rekenen op de enthousiaste bijdrage van een jong gezin met hun baby om de rollen van Maria,

Jozef en het kindje Jezus te vertolkten. Helaas kon de geplande Jozef vanwege rugklachten niet optreden. Gelukkig was een huisvriend beschikbaar om de rol van Jozef van hem over te nemen. Zo werd het bezoek van de peuters en kleuters aan de 'levende Kerstgroep' na afloop van het Kerstspel weer een aandoenlijk hoogtepunt.



Eveneens op 24 december was er om 18.00 uur een gezinsviering in de Stevenskerk die door ca 200 mensen bezocht werd. In deze viering was Cecile Kuipers voorganger en werd de viering opgeluisterd door de aanwezigheid van een herbergier, herders, engelen en wijzen. Zelfs een leuk ezeltje was te bewonderen bij Maria, Jozef en het Kerstkind. De samenwerking tussen de Antonius van Paduakerk en de Stadskerk-OCF is goed bevallen en zal hoogstwaarschijnlijk de komende Kerst weer een vervolg krijgen.

Theo Brock





Antonius op vakantie



Antonius van Padua in Parijs. De kerk waarin het beeld staat is een Jezuïetenkerk ter ere van Sint Ignatius van Loyola en werd in neogotische stijl tussen 1855 – 1858 gebouwd achter de bebouwing van de rue de Sèvres en onzichtbaar vanaf de straat. Hij wordt dan ook 'De verborgen kerk' genoemd. In de kerk hangt een paneel met 24 foto's van mensen die in de 20e eeuw hun leven hebben gelaten voor hun overtuigingen. Eén van de foto's is die van Frans van derLugt.

Bezoekgroep



Heeft iemand bij u in de buurt/straat behoefte aan een gesprekje of bezoekje? Meldt het bij Josette Lenders van de bezoekgroep
josette.lenders@gmail.com

Antonius van Padua in beeld

Agenda, activiteiten

- za 1 mrt. 15.00u** Pelgrimskapel
Aankomstceremonie WMZ
- di 4 mrt. 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- di 4 mrt. 20-21.00u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel Dialoog
[Info: www.wij-dewereld.nl](http://www.wij-dewereld.nl)
- zo 9 mrt. 11-12u** AvPkerk
Inzaming voor Oekraïne
- di 11 mrt. 15.30-17u** Pastorie
Dinsdagconferentie 1
[Info www.vincentdepaulcenter.nl](http://www.vincentdepaulcenter.nl)
- woe 12 mrt. 14-16.00u** AvPkerk
Inzaming voor Oekraïne en openstelling
- vrij 14 mrt. 10-12.00u** Parochiehuis
Sacred Dance 4
- za 15 mrt. 15.00u** Pelgrimskapel
vertrekceremonie WMZ
www.wegen-met-zegen.nl
- zo 16 mrt. 11.00-12.00u** AvPkerk
Inzaming voor Oekraïne
- di 18 mrt. 15.30-17.00u** Pastorie
Dinsdagconferentie 2
[Info www.vincentdepaulcenter.nl](http://www.vincentdepaulcenter.nl)
- di 18 mrt. 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
[Info: www.wij-dewereld.nl](http://www.wij-dewereld.nl)
- woe 19 mrt. 14-16.00u** AvPkerk
Inzaming voor Oekraïne en openstelling
- zo 23 mrt. 11-12.00u** AvPkerk
Inzaming voor Oekraïne
- di 25 mrt. 15.30-17u** Pastorie
Dinsdagconferentie 3
[Info www.vincentdepaulcenter.nl](http://www.vincentdepaulcenter.nl)
- woe 26 mrt. 14-16.00u** AvPkerk
Inzaming voor Oekraïne en openstelling
- vrij 28 mrt. 10-12.00u** Parochiehuis
Sacred Dance 5
- zo 30 mrt. 11-12.00u** AvPkerk
Laatste dag inzaming voor Oekraïne
- zo 30 mrt. 14.30-16u** Ontmoetingskerk
Concert, Schola Karolus Magnus
- di 1 apr. 15.30-17.00u** Pastorie
Dinsdagconferentie 4
[Info www.vincentdepaulcenter.nl](http://www.vincentdepaulcenter.nl)
- di 1 apr. 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- di 1 apr. 20-21.00u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel Dialoog
[Info: www.wij-dewereld.nl](http://www.wij-dewereld.nl)
- woe 2 apr. 14-16.00u** AvPkerk
openstelling
- do 3 apr. 19.30-20.30u** St.Jacobskapel
WMZ Boekpresent. 'De Camino roept'
- za 5 apr. 20.00u** AvPkerk
concert Kamerkoor Sequentes
- di 8 apr. 17.45u-20.00u.** Parochiehuis
vastenmaaltijd

Agenda, vieringen

- zo 2 maart; 10.00u**
8^e zondag door het jaar
vg: Liesbeth Jansen m.m.v. cantor
- wo 5 maart; 19.00u**
Aswoensdag
vg: Eduard Kimman m.m.v. cantor
- zo 9 maart; 10.00u**
1^e zondag Veertigdagentijd
vg: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. Paduakoor
- zo 16 maart; 10.00u**
2^e zondag Veertigdagentijd
vg: Louis Sibbald m.m.v. cantor
- zo 23 maart; 10.00u**
3^e zondag Veertigdagentijd
vg: Theo Brock m.m.v. Larissa
- zo 30 maart; 10.00u**
4^e zondag Veertigdagentijd
vg: Liesbeth Jansen
m.m.v. Gregoriaans koor
- zo 6 april; 10.00u**
5^e zondag Veertigdagentijd
vg: Cecile Kuijpers m.m.v. cantor
- zo 13 april; 10.00u**
Palmzondag
vg: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. Gregoriaans koor

CONCERTEN



Het lied van de vluchteling, een zwanenzang?



Schola Cantorum Karolus Magnus
o.l.v. Stan Hollaardt

Gregoriaanse gezangen, literatuur & muziek uit Syrië en Oekraïne

Zondagmiddag 30 maart 2025 14.30 uur
Ontmoetingskerk Meijhorst 7033 Nijmegen

Entree gratis
(vrijwillige bijdrage)



OERLICHT
Kamerkoor Sequentes
Dirigent Peter-Paul van Beekum

Kom luisteren naar prachtige stukken van
Arnszen, Bach, Bruckner, Gesualdo, Kodaly, Lotti, Mahler,
Nystedt, Part, Sigurbjörnsson, Tallis en Wiegelerik.

5 APRIL
20.00 uur

ANTONIUS VAN PADUAKERK,
GROESBEEKSEWEG 96 NIJMEGEN

GA VOOR MEER INFORMATIE EN RESERVERINGEN NAAR WWW.SEQUENTIALS.NL ENTREE € 15,-