

# Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Jaargang 36 nummer 5, oktober 2024



## LOSLATEN EN VERNIEUWEN

'Advent' zo heet de aanlooproute naar kerstmis. De naam komt van het Latijnse woord *adventus*, dat *komst* betekent. In deze periode van vier weken bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, viering van de geboorte van Jezus in Bethlehem.

In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Op elk van de vier adventszondagen wordt een nieuwe kaars aangestoken. De laatste zondag voor kerstmis branden dan alle kaarsen.

Deze zondag drukt heel sterk het verlangen uit naar de komst van Jezus; die is dringend, het duurt 'nog maar even'... Dat wordt prachtig verwoord in het lied *Rorate*: *Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum; aperiatur terra et germinet Salvatorem*: 'Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen; moge de aarde zich openen en moge de Verlosser eruit ontspringen.'

Dat zijn heftige woorden. Ze verbinden hemel en aarde. Ze vragen dat de kracht van de hemel op de aarde neerdaalt zodat die opengaat en de verlosser kan voortbrengen.

Er zit leven in de advent. Hij komt ieder jaar terug op een officieel vastgestelde tijd, maar hij is meer dan een technische tijdsaanduiding, zoals de jaargetijden meer zijn dan pure kalenderdata. Lente, zomer, herfst en winter hebben hun eigen karakter. Zo is het ook met de

kerkelijke kalender: advent, kersttijd, paastijd, pinkstertijd. Ze verwijzen successievelijk naar een bepaalde periode die een eigen kleur heeft.

De advent valt in de herfst, het seizoen van loslaten – bomen en planten verliezen hun bladeren. De aard van de advent komt daar mee overeen: de liturgische kleur is paars, die staat voor loslaten om op het spoor te komen van het nieuwe. Een tijd van hoop. Licht ontsteken van de eerste naar de vierde kaars als aankondiging van toekomst.



Dit ontstoken licht kan een innerlijke ruimte creëren, een kans om zich te verheugen op de geboorte van Jezus en opnieuw open te raken voor zijn bevrijding.

Tjeu van Knippenberg

## Colofon

### Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom

[redactie@avpnijmegen.nl](mailto:redactie@avpnijmegen.nl)

Website: Mieke Dahlhaus,

[webmaster@avpnijmegen.nl](mailto:webmaster@avpnijmegen.nl)

### Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: woe 4 dec. 2024

Verschijningsdatum: vrij 13 dec. 2024

Oplage: 475 exemplaren

Print: Janssen Repro, Nijmegen

Verspreiding Antonius Onderweg: Monique

Leclerq, 024-3237000/moonlekkie@gmail.com

## Contact

### Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen

06-49392730

[secretariaat@avpnijmegen.nl](mailto:secretariaat@avpnijmegen.nl)

[www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)

### Onderdeel van de Stefanusparochie

[info@stefanus.nl](mailto:info@stefanus.nl) / [www.stefanus.nl](http://www.stefanus.nl)

### Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356

ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

t.n.v. RK Parochie H. Stefanus

Locatie Antonius van Padua

### Bereikbaarheid AvP

06 49392730

### Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96

6524 DJ Nijmegen

[secretariaat@avpnijmegen.nl](mailto:secretariaat@avpnijmegen.nl)

### Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730



## Inhoud

- | LOSLATEN EN VERNIEUWEN, TJEU V KNIPPENBERG
- 3 VANUIT HET LOCATIETEAM, TON GROOS
- 4 ALLERZIELEN 2024 WIJ GEDENKEN, ANS ASBERG
- 5 KRONIEK, ANS ASBERG EN TON GROOS
- 5 GEDICHT: HOUDEN, TANJA HELDERMAN
- 6 ADVENT, JE OOR NEIGEN NAAR GOD,  
ANGELA HOLLEBOOM
- 6 DIACONIE ADVENTSACTIE, LIESBETH JANSEN
- 7 DIACONIE OEKRAÏNEACTIE, RUGZAKJES,  
ANNEKE LEISINK
- 7 DIACONIE ERWTENSOEPACTIE,  
MARIAN VERHOECKX
- 8 SAMEN VAN ROOD NAAR ZWART,  
MARTIEN PETERS
- 8 SPREEKWOORDELIJK, ADDY GROOS
- 9 GELEZEN, BEPPIE PETERS
- 10 ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE, ADDY GROOS
- 10 SAMEN ANTONIUS STOPT, LIESBETH JANSEN
- 10 GEDICHT, ADVENT, DICHTER ONBEKEND
- 11 ZINNEN DIE BEKLIJVEN 6, ROB VAN WOERKOM
- 11 KRONIEK 2, ANS ASBERG
- 12 GELOOF IN GESPREK, TERUGBLIK, BEPPIE PETERS
- 12 GELOOF IN DE STAD, JAN VAN HOOYDONK
- 13 NAAR EEN NIEUW AGGIORNAMENTO,  
PAUL V.VELTHOVEN
- 14 PADUASTADSVODELSBOS, MARTIEN PETERS
- 15 CONCERT, MNEMOSYNE, JAN BULTE
- 15 KERST-INN 2024, ADDY G., BEPPIE P., MONICA P,  
ANTONIUS IN BEELD, AGENDA, ACTIVITEITEN EN
- 16 VIERINGEN

## VANUIT HET LOCATIETEAM

Dit wordt een kort stukje.

Immers, van de voortgang van het toekomstplan valt niets te melden; die is er namelijk niet. Het (al tweemaal) geplande overleg tussen bureau Coup, het parochiebestuur en de gemeente Nijmegen heeft nog steeds niet plaatsgevonden, en is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het Parochiebestuur moet zich bezighouden met de herbestemming van de locatie Goede Herder, en heeft geen tijd voor onze locatie. Het is misschien ook daarom dat het nog geen tijd gevonden heeft, ondanks ons herhaaldelijke aandringen, om met ons te overleggen over hun visie op de toekomst. De vraag is gerechtvaardigd of ze die zelf wel hebben. Dat weten we niet, omdat er vanuit het Parochiebestuur niet wordt gereageerd op onze verzoeken om overleg. We blijven hen benaderen, en aandringen op meer duidelijkheid.

Ik kan en wil wel duidelijkheid geven over één ding: onze locatie blijft hoe dan ook bestaan. Het locatieteam vangt geruchten op, binnen en buiten onze gemeenschap, als zou onze locatie binnenkort dichtgaan. Die geruchten zijn wat ze zijn: nergens op gebaseerd. Wat we namelijk wel meermalen van het Parochiebestuur hebben vernomen is dat wij op onze plek kunnen blijven, hoe dan ook. Ook de activiteiten van bureau Coup zijn mede daarop gebaseerd. Dat dat voortbestaan niet meer op de huidige manier kan, in drie gebouwen die te duur zijn in (achterstallig) onderhoud is inmiddels voor iedereen wel duidelijk. Onze activiteiten gaan dus door met de inzet en met de energie die voor ons kenmerkend is.

Dat bleek ook weer uit de afgelopen kernteamvergadering waarin vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen de stand van zaken op hun werkgebied komen toelichten. In deze Antonius Onderweg zult u zeker meer lezen over voorbij en toekomstige activiteiten. Als u al lezende het gevoel krijgt dat u ook een steentje zou willen bijdragen aan deze activiteiten, aarzel dan niet om dat kenbaar te maken aan de betreffende werkgroep. Voor contactpersonen zie onze onvolprezen vrijwilligersgids. Er is altijd plaats voor nieuwe handen die willen werken voor onze gemeenschap. We hebben u hard nodig!

Ik wil nog iets noemen: de indrukwekkende eucharistieviering op zondag 13 oktober j.l. waarin we afscheid namen van organist/pianist Frank van Merwijk, die in het verleden menige viering heeft opgeleusterd wanneer het Paduakoor zong.



Lange tijd hadden we hem wegens ernstige gezondheidsproblemen niet meer gezien, maar in deze viering liet hij gezond en wel op piano en op orgel met handen en voeten horen dat hij niets van zijn muzikaliteit heeft verloren. Na afloop van de viering heeft Marij hem bedankt, en Frank onze Antonius-

kaars overhandigd en zijn vrouw een fraaie bos bloemen.



Dit stukje is toch langer geworden dan ik had verwacht. Zo zie je maar weer: onze gemeenschap leeft en bloeit, en er gebeurt meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen!

Ton Groos



**WIJ GEDENKEN IN ONZE ANTONIUS VAN PADUA GEMEENSCHAP**



**Overledenen | november 2023 – | november 2024**

2 februari	2024	Jos Blom	75 jaar
27 februari	2024	Mirjam van Houwelingen	87 jaar
8 mei	2024	Trix Hoeke-van Reijssen	80 jaar
13 september	2024	Jan Groos	77 jaar
21 september	2024	Gerrie Vanetie-van Balkom	84 jaar



## KRONIEK

### In memoriam Gerrie Vanetie-van Balkom

Op 21 september 2024 is Gerrie Vanetie-van Balkom op 84-jarige leeftijd overleden, twee jaar nadat haar echtgenoot Co Vanetie overleed. Samen runden zij diverse café's, waarin zoon Ruud en dochter Desirée meehielpen. De vroegtijdige dood van hun zoon Ruud heeft het leven van Gerrie getekend.



Zij was dol op haar kleinkinderen en dezen gaven haar het plezier in haar leven weer terug. Nadat haar man Co overleed ging het steeds slechter met haar, het verdriet om zijn overlijden en haar slechter wordende geheugen maakte dat zij zich niet meer kon geven om te leven. Na de val van een trap is zij in Hoogkarspel bij haar dochter gaan wonen, alwaar zij op 21 september overleed. De afscheidsdienst heeft vanuit onze kerk plaatsgevonden. Wij wensen haar dierbaren veel troost bij het verlies van hun geliefde moeder en oma.

### Ans Asberg

### In memoriam Jan Groos

Op 13 september j.l. overleed mijn 2 jaar oudere – en enige – broer Jan, na een slopend ziekbed. Met hem ging een gedreven en veelzijdig musicus heen. 70 jaar was hij koorzanger en instrumentalist, zestig jaar dirigent. Zelf heb ik veertig jaar met hem en onder zijn leiding gezongen. Dat zijn mooie herinneringen.



Zijn afscheidsbijeenkomst vond plaats in onze kerk. Op zijn ziekbed was hij blij dat wij hem gastvrij zouden ontvangen. De bijeenkomst verliep geheel naar zijn wensen. Ook dat is een troostrijke herinnering, en maakt mij trots dat dit bij ons mogelijk was. Ik mis hem, en dat gaat niet over.

### Ton Groos

*Houden*

*Als ik kon kiezen  
dan zou ik je houden  
dan zou ik je sparen  
genezen, bewaren*

*als ik kon kiezen  
dan zouden we samen  
nog tientallen jaren*

*als ik kon kiezen  
verkoos ik het leven  
de rust, het gerief*

*als ik kon kiezen  
dan nam ik geen afscheid  
maar had ik je bij me  
en  
eindeloo lief*

*Tanja Helderman*



## WIJZELF ZIJN IN HET GEDING ALS GOD KOMT

*Advent: je oor neigen naar God*

Zondag 3 november begint de Advent. In de liturgie komt daarmee het accent te liggen op Gods komen in onze wereld. We leven mee met de verwachting en geboorte van zijn Zoon, met de liefde en zorg die Maria en Jozef als ouders voor Hem hebben, met zijn opname en groei in het geloof en de tradities van zijn volk. En altijd zijn wij, wie en waar wij ook zijn, dichtbij.

In de engelen uit de hoge, in de herders van het veld, in de martelaar Stefanus en de vermoorde onschuldige kinderen, in de liefhebbende en beschouwende evangelist Johannes, in de zoekende wijzen uit het Oosten.

Er is plaats voor allen als God komt. Het komen van God, toen en daar, brengt alles in beroering, ook hier en nu. Wijzelf zijn in het geding als God komt. Want als God in onze werkelijkheid komt, wordt onze soms zo banale werkelijkheid geheiligd door zijn aanwezigheid. Als God in ons leven komt worden wij, uit de klei getrokken mensen, vindplaats van God.

Worden wij vindplaats van God, dat wil zeggen: ieder van ons, de vriend en de vijand, de landgenoot en de vreemdeling, de senior en de junior, de leidinggevende en de ondergeschikte.

Als God komt, komen heiliging, respect en eerbied met Hem mee. Geen wonder dat de profeten profeteren: weg met de wijzende vinger, afgelopen met de stampende laarzen en de bebloede bajonetten, voorbij de moorden en de martelingen, een groot licht zal opgaan over onze duisternis. Het komen van God wekt dromen in ons die te mooi lijken om waar te zijn, We kunnen zo gemakkelijk de moed verliezen door gedachten als: 'Er gebeurt toch niets nieuws', 'Er zal niets veranderen', 'We komen er nooit uit', 'Kan er uit mij iets goeds voortkomen?' 'Zij of hij zal nooit een strobreed toegeven'.

Advent vieren is je oor weer neigen naar God, die altijd creatief en verrassend is, ongehoorde dingen doet en zegt: 'Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, merk je het nog niet?' Dit is het blijde nieuws over God: bij Hem is niets onmogelijk. Laten we Hem in deze Advent aanhangen en Hem de kans geven onze harten te verheffen, onze ogen te verlichten, onze liefde te ontvlammen.

*Angela Holleboom*



(overgenomen uit: van Drie Engelen tot Driekoningen  
*Bidden om betere tijden*, 2021 Uitgeverij Adveniat, Baarn)

## DIACONIE: ADVENTSACTIE 2024

*Meiden in Ghana gaan naar school.*

Toen Anneke Leisink een tijdje geleden vroeg of ik een idee had voor een nieuw goed doel voor de Advents- en Vastenactie, hoefde ik niet lang na te denken. Met enige schroom – mocht je wel een eigen project voordragen? – antwoordde ik dat ik wel iets wist.

Dat project ontstond zo: Vijf jaar geleden was ik in Ghana om de familie van mijn overleden vriendin Humu op te zoeken. Dagelijks ging ik te voet vanaf het hotel waar ik logeerde naar hun huis, en iedere dag zag ik op het kruispunt met de stoplichten een moeder bedelen, samen met twee meisjes van een jaar of 7. Dag in dag uit stonden ze in de hitte, de uitlaatgassen en het stof. Wanneer een automobilist wat muntjes uit het raampje van zijn auto gooide, holden de meiden erheen om het op te rapen.

Wat me opviel was hoe leeg hun ogen waren. Na een poosje raakte ik met de moeder aan de praat – nou ja, 'aan de praat' is een groot woord, want ik spreek geen Dagbane en zij geen Engels, maar we zwaaiden naar elkaar, ik kocht voor iedereen een ijsje en we zaten samen op de stoep.

Deze meiden, besloot ik toen, hoorden niet thuis aan de kant van de weg. Ze moesten naar school. En samen met Ishmael, de broer van Humu, zetten we een klein project op. Ik regelde vanuit Nederland de financiën, hij vanuit Ghana alle praktische zaken. En toen het schoolgeld, de schoolboeken, uniformen, sandalen en alle andere dingen betaald waren en Asana en Fuseina genoten van hun nieuwe leven, bleek er nog geld over te zijn. Zouden we niet nog een meisje...? Inmiddels gaan er zeven meiden uit vergelijkbare omstandigheden naar school. Twee keer per jaar krijgen hun families wat ondersteuning in de vorm van rijst, olie en zeep, en in de zomer gaan we een dagje uit. Het is ongelooflijk om te zien wat een verschil onze bescheiden bijdrage maakt. Niet alleen voor de meisjes, maar voor het hele gezin. Want doordat Asana en Fuseina naar school gaan, kon hun moeder een baantje zoeken. Wie weet kunnen we met de opbrengsten van de Advents- en Vastenactie nog een paar meisjes een nieuwe toekomst bieden. Dat zou een droom zijn.



*De tweeling Asana en Fuseina met hun schoolboeken*

Liesbeth Jansen

## INZAMELING VOOR DE MENSEN IN OEKRAÏNE

Afgelopen zondag, 13 oktober, stonden er overal dozen en tassen opgestapeld. Ze stonden achter in de kerk, in de hal, in het halletje van de zijingang en in het kleine kamertje in de pastorie. En ook in het glazen portaal nog een aantal rollators, krukken en een rolstoel. Kortom, enkele weken inzamelen op zondag en woensdag heeft heel veel prachtige spullen opgeleverd! Gelukkig, er is zoveel nodig in Oekraïne!



Sommige mensen zie je bij iedere inzameling terugkomen. Zij zamelen een half jaar alles in wat voor ons bruikbaar is en komen dat ook nu weer brengen. Zo hebben we heel veel pakken luiers gekregen. En iemand van de thuiszorg bewaart alles wat bij cliënten overblijft voor onze inzameling en ze kwam twee keer aanrijden met een volle auto. Deze keer hebben we in Groesbeek van gedoneerd geld voor oorlogsgewonden allerhande medische hulpmiddelen tweedehands kunnen kopen! Bij navraag bleken mensen van NEEKA toevallig in Nederland te zijn en zij hebben op maandag 14 oktober alles wat we tot nu toe ingezameld hadden in hun vrachtwagen meegenomen. Dit betekent dat alles eind van de week al in Oekraïne aankomt! We gaan natuurlijk wel op 16 en 20 oktober door met inzamelen. En op 20 oktober komen ook de andere 8 kerken die meegedaan hebben, hun spullen bij ons brengen. Hartelijk dank aan iedereen die zo royaal gegeven en gedoneerd heeft! Er zijn gelukkig nog heel veel mensen die de Oekraïners niet vergeten.

Anneke Leisink



## RUGZAKJES VOOR SCHOOLKINDEREN

Op 6 oktober zijn we begonnen met de rugzakjes actie. Dat is een eenvoudige actie met een groot resultaat. Je vult een rugzakje met de schoolspullen die op de flyer staan. En daarna breng je het rugzakje weer mee naar de kerk.



Bij NEEKA, de Europese hulporganisatie, kijkt men op welke school of scholen in het grensgebied van Oekraïne, Roemenië en Hongarije men de rugzakjes mag geven aan de kinderen. De kinderen zijn altijd heel blij. Ze krijgen zelden iets nieuws en nu krijgen ze een echt cadeau! Dank je wel namens ouders, scholen en kinderen!

Anneke Leisink

## ERWTENSOEP ACTIE

Op zondag 17 november is het weer zover en zal de jaarlijkse **Zevenheuvelenloop** worden gehouden. Traditiegetrouw hebben wij dan ook onze erwtensoepactie! Dat houdt in dat zelfgemaakte erwtensoep zal worden verkocht en de opbrengst bestemd is voor de Stichting Straatmensen. Wij zouden het fijn vinden als u voor dit doel erwtensoep zou willen maken. Ook kunnen wij weer hulp gebruiken bij de voorbereidingen en de verkoop in de kraam. Vanaf 20 oktober tot 10 november ligt er een intekenlijst achter in de kerk.



De Stichting 'Straatmensen' is elk jaar erg blij met onze inzet, daardoor zijn zij in staat dak- en thuislozen de nodige keren een warme maaltijd voor te zetten. De gemaakte onkosten voor de soep kunt u, indien gewenst, in rekening brengen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Marian Verhoeckx

Na de afronding van de Oekraïne-inzameling, de voorbereidingen voor de erwtensoepactie en het verzamelen van gevulde rugzakjes, gaat de werkgroep diaconie bepaald niet op haar lauweren rusten. Eind november volgt de inzameling voor de voedselbank én het maken van kerstpakketten voor de diverse klanten van alle hulporganisaties. Zonder uw hulp komt van dit alles niets terecht; alvast bedankt daarvoor!

**De oecumenische werkgroep diaconie**

## SAMEN VAN ROOD NAAR ZWART

Beste lezer van Antonius Onderweg.

Het locatie team heeft recent van zich laten horen over de moeizame weg die we met het parochiebestuur moeten gaan om onze toekomst veilig te stellen. De geruchtenstroom is op gang gekomen en er wordt gefluisterd dat de Paduagemeenschap op sterven na dood is.....maar dat is allerminst het geval.

Zeker, we hebben het financieel lastig, en vele kerkgemeenschappen met ons. Maar het grote verschil is wel dat de Paduagemeenschap nog bruist van energie.

Wij hebben nog steeds veel te bieden. Elke zondag een goed verzorgde viering, met na afloop een gezellig samenzijn met koffie en thee. Wij zien ook een voorzichtig groei in bezoekers van de vieringen. Onze diaconie is ongelofelijk actief met allerlei acties: nu loopt een succesvolle Oekraïne actie: u heeft kunnen zien in het kerkgebouw wat er allemaal werd aangeleverd! De Rugzakjesactie is ook gaande en daarna volgt de Kerstactie. En zo kan ik nog vele diaconale acties noemen. Binnenkort de erwtensoeppactie voor dak- en thuislozen, tijdens de Zevenheuvelenloop: we staan er weer!

Ook aan de slogan 'kerk voor de buurt' wordt volop gewerkt. Het 10<sup>e</sup> seizoen van Buurt aan tafel is zeer succesvol van start gegaan velen (dinsdag 15 oktober 70 gasten onder wie veel jongeren) vinden inmiddels de weg naar de parochiezaal om van een buitenlandse maaltijd te genieten.



Het jaarlijkse pleindiner werd ook weer druk bezocht en de gezelligheid spatte ervan af. Er waren veel dankbare gasten. Wat dacht u van de beste rommelmarkt van Nijmegen op het kerkplein: zeer druk bezocht met een fantastische opbrengst. Het project stadsvoedselbos in de tuin van de pastorie, van en voor de buurt, loopt geweldig: binnenkort plantdag!

Uit bovenstaande moet u duidelijk zijn dat de gemeenschap er nog steeds voor staat en gaat. Wij willen gewoon onze toekomst veiligstellen om er voor u, voor

de buurt te zijn. Het zal u echter vast niet zijn ontgaan: het leven is echt duurder geworden. In 2022 waren de energieprijzen torenhoog. Gelukkig zijn de prijzen weer iets gezakt, maar het wordt niet meer als vanouds. Met verhoogde energiekosten wordt de Antonius van Padua kerk net als u geconfronteerd. Ook drukkosten en kaarsen zijn in prijs gestegen.

Wil de gemeenschap blijven bestaan, dan zal onze begroting zwarte cijfers moeten schrijven. Dit jaar stevent de locatie af op een begrotingstekort van €4000. De vraag is: hoe komen we dit en komend jaar van rood naar zwart? U, lezer, sympatisant, kan daarvoor zorgen. Als de Antonius van Padua locatie voor komend jaar €16.000 aan kerkbijdrage ontvangt, is die begroting rond (de laatste jaren was dat €12.000). Dacht u altijd al aan een kerkbijdrage?? Denk er dit jaar eens extra aan: steun ons bestaan en onze activiteiten en verhoog uw bijdrage. En leest u dit artikel en denkt: die gemeenschap is er ook voor mij: het wordt tijd om te steunen: gewoon doen! Met uw hulp en met uw bijdrage hebben we toekomst: gegarandeerd!

**Samen op weg van rood naar zwart!! Wij gaan ervoor: doet u mee?**

Martien Peters

## SPREEKWOORDEN MET OORSPRONG IN DE BIJBEL



**Nieuwe  
Rubriek  
Deel 1**

### Aalmoezen verarmen niet

*In alle godsdiensten geldt het helpen van behoeftigen als een daad van barmhartigheid. In het Christendom is het zo dat barmhartigheid wordt beloond met het hiernamaals. Wie dus een aalmoes aan een arme geeft, raakt weliswaar wat geld kwijt, maar wordt er toch niet minder op. In de hemel zal het hem namelijk vergoed worden.*

### In goede aarde vallen

*Deze uitdrukking is afkomstig uit de gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien (in Marcus 4): een deel van het zaad werd door de vogels opgegeten, een ander deel viel op de rotsen en een derde deel kwam in de aarde terecht en groeide voorspoedig op.*

*In deze gelijkenis krijgt de goede aarde de betekenis van een juiste voedingsbodem waarin het geloof goed kan aarden.*



## GELEZEN: ANTONIUS MIJN BESTE VRIND

*Negen meditaties bij het leven van de H. Antonius*

Via een doorgestuurd mail van de Franciscaanse beweging viel mijn oog op een boekje met een overbekende titel. Uit nieuwsgierigheid bestelde ik het en na het ontvangen en gelezen te hebben bracht het mij op het idee om er een rubriek aan te wijden in de komende 9 edities van Antonius Onderweg.



ANTONIUS  
MIJN BESTE VRIND  
Negen meditaties bij het leven van de H. Antonius



Het is een boekje met 9 meditaties rond 9 thema's aan de hand van verhalen uit het leven van Antonius en schriftlezingen en gebeden, geschreven door Geerten Kok en Mieke Dorssers.

De meditaties zijn te gebruiken als een soort noveen naar zijn feestdag op 13 juni in gezamenlijke vieringen of individueel of als vertrekpunt voor geloofsgeprekken.

Het eerste thema is Gehoorzaamheid.

Gehoorzamen of gehoor geven aan...is dat doen wat van je wordt verwacht of luisteren naar wat je hart je ingeeft? Een thema wat past in de komende adventspeiode

### Het verhaal

Antonius en de mussen.

(Ook leuk om aan kinderen voor te lezen)



Op een zonnige dag bezocht de vader van Antonius, Don Martino, met zijn zoon zijn landgoed in de buurt van Lissabon. De tarwe was rijp voor de oogst en mussen doken in grote getalen op de volle aren en pikten er de korrels uit. Er moest iets gedaan worden om de oogst te redden. Don Martino ging een knecht zoeken om het veld te bewaken en de vogels te verjagen. Zolang hij wegbleef moest Antonius dit werk doen.

Zo liep Antonius langs de akkers en joeg de mussen weg, maar het ging hem snel vervelen. De mussen vlogen wel op, maar streken even verder weer op de tarwe neer. De aandacht van Antonius werd getrokken naar een kapelletje in de nabijheid. Hij voelde het diepe verlangen om daar te zijn, om in gebed bij God te zijn. Hij moest kiezen tussen gehoorzaamheid aan zijn vader

en het verlangen om bij God te zijn. Antonius riep tot de mussen dat ze met hem mee moesten komen. Dat deden ze. Met een zwerm vogels achter zich aan ging hij naar de kapel en de vogels gingen met hem mee naar binnen. Toen sloot Antonius de ramen en de deur en begon te bidden.

Toen zijn vader terugkwam was hij verbaasd en ontgoocheld. Antonius was nergens te zien, maar er waren ook geen mussen meer. Zoekend kwam hij uiteindelijk bij het kapelletje terecht. Toen hij de deur opendeed, vlogen alle mussen naar buiten en vond hij Antonius die in gebed verzonken was.

**Bijpassende lezing: Lucas 2,41-49.**

### Ter bezinning

Antonius wil doen wat zijn vader hem vraagt, maar mussen weggagen is wel een heel saaie bezigheid. Veel dieper dan het verlangen om naar zijn vader te luisteren, is het verlangen om bij zijn hemelse Vader te zijn. Met de creativiteit die in hem is, weet hij het ene te doen en het andere niet te laten. En de vogels luisteren naar hem, alsof het de H. Franciscus zelf is die tot hen spreekt. Mussen gehoorzamen Antonius en Antonius gehoorzaamt zijn vader.

Gehoorzamen is niet blindelings doen wat de ander je opdraagt maar ook luisteren naar je eigen hart, en dan op zo'n manier doen wat gevraagd wordt dat het niet tegen je hart ingaat. Het is alsof alles op zijn plaats valt wanneer mensen luisteren naar de diepe stem in het hart. De wereld gaat lijken op de hemel als mensen luisteren naar Gods stem in hun hart. Luisteren naar God brengt je in het huis van de Vader, of dat nu een kleine kapel is of een grote tempel, of wellicht een veld met tarwe, of ons eigen huis, ons eigen leven....

Overall waar we leven kunnen we de verbondenheid met onze Schepper zoeken, kunnen we bij de Vader zijn en doen wat Hij ons vraagt.

De bezinning wordt gevolgd door een **gebed**:

*Liefdevolle God het is vaak niet direct duidelijk waar ons verlangen van spreekt. Geef dat wij in alles dat op ons afkomt, in alle vragen en verwachtingen, telkens verstaan wat u van ons verlangt. Maak ons gehoorzaam aan uw Woord, God, en laat ons zo bijdragen aan verbondenheid en vrede Amen.*

Bepie Peters

Het boekje/brochure is voor 5,00 euro te bestellen bij <https://shop.franciscaansebeweging.nl/a-92763005/overige/antonius-mijn-beste-vriend-negen-meditaties-bij-het-leven-van-de-h-antonius/>

## ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE



Qui bene cantat bis orat



*Zingen is bidden voor twee*  
H. Augustinus van Hippo

## NOVEMBER, ADVENT, KERSTMIS

Als het bijna november is, oefent ons Paduakoor alweer voor die tweede zondag. Met het mooie lied om ontferming hopen wij ook u allen te bereiken.:

*Wat is de mens, wat zijn de dagen  
die aan de mens gegeven zijn.*

We vragen om ontferming:  
*God, geef de mens woorden van waarde.  
God, geef de mens leven op aarde.  
Kyrie eleison.*

Na deze tweede zondag in november is het tijd om de Heilige Nicolaas te ontmoeten. De Heilige wordt afgebeeld met meisjes die bij hem staan. De legende wil dat de Heilige drie dochters van een arme man wilde helpen aan een bruidsschat. Hij gooide drie keer een zak met munten naar binnen bij de arme man en zo konden de drie dochters toch gaan trouwen. Zijn goedgevigheid vieren wij op 5 december met ons Sinterklaasfeest.

De verjaardag van de Heilige Nicolaas valt in de Advent. Een tijd van hopen en uitzien naar de geboorte van Jezus. Wij keren ons in onszelf om eens te overzien hoe wij in het leven staan. Kunnen wij voordat de geboorte van Jezus gevierd wordt ons leven nog aanpassen, bijsturen? Zijn wij in deze tijd op de goede weg? Ons Paduakoor helpt u mee op weg naar dat mooie feest van Kerstmis en zal in de viering van Advent passende liederen zingen die u hopelijk tot denken aanzet.

Wij oefenen nu ook de liederen die de geboorte van Jezus zullen bejubelen in de gezangen van de nachtmis op 24 december: *The miracle of Christmas*.

*Het wonder van Kerstmis brengt de hemel dicht bij de aarde,  
zodat we het wonder van de geboorte kunnen delen.*

Addy Groos

## WHATSAPPGROEP SAMEN ANTONIUS STOPT

De whatsappgroep Samen Antonius stopt. Toen er tijdens coronatijd geen vieringen konden worden georganiseerd op zondag, begonnen we deze appgroep. In de Vastentijd en Advent kreeg iedereen die zich had aangemeld dagelijks een inspirerende en meditatieve bijdrage toegestuurd op zijn/haar telefoon.

Voorgangers en parochianen van de Antonius van Padua schreven teksten, zongen liederen, spraken bijdragen in of namen klankmeditaties op. Het was heel mooi en waardevol, maar nu de tijden weer 'genormaliseerd' zijn, merken we dat de animo is afgenomen. In de komende Advent ontvangt u dus geen berichten meer. Voor nu willen we iedereen die aan Samen Antonius heeft meegewerkt of naar de bijdragen heeft geluisterd, heel erg bedanken. Het was ons een genoegen!

Cecile Kuijpers, Henrike van Riel, Rob van Woerkom en Liesbeth Jansen

## ADVENT

*Zie, Hij zal komen  
Een heldere ster wijst ons de weg  
Wij zullen op Hem wachten*

*Zie, Hij zal komen  
Hij komt met waarheid en hoop  
Wij zullen op Hem wachten*

*Zie, Hij zal komen  
Hij komt met liefde en zachtmoedigheid  
Wij zullen op Hem wachten*

*Zie, Hij zal komen  
Klein, maar groot en helder  
We zullen op Hem wachten*



## ZINNEN DIE BEKLIJVEN 5



**Als de storm voortraast en de staat door schipbreuk wordt bedreigd kunnen wij niets edelers doen dan het anker van onze vredige studiën neer te laten in de grond van de eeuwigheid. (Johannes Kepler)**

Op 6 november 1629, een jaar voor zijn dood, noteert de sterrenkundige Johannes Kepler, op dat moment met zijn gezin neergestreken in Sagan (nu een stad in zuidwest Polen), bovenstaande tekst in een van zijn laatste brieven, gericht aan een vriend.



Het is de tijd van de Dertigjarige Oorlog, de meest verwoestende en barbaarse oorlog tot dat moment ooit. Nooit stonden katholieke en protestante staten harder, wreder en meedogenlozer tegenover elkaar. De strijd werd vooral op Duitse bodem uitgevochten. Overal vluchtelingen, in-eengestorte steden,

provincies en totaal uitgeplunderde, vernielde en braakliggende landschappen. (uiteindelijk zouden niet minder dan 5.000.000 mensen in die oorlog de dood vinden, een onvoorstelbaar hoog aantal in die tijd)

Vele mensen waren tot het bot geruïneerd. Zelf was hij een man van verdraagzaamheid en verzoening, zeker op religieus gebied. Hij voelde zich tot alle drie partijen (Katholiek, Calvinist en Lutheraan) aangetrokken, maar hem werd geen ruimte gelaten. Integendeel, hard werd hij uit zijn eigen Lutherse parochie in Würtemberg waar hij toen woonde verstoten. Onder welke extreme omstandigheden hij soms leefde bewijst ook wel het feit dat hij zijn moeder, die geheel onterecht van hekserij beschuldigd was waardoor ze levend verbrand zou worden, ternauwernood in een zes jaar durend proces kon redden.

Kepler kende perioden van ongehoorde depressiviteit. Had vaak geldzorgen, maakte rivaliteit en afgunst mee van zijn vakgenoten. Werd getroffen door een vroege dood van een aantal van zijn dierbare kinderen en van zijn lieve, eerste vrouw Barbara. Desondanks kon Kepler ver kijken, verder dan wie dan ook. Natuurlijk, hij was astronoom. Maar hij keek over grenzen heen. Verbond geloof en wetenschap, geloof en humaniteit, 'ésprit de finesse' en 'ésprit de géometrie' (Pascal).

In onze dagen wordt voortdurend de stormbal gehesen op de sociale media. Het politieke klimaat is verre van rustig. Ook nu lijkt het er soms op dat de staat door schipbreuk wordt bedreigd. Maar gewoon je werk blijven doen, ook als alles om je heen onzeker wordt, dat vereist moed en een rotsvast vertrouwen. Maar ook eenvoud en een diep besef, verankerd te zijn in de Grond van je Bestaan.

Rob van Woerkom

*NB In 1988 was ik in Florence. In een boekhandel kocht ik 'The sleepwalkers' van Arthur Koestler. Het zou één van mijn dierbaarste boeken worden. Drie astronomen worden daarin uitvoerig behandeld: Copernicus, Kepler en Galiei.*

## KRONIEK 2

Op 5 september is Adam Johan Sophia Roelofs geboren, zoon van David Roelofs en Sophia de Vries en broertje van Ida.



Met veel liefde is naar de geboorte van Adam, die nog even op zich liet wachten, uitgekeken en nog maar kort na zijn geboorte kwam het jonge gelukkige gezin hem trots voorstellen in onze parochiegemeenschap.

David, Sophie en Ida: heel veel geluk met Adam, wij wensen hem veel zegen op zijn levenspad.

Ans Asberg

## GELOOF IN GESPREK: TERUGBLIK

Op 24 september 2024 kwamen ruim 30 mensen samen in de dagkapel van Effata om te luisteren naar o.a. Karin Bornheim, projectcoördinator van [luisterendopweg.nl](http://www.luisterendopweg.nl), dé Nederlandse website over het synodale proces dat door Paus Franciscus in 2021 was uitgeroepen.

Op woensdag 2 oktober 2024 is in Rome de tweede zitting van start gegaan van de 16<sup>e</sup> gewone algemene Bisschoppensynode 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio.' Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, neemt deel namens de Nederlandse Kerkprovincie. De tweede zitting duurt tot 27 oktober.

Karin Bornheim vertelde, aan de hand van een Power-Pointpresentatie, over hoe alles tot nu toe verlopen is.

### Waar gaat deze synode over?



Ze heeft haar wortels in het Tweede Vaticaans Concilie. Ze sluit aan bij de traditie van de kerk in de eerste eeuwen.

Het is een proces van beneden naar boven.

De centrale vraag is:

*Hoe worden wij, geleid door de Heilige Geest, meer een gemeenschap waarin iedereen participeert en de boodschap van de kerk mee uitdraagt in woord en daad?*

Er zijn **drie centrale thema's**: Gemeenschap, Participatie, Missie

### Waarom is deze synode uniek?

Er is een brede consultatie van beneden naar boven. Een ontwikkeling van een synode alleen voor bisschoppen naar een synode voor alle lagen van de kerkgemeenschap. Er is stemrecht voor leken. Voor het eerst is er een vrouwelijke plv. synodesecretaris. Er is een bijzondere synodale gespreksmethode gebruikt waarbij luisteren naar elkaar een belangrijke plaats in nam.

Waar staan we nu?

De besproken vraag was: "Hoe zijn we een synodale kerk in missie?"

Er kwamen 108 rapporten van episcopale conferenties, 9 van groepen gelovigen en van individuele gelovigen.

Hoe gaat het verder op de tweede zitting ?

Uit alle aangeleverde stukken is een werkdocument gemaakt: Instrumentum Laborie.

Er zijn 10 studiegroepen: relatie met de Oosterse kerken, schreeuw van de armen, zending in de digitale we-

reld, theologische en canonieke kwesties m.b.t. specifieke ambtsvormen en diverse werkgroepen waarin de impact van synodaliteit op de bestaande rollen en structuren.

Medio 2025 komen de rapporten van bovengenoemde werkgroepen.

Na deze verhelderende uitleg van het gehele proces was er tijd voor vragen en opmerkingen. Waarvan er voor mij eentje uitsprong en bleef hangen. Sprekend over het thema verbinding, dat door alle aanwezigen toch als belangrijk naar voren werd gebracht, kwamen er voorbeelden van verbinding die in alle simpelheid verrassend waren. De koffiepauze na de vieringen werd ervaren als een belangrijk en effectief verbindend element voor de geloofsgemeenschap. Daar ontstaan laagdrempelig de mooie gesprekken, de vernieuwende ideeën, de saamhorigheid. Iets dat bij AvP zeer herkenbaar is en in de gezamenlijke maaltijd na afloop van de bijeenkomst volop in praktijk werd gebracht.

Voor meer informatie over het synodale proces: [www.luisterendopweg.nl](http://www.luisterendopweg.nl)

Beppie Peters, deelnemer

### UITNODIGING: DOMINICAANSE ONTMOETING OVER SAMENLEVEN MET COMPASSIE, GELOOF IN DE STAD

Geloven in de stad is oog hebben voor elkaar. Daarover gaat het tijdens de 'Dominicaanse ontmoeting', vrijdag 29 november a.s., van half 4 tot half 7 in de Dominicuskerk in Nijmegen (ingang Groenewoudseweg).

Wat betekent barmhartigheid voor jou? En wat motiveert jou om vrijwilligerswerk in het Huis van Compassie te doen? Dat zijn de vragen die we voorleggen aan Martina Heinrichs, bestuurslid van het Huis van Compassie. Zij is theologe met aandacht voor vrouwen, vluchtelingen, oecumene en interreligieuze dialoog en voormalig medewerkster van het bezinningscentrum Dominicanenklooster Huissen.



Welke rol speelt het Huis van Compassie in jouw leven? En hoe en waar heb jij barmhartigheid ervaren? Hierover gaan we ook in gesprek met Ahmed Shahab, vrijwilliger bij het Huis van Compassie en Stichting Gast.



Het Nijmeegse Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie staat in de activiteiten centraal. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

Na de inleiding en het gesprek bidden we het avondgebed en is er een gezamenlijke maaltijd.

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van 'Dominicanen024', een samenwerkingsverband van Nijmeegse dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen. Iedereen is van harte welkom! U kunt zich tot 21 november aanmelden door een e-mail te sturen naar [dominicanen024@gmail.com](mailto:dominicanen024@gmail.com)

Jan van Hooydonk

## NAAR EEN NIEUW AGGIORNAMENTO?

(=modernisering)

Met toestemming overgenomen uit *Mariënbuurgazine jrg.41 nr 1* Maart 2024 aangereikt door Jan Zuiker.

Aan de vooravond van de Romeinse synode over de toekomst van de RK kerk, waaraan voor het eerst ook leken mochten deelnemen, gooide een vijftal stokoude kardinalen met een open brief plotseling roet in het eten. Het is bekend dat paus Franciscus, alias jezuïetenpater Jorge Bergoglio, controverses met zijn confraters als het enigszins kan vermijdt. Kardinaal Eijk had enkele jaren geleden forse (theologische) kritiek op de paus. Voor een Nederlandse prelaat een unicum, maar de paus trok er zich niets van aan en hij preeste hem toen heel tactisch als een belangrijk denker over ethische vraagstukken.

Ditmaal kon hij de kritiek niet negeren. Vooropgegaan door de Duitse Kardinaal Brandsmüller, die nog in 2010 door paus Benedictus was aangesteld, stelden de vijf kardinalen dat Franciscus' synodale weg indruist tegen het katholieke geloof. Botweg stelden ze dat deze bijzondere synode door de bijdrage van leken geen basis heeft in het kerkelijk recht. Erger, in de manier waarop de synode is vormgegeven -in de rondetafelgesprekken waarin leken en clerici samen beraadslaagden- worden voorstellen voorgedrukt die openlijke controverses in openbare zittingen moeten tegengaan. De zegening van

homostellen is in strijd met de katholieke leer net als de wijding van vrouwen, en zo gingen ze nog een tijdje door... De paus zag zich gedwongen uitvoerig op deze 'dubia' (twijfels) te antwoorden.

Het zou teveel ruimte in beslag nemen om de antwoorden van de paus hier weer te geven; hij kwam tot herinterpretaties van oude documenten en stelde ook dat het proces open is (Franciscus' antwoorden zijn te vinden op de website van KRO-NCRV).

Uitzonderlijk geërgerd was de paus bij de opening van de synode op 3 oktober 2023. Hij vond dat de synode niet moest gaan lijken op een parlementaire bijeenkomst, maar dat de deelnemers naar elkaar luisterend zich moesten openstellen voor de Heilige Geest. Wéér omschreef hij zijn visie op de kerk als een soort veldbed waarop heiligen en zondaars, vermoeiden en verdrukten tot rust kunnen komen, zoals hem vanaf het begin van zijn pontificaat voor ogen heeft gestaan. Maar ook weer werd duidelijk dat hij via deze omweg streeft naar een veel democratischer en meer gedecentraliseerd bestuurde kerk.

**Paus Franciscus streeft naar een veel democratischer en meer gedecentraliseerd bestuurde kerk**

Om dat te bereiken heeft hij twee prelaten aangesteld die dit hele proces mogelijk moeten maken. Het gaat om de Maltese kardinaal Mario Grech (\*1957) en zijn Luxemburgse evenknie Jean-Claude Hollerich (\*1958). Deze jezuïet houdt de routekaart van de synode in de gaten. Hij wordt beschreven als de man met visie. In juni presenteerde hij het werkdokument aan de pers en hij zal aan het eind als rapporteur van de synode het resultaat van de beraadslagingen presenteren. Hij werkte lange tijd als missionaris en hoogleraar in Japan. Aan het Franse katholieke dagblad *La Croix* vertrouwde hij toe: "De Kerk staat voor de taak zich radicaal te vernieuwen. De manier waarop de Kerk nu haar boodschap brengt is archaisch en totaal onbegrijpelijk voor de mensen van vandaag. Om de mensen tot Christus te brengen zal zij op straffe van verdwijnen zich moeten aanpassen en niemand meer mogen buitensluiten. Maar ze moet eerst beginnen met luisteren en in gesprek gaan, waaronder met degenen die niet de kerkelijke bijeenkomsten bezoeken en een nieuwe taak met hen zien uit te vinden. De Kerk zelf zal zich moeten heruitvinden door het priesterschap aan iedere gedoopte toe te kennen, dat bovendien meer prioriteit mag hebben dan dat van de ambtsdragers. Dat wordt nu overschat.

Vervolg op pagina 13

Aan vrouwen moet veel meer verantwoordelijkheid worden gegeven en zij moeten daarom diaken kunnen worden. Ook moet het celibaat van de priesters ter discussie komen te staan." Het zijn gedurfde ideeën en wat is daar tot nu toe van terechtgekomen?

**De kerk moet zich heruitvinden door het priesterschap aan iedere gedoopte toe te kennen**

In het eindrapport van de synode blijkt dat er een duidelijke opening is gemaakt naar (mannelijke) leken en vrouwen. Het exclusieve gezag van de bisschop wordt ter discussie gesteld ten gunste van de medeverantwoordelijkheid van de leken voor het kerkelijk bestuur op lokaal niveau. Er is een opening gemaakt naar het ambt van diaken voor de vrouwen, maar de zegening van homoseksuele paren is verworpen, evenals de afschaffing van het priestercelebaat. De tweede synodale sessie in het najaar (die nu gaande is) zal van beslissend belang zijn ook al heeft ze, zoals die van oktober 2023, slechts een raadgevend karakter. Want het is aan de paus als opperherder welke voorstellen hij in 2025 van toepassing zal verklaren voor de hele kerk. Het slotdocument van de zitting van 2023 is naar de lokale kerken gegaan en in het voorjaar besproken. Daarop is een nieuw werkdocument gebaseerd voor de synode die nu gaande is. De grote vraag is: zal de oude paus er -net als zestig jaar geleden zijn illustere voorganger Johannes XXIII- in slagen door middel van ingrijpende hervormingen een nieuw aggiornamento door te voeren? Sceptis genoeg. Eeuwenoude gewoonten in een kerk waarin de priester of de bisschop het laatste woord heeft, verander je niet zomaar. En de vraag is of de paus, oud en ziekelijk, nog wel tijd van leven heeft. Maar de jonge hulpbisschop van Utrecht, Ton Hoogenboom, de enige Nederlandse deelnemer, was na terugkeer van de eerste sessie ronduit enthousiast. Het had er geknetterd, zei hij na afloop.... Laten we dat in ieder geval hopen.

Paul van Velthoven



## HET PADUA STADSVOEDSELBOS

Op woensdag 2 oktober is er weer een bijeenkomst geweest in de pastorie om de voortgang van het project te bespreken. voor degenen, die er niet konden zijn volgt hier een samenvatting.



Er is gesproken over alle werkzaamheden die tot nu toe zijn gedaan en een vooruitblik op de komende werkzaamheden. Er is levendig gediscussieerd over de ontwerpen van Katinka Schlette

van bedrijf Vergroen. Voor elk ontwerp valt natuurlijk wat te zeggen, maar uiteindelijk werd gekozen voor het zogenaamde 'ronde' ontwerp. Zie foto.

Dit ontwerp zal voor de daadwerkelijke beplanting verder worden uitgewerkt. Maar daarvoor, zijn er nog een aantal werkzaamheden te verrichten, zoals: op enkele plekken het verwijderen van de woekerende Hedera (uittrekken), het vullen van een puincontainer met het verzamelde puin (afhankelijk van de hoeveelheid kan het misschien ook anders worden afgevoerd).

Tot nu toe is de tuin nog niet zomaar toegankelijk. Openstelling is er meestal op de woensdag en de zaterdag, maar het is handig als er voor enthousiaste helpers een toegangsmogelijkheid is. Er zal een sleutelkastje met code buiten de poort worden aangebracht.

Een andere suggestie was het opzetten van een app groepje voor degenen die wel willen werken maar dat graag samen met anderen willen doen. In een appgroep kan sneller gecommuniceerd worden en ikzelf kan ook gemakkelijker aangeven wanneer ik aanwezig ben. De app groep is inmiddels operationeel. Mocht iemand interesse hebben om deel te nemen in de appgroep, geef me dan je telefoonnummer op dan zet ik je in de groep. Het aanleggen van het pad en het beplanten zal in november plaatsvinden. Ik ben heel nieuwsgierig naar het resultaat

Martien Peters  
(0610048004)



## CONCERT MNEMOSYNE

Op **zondag 1 december 2024 om 15.30** geeft het kamerkoor Mnemosyne een concert in de Antonius van Paduakerk. Het thema: Fruit of Silence, op zoek naar de stilte. Uit de dagelijkse beslommeringen stappen en op weg gaan naar verrijking van de geest. Dat is wat pelgrims drijft, in oude en moderne tijden. Mnemosyne gaat op muzikale pelgrimage.



Hedendaags componist Joby Talbot bezoekt belangrijke plaatsen langs de Camino, geïnspireerd op de middeleeuwse pelgrimage naar Santiago de Compostela. Vier grootse kerken vormen ankers op deze route. Talbot gebruikte impressies van deze plekken als basis voor de muzikale structuur van zijn *Path of Miracles*.

Mnemosyne pakt de route op met deel 3 in Leon en vervolgt met deel 4 de reis naar Santiago. We leiden dit werk in met *O Virgo Splendens*, een lied uit het aloude Llibre Vermell de Montserrat, dat in de middeleeuwen door pelgrims werd gezongen op de route. Het stuk transformeert naar een moderne bewerking van de hand van ons koorlid Servaas Bank. Het *Salve Regina* van Arvo Pärt is een gebed dat mooi aansluit bij de sfeer van verstillig. Stukken van Peteris Vasks maken het programma compleet: *Mate Saule* (Moeder Zon) en *Fruit of Silence*. Het programma belooft een inspirerende en spirituele verklanking van de stilte.

Mnemosyne zingt niet alleen over pelgrimeren, één van de koorleden is ook vrijwilliger bij de prachtige pelgrimsroute *Walk of Wisdom* rondom Nijmegen. Bij de concerten is in de zaal informatie over deze nieuwe pelgrimstraditie te vinden, waaronder een modern getijdenboek en uitleg over de symbolen die voor *Walk of Wisdom* ontworpen zijn. Zie: [walkofwisdom.org](http://walkofwisdom.org). Op 24 november 2024 om 16uur, zingt het koor hetzelfde programma in de Vredebergkerk in Oosterbeek.



## WELKOM OP DE KERST INN 2024

Met deze titel hebben we het over de decembermaand. En natuurlijk over Kerstmis.

14 en 15 december zijn gereserveerd voor onze kerstactiviteiten.

De expogroep begint al op 2 december met de voorbereidingen.

U kunt ons daarbij een handje helpen!

Op 1 - 4 - 8 december vragen wij u nog wat **kerstspullen**, die u over hebt, naar ons te brengen.

**Zondag 1 december** aansluitend aan de viering tot 12.00 uur

**Woensdag 4 december** tussen 14.00 en 16.00 uur

**Zondag 8 december** aansluitend aan de viering tot 12.00 uur.

We kunnen nog van alles gebruiken:

- \* Kerstversiering
- \* Kunstkerstbomen
- \* Verkoopartikelen zoals:
  - \* \*kerstservies
  - \* \*mooie spullen, die bij Kerstmis passen
  - \* \*kerstlint
  - \* \*kerstballen
  - \* \*kerstverlichting
  - \* \*sfeervolle legpuzzels
  - \* \*kerstknuffels, enzovoort



## KERST-INN MET EXPOSITIE EN FAIR

zaterdag 14 december van 11.00 tot 17.00 uur

zondag 15 december van 12.00 tot 15.00 uur

## KERSTCONCERT MET SAMENZANG

zondag 15 december van 15.00 tot ±16.00 uur



Daarna is er glühwein en kerststol en nog even tijd voor uw laatste inkopen!

Op zaterdag verzorgt Bakkerij Koekoek het Kerstcafé met heerlijke zelf gebakken koek en taart

Graag Tot Ziens!

Bij voorbaat dank u wel.

Addy Groos, Beppie Peters, Monica Pelser

