

Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Jaargang 37 nummer 2 april 2025

Pasen in de Antonius van Paduakerk

Huis van God, huis voor de buurt



Kruiswegstatie in olieverf van Pieter Geraedts: 13de, Jezus wordt van het kruis genomen

Wij wensen iedereen een Zalig Pasen





Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom,
Machteld Castelijns

redactie@avpnijmegen.nl

Website: Mieke Dahlhaus,

webmaster@avpnijmegen.nl

Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: wo. 28 mei 2025

Verschijningsdatum: vrij. 6 juni 2025

**Kopij (liefst zonder opmaak)
altijd sturen naar**

redactie@avpnijmegen.nl

Oplage Paasnummer: 500 exemplaren

Print: Janssen Repro, Nijmegen

Verspreiding Antonius Onderweg:

Monique Leclerq, 024-3237000

moonlekkie@gmail.com

Contact

Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen

06 - 49392730

secretariaat@avpnijmegen.nl

www.avpnijmegen.nl

Onderdeel van de Stefanusparochie

info@stefanus.nl / www.stefanus.nl

Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356

ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

t.n.v. RK Parochie H. Stefanus

Locatie Antonius van Padua

Bereikbaarheid AvP

06 49392730

Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96

6524 DJ Nijmegen

secretariaat@avpnijmegen.nl

Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730



INHOUD

- 3 **OPENINGSTEKST, PASEN, THEO BROCK**
- 4 **VANUIT HET LOCATIETEAM, TON GROOS**
- 5 **IN MEMORIAM DICK AKERBOOM, THEO BROCK,
JAN BULTE**
- 6 **PASSIECONCERTEN, ADDY GROOS, JAN BULTE,
JOYCE NISSEN**
- 7 **VERVOLG CONCERTEN**
- 7 **EEN ONTTOVERD BESTAAN, LOUIS SIBBALD**
- 8 **JEZUS ALS JOOD, JAN ZUIKER**
- 9 **ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE, ADDY GROOS**
- 9 **ER IS EEN LAM DAT BLOEDT, HANS WIJNEN**
- 10 **TERUGBLIK OP DE SYNODE, MONIQUE DE WITTE -
VAN DEN HAAK**
- 12 **SPREKWOORDELIJK, ADDY GROOS**
- 13 **GELEZEN, ANTONIUS MIJN BESTE VRIND**
- 14 **DIAKONIE, LIESBETH JANSEN, ANNEKE LEISINK**
- 15 **VOORJAAR IN HET PADUASTADSDVOEDSELBOS,
MARTIEN PETERS**
- 15 **BEDEVAART KEVELAER, MARY WESSELKAMP**
- 16 **EENVOUD, TOM VAN DEN BELD**
- 17 **LENTEFAIR, BEPIE PETERS**
- 17 **BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE,
BEPIE PETERS**
- 18 **RUIMTE VOOR TIENERS BIJ AVP, LIESBETH VROEMEN**
- 18 **VINCENT DE PAUL, BARRIE NEEDHAM**
- 18 **VREDESGOEP NIJMEGEN, MARIËT MENSINK**
- 19 **WEGEN MET ZEGEN, MARGREET SANDERS**
- 20 **ANTONIUS OP VAKANTIE, UITNODIGING DOOP**
- 20 **AGENDA**

PASEN

Pasen heeft drie betekenissen die samenhangen: (1) De lente komt, de natuur staat als het ware op uit de dood; (2) De bevrijding uit slavernij van de Israëlieten in Egypte; (3) De opstanding van Jezus uit de dood en daarmee samenhangend onze bevrijding.



Pasen is als met een tulp in het voorjaar, die van donker naar licht groeit uit de bol die de kiem een winter lang verborgen hield. Het is als de door God geschonken vrijheid na jarenlange slavernij in Egypte dat Joodse gelovigen met Pesach vieren. Voor christenen is het Jezus' overwinning op

de dood, waardoor ook ons uitzicht geboden wordt op bevrijding en nieuw leven. Het is in je eigen leven de opstandingskracht van Jezus ervaren.

Volgens ons geloof is Jezus naar ons afgedaald als Gods ultieme afgezant. De naam Jezus betekent 'redding' en in Hem komt de ware betekenis van de naam van God 'IK ZAL ER ZIJN' aan het licht. Die naam 'IK ZAL ER ZIJN' is geen gebruikelijke naam maar eerder een raadselachtige zin die zowel het ongrijpbare als de liefdevolle aanwezigheid van de Eeuwige beschrijft. Deze naam kan mensen aanspreken, hoop geven en moedig maken. Jezus noemde God liefkozend Abba, Vader.

Door trouw te blijven aan zijn Vader en zijn visioen van een hemel op aarde moest Jezus de kruisdood sterven, en heeft hiermee zijn onvoorwaardelijke betrokkenheid met ons mensen aan het licht gebracht. Dat besef kan ons steun geven om beter om te gaan met onzekerheden, tegenslag, verdriet en de ongemakken die horen bij ons kwetsbare aardse bestaan. Pasen is dan ook een feest van hoop. Een feest dat de ellende in de wereld en onze kwetsbaarheid niet ontkent, maar ons wel vreugde, opwekking en perspectief biedt.

Goede Vrijdag (kruisdood) en Pasen (opstanding) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met Pasen worden de dood, de wonden en het graf van Jezus niet weggemoffeld maar wordt gevierd dat zij niet het laatste woord hebben. Pasen confronteert ons met het mysterie van het leven, het mysterie van de dood en met het mysterie dat de Eeuwige er altijd voor

ons wil zijn. Als God liefde is, dan mogen we geloven dat we die liefde kunnen ervaren en doorgeven op onze pelgrimstocht door het leven, en dat we na onze lichamelijke dood weer bij die bron van liefde thuis mogen komen.

Met het mysterie van de opstanding van Christus wordt ook gevierd dat wij een leven kunnen leiden dat de dood aankan, dat wijzelf 'dodelijke' situaties kunnen overwinnen door hoopvol, betrokken en dienstbaar in het leven te staan zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Dat geeft overigens geen garanties op een voorspoedig leven zonder problemen of verdriet. Toch krijgt ons leven en sterven dan doel en betekenis.

Pasen is ervaren dat Jezus herkenbaar leeft in ieder van ons als we zijn Geest tot ons toelaten, want de Geest die Jezus bezielde is niet gestorven aan het kruis. In verrijzenisverhalen uit de Bijbel, wenst Jezus, als Hij aan zijn leerlingen verschijnt, hen de vrede toe. Via zijn leerlingen wordt ook ons de vrede toegewenst door de verrezen Christus. Vrede en vergeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuw leven na perioden van angst, benauwenis en verdriet is juist daar mogelijk waar vergeving en compassie de kans krijgen. Dan kan moed, levenslust en verbondenheid bij mensen opbloeien. Verrijzenis brengt verandering. Verrijzenis geeft betekenis aan wat we doen en zeggen. Verrijzenis is zelf opstaan en anderen doen opstaan. Verrijzenismensen dragen de kracht van de verrezen Christus in hun hart door als vrije mensen in het leven te staan, dienstbaar maar niemands slaaf.



Padua, Capella degli Skrovegni Fresco van Giotto de opstanding van Christus

Vervolg pagina 3

Als wij allen, ondanks onze kwetsbaarheid en onvolkomenheid, geliefd zijn in de ogen van God, dan houdt dat voor ons een opdracht in. Wij zijn immers zijn handen en voeten zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Aan ons wordt gevraagd actief bij te dragen aan het spreekwoordelijke Koninkrijk van God, de hemel op aarde. Dan wordt het mysterie van de verrijzenis van Jezus een voedingsbodem voor onze eigen opstanding als mens, en voor onze opstanding als geloofsgemeenschap.

De verrijzenis gebeurt hier en nu, overal waar het leven nieuwe en betere kansen krijgt, waar mensen niet dulden dat onze schepping vernield wordt en waar we tot inzicht komen dat alles en iedereen van waarde kwetsbaar is. Pasen gebeurt steeds opnieuw, ook vandaag, waar mensen opstaan uit dodelijke situaties en herleven.

Ik wens u allen een zalig en gezegend Paasfeest toe.

Theo Brock



VANUIT HET LOCATIETEAM

Er is weer veel te melden. Ik hoop het u allemaal duidelijk te maken. Mocht ik daar niet in slagen, vraag dan gerust één van de locatieteamleden om uitleg. Voor zover wij dat kunnen zullen wij uw vragen beantwoorden.

Soms is dat niet mogelijk, omdat wij niet altijd op de hoogte worden gesteld van alle ontwikkelingen. Het lang verwachte advies-Coup schijnt nu toch eindelijk begin april te komen. Dat advies is gebaseerd op de verhuizing van al onze AvP-activiteiten naar het parochiehuis. Naar verluidt zou het parochiebestuur zich daaraan willen houden. Let wel: naar verluidt, want formeel zijn wij daar door het PB niet van op de hoogte gesteld. Er is nog steeds weinig communicatie vanuit het PB Bovendien ligt er de belofte dat Coup ook de variant zou onderzoeken waarbij we in een deel van de kerk zouden kunnen blijven vieren. In hoeverre deze belofte gestand wordt gedaan valt te bezien, maar wij als locatieteam zullen daar bij PB en Bureau Coup in ieder geval op aandringen.

Vanwege de tot nu toe tot niets leidende spaarzame contacten met het PB hebben wij in het locatieteam be-

sloten om ons rechtstreeks tot het bisdom te wenden. Eind maart is een brief uitgegaan naar het bisdom 's-Hertogenbosch, met kopieën naar het PB en naar onze nieuwe pastoor (over hem verderop meer), een brief met twee hoofdstukken: in het eerste uiten we onze frustratie over de gang van zaken betreffende ons voortbestaan op onze huidige plaats en stellen we ons voor als AvP-gemeenschap; wie zijn we, wat doen we, hoe willen we ons ontwikkelen, wat is onze waarde in de parochie H Stefanus. In het tweede hoofdstuk presenteren we, dit keer ook aan het bisdom, ons eigen plan om te kunnen voortbestaan, via een investeerder die bereid is om alle kosten van achterstallig en toekomstig onderhoud op zich te nemen en ons een toekomst te geven op onze huidige plek in (een deel van) de kerk. Het zou te voeren om de gehele brief af te drukken in de Antonius Onderweg, maar u kunt ervan kennisnemen op het informatiebord achter in de kerk. We wachten de reacties af

Velen van u weten inmiddels al dat er per 1 juli een nieuwe pastoor benoemd is voor de beide Nijmeegse parochies. Pastoor Sacha Streij-aert, die nu nog pastoor is in Asten en omgeving, is benoemd als opvolger van de huidige pastoors Herwi Rikhof van de parochie Heilige Drie-eenheid en Eduard Kimman van onze Stefanusparochie. Zijn eerste taak – hij is daar al aan begonnen – is het tot één pastoraal team vormen van de huidige pastorale teams. Of en zo ja in welke functie de huidige pastoors in de nieuwe opzet blijven werken is nog niet duidelijk. Er is ook een stuurgroep ingesteld door het bisdom; de nieuwe pastoor maakt daar deel van uit. De stuurgroep gaat beide parochies begeleiden; wat we daar onder moeten verstaan is ons nog niet duidelijk gemaakt. We wachten op informatie vanuit het bisdom.



Op zondag 31 maart zijn vier nieuwsgierige leden van het locatieteam, Marij, Rob, Martien en ondergetekende, naar Asten gegaan om een indruk te krijgen van onze nieuwe pastoor. Wij troffen hem bij de ingang van de kerk, waar hij zich aangenaam verrast toonde door ons bezoek. Hij heette ons hartelijk welkom, en zei dat hij Nijmegen goed kende. Onze indruk was dat hij belangstellend, communicatief en initiatiefrijk was. Uit zijn woorden konden we opmaken dat hij midden in de gemeenschap stond. Zo wees hij ons voor een kop koffie met iets lekkers op 'the place to be' in Asten. Een sympathieke man.

De mis die we bijwoonden kan het best gekenschetst worden als 'traditioneel'. Lees vooral het interview met hem in Drieklank, het parochieblad van de Parochie Heilige Drie-eenheid, waar onderaan in dit artikel naar verwezen wordt.

Natuurlijk is er nog meer te melden uit onze gemeenschap: een nieuwe opzet van de kernteambijeenkomsten, en het werk van Kyra, Beppie, Marianne en Addy - (hartelijk dank voor jullie inspanningen!) – om te komen tot draaiboeken van de activiteiten van diverse werkgroepen. Ik vertel u daarover graag in de volgende Antonius Onderweg; deze bijdrage is al lang en informatierijk genoeg.

Nu beleven we de laatste weken van de vastentijd, en bereiden ons voor op de Goede Week en op Pasen.

Ton Groos, voorzitter locatieteam

Voor het interview met Pastoor Sascha Streijaert : www.h3eenheid.nl/meedoen/parochieblad

IN MEMORIAM DICK AKERBOOM



Op 21 februari 2025 heeft Dick ons verlaten om zich aan de hemelpoort te melden. Hij is vast binnengelaten, want ook boven zal behoefte zijn aan markante zielen. Onder ons

was hij een memorabel mens en dat in vele hoedanigheden. Als parochiaan, als buurman, als voorganger, als bestuurder, als oecumeen, als wetenschapper, als kenner van Luther en Erasmus, als begeleider van oorlogsveteranen, als koorzanger, als wijnliefhebber en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

In 1985 kwam hij samen met zijn vrouw Perla en dochter Femke in Nijmegen wonen. Vanaf die tijd kennen we hem als zeer actieve parochiaan in onze Antonius van Paduagemeenschap. Dick heeft als voorganger voor onze geloofsgemeenschap een belangrijke rol gespeeld door zijn zorgvuldig voorbereide overwegingen. Een tikkeltje lang soms, maar ja de theoloog en wetenschapper in hem verloochenen zich natuurlijk niet.

Dick was ook de laatste vicevoorzitter van de zelfstandige parochie H. Antonius van Padua; een zware verantwoordelijkheid in het licht van de dwingende fusie die zich in 2014 aandienende en waarmee onze locatie opging

in de H. Stefanusparochie. Die fusie was voor onze geloofsgemeenschap een moeilijk proces, maar Dick ging de verantwoordelijkheid niet uit de weg. De laatste jaren vertegenwoordigde hij onze geloofsgemeenschap in het pastoraatsteam van de H. Stefanusparochie.

Meer dan dertig jaar was Dick lid van het Gregoriaans koor. Hij zong de laatste jaren niet meer zo vaak mee, maar zijn wijninbreng voor het jaarlijkse Caeciliafeest werd hogelijk gewaardeerd. Net als trouwens de eloquente toelichting die hij altijd gaf bij zijn wijnkeuze.

Wat velen misschien niet weten, is dat Dick ook een heel warm hart had voor de glas-in-loodramen in onze kerk. Hij zorgde er persoonlijk voor dat het prachtige rechterraam boven het hoofdaltaar kon worden gerestaureerd. Het is de schitterende afbeelding van Koning David (gestoken in een groene tuniek) die speelt op zijn kleurig versierde luit. Het raam staat er weer mooi bij; wij danken het aan Dick.



Er is veel te vertellen over de bestuurlijke en wetenschappelijke activiteiten van Dick. Peter Nissen heeft hierover een mooie tekst geschreven (zie: [In memoriam: Dick Akerboom \(1947-2025\) – Raad van Kerken in Nederland](#)).

Op vrijdag 28 februari hebben we in een volle kerk afscheid genomen van Dick. Naar zijn wens hebben we achter in de kerk zijn leven gevierd met een goed glas wijn uit zijn kelder. Vervolgens is hij begraven op een mooie plek te Rustoord.

Zijn vrouw Perla, dochter Femke, schoonzoon Jacob en kleinzoon Ruben zullen hem vreselijk missen. En wij missen hem ook. Het laatste spontane woord aan het graf kwam van zijn kleinzoon Ruben: "Welterusten opa".

Theo Brock en Jan Bulte



PASSIECONCERT VAN HET PADUAKOOR

De lente laat zich aan alle kanten zien. Lentebloemen, bloesems, vrolijke gezichten en geen mutsen en handschoenen. Een heerlijk voorjaar met Pasen in het vooruitzicht.

Maar vooraf aan die overheerlijke Paasdag hebben we de Passieweek. De week waarin wij weten dat Jezus gekruisigd zal worden. Een treurige periode. In deze tijd is er in allerlei gebieden oorlog en geweld. Veel onschuldige mensen worden niet aan het kruis genageld, maar doodgeschoten. Veel mensen zien hoe hun familieleden vermoord worden. Maria zag hoe haar zoon vermoord werd. Een onschuldige Jezus. De machthebbers besloten anders. Het volk besloot ook anders: "Aan het kruis met Hem"! Goede Vrijdag om 15.00 uur zei Jezus: "Heer vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen". Daarna stierf Hij.

Heel veel hele mooie liederen zijn er gedicht en heel wat sfeervolle muziekstukken gecomponeerd, met als thema: het lijden en sterven van Jezus. Onze Paduagemeenschap geeft u allen de gelegenheid om een aantal mooie liederen en composities te beluisteren. U gaat horen: liederen door onze koren, solozangeressen, orgelspel, trompet, enz.

PASSIECONCERT
op zaterdag 12 april 2025 om 15.30 uur
in onze Paduakerk, Groesbeekseweg 96.

PASSIECONCERT VOCES CAELESTES

Voces Caelestes gaat een heel mooi bijzonder concert geven: een passieconcert dat begint met een prachtige, serene klaagzang van Jeremiah. In de daaropvolgende gezangen worden de menselijke onmacht en nood, weerspiegeld in het lijdensverhaal van Jezus, uitgezongen. Het gregoriaans wordt afgewisseld met meerstemmige stukken en improvisaties en begeleidingen op alt-hobo. Een concert om troost en bemoediging uit te putten.

Zondag 13 april, 15.30 uur
Sint Corneliuskerk, Dorpsingel 1, Beuningen.
Woensdag 16 april, 11.00 uur
Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting; met meditaties van Herwi Rikhof. Vrije gift.
www.vocescaelestes.nl

PASSIECONCERT MNEMOSYNE

Hartelijke groeten, Joyce Nissen
Vol passie brengt Mnemosyne het concert *Just your love*. Op het programma staan werken van bijzondere kwaliteit, die (te) weinig uitgevoerd worden. Tekst en muziek drukken liefde uit, in diverse vormen.
Op het programma staan: De *Johannespasie* van **C. Demantius**. *Sept Paroles* van **C. Gounod** (1855). *Just* van **D. Lang**. De *Profundus* van **A. Pärt**.

Uitvoering door Kamerkoor Mnemosyne
o.l.v. Wolfgang Lange. Met medewerking van
Pauline Schenck – orgel Wilma van Donk – altviool
Arjanne Kuiper – cello Helmer Bijl – slagwerk

Zondag 13 april 15.30 uur
Grote kerk, Grote Molenstraat 2 Elst
Vrijdag 18 april 20.00 uur
A.van Paduakerk, Groesbeekseweg 94 Nijmegen
www.kamerkoormnemosyne.nl
Voorverkoop €20,-; aan de zaal € 22,-. T/m 14 jr gratis



OCHTENDCONCERT PAASZATERDAG SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS

Op Paaszaterdag 19-04-2025 is er bij het ochtendgloren 07.00 uur! een bijeenkomst met de Schola Cantorum Karolus Magnus. Plaats: Koortsboom en St. Walrickkapel. Walrickeweg. Overasselt.



Sedert bijna 20 jaar verzorgt de Nijmeegse Gregoriaanse Schola o.l.v Stan Hollaardt een Paaszaterdagochtend bijeenkomst. Gekleed als Benedictijner monniken komen zij om 7.00 uur in de ochtend op. Naar de Koortsboom en St. Walrickkapel. Het is een eeuwenoude plek, waar mensen hun zieken gedenken.

De schola zingt gezangen ter ere van de Koortsboom, de Zieken, St. Walrick en zijn betekenis. En ook gezangen voor het komende Pasen, met aandacht voor Bevrijding en Hernieuwd Leven. Er zal een lapje van een zieke in de boom worden opgehangen. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Duur 40 minuten. Café restaurant St. Walrick zal geopend zijn.

Deze bijeenkomst was aanleiding om dit op te nemen in het Nationaal Immaterieel Cultureel erfgoed.



Gregoriaanse zang, stilte en beroering door Karolus Magnus is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

NESKO SCHILDEERT IN KLANK

In april 2025 vindt de 61ste editie van het Nesko, het **N**ederlands **S**tudenten **K**amer **O**rkest plaats. Het thema van Nesko van dit jaar is: 'Nesko Schildert in Klank'!

Van 13 tot en met 20 april zal het Nesko optreden in verschillende studentensteden in Nederland. Het programma zal bestaan uit een opdrachtscompositie van Thomas van Dun, het vioolconcert in D groot van Beethoven en de Suite no. 1 van Tsjajkovski. Het vioolconcert zal worden uitgevoerd door SongHa en het orkest staat onder leiding van Frans-Aert Burghgraef.



Op **15 april 2025** is Nijmegen aan de beurt en treden zij op in de **Antonius van Paduakerk**. Het concert begint om **20.00** uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.nesko.nl

VOORJAARSCONCERT KOOR SURPLUS

Zondag 18 mei 2025 om 14.30u.
voorjaarsconcert Koor Surplus
locatie : Antonius van Padua kerk.
Aanvang: 15.00 uur

Koor Surplus is in 2003 opgericht door José Doodkorte. Het doel was en is, een podium creëren voor zangers die weliswaar op leeftijd zijn, maar nog fit en goed bij stem.

Wij werken aan uitdagende programma's met muziek uit de Renaissance tot en met de vroeg-moderne tijd. Onder de bezielende leiding van onze nieuwe dirigent Leenke de Lege, studeren we tweemaal per jaar een concertprogramma in dat we in Nijmegen en omgeving ten gehore brengen.

Kaarten €15,00 www.koorsurplus.nl aan de zaal €17,50.

KOORSURPLUS
Hét koor voor de ambitieuze 50-plusser

Een onttoverd bestaan

Wat is een leven

Zonder de magie ervan,

Einde van de droom

Nooit meer oorlog.

Weg is hij de

Grote tovenaardie

Sloeg met zijn toverstaf.

En zie daar,

Het is weer oorlog

De beelden van onschuldige kinderen

Gedood door bommen

Vanuit een ver land afgeschoten.

Kon hij maar weer terugkomen

Die man met zijn toverstaf

En het leven opnieuw

Weer betoveren

Louis Sibbald

maart 2025

JEZUS CHRISTUS ALS JOOD

Ik las in een overweging:

Menszijn is luisteren, praten en zwijgen, elkaar verstaan.

Menszijn is vragen, telkens opnieuw: wat is de zin?

Ik had mijn artikel al klaar, maar kritische lezers vonden het niet goed, dus begin ik opnieuw, met hun inbreng. Jezus is een kind van het Joodse volk. Het is een bijzonder volk, omdat de Eeuwige het aangesproken heeft. Hij heeft de mensen geschapen, en zag dat ze er een zootje van maakten. Hij bekommerde zich om hen, en kwam hun te hulp. Zij hadden geen weet van de echte levensvragen: wat is een mens, waar komt hij vandaan? Wat is zijn levensdoel, zijn bestemming, hoe dient hij te leven om gelukkig te zijn? M.a.w. zij hadden geen besef van de waarheid.

De Eeuwige is zelf de waarheid. Hij bracht hulp, en maakte een klein begin met Abraham en zijn nageslacht. Hij gaf hun enige kennis van Hemzelf, de Waarheid. Hij maakte hen tot een uitverkoren volk.

Wat is dat: uitverkoren zijn? Dat betekent dat je de bron van de Waarheid aanvaardt, dus in God gelooft en Hem gehoorzaamt. En dat je steeds op zoek blijft naar wat waarheid is in het leven, dat steeds nieuwe vragen oproept. Want dat is lang niet altijd duidelijk. Dat je het lijden aanvaardt, dat met het zoeken en beleven gegeven is. En dat je altijd kritisch blijft op jezelf. Dat vraagt volledige inzet, en weerstand bieden aan eigen bekrompen belangen of groepsbelangen die in strijd zijn met de werkelijke levenswaarden.

De Joden hebben daarmee geworsteld in hun lange geschiedenis, en ontkwamen als volk niet aan de valkuilen: zeker weten dat dit en dat zo is, en dat in woorden vastleggen en in hun tradities en rituelen. Dat is een gevaar dat altijd dreigt als mensen instellingen gaan vormen. Een duidelijk voorbeeld van hoe dat gaat: Karl Marx ontdekte als socioloog dat in de samenleving verschillende groepen andere, vaak tegengestelde belangen hebben, met name over de verdeling van bezit en macht. Dat sloeg in en de beweging van de arbeiders kwam op gang. Heersende leiders maakten zich daar meester van, en maakten er een dogma van, dat waargemaakt moet worden: de revolutie van de proletariërs. Wat dat voor een dictatuur tot gevolg had is bekend. Miljoenen vonden

de dood, de arbeiders hadden geen enkele invloed meer.

De profeten zoals Jeremia, Jesaja en vele anderen probeerden tegen die verwording in te gaan, maar vaak tevergeefs: de gevestigde machten, de leiders van het volk voelden zich in hun belangen aangetast. Opnieuw kwam de Eeuwige te hulp: Hij zond zijn eigen Zoon, Jezus van Nazareth. Een Jood, die zijn eigen volk de weg kwam wijzen. Hij werd voortdurend aangevallen door de leiders van het volk, dat niet kritisch was op zichzelf, maar zijn eigen belangen en machtsposities niet wilden opgeven. Ze stonden niet open voor andere inzichten.



Jezus' boodschap benadrukte de kern van de goddelijke boodschap, die in de Wet vervat is: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat." En Jezus, die heel veel tradities en voorschriften die het leven van de gewone mensen beheersten relativeerde, zei ook: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet en de profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de Wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn.

Wij christenen zijn de leerlingen, de navolgers van Jezus Christus. Die Wet treft dus ook ons. Ons geloof is dus een (van oorsprong) Joods geloof. Die oproep van de Eeuwige om steeds op zoek te blijven naar wat hier en nu de Waarheid is, wat die 2 geboden van ons verlangen, verplicht de Joden. Dat velen van hen hierin ernstig te kort komen blijkt uit hun houding, blijkt uit de politiek van de "democratische" republiek Israël. Maar wij christenen hebben een berg boter op ons hoofd: wij zijn ook weinig kritisch op onze eigen opvatting over die twee geboden.

De christelijke kerken zijn machtsinstituten geworden, waarin de macht ongelijk verdeeld is. "Waarheid" wordt, "wij hebben gelijk". Buiten de kerk geen heil. Enz. Met name onze houding tegenover de Joden was verwerpelijk: christenen waren eeuwenlang antisemitisch en hebben zo bijgedragen aan een sfeer waarin de holocaust mogelijk werd.

Onze paus Franciscus heeft die zelfkritiek wel. Hij ziet de kerk als een veldhospitaal, een open, inclusief instituut, laagdrempelig, waar iedereen zonder toegangsbevis welkom is en serieus genomen wordt. Kort samengevat is de boodschap, de roeping van de Wet voor Joden en christenen, voor de hele mensheid: gerechtigheid voor ieder schepsel. Ik voel me in de geloofsgemeenschap Antonius van Padua goed thuis.

Nijmegen, maart 2025.

Jan Zuiker

Dit vastengedicht heb ik geleerd op de lagere school tijdens het instuderen van het passiespel. Het is me altijd bijgebleven tot op de dag van vandaag. Het is een gedicht dat tot nadenken stemt. Ik vind het fijn om, in deze vastentijd, dit samen met u te delen.

Hans Wijnen

*Er is een Lam, dat bloedt,
er is een Lam, dat bloedt...*

*en ik, die Het aanschouwen moet
en van mijzelve zeggen moet:
ik ben het, die U bloeden doet*

*En dat ik U zó bloeden zag,
zal 't mij behoeden énen dag
voor weder, weder zonden?
Ik zal U talloos wonden
en roepen om Uw bloed..*

*Wat ik u daarom zeggen moet?
Wat ik u zeggen moet?*

Er is een lam, dat bloedt...

Gerard Wijdeveld

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE



Qui bene cantat bis orat



Zingen is bidden voor twee
H. Augustinus van Hippo

VAN NACHTBLAUW NAAR STRALEND WIT

Nachtblauw is de hemel als we samenkomen voor het meebelevan van de Paaswake.

We hebben zojuist veertig dagen de tijd gehad om naar dit moment toe te leven.

Alles is donker achterin de kerk als het paasvuur wordt ontstoken.

We nemen de overstap van droefheid naar nieuw licht. En met het lied 'Als alles duister is' vragen we om licht. Het werd al iets lichter met het aansteken van het vuur.

We zingen: en geef dit licht dan door aan iedereen.

Dan is er zoveel licht van de kaarsen en wordt het waarschijnlijk ook licht in onszelf.

Dan kunnen we juichen om die Grote Koning.

We zingen: *Loof Hem die deze wereld schiep.*

Door het lezen van het Scheppingsverhaal worden we er weer aan herinnerd hoe het ooit begon. In zeven dagen heeft God die aarde met dieren, planten en de mens gerealiseerd.

Een aarde die wij mogen bewonen en onderhouden. Helaas een aarde waar sommige mensen het licht in de ogen van de ander niet gunnen. Waar maar strijd blijft bijna zonder uitzicht. Waar het licht erg haar best moet doen om door te dringen in ieders hoofd.

Maar gelukkig, wij komen bij elkaar om op dit kleine stukje aarde het licht van Pasen te zien en door te geven.

Looft Hem die deze wereld schiep.

Looft Hem die na zijn dood is verzezen en daardoor stralend wit licht bracht na die nachtblauwe donkere hemel.

Daarom juichen wij en zingen: *Alleluja, Alleluja.*

Addy Groos



TERUGBLIK OP DE SYNODE

Met toestemming van de redactie overgenomen uit:
Marienburg Magazine, jrg. 42, nr. 1, maart 2025.

In oktober 2024 verscheen het slotdocument van de Synode over synodaliteit. Dit artikel blik vanuit Nederlands perspectief in vogelvlucht terug op die Synode, met een accent op de gevolgde methode en hetgeen is gewisseld over de positie van vrouwen in de kerk.

Niet zomaar vergaderen

Op 9 oktober 2021 opende paus Franciscus de 'Synode over synodaliteit'. Dit is geen gewone vergadering, zoals Franciscus benadrukte. Het is een kerkelijke aangelegenheid en de Heilige Geest staat centraal. Zonder Heilige Geest geen Synode. De kernwoorden van de Synode: *Communio*, *Missio* en *Participatio* verbinden deze Synode met het Tweede Vaticaans Concilie, dat de begrippen *Communio* en *Missio* invulde. Gemeenschap en zending blijven echter een theoretisch concept als niet alle gelovigen daaraan een actieve bijdrage kunnen leveren, aldus de paus bij de opening van de synode.



De Britse dominicaan Timothy Radcliffe, die in Rome voorafgaand aan de beraadslagingen meditatie verzorgde, verwees in zijn meditatie voor de slotbijeenkomst naar Thomas van Aquino: Vertrouwen op de Heilige Geest is geen excuus om je verstand niet te gebruiken. Waar het binnen de gelovige context niet vreemd is dat de Heilige Geest gezien wordt als de hoofdpersoon en beslissende factor, geldt ook dat men bij de inrichting en procedurele vormgeving van de Synode met verstand te werk is gegaan. Daarin zijn veel elementen te herkennen die ook los van een gelovige context bepalend zijn voor goed begrip, verbinding, omgaan met uiteenlopende inzichten en zelfs conflicten, vooruitgang en succes. Degenen die zich met de voorbereiding hebben beziggehouden kenden wellicht de uitdrukking "culture eats strategy for breakfast".

De tijdgeest verstaan

Paus Franciscus gaf in 2013, kort na zijn uitverkiezing, een interview aan Antonio Spadaro (verschenen in het Vlaamse tijdschrift *Streven* van 14 november 2013) waarin hij direct al drie belangrijke dingen zei. Ten eerste: er zullen hervormingen en veranderingen nodig zijn. Ten tweede: dat zal tijd kosten en dus geen snelle of zelfs revolutionaire ontwikkeling zijn. Ten derde: de methode is die van onderscheiding en vergt goed luisteren.

Luisteren is dan luisteren naar elkaar en naar de influisteringen van de Geest maar ook het verstaan van de tekenen van de tijd. Dat Franciscus de tekenen van de tijd verstaat is zichtbaar in zijn encyclieken *Laudato Si'*, *Fratelli tutti* en het recente sluitstuk *Dilexit nos*. *Laudato Si'* draait om de schepping (de aarde als ons gemeenschappelijk huis). *Fratelli tutti* verkent, ook interreligieus geïnspireerd, de mensheid als familie. In *Dilexit nos* staat de liefde, als antwoord op alle fundamentele levensvragen, centraal. Uitgangspunt van de Synode was dat iedereen gehoord moest kunnen worden. Zoals in *Fratelli tutti* (hoofdstuk 6) is opgenomen: "Iedereen kan van iedereen iets leren. Ieders inbreng is waardevol." Dit benadrukte de paus ook tijdens de opening van de Synode. Hij erkende met zoveel woorden het ongeduld van vrouwen. Vanaf dat moment voelden vrouwen zich rechtstreeks aangesproken en uitgenodigd.

Luisteren

Sleutelwoord van de Synode was 'luisteren'. Echt luisteren, niet direct reageren maar je oordeel uitstellen en pogen je in de ander te verplaatsen, is niet makkelijk. Het zijn elementen die in een seculiere context bijvoorbeeld worden gehanteerd in *mediations*, een manier van geschillenbeslechting door partijen zelf, zonder interventie door een rechter. Dat werkt vaak verrassend goed. En daar waar een rechter een oordeel moet vellen is het 'audi et alteram partem' (hoor ook de andere partij) een wezenlijke waarborg.

De manier waarop wereldwijd luisteren in drie rondes is georganiseerd tijdens de Synode is knap. De Synode functioneerde dankzij de gekozen methode. Eerst rust creëren en een moment van bezinning en gebed, dan ruimte voor ieder om zich uit te spreken, zonder reacties te geven. Vervolgens reflectie op wat ons heeft geraakt en wat we hiervan hebben geleerd. Die methode werd zowel tijdens de bijeenkomsten van de Synode in Rome als bij het ophalen van de inbreng vanuit Nederland toegepast. De Synode bracht Rome dichterbij en versterkte het bewustzijn bij een wereldomspannende gemeenschap te horen.

Het is een methode die niet sturend en niet hiërarchisch werkt. Ook daaruit blijkt dat de paus de tekenen van de tijd verstaat. Hedendaags leiderschap vraagt om open luisteren. Niet om vervolgens de meeste stemmen te tellen, maar om op het spoor te komen van wat mensen werkelijk beweegt. Zoals Timothy Radcliffe zei: “Het is onze vrijheid te denken, spreken en luisteren zonder angst.” Voor Radcliffe is dat gefundeerd in het vaste vertrouwen dat God in ons denken en ook in onze verschillen van inzicht aan het werk is. Dat is een uitgangspunt dat ruimte geeft.

Het werkt

De oproep van de paus om mee te doen, expliciet ook aan vrouwen gericht, werd gehoord. Nederlandse vrouwen kregen de geest en bundelden via het Netwerk Katholieke Vrouwen hun krachten. In mei 2022 verscheen het rapport *Zij heeft een verhaal*, dat verslag deed van door 2238 vrouwen ingezonden enquêteformulieren.



Daaruit bleek een grote betrokkenheid van vrouwen op de kerk, vreugde in de kerk en van een nauw verband tussen wat vrouwen geloven en hoe zij daaraan in het dagelijks leven handen en voeten geven. Maar ook van verlangen naar het doorbreken van bestaande patronen en op gelijkwaardige wijze kunnen meedragen en meebeslissen in de kerk. Het appél was: wees opener, inclusiever en zichtbaarder in de samenleving. In Nederland hadden inmiddels het bisdom Den Bosch, de KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde religieuzen) en het NKV elkaar gevonden in het project Luisterend op Weg, dat synodale initiatieven aanjoeg en bundelde. De bisschoppen richtten een landelijke werkgroep op. De Synode leefde.

Het tussentijds slotdocument van de bijeenkomst in Rome van oktober 2023, *Een synodale kerk op zending*, gaf veel aandacht aan de positie van vrouwen. Toen bleek dat de in Nederland uitgesproken verlangens van vrouwen wereldwijd werden gedeeld. De positie van de vrouw werd in de volgende consultatieronde een thema.

Op 2 maart 2024 vond in Den Bosch een landelijke gespreksdag plaats over onder meer dit thema. Mensen kwamen uit alle hoeken van het land en representeerden uiteenlopende opvattingen en uiteenlopende manieren van geloven. De opbrengsten zijn weer ingebracht in Rome. Die dag bevestigde dat deze manier van met elkaar in gesprek zijn vrucht draagt. In dit proces zelf ligt een deel van de verandering al besloten.

Wat levert het dan op?

Voor wat betreft de opbrengsten beperk ik mij tot wat er raakt aan de positie van vrouwen. Dat is meer dan alleen die delen van het slotdocument (dat nog niet in officiële Nederlandse vertaling is verschenen) waar specifiek over de vrouw wordt gesproken. Even relevant zijn de passages over inzet van alle leken, bestuurlijke veranderingen en verantwoording afleggen. Bovendien is van betekenis dat de paus dit document direct als het zijne heeft geadopteerd, zonder er een eigen draai aan te geven. Daarmee geeft hij een signaal af dat wijst op afstand nemen van een zuiver hiërarchische vorm van leiderschap.

Het document erkent dat er sprake is van tekortschieten in het vormgeven aan de gelijke waardigheid en wederkerigheid van mannen en vrouwen. Er zijn geen redenen om vrouwen te verhinderen leidinggevende rollen in de kerk op zich te nemen. Dit wordt beknopt maar gelijk gemotiveerd onder verwijzing naar zowel de Schrift en de “prominente rol van veel vrouwen in de heilsgeschiedenis” als de belangrijke feitelijke bijdrage van vrouwen aan het werk van de kerk. Gewezen wordt op de oproep van het Europees Parlement de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling na te leven. Daarnaast wordt toegevoegd dat wat van de Heilige Geest komt, niet kan worden tegengehouden. De kwestie van de toegang van vrouwen tot het diaconale ambt blijft open. En er is aandacht voor de keuze van lezingen en gebruik van taal en beelden. Dat kan meer gericht zijn op vrouwen.

Daarnaast zijn er bestuurlijk-organisatorische voorstellen die raken aan de positie van alle leken en daarmee van belang zijn voor de rol van vrouwen, zoals nader bezien van de mogelijkheden voor ambtsuitoefening door de leken. Gesignaleerd wordt dat er behoefte is aan bredere deelname van leken aan alle fasen van besluitvormingsprocessen en een verruiming van de toegang voor leken tot verantwoordelijke posities. Ook wenst men meer leken (m/v) als rechter in canonieke processen. Dit alles is niet vrijblijvend.

In jaarverslagen moet verantwoord worden wat is gedaan aan de toegang van leken tot gezagsposities

en hun deelname aan besluitvormingsprocessen, met vermelding van de verhoudingen naar geslacht. Er komen verplichte vormen van medezeggenschap waaraan ook vrouwen moeten deelnemen. Opleiding en vorming moeten een zaak worden van mannen en vrouwen, leken en gewijden gezamenlijk.

Cultuur en structuur

Het slotdocument is gericht op veranderingen in cultuur en structuur van de kerk. Niet op een snelle aanpassing van standpunten ten aanzien van vraagstukken waarover de visies verdeeld zijn en de standpunten vaak hard en pijnlijk op elkaar botsen. Denk aan de wijding van vrouwen, omgang met gescheiden mensen, visie op LHBTQI+, relaties tussen personen van hetzelfde geslacht of gender in het algemeen.

De voorgestane aanpassingen betekenen dat we in de kerk op een nieuwe manier met elkaar om leren gaan en de besluitvorming anders organiseren. Het is belangrijk de synodale geest van werkelijk luisteren vast te houden. Het zou goed zijn als dat bij ons op landelijk niveau wordt bevorderd. De synodale geest vraagt erom actief levend gehouden te worden: een luisterend op weg 2.0. De voorgestane aanpassingen in de structuur, die deels vanuit Rome moeten worden geïmplementeerd, geven meer invloed aan leken in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. Op die manier kan een klimaat ontstaan waarin ook vruchtbaar van gedachten gewisseld kan worden over de lastige vragen en bovendien de lokale contexten kunnen worden meegewogen. Dit alles is niet eenvoudig en vraagt geduld en ieders inzet.

Monique de Witte—van den Haak

Monique de Witte-van den Haak was lid van de Commissie Synodaal Proces van het Netwerk Katholieke Vrouwen en vanaf medio 2024 afgevaardigde naar het project Luisterend op Weg. Tevens was zij tot november 2023 presidente van het Katholiek Vrouwen Dispuut, dat als tochtgenoot heeft meegereisd met Luisterend op Weg. Zij is juriste, was voorheen werkzaam als advocaat en studeert thans theologie aan de universiteit van Tilburg.

SPREEKWOORDEN MET OORSPRONG IN DE BIJBEL



Deel 4

Deze keer heb ik enkele spreekwoorden gezocht die voor ons kerkgebouw en kerkgemeenschap erg van toepassing zijn. In dit geval heb ik er een eigen uitleg aan gegeven.

“In de kerk geboren zijn”. Een spreekwoord dat eigenlijk betekent dat je de deur achter je dicht moet doen. Maar onze kerkdeur staat op vaste tijden altijd open voor Jan en alleman en hoeft niet direct te worden gesloten! Iedereen is welkom. Ook al kom je alleen voor de koffie op zondag na de viering.

“Nood leert bidden”. Voor iedereen die in nood is bidden we in onze kerk tijdens de vieringen. Iemand die zelf op welke manier dan ook enigszins in nood is schrijft zijn gebed op en deelt het met iedereen in kerk. We bidden dan samen!

“Ieder mens krijgt kracht naar kruis”. In onze kerkgemeenschap voelen we ons erg verbonden met ieder mens. Ieder mens verdient aandacht en wij proberen iedereen kracht te geven in een gebed tijdens een viering of door een goed gesprek na de viering bij de wekelijkse koffie.

“Helpt uzelf, zo helpt u God”. Natuurlijk bidden wij tot God en vragen om kracht naar kruis. Maar alleen bidden helpt niet, je zult er ook zelf iets voor moeten doen. Nou dat gebeurt in onze kerk. Denk aan al die vrijwillige werkgroepen. Van voorgangers tot poetsgroep, van organist tot bloemenmeisje, van koster tot diaconie, van koor tot redactie van ons parochieblad, enz. enz. En God kijkt toe en ziet dat het goed is!

Addy Groos



GELEZEN

Antonius mijn beste vriend. Deel 3
Negen meditaties bij het leven van de H. Antonius.

Thema 3 Volharden.

Leven volgens je idealen kan veel vragen. Je kunt onbegrip of zelfs tegenwerking ervaren. Mensen kunnen je uitlachen. Ga je door – ook als je geen begrip of ondersteuning krijgt?

Het verhaal

Antonius preekt voor de vissen. Op een dag werd Antonius naar Rimini gezonden. Het katholieke geloof stond onder grote druk in deze stad. Omwille van misstanden in de Kerk hadden veel gelovigen de Kerk verlaten. Aangekomen in Rimini zeiden de inwoners tegen Antonius: “Denk jij nou echt dat je de waarheid in pacht hebt? Kijk naar de priesters van jouw Kerk, die deugen niet.” En ze keerden hem de rug toe. Niemand wilde naar hem luisteren.

Antonius liep naar de haven. Hij kwam bij de monding van de rivier, waar deze uitstroomt in zee. Daar riep hij: “Vissen van de zee, vissen van de rivier, hoor mij, en luister naar het woord van God dat de ketters van Rimini niet willen horen.” En daar kwamen ze aangezwommen, de vissen van de zee en de vissen van de rivier. Grote vissen, kleine vissen en middelgrote vissen. Ze stelden zich op als in slagorde, met de kleinste vissen vooraan, daarachter de wat grotere vissen en daarachter de allergrootste. Ze staken hun kop uit het water en keken hem aan. En Antonius begon te preken. Hij zei: “Vissen, mijn broeders, jullie moeten je Schepper danken, want Hij zorgt voor jullie. Hij laat je wonen in je element, het zoete of het zoute water. In dat water geeft hij jullie voedsel. Hij heeft jullie vinnen gegeven, waarmee je kunt zwemmen waarheen je wilt.” Terwijl hij sprak, bogen de vissen hun kop, openden hun bek en prezen op hun manier hun Schepper. Toen Antonius dat zag, riep hij: “Geprezen zij God, want de vissen eren Hem meer dan de ketters. Redeloze dieren luisteren beter naar zijn woorden dan de mensen uit Rimini.” Intussen waren mensen uit de stad dichterbij gekomen. Zij zagen wat er gebeurde, waren stomverbaasd en diep



onder de indruk. Ze vroegen: “Antonius, wat vertel je die vissen, dat ze naar je blijven luisteren?” Daarop richtte Antonius zich tot hen en hij begon te preken. Hij deed dat zo gedreven, dat iedereen de ketterij afzwoer. Daarop zegende hij de mensen en de vissen. Pas toen zwommen de vissen terug naar hun wateren en de mensen gingen verheugd naar huis.

Bijpassende lezing: Lucas 18, 1-8

Ter bezinning.

Het is de roeping van Antonius om te preken en om het hart van mensen te openen voor God. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms moet Antonius weerstand overwinnen. Dat was zeker in Rimini zo. De bewoners van Rimini hadden afstand genomen van het katholieke denken en het katholieke geloof. Ze wilden niet luisteren naar een katholieke predikant. Maar Antonius geeft niet op. Als mensen niet willen luisteren, dan maar preken voor de vissen. Hij maakt hen gevoelig voor hun Schepper, van wie ze leven en voedsel krijgen, zo diep weet Antonius zijn vissengehoor te raken, dat ook mensen zich weer tot Antonius wendden. Hij weet de verloren harten van de inwoners van Rimini terug te winnen voor God. Zoals God niet opgeeft om voor ons te zorgen, en ons leven en voedsel te geven, zo mogen wij het niet opgeven om hem te eren en te danken. Onvermoebaar, en soms tegen de stroom in. Volharden in gebed, in geloof, in goede werken. Dat kan als we ons realiseren wat de Schepper ons aan leven en liefde gunt en hoe bijzonder de schepping is die hij aan ons heeft toevertrouwd. We mogen op Hem terugvallen wanneer we tegenslag of tegenwerking ervaren, of wanneer we met weerstand en onbegrip te maken krijgen. Zo zal de Mensenzoon geloof op aarde vinden.

Gebed God van leven en liefde, het is zo verleidelijk om te kiezen voor de gemakkelijke weg, om bij tegenslag of tegenstand ons terug te trekken en onze idealen te verstopen. Blijf ons dan vervullen met moed en volharding, God, dat wij trouw blijven aan wat voor U en voor onszelf van waarde is en daarvan durven getuigen. Laat ons mensen zijn, uw instrument van recht en vrede, uw verkondigers van hoop en geloof, Amen.

PS persoonlijke noot: *In deze tijd van moeizame onderhandelingen over het voortbestaan van onze kerkgemeenschap op de AvP-plek is dit verhaal een mooie metafoor voor ons om vol te houden in het doel dat we zo graag willen verwezenlijken: als geloofsgemeenschap getuigen van de goedheid van God in gebed, geloof en goede werken.*

Beppie Peters

DIACONIE

Vastenactie

Meiden naar school in Ghana.

Graag stel ik u voor aan Zeinab: een meisje van 8 uit Tamale in het noorden van Ghana. Dankzij uw bijdrage aan de Adventactie hoeft Zeinab geen brandhout meer te sprokkelen, maar gaat ze nu naar school. Dat biedt haar enorme kansen voor de toekomst, omdat vooral meisjes en vrouwen erg kwetsbaar zijn als ze niet kunnen lezen, schrijven en rekenen.



Het is zo leuk om de blijdschap en trots in hun ogen te zien als ze voor het eerst hun schooluniform aan hebben. Naar school gaan is niet vanzelfsprekend voor kinderen in Ghana, want naast het school-

geld zijn er nog meer kosten: boeken, schoenen, een uniform en een warme maaltijd tussen de middag. Je moet zelfs je eigen stoel meebrengen.

Zeker kinderen die geen ouders meer hebben, hebben daardoor weinig kansen en moeten werken - ook als dat financieel nauwelijks iets oplevert. Omdat we de gezinnen twee keer per jaar ondersteunen met de meest basale producten voor hun levensonderhoud, snijdt het mes aan twee kanten. Hopelijk kunnen we na Pasen nóg een meisje naar school laten gaan!



Liesbeth Jansen

Als u hier ook een bijdrage aan wilt geven is dat heel welkom. De blauwe bus staat nog tot en met Pasen klaar achter in de kerk.

TERUGBLIK INZAMELING VOOR OEKRAÏNE

De maand maart stond, naast de Vastenactie, in het teken van de inzameling voor Oekraïne. Er hebben 5 kerken aan de inzameling meegedaan. Enkele andere kerken hebben zelf niet ingezameld, maar de mensen er wel op gewezen dat zij in de Antonius van Paduakerk terecht

konden als zij spullen wilden inleveren. En dat hebben mensen ook gedaan, zeker met incontinentiemateriaal en flesjes speciale voeding voor zieken.

Als dit, bijvoorbeeld na het overlijden van iemand, overblijft, dan kan men dit niet teruggeven bij bijv. de apotheek. Wij nemen dit dan heel graag aan omdat men het in Oekraïne zeker goed kan gebruiken. (Ook buiten de inzamelacties kunnen mensen dit brengen. We zorgen er dan voor dat het naar Oekraïne vervoerd wordt!) Het spandoek aan de straat en de oproepen in diverse kranten en wijkbladen hebben goed resultaat. Er is ook deze keer veel gebracht. Mensen kwamen vaak met tassen vol naar ons toe. En dan zijn er ook mensen die een half jaar lang sparen, zoals iemand van de thuiszorg, die haar collega's op het hart drukt alles wat "overblijft" netjes te bewaren. Zodat zij, als we weer een inzameling hebben, met een auto vol incontinentiemateriaal en medische hulpmiddelen naar ons toe kan rijden!



Of een mevrouw die op de fiets een half jaar lang hygiënische artikelen, die in de aanbieding zijn, koopt en waar we dan 16 volle tassen en 4 dozen kunnen komen ophalen! Of mensen die een groot bedrag doneren waarvan we dan o.a. heel veel potten groenten en zonnebloemolie kunnen kopen of 6 goede tweedehands rolstoelen en andere hulpmiddelen kunnen aanschaffen!



En naast dit alles is er ook nog veel geld gedoneerd. Zeker ruim €1600,00! Kortom: de actie is opnieuw heel geslaagd! Dankzij de kerken die meegedaan hebben met de inzameling en alle mensen die artikelen naar de kerk hebben gebracht! Heel veel dank voor alles wat u gegeven hebt!

Oecumenische werkgroep diaconie

VOORJAAR IN HET STADSVOEDSELBOS PLANNEN EN WERKZAAMHEDEN

De overvloedige zonneschijn nodigde het plantgoed uit om in bloei en blad te komen. Het ziet ernaar uit dat vrijwel alles goed is aangeslagen. Het is een feest om de jonge vruchtbomen met hun bloesem te zien! Kom vooral kijken! Er is nog werk te doen voor het terras en de ingang, waarover zo dadelijk meer.

Onthoud: 14 juni is de feestelijke opening: programma volgt!

Werkzaamheden voor de Komende Tijd.



Terras Aanleggen. Een belangrijk onderdeel van de plannen is het aanleggen van een terras. Het terras zal dienen als een plek waar bezoekers kunnen ontspannen, genieten van het uitzicht en zich bewust worden van de voordelen van een stadsvoedselbos. Over de bestrating wordt nog nagedacht: wat sluit aan bij de kerk en de pastorie en hoe wordt het betaalbaar.

Vanwege de huidige financiën wordt eerst een tijdelijk stoeptegel terras gelegd. Het uiteindelijke, mooiere terras volgt later.

Toegang verfraaien. De toegang tot het stadsvoedselbos zal worden verfraaid om een gastvrije en uitnodigende sfeer te creëren. Dit omvat het plaatsen van het informatiebord en het aanbrengen van bogen. Een aantrekkelijke ingang draagt bij aan de algehele beleving van het voedselbos en maakt het toegankelijker voor de buurt. Met de geplande werkzaamheden zoals het aanleggen van een terras en het verfraaien van de toegang, wordt het voedselbos klaargemaakt voor een succesvol en vruchtbaar seizoen. Door deze inspanningen blijft het stadsvoedselbos een waardevolle en inspirerende plek voor de gemeenschap en de buurtbewoners.

Heb u zin om mee te helpen en samen met anderen vorm te geven aan een stuk natuur in de buurt: meld u aan!

paduastadsvoedselbos@avpnijmegen.nl

Martien Peters

NIJMEEGSE BEDEVAART NAAR KEVELAER Sinds 1788 gezamenlijk naar Kevelaer



Graag wil ik U ervan op de hoogte stellen, dat op **zondag 18 mei 2025** de jaarlijkse bedevaart van Nijmegen naar Kevelaer weer zal plaatsvinden.

Als extraatje gaat dit jaar een Nijmeegs Gregoriaans mannenkoor mee, dat zal zingen in de Basiliek.

Dagindeling: 09:00 uur intocht - gebed en bloemenhulde bij Genadekapel - H. Hoogmis op eigen gelegenheid - 14.00 uur meditatieve dienst of Kruisweg - 15.00 uur gebedsviering - 15.45 uur koffie in het Priesterhaus - 16.45 uur naar huis

Deelname: € 30,- incl. bus + koffie.

NL49RABO0105119431 t.n.v. JJAJ Wildenberg (vermeld uw naam, 'deelname Kevelaer' en opstappunt) **Voor deelname dient u zich op te geven vóór 4 mei 2025 bij:**

h.wesselkamp3@upcmail.nl

Tel.:06-82188050 (Mary) of

josephus_wildenberg@msn.com (Let op onderscore) **Tel.: 0638890054 (Jeroen)**

Opstapplaatsen:

07:15 uur - Nijmegen Oost, Sportfondsenbad

Erica Terpstra

07:35 uur - Nijmegen Neerbosch, parkeerplaats Winkelcentrum Neerbosch, Symfoniestraat

07:45 uur - Nijmegen Dukenburg, busplein, Spijkerhofplein

08:00 uur - Nijmegen Hatert, parkeerplaats Winkelcentrum Hatert

Wees welkom en maak deel uit van die groep die een oude Nijmeegse traditie levend houdt!

Thema dit jaar: 'Pelgrims van hoop'

Met vriendelijke groeten,

Mary Wesselkamp

Voorzitter Nijmeegse Processie naar Kevelaer

WIE GAAT ER MEE NAAR HET KERK- ASIEL IN KAMPEN

Onlangs was ik een hele zaterdag in Kampen waar ik twee vieringen bijwoonde van het kerkasiel. De vieringen waren georganiseerd door twee kerken, waarbij ik betrokken ben in Arnhem. Op 21 november 2024 opende De Open Hof vanuit barmhartigheid de deur voor de familie Babayants. Als kerk luiden zij de klok voor kinderen, die anders uitgezet zouden worden. De familie is elf jaar in Nederland. Het is onmenselijk, zoals de overheid met hen omgaat. Daarom zetten voorgangers, geloofsgemeenschappen en koren zich in om non – stop kerkdiensten te verzorgen in de Open Hof. Zolang er kerkdiensten worden gehouden mag de overheid namelijk niet de kerk binnengaan om hen uit te zetten. Het lijkt me een mooie en goede zaak om samen met de AVP een viering van twee uur te verzorgen in de Open Hof. Voelt u ervoor om mee te gaan of is er een koor dat zich hiervoor beschikbaar stelt, meldt het dan aan mij, dan kunnen we samen een datum en tijd uitzoeken om een viering te verzorgen.

Zie ook: <https://kerkasielkampen.nl/doe-mee/voorgangers/>

Hopelijk lukt het om vanuit onze geloofsgemeenschap met een groepje mensen op pad te gaan uit solidariteit met dit gezin in nood.

Theo van Driel,
theodoor52@live.nl of 06 18193612

EENVOUD

Deze Column is met toestemming van de redactie overgenomen uit: Mariënborg Magazine, jrg. 42, nr.1, maart 2025.

Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart. (Hand. 2:46)



Zou deze Schrifttekst uit de beginjaren van het christendom ook nog gelden voor christenen van nu, meer dan tweeduizend jaar later? Er is in ieder geval één overeenkomst: in de samenleving van toen en in die van nu waren en zijn eensgezindheid en eenvoud een schaars

goed. Want de Romeinen waren ook geen lieve jongens. Als ‘oudere zonder beroep’ heb ik alle tijd om mij op de hoogte te houden van alles wat er in de wereld gebeurt. Ik ben bovendien ‘een christelijke oudere zonder beroep’, en in die hoedanigheid vraag ik mij regelmatig af hoe ik om moet gaan met het gebrek aan eensgezindheid en de verwarring die vandaag de dag aan de orde zijn.

We hebben met zijn allen nog lang niet uitgevonden hoe we samen weer wat orde kunnen scheppen in deze beweeglijke maatschappij. Ook als eenling maak ik me zorgen, maar in mijn eentje voel ik me wat onthand. Soms heb ik de behoefte me van de verharde samenleving af te keren en me terug te trekken in mijn eigen wereldje. Geef mij maar een ‘rustige oude dag’. Maar toch heb ik daar geen vrede mee. Ik kan er ook voor kiezen betrokken te blijven, maar dan wel gewapend met een stevige eigen kijk op hoe we goed kunnen samenleven. Die is noodzakelijk, want alleen zo kun je de kakofonie die de media op ons los laten beter aan, en dat geeft ook de benodigde gemoedsrust.

Kennelijk hadden de vroege christenen die rust gevonden in eensgezindheid en eenvoud, in een duidelijk ‘weten wat ze wilden’. Het hele evangelie is immers doortrokken van ‘hoop’, van ‘vertrouwen’, van de overtuiging dat de mens geschapen en bedoeld is als goed, waardevol en gelukkig. Hoe die mens er dan concreet uitziet, wordt beschreven in de Bergrede: “Gelukkig die...”, en dat maar liefst negen keer! Dat biedt perspectief. Het beste instrument om de warrige wereld met een duidelijke overtuiging te lijf te gaan hebben we in die Bergrede als op een presenteerblad aangereikt gekregen.

En verder bedacht ik dit nog: geëngageerde ouderen – wat de meeste lezers van ons blad toch zijn – hebben soms de neiging te denken dat ze de wereld nog kunnen verbeteren. Dat is een beetje waar, maar dan bij voorkeur in eenvoud en bescheidenheid. Barmhartig, rechtvaardig en liefdevol kun je misschien wel het beste in je eigen kring zijn, bij je kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Met hen in gesprek blijven kan een heel eenvoudige bijdrage zijn aan een betere wereld.

De wijsheid van de ouderdom kan een welkome aanvulling zijn op de dadendrang van de jongeren, zeker als die wijsheid stoelt op een heldere overtuiging. Zo volgen we als ‘christenen van nu’ de voetsporen van onze vroege voorgangers en bevinden we ons weer in het hart van de Goede Boodschap van Gods Gezondene.

Tom van den Beld

LENTEFAIR 2025

Welkom op de Lentefair bij de Antonius van Paduakerk
Zaterdag 24 mei van 11.00 uur - 17.00 uur

Op zaterdag 24 mei vieren we de Lente en organiseren we weer een Lentefair. Op de Lentefair op het kerkplein en in een gedeelte van de kerk verkopen we planten en plantjes en alles wat met lente, tuin, terras te maken heeft en het buitenleven kan opvrolijken. Geen rommel of kapotte spullen.

Voor deze Lentefair zijn wij op zoek naar tuinplantjes, stekjes, goed tuingereedschap, potten en vazen, tuinbeeldjes, tuin verlichting, tuintafelkleedjes, tuinkussentjes, tuinversieringen, tijdschriften en boeken, tuinspelletjes, tuinservies, puzzels, knutselspulletjes, kinderspeelgoed, buitenspeelgoed, waterspeelgoed, zand en strandspeelgoed. **GEEN TUINMEUBILAIR.**

Zaterdagavond 24 april om 20.00 kunt u ook genieten van een **Benefietconcert** voor Oekraïne met Oekraïense volks muziek en klassieke muziek uitgevoerd door Oleg Lysenko, accordeon en Maya Fridman, Cello. Met hun stichting MusicforUkraine zamelen zij geld in voor ambulances aan het front. (Zie het artikel hierina).

Als u iets voor de Lentefair aan kunt leveren: heel graag!

Vanaf **Woensdagmiddag 23 april t/m 21 mei 2025** kunt u tijdens de kerkopenstelling van **14.00 – 16.00 uur** uw goede spullen brengen. Plantjes kunt u ook nog aanleveren op vrijdagmiddag 16.00 – 19.00 uur.

Het geld van de vorige Lentefair/Plantjesmarkt mei 2024 is besteed aan nieuwe gordijnen voor het podium in het parochiehuis en deze worden binnenkort opgehangen. Nu sparen we verder voor de andere gordijnen in het parochiehuis die ook aan vervanging toe zijn.

Vragen? neem contact op met:
Beppie Peters 06-3048380 barendje1950@gmail.com
Monica Pelsler 06-18239139
Addy Groos 024-3234239

Welkom op de vrolijke, hopelijk zonnige, Lentefair op het kerkplein en in de kerk. Bij voorbaat dank voor alle aangeleverde planten en tuinspullen.

Beppie Peters namens werkgroep Lentefair

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE

Welkom op het Benefietconcert voor Oekraïne door Oleg Lysenko, bayan (knopaccordeon) en Maya Fridman, cello, in de Antonius van Paduakerk.



Zaterdag 24 mei 2025 staan beide Oekraïense musici samen op het podium in de Antonius van Paduakerk, om u kennis te laten maken met weemoedige en vrolijke volksmuziek uit alle regio's van Oekraïne én klassieke Oekraïense componisten in eigen bewerkingen voor cello en bayan (oost-Europese knopaccordeon).

De gehele opbrengst van donaties gaat rechtstreeks naar een goed uitgeruste tweedehands ambulance voor Oekraïne via de ANBI geregistreerde stichting MusicforUkraine. In Oekraïne is dringend behoefte aan ambulances om levens te redden in oorlogsgebied. Met de opbrengst van eerdere benefietconcerten hebben ze inmiddels 12 goed uitgeruste tweedehands ambulances naar Oekraïne kunnen sturen, waarvan er twee dubbel dienstdoen als mobiele tandartskliniek voor achtergebleven burgers en soldaten in oorlogsgebied in de oostelijke regio's Kharkiv en Donetsk. Helaas worden ambulances regelmatig kapotgeschoten, hulp blijft hard nodig. Per ambulance is er 18.000 euro nodig.



In November 2024 trad Oleg Lysenko ook op in de Antonius van Paduakerk samen met de zeer bekende tenor Yurii Godo, Het was een indrukwekkend concert waar velen van genoten.

Oleg komt nu samen met Maya Fridman terug naar onze kerk op zaterdag 24 mei om 20.00 uur.

Entree is gratis, maar een donatie voor Oekraïne is zéér welkom.

Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan ondersteuning van de Oekraïners bij hun strijd voor Vrede in en voortbestaan van hun zwaar beproefde land.



Beppie Peters

www.musicforukraine.com

RUIMTE VOOR TIENERS BIJ AVP

Komende eerste Pinksterdag nodigen we tieners uit voor een gezellige en inspirerende bijeenkomst in de tuin van de Antonius van Paduakerk. Na de gewone dienst van Pinksteren om 10 uur maken we in spelvorm uitgebreid kennis met elkaar, gevolgd door een lunch in de tuin. Daarna verdiepen we ons samen in het verhaal van Pinksteren en is er heel veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van onze eigen ideeën. Iedereen van ongeveer 14 tot 18 jaar is van harte welkom, ook als je nog nooit in de kerk geweest bent. We verzamelen voor de dienst voor in de kerk, dan hebben we elkaar al even gezien en kunnen we samen een plekje zoeken.

Tieners? Die zijn er toch bijna nooit in de Antonius van Paduakerk, behalve met Kerstmis en Pasen? Klopt, en dat is een van de redenen dat het best een drempel is voor tieners om naar onze kerk te komen. Er zijn bijna geen leeftijdgenoten en je valt ontzettend op. Bij de koffie word je meteen belaagd door onbekende mensen die zeggen dat ze het zo bijzonder vinden dat je er bent, en dat is nogal ongemakkelijk. Daar komt bij dat de meeste tieners de muziek in onze vieringen niet aanspreekt en preken en gebeden gericht zijn op een 50+ doelgroep. Tieners voelen zich niet uitgenodigd, omdat er niet op ze gerekend wordt.

Toch merken wij – het voorbereidingsgroepje dat enkele adviseurs heeft in de tienerleeftijd – dat er onder middelbare scholieren veel belangstelling is voor religie, praten over het leven en de dingen die daarbij soms lastig zijn, en voor wat de bijbel daarbij te bieden heeft. Wij zouden het mooi vinden als zij in onze kerk een gastvrije plek vonden waar ze terecht konden, leeftijdgenoten ontmoeten en volwassenen aantreffen die op een open manier met ze mee willen denken. En daar gaan we met Pinksteren gewoon mee beginnen. We willen die bijeenkomst eindigen met de vraag: smaakt dit naar meer? Wat zou een goede volgende stap kunnen zijn en wie doet er dan mee?

Liesbeth Vroemen

Omdat we samen gaan lunchen is het heel fijn als je je vooraf aanmeldt. Dat kan bij Liesbeth Vroemen:

liesbeth@starrysky.nl

Ook als je meer wilt weten kun je haar mailen.



VINCENT DE PAUL, EEN UITNODIGING

De vierdelige serie 'Levenbeschouwelijke ontmoetingen' is net afgelopen en toch een bericht over de eerstvolgende serie op 3, 10, 17, 24 juni a.s. Waarom zo vroeg? Omdat u wordt uitgenodigd niet alleen om aan die serie deel te nemen maar ook om daaraan bij te dragen.

De serie heet nl. 'Teksten om te delen' en de bedoeling is dat u een tekst voorleest die U met anderen wilt delen; en dat anderen daarop reageren. De tekst moet betrekking hebben op het algemene thema 'Oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit'. Bij iedere bijeenkomst van anderhalf uur doen we dit drie keer achter elkaar. Met een minimale begeleiding van mij.

Het kan ook breder: niet alleen teksten die u wilt delen maar ook beelden en afbeeldingen.

Vandaar deze uitnodiging. Wilt u iets met de andere deelnemers delen dan laat mij dat a.u.b. weten met:

- uw naam en bereikbaarheid (b.v. mailadres)
- wat u wilt delen (Als dat een tekst is dan denk eraan dat het voorlezen van een getypte A4tje ong. 5 minuten duurt!)
- Of er op een van de vier mogelijke data dagen zijn wanneer u niet kunt.

Graag i.v.m. de noodzakelijke coördinatie mij uw voorgenomen bijdrage graag snel laten weten.

Alvast bedankt.

Barrie Needham

VREDESGROEP NIJMEGEN

Het Vredeskompas, workshop vrede bouwen

22 april van 19-21 uur in de Klinker



De begeleidster is **Nina Koevoets**, sinds 2015 trainer vredesopbouw.

Haar boek *Het Vredeskompas* gaat over bouwen aan positieve vrede voor jezelf, met elkaar, in de maatschappij en met de aarde. In de workshop krijg je praktische tips en voorbeelden hoe je de wereld iets vreedzamer kunt maken en wat geweldloze kracht is. Hoe kun je beter voor jezelf zorgen en met conflicten omgaan?



Het kost 10 euro pp

Graag opgeven: info@vredesgroepnijmegen.com of per sms, app of signal bij 06-18194393

WEGEN MET ZEGEN

2 daagse minipelgrimage vanaf Nijmegen naar Huissen 2-3 juli

Wil jij graag even afstand nemen van je dagelijkse leven?
Wil jij (opnieuw) kennis maken met pelgrimeren?
Wandel je liever met een aantal mede-pelgrims dan alleen? Wil jij wel eens bij een klooster slapen?
Als één of meer van deze dingen ook voor jou geldt, is begeleid pelgrimeren een heel goede optie!

Opgave en meer informatie op de website van de wandelmaat.

Kosten: 200 euro

Begeleiding: Margreet Sanders,
Pastoraal werker Maria Magdalena parochie en
gids bij de Wandelmaat.



Fietsen op wegen met Zegen In twee dagen de route rond

14 mei: rondje oost

4 juni: rondje west

Kosten en opgave:

Kosten: 30 euro per keer. Je kunt je ook voor 1 dag opgeven.

Opgave bij: Margreet Sanders,
margreetsanders@hotmail.com

Tel. 06-23535269

p.s voor 14 mei: opgave vóór 7 mei
voor 11 juni: opgave vóór 3 juni.

In verband met de catering graag van te voren betalen op: **NL90TRIO0320222578 t.n.v.**

STICHTING SAN DAMIANO.

Onder vermelding van fietstocht en de datum.

Route 14 mei:

Elst, Ressen, Bommel, Gendt, Doornenburg (picknick bij kasteel) Pannerden, Angeren en Huissen.

Om 17.30 uur maaltijd in Huissen, om 18.30 uur vesper viering daarna weer naar huis.

Route 11 juni:

Elst, Oosterhout, Valburg (koffie Jacobuskerk) Herveld, Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik (picknick in de ontmoeting) Randwijk, Heteren, Driel, Elst (samen eten en afsluiten).

WORDT VRIEND VAN WEGEN MET ZEGEN

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan een bijzonder initiatief: word vriend van Wegen met Zegen en help ons bij het onderhouden en behouden van deze prachtige pelgrimsroute! Voor slechts 15 euro per jaar kun je een waardevolle bijdrage leveren aan deze historische en spirituele paden.

Waarom Wegen met Zegen? Wegen met Zegen is meer dan zomaar een route. Het is een plek van bezinning, verbondenheid en inspiratie. Onze pelgrimsroute biedt wandelaars de kans om tot zichzelf te komen en te genieten van de natuur en rijke geschiedenis van de regio's Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe. Echter, het onderhouden en verbeteren van deze route kost tijd, moeite en geld. Daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Wat betekent het om vriend te zijn? Je steun zorgt ervoor dat we met onze groep van vrijwilligers de paden actueel en toegankelijk kunnen houden, nieuwe wegwijzers kunnen plaatsen, de website onderhouden en pelgrimsactiviteiten kunnen organiseren. Bovendien houden we je via onze nieuwsbrief op de hoogte van alle activiteiten en nodigen we je als vriend ieder jaar uit voor een exclusieve pelgrimsactiviteit. *Hoe kun je helpen?* Vriend worden: Voor slechts 15 euro per jaar kun je vriend van Wegen met Zegen worden. Je bijdrage gaat direct naar het onderhoud en de verbetering van de route.

Samen maken we het verschil Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om Wegen met Zegen te onderhouden en te verbeteren. Jouw steun betekent dat honderden wandelaars kunnen blijven genieten van de rust en schoonheid van deze pelgrimsroute. Sluit je vandaag nog aan bij onze gemeenschap van vrienden en maak een blijvend verschil!

Ga naar de website:

www.wegenmetzegen.nl/over/vrienden

Margreet Sanders





Antonius op vakantie



De Sint-Martinusbasiliek, tot 2018 aangeduid als Grote of Sint-Martinuskerk, is een gotisch kerkgebouw aan de Grote Kerkstraat in het centrum van Venlo. Het grondplan van de driebeukige hallenkerk kwam tot stand tussen 1410 en 1610. De kerktoeren dateert uit de jaren 1950 en is met zijn koperen spits en uivormige bekroning een herkenningsteken in de stad. De Sint-Martinuskerk is de dekenatskerk van dekenaat Venlo. De patroonheilige van de kerk is Martinus van Tours. Sinds 2018 is de kerk een basilica minor.

UITNODIGING



Op zondag 25 mei wordt Adam Roelofs de Vries, broertje van Ida en zoon van Sophia en David tijdens de viering van 10 uur gedoopt.

Na de viering is iedereen uitgenodigd om samen met David, Sophia, Ida, Adam en hun familie dit feest te vieren in het Paduastadsvoedselbos. (Als het mooi weer is, anders achter in de kerk.)

Antonius van Padua in beeld

Agenda, activiteiten

- za 12 apr. 15.30u** AvPkerk
Passieconcert Paduakoor
- di 15 apr. 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- di 15 apr. 20.00u**
concert NESKO AvPkerk
- woe 16 apr. 11.00u** Cenakelkerk
Passieconcert Voces Caelestes
- woe 16 apr. 14-16u** AvPkerk
Openstelling, inzameling Lentefair
- vrij 18 apr. 20.00u** AvPkerk
Passieconcert Kamerkoor Mnymosyne
- za 19 apr. 7.00u** Walrickkapel
Paasbijeekomst Schola Cantorum
Karolus Magnus
- za 19 apr. 8.30u** Pelgrimskapel
Vertrekceremonie WMZ
- ma 21 t/m woe 23 apr.** Pelgrimskapel
WMZ Paas-Fietsdriedaagse WMZ
i.s.m. Jacobike.
- woe 23 apr. 14-16u** AvPkerk
Openstelling, inzameling Lentefair
- vrij 25 apr. 10-12u** Parochiehuis
Sacred Dance 7
- woe 30 apr 14-16u** AvPkerk
Openstelling, inzameling Lentefair
- di 6 mei 18-1930u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- woe 7 mei 14-16u** AvPkerk
Openstelling, inzameling Lentefair
- vrij 9 mei 10-12u** Parochiehuis
Sacred Dance 8
- vrij 9 mei 17-18u** AvPkerk
Bezinningsuur met Taizeliederen
- woe 14 mei** Start in Elst
WMZ dagfietsocht rondje oost
- woe 14 mei 14-16u** AvPkerk
Openstelling, inzameling Lentefair
- za 17 mei 8.30u** Pelgrimskapel
WMZ Vertrekceremonie
- zo 18 mei 9.00u** Gnadekapel Kevelaer,
Bedevaart in Kevelaer
- zo 18 mei 15.00u** AvPkerk
Voorjaarsconcert Koor Surplus
- di 20 mei 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- woe 21 mei 14-16u** AvPkerk
Openstelling,
inzameling voor Lentefair
- za 24 mei 11-17 u** Kerkplein AvP
Lentefair
- za 24 mei 20.00u** AvPkerk
Benefietconcert voor Oekraïne
- zo 25 mei 11-12u.** Paduastadsvoedselb.
Doopeest Adam Roelofs de Vries
- di 3 jun. 15.30-17.00u** Pastorie
Dinsdagconferentie I
- di 3 jun. 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- woe 4 jun. 14-16.00u** AvPkerk
Openstelling
- di 20 mei 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel

Agenda, activiteiten

- woe 21 mei 14-16u** AvPkerk
Openstelling, inzameling Lentefair
- za 24 mei 11-16 u** AvP kerkplein
Lentefair dag I
- za 24 mei 20.00u** AvPkerk
Benefietconcert voor Oekraïne
- di 3 jun. 15.30-17.00u** Pastorie
Dinsdagconferentie I
- di 3 jun. 18-19.30u** Parochiehuis
Buurt aan Tafel
- woe 4 jun. 14-16.00u** AvPkerk
Openstelling

Agenda, vieringen

- 13 apr. 10.00u** Palmzondag
Voorganger: Tjeu v. Knippenberg
mmv Gregoriaans koor
- Di 15 apr. 19.00u,** Pastorie, Serreka-
mer: Dienst van vergeving
Voorganger: Ans Asberg &
Anneke Leisink mmv Cantor Jeanine
- Do 17 apr. 19.00u**
Witte donderdag
Voorganger: Tjeu v. Knippenberg &
Louis Sibbald
mmv Gregoriaans koor
- Vr 18 apr. 15.00u** Kruisweg
Voorganger: Ton Groos
mmv Larissa koor
- Za 19 apr. 21.00u** Paaswake
Voorganger: Tjeu v. Knippenberg
mmv Padua koor
- Zo 20 apr. 10.00u** Pasen
Voorganger: Theo Brock
mmv Selectie Padua koor
- Zo 27 apr. 10.00u**
Beloken Pasen
Voorganger Cecile Kuijpers
mmv Gregoriaans koor
- Zo 4 mei 10.00u**
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. Cantor
- Zo 11 mei 10.00u**
Jubileumviering Kees Megens
Voorgangers: Cecile Kuijpers &
Theo Brock
- Zo 18 mei 10.00u**
Themaviering Maria Spirituele beteken.
Voorganger: Louis Sibbald
- Zo 25 mei 10.00u**
Dooop van Adam J.S. Roelofs de Vries
Voorgangers: Tjeu v. Knippenberg &
Liesbeth Jansen
m.m.v. Gregoriaans koor
- Do 29 mei 10.00u**
Hemelvaart
Voorganger: Theo van Driel
m.m.v. ?
- Zo 1 juni 10.00u**
Voorganger:
Cecile Kuijpers
m.m.v. cantor

