

# Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

## Mede-deelbaar

Mijn leerlingen moesten leren hoe met een microscoop om te gaan. Een van de opdrachten was zandkorreltjes bekijken. Altijd weer opnieuw waren de leerlingen verbluft dat die korreltjes onder een microscoop er zo prachtig uitzagen. Waar zand voor de strandloper vooral weerstand en stoffigheid biedt (niet direct de moeite waard om er uitbundig over te doen), verschijnt ze bij vergroting onder een microscoop als pure kristalletjes, schitterend onder je ogen.



In de gewenning van ons alledaagse leven kunnen we vaak ook niet zo goed zien hoe onbegrijpelijk, verbazingwekkend of verrassend de dingen zijn waarop we stoten of die we ontmoeten. Ook daar heb je soms hulpmiddelen nodig waardoor we kunnen, durven, weten stil te staan. Stil staan, bij het vreemde verschijnsel mens. Mensen die in extreme omstandigheden hebben geleefd geven ons soms een vergrootglas waardoor wij in staat kunnen zijn, dingen die wij zo vanzelfsprekend vinden weer op een nieuwe wijze te bekijken.

Afgelopen weken las ik het boek: *Het einde van de rode mens*, een aantal interviews, afgenomen bij heel doorgewone burgers, over hun leven in de voormalige Sovjet Uni, genoteerd door Svetlana Alexijevits. Wat zich daar in de vorige eeuw heeft afgespeeld is voor ons onvoorstelbaar. Onmogelijk te begrijpen. Schuldigen en slachtoffers, aanhangers van de perestrojka en hardleerse stalinisten, allen vertellen in openhartige gesprekken over hun leven.

Wat mij het meest opviel is de schoonheid van hun taal, de beelden waarin zij zich uitdrukken, de diepzinnigheid waarin zij laten zien hoezeer zij hun leven doorvoeld, ervaren, geloofd, beleeden hebben. Hieronder een heel kleine keuze van citaten uit hun verhalen. Ik breng ze onder andere onder de aandacht omdat ze letterlijk mede-deelbaar zijn. Ze kunnen ons op een spoor brengen. Kostbare ervaringen, die niet op de oneindige velden van Siberië zo maar verloren mogen gaan:

*Alleen tijd is voor geen geld te koop. Of je bij God jammert of niet, extra tijd is niet te koop. Zo is het nu eenmaal.*

*Het enige dat mij nooit verveelt, is kijken hoe het koren rijpt. Ik heb mijn hele leven zo'n honger geleden dat ik geen genoeg krijg van goudgeel graan en wuivende aren.*

*Een mens sterft niet door door een kogel, maar door een ander mens. Door een medemens.*

Lees verder op pagina 2



## *Huis van God, huis voor de buurt*

*Heb de stille lief boven alle dingen:*

*zij zal je een vrucht aandragen  
die in woorden onmogelijk  
beschreven kan worden.*

*In het begin zijn wij het,  
die onszelf dwingen te zwijgen.*

*Maar vervolgens groeit er  
uit ons zwijgen iets dat ons  
tot het zwijgen aantrekt.*

*Dat God je het gevoel mag  
schenken van dat iets, dat uit de  
stille geboren wordt!*

Isaac van Nineve

## *Van het locatieteam*

Afscheid Tineke Meijs, welkom Monique Leclerq en op naar het eeuwfeest!

▶▶ pagina 2

## *Start Kinderkerk*

Op 15 maart starten we weer met een kinderkerk!

▶▶ pagina 3

[www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)

· (Een vrouw die op een markt ziet hoe Sovjet-onderscheidingen te koop worden aangeboden): Ik werd boos, riep een agent en schreeuwde: "Moet u dit zien, dat kan toch niet!" Maar de agent bevestigde: 'dit zijn resten totalitarisme. We grijpen alleen in bij verdovende middelen en pornografie'. "Maar ik vraag u: is verkoop van een partijkaart voor tien dollar geen pornografie? En een medaille wegens moed? Of een rode vlag met Lenin voor dollars?"

· Wat ik wilde vertellen, dat we waanzinnig gelukkig waren, we groeiden op arm en naïef, maar we hadden een toekomst en een verleden.

· In de lente was het extra vreselijk. Alles in de natuur verandert, alles begint te leven....In de lente is elke straf tijd een eeuwigheid! De vogels vliegen, maar niemand tilt zijn hoofd op.

· Ik raak achterop, ik hoor bij degenen die het niet bij kunnen houden. Van de trein naar het socialisme stapt iedereen gauw over op de expres naar het kapitalisme.

· Ik heb steeds gewacht op iemand, goed of slecht, dat weet ik niet, maar op iemand. Ik wacht mijn hele leven op iemand die mij vindt.

· Gods bloemen en bomen zijn beter gelukt dan de mensen.

· De wereld was een ondeelbaar geheel. Ik voel nog steeds geen verschil tussen dieren en mensen.

· Over de muur kruipt een vlek zonlicht met allerlei kleuren die voortdurend veranderen. Ik blijf daar heel lang zitten. Zonder al die kleuren zou ik waarschijnlijk gestorven zijn en het niet overleefd hebben.

· Een vrouw ging voor ons bloemen plukken. Voor ons, twee bedelmeisjes in zakken gehuld, hongerig en koud. Bloemen? Wij dachten altijd alleen maar aan brood, en deze persoon kwam op het idee dat wij in staat waren aan iets anders te denken. Je was opgesloten, dichtgemetseld, en iemand deed een raampje voor je open, wijd open. Behalve brood en eten kon iemand ons dus ook bloemen geven. Wij zijn dus niet anders dan anderen, wij zijn van dezelfde soort.

In een enkele mensenziel gebeurt alles.

*Rob van Woerkom*

## Vanuit het locatieteam

Er is weer vergaderd en van alles besproken. We kunnen constateren dat we het als Antonius goed doen: een veelkleurig aanbod van voorgangers en vieringen met altijd mooie zang erbij. Er worden ook weer veel activiteiten aangeboden de komende tijd. Vastenmeditaties en Paduahuis bieden genoeg ruimte om, naast de vieringen, te bezinnen in de Veertigdagentijd. Er wordt gekeken naar de geluidsinstallatie. Kan het beter en zo ja, wat gaat dat kosten? Ook de isolatie van het dak van het parochiehuus heeft onze aandacht. Op zakelijk gebied genoeg te beslissen dus. Tijdens de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Tineke Meijs als secretaris. Na vele jaren in het bestuur en de overgang naar het locatieteam meegemaakt te hebben, is de tijd daar voor iets anders. Dank Tineke, namens Antonius voor al het werk en je inzet! Gelukkig hebben we in Monique Leclercq een goede opvolger gevonden. Na haar pensionering als docente geschiedenis wilde Monique zich graag meer inzetten voor Antonius. U kent haar als een van de kosters. Ons team is dus weer compleet.

## Antonius van Padua 100 jaar !

Ons eeuwfeest wordt een vast agendapunt. 100 jaar worden is niet niks. In de parochieagenda wordt daarvoor een hele week geblok: van zondag 11 tot en met zondag 18 juni 2017. Over de invulling hoort u uiteraard t.z.t. meer. Goede berichten zult u zeggen. Zijn er dan helemaal geen zorgen? Natuurlijk wel. Ook al was vorig jaar financieel een goed jaar (o.a. door een betere opbrengst van de actie Kerkbalans); we hopen natuurlijk dat dat dit jaar ook goed zal gaan. Zonder voldoende inkomsten gaat het niet. We zijn ook gaan kijken wat we met de vloerbedekking in de kerk zullen doen. Die ziet er door het vele gebruik niet al te best meer uit. Er wordt geprobeerd om op de gangpaden de tegelvloer die eronder ligt weer mooi tevoorschijn te krijgen. Een helse klus! Dan kan de vloerbedekking verder grotendeels vervangen worden. Dat zal niet meteen gebeuren maar staat wel op het programma. We willen graag dat het er picobello uitziet in 2017!!

*Clara ter Berg*

## Vastenactie steunt Sizakale crèche

De Effata-gemeenschap ondersteunt sinds 2013 een kindercrèche in Zuid-Afrika. De bedoeling is om kinderen hiermee een veilige plek te bieden. Een paar enthousiaste leidsters willen graag

voor deze kinderen zorgen, maar helaas is de huisvesting slecht en is er te weinig plek. Twee oud-parochianen die in het dorp werkten zagen deze hulpvraag en schakelden de Effata in. Er is nu een comité dat er op toeziet dat het geld goed besteed wordt. Inmiddels zijn er twee lokalen gereed, maar er is hard geld nodig voor nog twee lokalen en renovatie van oude gebouwen. Ook zijn er plannen voor een dorpsshuis.

Inmiddels is dit project goedgekeurd bij de Vastenactie 2015. Helpt u ook mee? Achter in de kerk staat de bekende blauwe bus maar u kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op NL96 INGB 0000 940356 t.n.v. Parochiebestuur H. Antonius van Padua, onder vermelding van Eigen doel Sizakala crèche.

*Ger Gerrits*



## Paduahuis

Het Paduahuis gaat weer van start! Vier begrippen, uitgenodigde parochianen, inleidende voorgangers, onderlinge uitwisseling, en natuurlijk een kopje koffie of thee!

Het vindt plaats op vier donderdagavonden, van 19:30u tot 21:00u, in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81.

De thema's zijn:

5 maart: Zonde  
(Joka Feenstra / Jan Zuiker)

19 maart: Heilig  
(Henrike van Riel / Albert Meijer)

16 april: Hoop  
(Clara ter Berg / Kees Megens)

30 april: Genade  
(Marieke Leferink / Cyrus van Vught)

U bent van harte welkom!

Wandelend in, langs en door ons eigen leven in *Zijn* leven  
gegoten in een traditie geboren uit openbaring, kennen wij deze traditie nog?  
Woorden die ons vergezellen begrippen, katholiek wat hebben wij daar mee? vergaderen! allen roepen bij elkaar komen vragen want vertel weet jij het nog?  
Hoop, zonde, genade, heilig, ja heilig maar echt iets of begrippen, samen komen! weer het Paduahuis in! om te vragen leven deze woorden? wat betekenen ze in de traditie? Wat maakt ze de moeite waard om hun inhoud door te geven in deze tijd, huidige tijd, mens van vlees en bloed, zeg een parochiaan zeg jij het?

*Joka Feenstra*

## Ruimte maken

Wat alle vormen van vasten gemeen hebben is: je iets ontzeggen. Dat klinkt negatief, maar heeft natuurlijk een positieve bedoeling en betekenis. Vasten wil ruimte maken voor wezenlijke waarden van het mensenleven. In een tijd waarin we overladen worden met consumptie en informatie, met indrukken en bijna onophoudelijke communicatie, is het moeilijk om onze innerlijke ruimte vrij te houden. En toch is juist die van beslissend belang voor de uitgroei van onze persoon. Het is de mystieke ruimte die iedere mens in zich draagt en waar hij of zij pas echt zichzelf wordt. Daar woont God in ieder van ons als de diepste Grond van ons bestaan, en daar vindt het levengevende contact met God plaats. Wie wel eens in een ervaring van de natuur, van de kunst of van een ontmoeting van mens tot mens een diepe stilte in zijn eigen hart beleefd heeft, voelt wel aan wat hier bedoeld wordt, ook al heeft hij of zij daarbij misschien nog niet uitdrukkelijk aan God gedacht. Die ruimte beschermen betekent God erkennen en eren. Daar gaat het uiteindelijk om in alle vormen van vasten.

*Piet van Breemen SJ*



## Kinderkerk

Op zondag 15 maart is er een kinderviering: we beginnen samen met de grote mensen in de 'echte' kerk, en gaan na het openingslied samen naar de sacristie.

Daar lezen we samen ook een bijbelverhaal en praten erover: wat vond je ervan? En heb jij zo iets al eens meegemaakt? Daarna gaan we samen knutselen en aan het einde van de viering presenteren we onze maakfels in de grote mensen kerk. Ook jonge kinderen zijn van harte welkom!

10.00-11.00u (inloop vanaf 9.45u) door Liesbeth Jansen en Vivika Oostenrijk.

## JOP



24 maart 19.00 – 21.00  
13 april 19.00 – 21.00  
29 april 19.00 – 21.00

Parochiehuis, Van Slichtenhorststraat 81  
Peter Eggen, Witte de Withstraat 52  
Werkenrode, Nijmeegsebaan 9

Meld je uiterlijk vóór 13 februari aan bij Marian Verhoeckx: [verhoeckx@hetnet.nl](mailto:verhoeckx@hetnet.nl) of via inschrijfformulier.



# Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96  
6524 DJ Nijmegen  
Tel. 024 - 3222388  
ING: 940356  
ABN-AMRO: 418667160  
www.avpnijmegen.nl  
secretariaat@avpnijmegen.nl

## Bereikbaarheid

### Pastor

Cyrus van Vught  
Berg en Dalseweg 40  
6521 JJ Nijmegen  
Tel. 024 - 3221371

### Coördinatoren

Ans Asberg  
Clara ter Berg  
Tel. 024 - 3222388

### Bezoekgroep ouderen

Fiet van de Venne  
Tel. 024 - 3601748

## Denkt u aan de actie Kerkbalans?!



## Vastenmaaltijd

Op 17 maart is de jaarlijkse Vastenmaaltijd. Dit jaar heeft de maaltijd een thema mee gekregen: Thuis is de plek waar je gemist wordt. Dit thema is ontleend aan de website van Het Kruispunt, de straatkerk voor dak- en thuislozen in Nijmegen. Daar staat het volgende: Het Kruispunt Nijmegen biedt 'een plek om thuis te voelen' aan (voormalig) dak- en thuisloze mensen. Tijdens de Vastenmaaltijd willen we aandacht geven aan dak- en thuislozen en het werk dat Het Kruispunt doet. Ook kunt u weer een kaart schrijven (50ct per stuk) aan een patiënt in de Pompekliniek als teken dat hij of zij niet vergeten wordt.

www.avpnijmegen

## Antonius

### Op weg naar Pasen

In de weken voor Pasen wordt op zondagen het volgende programma aangeboden:



<b>8 maart 16-17u</b> Klankmeditatie door Jeanine van Weert Parochiehuis	<b>15 maart 16-17u</b> Maria Magdalena in de kunst door Josette Lenders Parochiehuis
<b>22 maart 16-17u</b> Cantodoro zingt passiemuziek; o.a. De Morales, Tallis, Obrecht Kerk	<b>29 maart 16-17u</b> Documentaire met nagesprek door Cecile Kuijpers Parochiehuis

Kerk: Groesbeekseweg 96 Nijmegen  
Parochiehuis: Van Slichtenhorststraat 81 Nijmegen  
Toegang vrij; vrijwillige bijdrage na afloop

## Antonius op weg naar Pasen

In de weken voor Pasen wordt traditiegetrouw op zondagen van 16.00 tot 17.00u een programma aangeboden. Toegang vrij, vrijwillige bijdrage.

- 8 maart: Klankmeditatie, door Jeanine van Weert, in het Parochiehuis
- 15 maart : Maria Magdalena in de kunst, door Josette Lenders, in het Parochiehuis
- 22 maart: Cantodoro zingt passiemuziek van o.a. De Morales, Tallis en Obrecht, in de kerk
- 29 maart: Documentaire met nagesprek, door Cecile Kuijpers, in het Parochiehuis.

De Vastenmaaltijd begint om 18.00 en duurt tot 19.30u. Wij vragen u om zelf een bord, glas, toetjesschaaltje en bestek mee te nemen. De maaltijd kost 4 euro, maar we hopen dat het u meer waard is! Het geld wordt aan de Straatkerk gegeven om het pastoraat en de andere activiteiten mogelijk te blijven maken.

U kunt zich opgeven via e-mail, secretariaat@avpnijmegen.nl, of via de lijst achterin de kerk. Daar kunt u ook aangeven of u voor 6 à 8 mensen een heel eenvoudige maaltijd wil koken. We hopen dat heel veel mensen gezellig samen komen eten op 17 maart!

## Agenda

- Zo 18 febr 19.00u  
Aswoensdag  
Voorganger: Tjeu van Knippenberg  
m.m.v. cantor
- Zo 22 febr 10.00u  
Voorganger: Joop Vernooy  
m.m.v. Gregoriaans koor
- Zo 1 mrt 0.00u  
Voorganger: Cyrus van Vught  
m.m.v. cantor
- Zo 8 mrt 10.00u  
Voorganger: Kees Megens  
m.m.v. Kleinkoor
- Zo 15 mrt 10.00u  
Voorganger: Tjeu van Knippenberg  
m.m.v. cantor  
er is Kinderkerk
- Zo 22 mrt 10.00u  
Voorganger: Theo Brock  
m.m.v. Kleinkoor

Inloopavonden:  
Donderdag 5 maart en 2 april,  
vanaf 20.00u op de pastorie.

## En het werd stil

De Vasten is nog maar net begonnen, maar toch alvast uw aandacht voor de kleuterviering met Pasen voor kinderen van 3-6 jaar.

De timmerman heeft een moeilijke karwei: het poetsen van het kruis. Want het hout is zo droog dat het er toch steeds dood blijft uitzien. Tot de kinderen gaan helpen en er verhalen worden verteld. Dan gaat het toch opeens weer bloeien!

Za 4 april | 15.30-16.00 uur

## Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost.  
Verschijnt: 7 à 8 keer per jaar.  
Oplage: 550 exemplaren.

### Redactie

Noortje ter Berg  
Jeanine van Weert  
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

### Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 15 maart  
Verschijningsdatum: 22 maart