

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Veertigdagentijd

Zo noemen we deze tijd vóór Pasen al jaren, omdat het eigenlijke vasten, het (deels) ontzien van spijs en drank niet meer verplicht is. Maar voor de ouderen onder ons denken we nog gemakkelijk aan 'vasten'. Hoe dan ook, we worden opgeroepen aan 'inkeer' te doen, 'bekering', aan 'schoonmaak van de ziel'.

In mijn jonge jaren hoorde in deze tijd de grote schoonmaak gedaan te worden. Ik had daar een hekel aan. Dan kwam je om twaalf uut thuis van school en dan stonden alle deuren en ramen tegenover elkaar open voor de frisse lucht. De gezellige warmte was weg: overal was het kil want mijn moeder en een werkster hadden er 'huis gehouden'.



Wat er ook van zij: de veertigdagentijd is een nuttige instelling en biedt ons een bijzondere kans om beter of rijker te worden. Wij zoeken het niet zozeer meer in uiterlijk gedrag - wat zeer verdienstelijk kan zijn - , maar in de verzorging van onze ziel, onze geest. Tot inkeer komen, ons geestelijk leven een nieuwe impuls geven. Onze ziel kun je de plaats noemen waar levensbelangrijke vragen opkomen. Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik met mijn tijd? Heb ik een bestemming, en welke is dat? Wat

betekenen de mensen voor mij die ik dagelijks om mij heen mee maak? Heeft God een plaats in mijn leven?

Deze periode voor Pasen valt (gewoonlijk!) samen met de lente. We kunnen weer vol verwondering raken door de ontluikende natuur, de schoonheid van de natuur. Deze verwondering is een ingang naar ons geestelijk leven. Hoe, dat laat ik liever verwoorden door mijn gestorven vriend Herman Andriessen , want die kan - kon - dat veel beter dan ik. Hieronder volgt een lang citaat.

"Wij zijn gevoelig voor het schone. Dat is specifiek menselijk; bij dieren nemen we het althans niet waar. Maar wat er met ons ge-

beurt, wanneer we door iets schoons 'getroffen' worden, is allerm minst duidelijk. Voor W. Kandinski is het duidelijk dat het daarbij in ieder geval over iets geestelijks gaat. Het is een ervaring die enerzijds aan het zichtbare, hoorbare, tastbare gebonden is, maar die ons anderzijds verbindt met de geestelijke wereld. Zintuigelijkheid en geest zijn hier onverbreekelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Wij staan 'verwonderd' wanneer we het ervaren. Het raakt ons op een 'punt' in onszelf waar onze woorden tekort schieten, waar we aan een grens in onszelf komen, ons overgeven aan iets dat ons te boven gaat en toch zeer diep bij ons hoort.

Lees verder op pagina 2



*Huis van God,
huis voor de buurt*

*Laten wij luisteren
naar de stilte in ons hart
die fluistert
het lied der vrijheid
een melodie van wijsheid.*

Auteur onbekend

Hartelijk dank

Bericht van de werkgroep diaconie

▶▶ pagina 2

Vanuit het bestuur

Mededeling van zondag 2 februari

▶▶ pagina 4 en 5

Samen eten

Kom ook naar de vastenmaaltijd

▶▶ pagina 8

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

Alle schoonheid wekt heimwee en houdt ons daarin vast. Voor Augustinus ligt hier een opening naar God, Die voor hem de Bron van alle schoonheid is. De schoonheidservaring is voor hem een doorgang naar een 'andere' wereld, waarvan deze wereld in haar schoonheid een afglans is. Het kenmerkende ervan is dat deze ervaring aan het stoffelijke gebonden is. Zij is óók lichamelijk. Daarom raakt zij ons tot in onze vitaliteit. We worden er geheel en al in betrokken. Zo vervoert zij ons en neemt zij ons mee. Waarheen?

Hier gaan de wegen van veel mensen uiteen. Voor Augustinus is de weg heel duidelijk: hij leidt ons naar Degene die alle dingen schoon gemaakt heeft en die zelf 'boven woorden' en zelfs onuitsprekelijk is. Wanneer er voor het schone in de schepping al geen adequate woorden zijn, dan zeker niet voor de Schepper....." *

Een goede wegwijzer naar Pasen: af en toe minder opgaan in onze activiteiten en de verwondering over de schoonheid van de lente een kans geven. Ervaren wat dit met ons doet. En goede opgang wens ik u naar het feest van de Verrijzenis: de volheid van leven.

*Pastor Jan Zuiker,
assumptionist*

* Het citaat is overgenomen uit:
Geestelijk Leven VI, In het spoor van Augustinus' Belijdenissen. Herman Andriessen, Vita Nuova, Nijmegen, 2001.

Sacred dance

Sacred Dance betekent Heilige dans in de zin van heelmakende dans. We maken contact met ons innerlijk, verbinden ons met de dansers naast ons en de hele kring. We zoeken de rust en stilte in onszelf op en komen steeds meer in het hier en nu en in de kern van ons eigen wezen. We dansen, verbonden in een kring, met rustige passen en eenvoudige gebaren op klassieke, religieuze of hedendaagse muziek. Gedurende deze avonden verkennen we dit keer delen uit het sprookje van De kleine Prins. Dansend beleven we thema's die voor hem

Kappers gezocht

De Verwondering wil in maart een metamorfoseproject organiseren door mensen een gratis knipbeurt met een fotosessie aan te bieden. Het project is bedoeld voor mensen die zelf minder middelen hebben, zoals bezoekers van de Verwondering, Voedselbank en het Kruispunt. Mocht u ons hierbij kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met Corina Geurts via corinageurts@hotmail.com of 06 - 43975816.



Filipijnendrive

Begin dit jaar werd door enkele mensen een bridgedrive in het parochiehuis georganiseerd. De opbrengst van 785 euro komt ten goede aan de Sheryl Lynn Foundation. Deze stichting zet zich in voor armoedebestrijding en onderwijs op de Filipijnen.



belangrijk zijn: de zon en de sterren, vriendschap en geluk. Ook als je vragen hebt over wat we nu eigenlijk doen, of je ervaring hebt met dansen of niet, man bent of vrouw, jong of oud, parochiaan of niet, je bent van harte welkom en iedereen kan het. Sonja Pauli begeleidt de avonden.

Data: donderdag 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april, van 20.00 tot 22.00u, in het parochiehuis. Bijdrage: 5 euro per avond. Aanmelden: via het inschrijffvel achterin kerk of Marij de Rooij; tel. 06 - 21526493.



Hartelijk dank

Kerstpakketten

Afgelopen jaar heeft de Oecumenische Werkgroep van de Maranathakerk en de Antonius van Paduaparochie de Kerstpakkettenactie flink uitgebreid. Het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank neemt zo snel toe, dat we veel meer pakketten nodig hadden. We hebben meer kerken in Nijmegen, Lent en Gendt/Doornenburg benaderd. Zeventien katholieke en protestantse kerken en twee scholen hebben meegedaan met de Kerstpakkettenactie.

In totaal zijn er 593 pakketten en 18 sinaasappeldozen met houdbare levensmiddelen geschonken. De pakketten zijn gegeven aan cliënten van VWON, St. Gast, Home-Start en de Nijmeegse Voedselbank. Voor iedereen die mee heeft gedaan met deze actie een welgemeend: Héél hartelijk dank namens al deze cliënten!

Koffiepunten

In het najaar besloten we ook in onze kerk koffiepunten in te gaan zamelen, in de verwachting dat er in menig keukenla wel van die punten zouden liggen. En dat was ook zo! Iedere zondag kwamen mensen met doosjes en zakjes koffiepunten naar de kerk, vaak keurig geknipt en gesorteerd.

Ook op andere plaatsen in Nijmegen kon men punten inleveren en dat alles heeft tot een prachtig resultaat geleid. Bij Voedselbank Nijmegen zijn maar liefst 1.233.000 punten geteld! Douwe Egberts verhoogd dit nog met 15%.

Bij de Voedselbank heeft men berekend dat zij de komende tijd maar liefst 2.800 pakken koffie zullen ontvangen. Wat een mooi vooruitzicht voor de 434 cliënten! Hartelijk dank!

Werkgroep Diaconie

Paduahuis: geloven hier en nu

PADUAHUIS: wat is dat voor nieuws? We willen niet stil staan en dus proberen we ook, ondanks de afleidende zaken waarmee we ons als parochie moeten bezighouden, in beweging te blijven. Vaak hoor je, bijvoorbeeld ook bij de koffie na de viering, zeggen, dat het vandaag de dag niet zo gemakkelijk is een gelegenheid te vinden om met geloofsgenoten over geloven in God te praten en wat dat voor je betekent in het dagelijks leven. Daar willen we wat aan doen. Want natuurlijk is het zo, dat een parochie als Christus-gemeenschap, dus ook onze parochie, staat of valt met de aandacht die zij heeft voor het belang van de diakonie, voor het belang van een voortdurende oriëntatie op de wenk van Bijbel en Evangelie van Jezus, en voor het belang van het samen vieren.

Onze parochie mag zich verheugen over een enthousiaste en daadkrachtige actie- en denkgroep, die vorm wil geven aan wat diakonie betekent: goed zorgen voor elkaar en voor de wereld (stad en land) waarin we leven. Het Bijbel-Leerhuis biedt de gelegenheid bij elkaar te komen rond de Schriften. Wekelijks vieren we onze dankbaarheid jegens de Ene, dat we leven mogen, dat we dienen kunnen, dat de aarde ons is toevertrouwd: dit doet de gemeenschap door woord en gebaar 'tot zijn gedachtenis', in verbondenheid met die ons zijn voorgegaan en het nodige aan ons hebben doorgegeven.

Nog niet zo gek lang geleden waren parochianen vertrouwd met verschillende vormen van wat 'catechese' heet. De nadruk lag, in de herinnering van velen, op wat 'de Kerk te geloven voorhoudt'. Vaak niet ten onrechte, soms ook wel,

verstaan als : wat 'de Kerk dwingend voorschrijft'. De toonzetting kwam van boven. Daarvoor echter bleken de tijden voorbij. Hoe het ook zij, het leidde ertoe, dat veel van de welluidendheid van de 'echo' van wat ons van de ene generatie aan de volgende aan inhoud en praktijk is overgeleverd, werd gesmoord, terwijl dat toch eigenlijk de bedoeling is van catechese. Daardoor heeft voor menigeen het woord *catechese* (en *catechismus!*) een minder stimulerende klank gekregen.

Wij willen proberen opnieuw plaats te maken voor *het elkaar tegenkomen in ons geloven hier en nu* en ruimte te scheppen voor gezamenlijke bezinning en reflectie; elkaar gelegenheid geven om wat ons werd doorgegeven in verband te brengen met waar wij in onze tijd toe geroepen worden, tot onze verademing en bezieling.

PADUAHUIS: geloven hier en nu. Een naam voor eigen parochiegebruik. De relatie met de Antoniusparochie is daarmee duidelijk en het woord HUIS spreekt ook voor zichzelf. "Waar verblijft u?", vroegen twee leerlingen aan Jezus. Zijn antwoord: "Kom en u zult het zien", (Joh.1,39). Dat willen wij ook: welkom zijn en zien, een onderkomen om te worden begeesterd.

De bedoeling is dat het PADUAHUIS, juist zoals het Leerhuis, om de veertien dagen open staat voor iedereen die wil en die er zin in heeft zich bezinnenderwijs met een bepaald facet van ons geloven (hier en nu) bezig te houden. Het hele jaar door, met uitzondering van vakanties (rond Kerstmis en Pasen; zomervakantie). Door inleiding en gesprek. Het inleiden staat in dienst van het gesprek.



Je komt elkaar dus tegen. Degeenen die zo'n bijeenkomst inleiden, zijn -op af en toe een uitzondering na- telkens mede-parochianen. Niemand hoeft zich van te voren op te geven. De lijst van 'onderwerpen' komt telkens in het parochieblad te staan en op de website, met data en plaats. De eerste keer zal zijn op donderdag 13 maart 2014, 20.00 – 21.30u in het parochiehuis of de kerk. Schrijf het vast op in uw agenda!

Voor de eerste serie hebben we 5 keer gepland voor Pasen. Over enige tijd komt er nog meer informatie via een poster en over de 'onderwerpen' in een folder. Het groepje dat het een en ander aanstuurt bestaat uit Cecile Kuijpers, Joka Feenstra, Louise Fontein en Albert Meijer.

Donderdag 13 maart:
Het verhaal
van ons kerkgebouw
(Ton van den Hout)

Donderdag 27 maart:
Bestemd om te leven
in de het heeal
(Rob van Woerkom)

Donderdag 10 april:
Het Avondmaal van Jezus
(Albert Meijer)

Donderdag 8 mei:
Het lied van ons orgel
(Paul Keisers)

Donderdag 22 mei:
Dienen - diakonie
(Anneke Leisink en
Marieke van de Ven)



Mededeling van het parochiebestuur op zondag 2 februari 2014 omtrent de deelname aan fusie van Nijmegen-Midden

Op 13 januari van dit jaar heeft het parochiebestuur in aanwezigheid van de waarnemend pastoor Mgr. Mutsaerts vergaderd. Het enige agendapunt was het in kaart brengen van de pijnpunten die het ondertekenen van het fusiedocument in de weg staan. Op verzoek van Mgr. Mutsaerts heeft het parochiebestuur een korte notitie geschreven over die pijnpunten in onze parochie die het ondertekenen van het fusiedocument in de weg staan.

De voornaamste pijnpunten zijn de gebrekkige communicatie, waarbij de vertegenwoordigers van onze parochie in de diverse werkgroepen bij voortduring moesten constateren dat hun boodschappen niet door het fusieteam zijn gehoord, begrepen en meegenomen, dat op hun vragen geen of onbevredigende antwoorden werden gegeven en zelfs dat werkgroep-adviezen als geheel niet werden meegenomen. Dit creëerde steeds meer onrust en beïnvloedde het vertrouwen in de mogelijkheid van succesvol toekomstig gezamenlijk optrekken.

Een tweede pijnpunt betreft de zogenaamde vitaliteitscriteria. In het fusiedocument zijn vitaliteitscriteria afgesproken voor alle acht parochies. De vraag waarom deze volgens het projectteam uiteindelijk niet zouden gelden voor de Effata-parochie en de parochie H. Antonius van Padua en voor hen het proces van herbestemming direct in 2014 van start zou moeten gaan, is nooit beantwoord.

Het derde pijnpunt is dat terwijl het bestuur van onze parochie nog in gesprek met het bisdom was, tijdens de ondertekening van het fusiedocument door de zeven andere parochie van Nijmegen-Midden in de begeleidende aanbiedingsbrief van het fusiedocument op initiatief van de vertegenwoordiging van de Effata-parochie een unaniem besluit van de zeven werd toegevoegd waarin "bij de naderende herbestemming van kerkgebouwen in Nijmegen-Midden voorrang tot handhaving van de kerken gegeven moet worden aan de huidige parochies die het voorstel hebben ondertekend". Dit is in strijd met de tekst van het

fusiedocument en daarom voor het bestuur van de parochie H. Antonius van Padua onaanvaardbaar.

Op zondag 26 januari heeft het parochiebestuur opening van zaken gegeven en u gemeld dat op 28 januari een gesprek zou plaats vinden tussen Mgr. Mutsaerts, de voorzitter en de vicevoorzitter van de nieuwe parochie Sint Stefanus en de vicevoorzitter van ons parochiebestuur. Nadat tijdens dat gesprek op 28 januari die pijnpunten nog eens kort waren toegelicht van de zijde van het parochiebestuur, merkte Mgr. Mutsaerts op dat onze parochie, gehoord de argumenten, terecht gronden heeft om opheldering en verduidelijking te vragen, maar dat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht in de tekst van het fusiedocument, dat al door de andere parochies is ondertekend.

Volgens Mgr. Mutsaerts moeten de vitaliteitscriteria voor alle locaties gelden en zijn alle locaties gelijkwaardig. De voorzitter en vicevoorzitter van de nieuwe parochie wezen erop dat niet het projectteam de Antonius en Dominicuskerk heeft aangewezen om als eerste herbestemd te worden, maar dat die keuze al door het bisdom is gemaakt. Vandaar de ongelijktijdigheid en ongelijkwaardigheid tussen de locaties.

De vicevoorzitter van de nieuwe parochie gaf toe dat de onze parochie praktisch tot het eind heeft meegesproken over het bijstellen van de fusiedocumenten. Hij onderkende dat voor onze parochie steeds de eigenheid een belangrijk punt is geweest, dat tot uiting komt in de wijze van vieren en verkondigen, in catechese en vooral in diaconie en dat in dat verband het kerkgebouw heel belangrijk is.

Ten aanzien van de vitaliteitscriteria zal het bestuur van de nieuwe parochie H. Stefanus in overleg met de locaties afspraken maken over het welke die criteria zijn, hoe die wanneer worden toegepast en op welke gronden het parochiebestuur uiteindelijk tot zijn afweging zal komen. Daarbij





zullen de locaties in staat worden gesteld een zelfevaluatie te maken, die zal worden betrokken bij de afweging.

Het in de aanbevelingsbrief geformuleerde voorbehoud met betrekking tot de gebouwen van de zeven locaties wordt door het bisdom niet overgenomen, als de parochie alsnog het fusiedocument ondertekent. Door de toetreding van de H. Antonius van Padua ontstaat een nieuwe situatie. Het bestuur van parochie H. Stefanus zal dienovereenkomstig handelen.

De locatie H. Antonius van Padua krijgt een contactpersoon uit het parochiebestuur en mag daartoe een voorstel doen. Deze constructie is bedoeld om de lijnen kort te houden en er voor te zorgen dat het vertrouwen in de samenwerking kan groeien. De locatie kan de eigenheid blijven ontwikkelen en de eigen activiteiten van vieren, leren en dienen vorm geven. Het locatieteam zal betrokken worden bij het onderzoek naar de mogelijke herbestemming van de gebouwen en de lokale geloofsgemeenschap bepaalt uiteindelijk zelf of en zo ja wanneer zij zich opheft.

Bij het bestuur van de H. Stefanus bestaat grote welwillendheid om de H. Antonius van Padua op te nemen en samen op te trekken. Dit kan alleen op basis van vertrouwen. Volgens het bestuur van de nieuwe parochie hoeft onze geloofsgemeenschap nergens bang voor te zijn en zal zij geen hinder ondervinden van het verleden. Aan het bestuur van de H. Antonius van Padua wordt gevraagd het fusiedocument ongewijzigd te ondertekenen en een locatieteam samen te stellen.

Het parochiebestuur heeft vrijdag 31 januari vergaderd en geprobeerd een analyse te maken van voor en tegens van een fusie op basis van het fusiedocument en de resultaten van het gesprek van 28 januari. Dat is niet gemakkelijk. Want keiharde garanties zijn niet gegeven, maar op een aantal punten lijkt de kou uit de lucht te zijn. Het parochiebestuur realiseert zich dat er weinig winst is geboekt, maar meer was er niet uit te halen. Al eerder en in de afgelopen maand opnieuw heeft Mgr. Mutsaerts duidelijk gemaakt dat wanneer het parochiebestuur niet meewerkt aan de ondertekening van het fusiedocument, hij als waarnemend pastoor zijn verantwoordelijkheid neemt en het fusiedocument zal tekenen.

Dit plaats het parochiebestuur voor een moeilijke keuze. Maar alles afwegend is het parochiebestuur van mening dat niet ondertekenen onze geloofsgemeenschap in een uiterst lastig parket brengt. Wij worden zondermeer toegevoegd aan de nieuwe parochie, verspelen veel goodwill, die er nu nog is. Wat verder de gevolgen zullen zijn is niet duidelijk, maar zeker is dat wij de regie zullen kwijtraken. Wanneer wij wel tekenen kunnen wij in de komende jaren onze activiteiten in ieder geval blijven voortzetten en kunnen wij invloed uitoefenen op de concrete uitwerking van het fusiedocument in de komende tijd. Onze parochie heeft duidelijk laten weten waar zij voor staat en dat geluid is opgepikt.

Samenvattend ziet het parochiebestuur voldoende mogelijkheden voor het behoud van de eigenheid van onze parochiegemeenschap in de komende jaren. Het is aan onszelf om te laten zien dat wij vitaal

genoeg zijn om als locatie met behoud van een vorm van kerkelijke functie van ons kerkgebouw ook na de viering van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw de kerk nog zichtbaar te laten zijn in de wijk. Dat kan alleen met de inzet van ons allemaal, zowel wat de concrete inzet in werkgroepen en bij activiteiten betreft als ook door onze financiële steun. Samen kunnen we dat bereiken.

Het parochiebestuur doet een dringend beroep op u allen ons daarin te steunen. Het bestuur realiseert zich dat dit voor een aantal van onze parochianen moeilijk zal zijn, omdat zij grote moeite hebben met het machts spel dat gespeeld is. Maar tot nu toe heeft u zich steeds betrokken gevoeld bij onze geloofsgemeenschap en bij de wijze waarop wij vorm geven aan ons kerk-zijn hier in de Antonius. Wat dat betreft verandert er niets. Samen kunnen we nog veel goede dingen doen in deze wijk en in deze stad, als we ons daarvoor inzetten. Het is aan ons te laten zien dat wij een vitale geloofsgemeenschap zijn.

*Dick Akerboom,
vicevoorzitter bestuur
parochie H. Antonius van Padua*



Vastenaktie

Voor de Vastenactie kijken we dit jaar naar Sierra Leone, een land in het westen van Afrika.

Van 1991 tot 2002 heeft daar een burgeroorlog gewoed, die het land diep verscheurd heeft. Rebellen van het RUF en de soldaten van het militaire regime hebben beide onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht.

Sinds het einde van de oorlog zit het land in een moeizame en therapeutische periode van wederopbouw. De verwoeste infrastructuur moet weer opgebouwd worden. Voormalige rebellen en teruggekeerde vluchtelingen moeten samen verder. Ze moeten elkaar kunnen vergeven om te kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen. Zeker ook voor kinderen die opnieuw moeten leren leven in een gezin.



VASTENAKTIE

Cordaid

De zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny hebben in de stad Koidu het 'Diomplor-programma' opgericht. In de lokale taal betekent 'diomplor': saamhorigheid. Dit programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van Koidu helpen een thuis en toekomst op te bouwen in hun eigen land. Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Er zitten geen voormalig kindsoldaten op de school, maar veel kinderen dragen ernstige sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van vrede en tolerantie. De zusters leren de kinderen harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Sierra Leone.

Wij vragen u dit jaar bij de Vastenactie uw bijdrage te geven voor dit Diomplor-programma, zodat kinderen in Sierra Leone, samen met de zusters van Cluny, kunnen blijven werken aan een toekomst in harmonie en vrede.



JOP 2014

Ook dit jaar is er weer een project voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Dit jaar staat de ontmoeting met jongeren met een verstandelijke beperking centraal. We werken samen met PluBo, een theatergroep met jonge spelers met een verstandelijke beperking. We gaan op bezoek bij Blixem, aan het werk met Plubo en op bezoek bij diverse woonvormen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het parochiehuis van de Antonius van Paduaparochie. We starten met een bezoekje aan Blixem, het restaurant op de Groesbeekseweg dat 'gerund' wordt door verstandelijk beperkte jongeren. De avond staat verder kennismaking met het thema 'jongeren met een verstandelijke beperking' centraal. Toneelgroep Plubo verzorgt de kennismaking. Begeleiders die werkzaam zijn in de diverse woonvormen gaan in discussie met onze jongeren.

Tijdens de tweede projectavond gaan we op bezoek bij de verstandelijk beperkte jongeren. We bezoeken woonvormen in Groesbeek en Malden. Met de begeleiders en bewoners is een gezellig en creatief avondprogramma in elkaar gezet.

Tijdens de derde bijeenkomst op donderdag 24 april komt toneelgroep Plubo een interactieve to-

neelvoorstelling presenteren. Ook de bewoners bij wie we de tweede avond te gast waren worden bij deze voorstelling uitgenodigd. De derde bijeenkomst vindt weer plaats in het eerder genoemde parochiehuis.

JOP
NIJMEGEN OOST

Jongeren kunnen zich aanmelden voor het JOP project via email: gjm.gerrits@gmail.com. Vermeld in je mail je naam, adres, telefoonnummer en je geboortedatum. Ook kun je een aanmeldingsformulier aanvragen bij Marian Verhoeckx, Coehoornstraat 26, 6521 CE Nijmegen, tel. 024 3235877. Aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdag 28 februari 2014 binnen zijn.

De organisatie wordt verzorgd door leden van de parochies De Heilige Drie-Eenheid, Effata en Antonius van Padua en de Maranathakerk (Protestantse Gemeente Nijmegen).

*Werkgroep JOP:
HendrikJan Bosman, Ger
Gerrits, Marian Verhoeckx, Hilletje
Wiedhaupen en Brigit van Zwoll*



Column

door Joka Feenstra

Wij als leefruimte



Tekenen dus. 'Wij' gaan ruimte in nemen in een andere 'Wij'. Het grotere parochieverband is dus nu ook ons onderkomen. We zullen in die ruimte vertoeven. Wie we zijn, hoe wij bewegen, waar we naar reiken, wat wij spreken, het zal allemaal ruimte vragen en ruimte in nemen in onze nieuwe 'Parochie'.

'Wij' is een bijzonder woord. Snel uitgesproken, maar je hebt het eigenlijk niet zomaar. 'Wij' is een binnen ruimte waarin 'jij' en 'ik' ieder kan bewegen. 'Wij' is een soort tent die tot stand komt, maar die je ook redelijk snel kan verwisselen, verlaten.

Wij is een samenzijn, maar niet om op elkaar te gaan lijken, versmelten, allemaal één pot nat. Dan wordt wij oppervlakkig. Dan heeft wij geen inhoud, geen (bewegings)ruimte. Het dak, de tent, het overkoepelende vervangt dan de zelfstandige jij (en jij) en ik. Wij is dus een onderkomen waar jij anders blijft dan ik, en ik anders blijft dan jij.

Wij kan een illusie worden. Dan zeg ik: Wij vinden dat... maar in die wij vertoef jij niet. Of jij zegt: Wij bidden U oh Vader... terwijl ik in die wij niet thuis ben. Onze gemeenschap ervaar ik als een onderkomen waar jij (en jij) en ik onze schouders zetten onder het openhouden van die leefruimte.

Ik moet mezelf afvragen of ik aan die ruimte, die wij, bouw. Een wij waar jij in zit, waar jij in beweegt, waar jij in spreekt, waar jij in thuis bent. Ik vraag me af of jij (en jij) die ruimte met mij wil bouwen, die wij, waar ik in zit. Waar ik in beweeg, waar ik in spreek, waarin ik mezelf ben. Gaan wij deze wij-tent samen onderhouden? Zodat wij een zichtbaar, uitgesproken, oordeelvrij en niet-normaliserend katholieke leefruimte kunnen bieden binnen het nieuwe Wij?

Applaus en gejubel

Op 5 januari nam de parochie onder langdurig en welgemeend applaus afscheid van Addy Groos als dirigente van het Kleinkoor. Gelukkig hebben we een vervanger gevonden; op 13 januari werd Paul Keijsers met veel gejubel welkom geheten. Jeanine van Weert sprak met beide dirigenten.

Welkom Paul

Paul Keijsers is geen vreemde voor de parochie. Al zo'n twee jaar is hij hier samen met Berry van Berkum vaste organist. Toen Berry een aanstelling in Utrecht kreeg, vroeg hij zijn vroegere leraar muziektheorie op het conservatorium Arnhem of deze voor hem wilde invallen. Dat wilde hij wel. En toen Addy aangaf dat ze er na 32 jaar dirigeren wel eens mee wilde stoppen, was Paul daar om het stokje over te nemen.



Paul studeerde piano en orgel aan het conservatorium in Maastricht, aangevuld met een studie muziektheorie. Naast zijn baan aan het conservatorium in Arnhem dirigeerde hij regelmatig orkesten en begeleidde hij veel koren, iets wat hij overigens nog steeds doet. Een enorme brok muzikale ervaring dus, bijna te mooi om waar te zijn!

Op de vraag waarom hij het Kleinkoor wilde dirigeren zei Paul: "Ik ben zo geïnspireerd door de grote groep mensen die zich belangeloos inzet voor deze parochie. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Als organist heb je het niet zo in de gaten, want je krijgt een heleboel van het koor niet mee. Maar ik wist wel dat het een enthousiaste groep mensen is. En nu ik dirigeer merk ik dat iedereen plezier heeft in het zingen, er is humor en men zorgt voor elkaar. Bovendien zijn er genoeg trekkers met zangkwaliteiten. Net zoals de kwaliteit van de preken, de liturgie, de vrijwilligers. Het geheel maakt dat ik mij hier thuis voel."

Addy bedankt

Na 32 jaar dirigeren, waarvan 17 jaar het Kleinkoor, vond Addy het tijd om te stoppen. Maar ze wil het koor niet missen en daarom zingt ze nu lekker mee met de alten, een welkome aanvulling! In de 17 jaar Kleinkoor is haar vooral de sfeer van het koor en de sfeer van de parochie bij gebleven.

"Ik ben 17 jaar geleden stopte ik als dirigente en was ik op zoek naar een nieuwe parochie. We zouden bij drie parochies de sfeer proeven, maar zijn bij de eerste, de Antonius, blijven hangen. Na een paar weken ben ik gevraagd om te dirigeren. Het Kleinkoor was toen met acht leden terecht een klein koor. Er kwamen al snel leden bij, zodat we meerstemmig konden zingen.

Het koor is een echte afspiegeling van de maatschappij. Het zijn heel verschillende mensen die tijdens het zingen, en bij de andere activiteiten van het koor, op één spoor zitten en elkaar respecteren. Dat maakt het koor en dat maakt ook dat ik al die jaren met veel plezier voor het koor heb gestaan. Het is me dierbaar, en daarom heb ik ook niet echt afscheid genomen. Ik blijf bij het koor zingen."

En dat weet het koor te waarderen! Onder haar bezielende leiding is het koor flink gegroeid en dit jaar zijn naast Addy nog drie nieuwe leden bij het koor gekomen. De sacristie is bijna te klein geworden om te oefenen. En de naam van het koor; ach zolang er geen betere is, blijven we gewoon het Kleinkoor!



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Vastenmaaltijd

Ook dit jaar kunnen we weer samen aan tafel! In de veertigdagentijd organiseren we een Vastenmaaltijd op *dinsdag 8 april*.

Het is altijd bijzonder om met een grote groep mensen te eten en je daarbij te realiseren wat een groot goed het is, iedere dag voldoende eten te hebben.

De maaltijd wordt gehouden in het parochiehuis (Van Slichtenhorststraat 81). We beginnen om 18.00u. U kunt zich aanmelden via de lijst achterin de kerk of e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl. Neemt u zelf een bord, toetjeskom, glas en bestek mee?

Uiteraard zijn er weer mensen nodig die een sobere maaltijd willen koken. U kunt zich ook hiervoor via de lijst of e-mail opgeven. Aan alle eters wordt een bijdrage voor de Vastenactie gevraagd. Meer over deze actie leest u op pagina 6 van dit blad.

Hopelijk zijn we weer met heel veel mensen, dat is wel zo gezellig! Dus kom allemaal!

Antonius op weg naar Pasen

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning. Op de zondagen bieden we een speciaal programma aan. Aanvang 16.00u, duur ongeveer een uur. Gratis toegang, vrijwillige bijdrage na afloop. Wees welkom!

Zondag 9 maart
Open podium gesprek met
Toine van den Hoogen (kerk)

Zondag 16 maart
Levende tekst: beleef je eigen verhaal in het verhaal van de schrift, door Joka Feenstra (parochiehuis)

Zondag 23 maart
Documentaire / film, ingeleid
door Cecile Kuijpers (pastorie)

Zondag 30 maart
Klank, de bron van creatie:
klankmeditatie, door Jeanine
van Weert (parochiehuis)

Zondag 6 april
Judas in de kunst, door Josette
Lenders en Frank Tarenskeen
(parochiehuis)

Zondag 13 april
Vastenconcert met o.a. werken
van Bach en Mozart (kerk)

Film in de huiskamer

Op *woensdag 12 maart* kijken we samen naar de film 'Hoe duur was de suiker'. De film is gebaseerd op het boek van Cynthia McLeod, dochter van de eerste president van Suriname: Johan Ferrier.

De blanke Sarith en haar slavin Mini-Mini groeien op op een plantage in het 18e-eeuwse Suriname. Sarith raakt verbitterd door het harde leven op de plantage, maar Mini-Mini krijgt een kans op geluk. Zal ze die kans grijpen ten koste van haar meesteres?

U kunt zich aanmelden via e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl of de lijst achterin de kerk. Marieke Leferink is gastvrouw. Inloop is vanaf 19.00u, de film begint om 19.30u en de bijeenkomst eindigt rond 22.00u. Deelname is gratis.

Agenda

- Zo 16 feb, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Zo 23 feb, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 2 maart, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
- Wo 5 maart, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Theo Brock
- Zo 9 maart, 10.00u
Eerste zondag Veertigdagentijd
Voorganger: Tjeu van
Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 16 maart, 10.00u
Tweede zondag Veertigdagentijd
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 23 maart, 10.00u
Derde zondag Veertigdagentijd
Voorgangers: Kees Megens
en Liesbeth Jansen
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 30 maart, 10.00u
Vierde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 6 april, 10.00u
Vijfde zondag Veertigdagentijd
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
- Zo 13 april, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. Gregoriaans koor

Inloopavonden:
do 6 maart en 3 april,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Leerhuis:
wo 26 feb, 12 en 26 maart, 9 april,
10.30 - 12.15u, in de sacristie.
U hoeft zich niet aan te melden.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren voor: 26 maart
Verschijningsdatum: 6 april