

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Jaargang 26 nummer 3, Pinksteren 2014

Waarom Pasen en Pinksteren op één dag vallen

De Nederlandse uitdrukking "Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen" is het antwoord op een vraag naar iets dat nooit zal gebeuren. Maar zouden Pasen en Pinksteren niet op een dag kunnen vallen? Zeg nooit nooit!

Wat wij over Pasen en Pinksteren weten ontleen wij aan de Bijbel. Maar de Bijbel is de neerslag van de gelovige ervaring van de schrijvers van de afzonderlijke boeken. Iedere evangelist heeft vanuit zijn eigen reflectie op woorden en werken van Jezus zijn verhaal opgetekend. Dat verklaart waarom de evangeliën verschillend zijn, verschillende verhalen hebben, op een andere manier zijn gestructureerd, in een andere context zijn geschreven, op een andere doelgroep zijn gericht.



Het gaat de evangelisten om het doorgeven van de boodschap van en omtrent Jezus van Nazareth en daarbij zijn geografie en chronologie van ondergeschikt belang.

De evangeliën lijken met elkaar op gespannen voet te staan, maar de kunst van het lezen (overigens niet alleen van Bijbelverhalen maar van alle literatuur) is te ontdekken welke boodschap de schrijver of schrijfster heeft voor zijn of haar lezer.

Wanneer de evangelist Johannes het mysterie van Pasen beschrijft, vertelt hij eerst van Maria Magdalena, die vroeg in de morgen zag dat de steen voor het graf was weg gerold en hoe zij naar Petrus en Johannes rent. Petrus gaat naar binnen en constateert dat het graf leeg is. Daarna gaat Johannes naar binnen. En dan staat er: "Hij zag en geloofde, want zij had nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan." Vervolgens beschrijft Johannes hoe Jezus verschijnt aan Maria Magdalena, die meent dat Hij de tuinman is. Daarna verschijnt Jezus aan het einde van de eerste dag (van Pasen) aan de leerlingen,

blaast over hen en zegt: "Ontvangt de Heilige Geest". Hoezo Pasen en Pinksteren niet op één dag?

Lees verder op pagina 2



Huis van God, huis voor de buurt

*De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:*

*de golven in de zee,
het lange gras buigt door.*

*De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon*

*ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.*

uit: Vinden ser vi inte,
Anders Frostenson,
vertaald door Andries Govaart

Fusienieuws

Antonius van Padua sluit aan bij de nieuwe parochie H. Stefanus

▶▶ pagina 3

Concerten

Optredens van St Edmundsbury Cathedral Choir en Elnoséqué

▶▶ pagina 4

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

Ook de evangelist Lucas beschrijft het paasmysterie met het beeld van het lege graf. Twee mannen, in stralend wit gekleed, herinneren de vrouwen die Jezus kwamen balsemen eraan dat Jezus, toen Hij nog in Galilea met hen rondging, had gezegd dat hij na zijn kruisdood op de derde dag zou verrijzen. Volgens Lucas verschijnt Jezus op die dag aan twee leerlingen die ontdaan over de gebeurtenissen in Jeruzalem op weg waren naar Emmaüs. Hij duidt voor hen die gebeurtenissen aan de hand van de Schriften maar ze herkennen Hem eerst aan het breken van het brood. Ze keerden terug naar Jeruzalem en toen ze met de overige leerlingen over hun ervaring praatten stond Jezus plotseling in hun midden. Lucas schrijft: "In hun verbijstering en schrik meenden zij een geest te zien." Maar Jezus zegt: "Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen." Daarna gaat Hij met hen de stad uit tot bij Betanië. Dan gebeurt het volgende: "Terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen."

In de Handelingen van de Apostelen, die ook door Lucas zijn geschreven, wordt de hemelvaart niet geplaatst op Pasen maar veertig dagen na Pasen. De plaats van handeling is niet de omgeving van Jeruzalem, maar Galilea. Lucas schrijft: "Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods." Het komt de leerlingen echter niet toe dag en uur te kennen van het herstel van het koninkrijk. "Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn... Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.'" Volgens de Handelingen van de Apostelen werd de belofte van de

komst van de Heilige Geest vervuld op Pinksteren. Pinksteren is een verbastering van Pentecoste, wat vijftig betekent: de vijftig dagen van Pasen. De oorsprong van het feest dat wij Pinksteren noemen ligt in de wetten die Mozes aan het joodse volk heeft gegeven na de uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus (23, 15-22) staat dat op de vijftigste dag, de dag na de zevende sabbat vanaf het joodse paasfeest (in het Hebreeuws Pesach), waarin de uittocht uit de slavernij van Egypte wordt gevierd, nieuwe offers aan God moeten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het 'Wekenfeest' (in het Hebreeuws: Shavoet) genoemd. Er moesten 'eerstelingen' van de graanoogst en het vee worden geofferd. Het vroege christendom heeft deze verbinding tussen Pasen en Pinksteren bewaard.

In de eerste eeuwen werd de hemelvaart van Jezus als zodanig niet gevierd. De aandacht ging uit naar het paasmysterie: de verhoging van Jezus op het kruis, in de verrijzenis, in Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, verbonden met de uitstorting van de Heilige Geest. Ambrosius van Milaan schrijft: "De vijftig dagen (tussen Pasen en Pinksteren D.A.) moeten als Pasen gevierd worden en zij zijn alle als een zondag." Het omgekeerde is ook het gevolg: iedere zondag moet nog steeds het Paasmysterie als geheel gevierd worden. In de vierde eeuw ontstaat de tendens om de verschillende aspecten van het Paasmysterie afzonderlijk te vieren, ook al blijft de Paastijd in stand. Niet voor niets wordt met de viering van Pinksteren de Paastijd afgesloten. En niet voor niets spreken we tegenwoordig niet meer over de zoveelste (zon)dag na Pasen maar over de zoveelste dag van Pasen. Pinksteren is de echo van Pasen.

Pasen en Pinksteren kunnen niet op een dag vallen, maar moeten wel steeds op één dag gevierd worden als we zondag aan zondag recht willen doen aan het mysterie van Pasen, aan de verhoging van Jezus Christus.

Dick Akerboom

Column

door Joka Feenstra



Het vormsel

Ik was gedoopt in Koudum op 8 februari 1981, zo'n 10 dagen na mijn geboorte. Mijn ouders waren gereformeerd christelijke en voor hen was dit de ene ware kerk. Dus ik bofte. Want ik ben geboren in de ware kerk, en bezat dus het ware geloof. Ik ben opgegroeid in een gezin waar alles draaide om deze ware kerk en ik kreeg veel onderricht, o.a. op de privéschool van deze kerk, over het ware geloof. Uit de catechismus weet ik nog waartoe ik bestond: om dankbaar te zijn aan God. En wie zou niet dankbaar zijn? Is waarheid, noem het echtheid, gerechtigheid of vrijheid, is waarheid niet wat we graag zouden willen hebben/kennen?

Toch moest ik het allemaal riskeren. Ik ben een hoogst persoonlijke weg gegaan. Tegen de bekende stroom van mijn omgeving, familie en vrienden in. Want totdat het waar voor mij is, heb ik niets aan de waarheid van anderen. Beredeneerde waarheid staat altijd ter discussie. Kan altijd over gevochten worden: een strijd vóór mijn waarheid en tegen jouw (on)waarheid. Maar het gevoel, 'ja dit klopt' is zo persoonlijk waar, zo persoonlijk gekend, dat het niet vatbaar is voor discussie.

Is geloven niet een beetje zoals liefhebben? Kan iemand mij vertellen wie of wat ik liefheb? Ik kan niemand overtuigen dat ik iemand of iets liefheb. Ik kan niet eens een ander overtuigen dat ik lief heb. Zo is het met geloven volgens mij. Liefde en geloven zijn daarmee nog niet onzichtbaar. Laat staan ondeelbaar. In het ontvangen van het vormsel werd iets van mijn geloven zichtbaar. En gedeeld. Hoe ontzettend dankbaar ben ik dat anderen erbij waren. Door aanwezig te zijn maakten ook zij iets van hun geloven zichtbaar en deelden +dit met anderen. En met mij. In deze kerk, in deze tijd, en deze katholieke traditie.

Mededeling van het parochiebestuur

Op dinsdag 13 mei 2014 heeft het parochiebestuur het voorstel tot samenvoeging van onze parochie met de parochie H. Stefanus ondertekend.

Van de kant van ons parochiebestuur waren Tineke Meijs, Rob van Woerkom en Dick Akerboom aanwezig. Van het bestuur van de parochie H. Stefanus waren de voorzitter, pastoor Cyrus van Vught, en Fons Plasschaert en Paul de Kerf, resp. de vicevoorzitter en secretaris aanwezig. Ook Mgr. R. Mutsaerts was aanwezig. Hij heeft getekend in zijn hoedanigheid als waarnemend pastoor van onze parochie. Op aandrang van ons parochiebestuur is het verslag van het overleg van 28 januari 2014, waarin een aantal toezeggingen zijn vastgelegd, toegevoegd aan het fusievoorstel. Nog niet helemaal duidelijk is wanneer de fusie ingaat. Het streven is 1 juni 2014.

Voorafgaand aan de ondertekening heeft de vicevoorzitter Dick Akerboom nogmaals duidelijk gemaakt dat voor ons de eigenheid van onze parochie van cruciaal belang is. Van de kant van de parochie H. Stefanus is opnieuw bevestigd dat die zal worden gerespecteerd. Verder is opnieuw bezwaar aangetekend tegen de wijze van communiceren gedurende het hele proces en het onder druk zetten van het parochiebestuur met het dreigement dat het anders gevolgen zou hebben voor onze parochie. Tenslotte is bezwaar gemaakt tegen het gebrek aan transparantie doordat de hulpbisschop tot waarnemend pastoor was benoemd. Daardoor was nooit duidelijk of Mgr. Mutsaerts sprak als waarnemend pastoor of als hulpbisschop resp. vicaris-generaal.

De andere zeven kerken die nu met de Antonius van Padua kerk de parochie H. Stefanus vormen, zijn: de Agneskerk-Lindenholt, de Betlehem kerk, de Effata-Dominicus kerk, de Goede Herder kerk, de Antonius Abt kerk, de Mariageboortekerk en de Petrus Canisius kerk. (Zie ook de website www.nieuweparochienijmegenmidden.nl)

De organisatiestructuur van de H. Stefanus ziet er als volgt uit:

Er is een pastoraal team waarin zeven leden, priesters, pastores en pastoraal werkers zitten die door de bisschop zijn benoemd. Voor iedere locatie is één lid van het team eerste aanspreekbare voor het pastoraat op die locatie. Voor AvP is dat Cyrus van Vught. Naast dit pastoraal team zijn er nog vier vrijwilligers die samen met het pastoraal team de pastoraatsgroep vormen. Zij zullen gezamenlijk als team werken aan de vorming van één samenhangende nieuwe parochiegemeenschap. Vanuit de AvP zijn wel gegadigden om zitting te nemen in de pastoraatsgroep, maar na gesprekken met de pastoor en voorzitter parochiebestuur H. Stefanus, Cyrus van Vught, wordt dit definitief. Per locatie wordt door het parochiebestuur een locatieteam benoemd, dat in wezen dezelfde functie zal hebben als het huidige parochiebestuur AvP. Voor de AvP zitten in het locatieteam: Clara ter Berg, Ton van den Houdt, Corné van Iersel, Tineke Meijs en Rob van Woerkom.

Het parochiebestuur bestaat uit parochianen die samen met de leden van de pastoraatsgroep en in samenwerking met het bestuur het pastorale beleid bespreken en de parochieactiviteiten bevorderen. Voor de AvP zitten in het parochiebestuur: Corné van Iersel en Marieke van de Ven.

Startviering
nieuwe parochie
H. Stefanus
Za 7 juni, 16.30u
Antonius Abt kerk
Dennenstraat 121

Het parochiebestuur bestaat uit 7 bestuursleden: Stephan Beekhuisen, Theo van Drunen, Gyöngyvér Fleuren-Dragán, Fer Gerritzen, Paul de Kerf, Fons Plasschaert en Cyrus van Vught. Daarnaast zijn er 2 adviseurs: Hans Bots en Michael Stoelinga. Iedere locatie heeft een bestuurslid als aanspreekpunt die zich actief interesseert en inzet voor de betreffende locatie.

Het streven is rondom de drie vertegenwoordigingen van onze locatie steungroepen te vormen, die indien nodig ook gezamenlijk overleg zullen voeren. Wij willen ook een paar maal per jaar na afloop van de viering met heel de geloofsgemeenschap overleggen. Dat heeft in de afgelopen jaren bewezen een goed communicatiekanaal te zijn.

Wij hebben in de komende maanden en jaren veel te doen. De nieuwe structuur van onze locatie moet worden opgericht en versterkt. Wij zullen moeten blijven voldoen aan de vitaliteitscriteria. We zullen onze sterke punten moeten uitbouwen en nieuwe initiatieven moeten ontplooiën. Wij willen een levende gemeenschap blijven die steeds meer ook een plaats inneemt in de wijk. Daar moeten wij als gemeenschap samen met anderen de schouders onder zetten en vol goede moed op weg gaan naar de viering van het 100-jarig bestaan van onze gemeenschap en onze kerk. De Antonius van Paduakerk blijft een levende plek in onze wijk, in onze stad en een toevluchtsoord voor iedereen die eigenwijs op eigen wijze kerk wil zijn midden in de samenleving.

Wij danken u allen voor uw steun in de afgelopen jaren. Zonder uw steun had het bestuur het niet volgehouden en de opvolgers kunnen ook niet zonder die steun. Kerk zijn wij samen.

Parochiebestuur
Antonius van Padua



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Concerten

St Edmundsbury Cathedral Choir
Vrijdag 30 mei, 20.00u

Dit koor van 17 jongens en 10 mannen staat in de grote Engelse koortraditie. Ze verzorgen vier maal per week de muziek in de Anglicaanse kathedraal en treden op voor o.a. de radio en televisie van de BBC. Toegang is gratis.

Film in de huiskamer

Op woensdag 4 juni kijken we naar de film *Ikiru*. Deze Japanse film uit 1952, geregisseerd door Akira Kurosawa, wordt door filmcritici hoog gewaardeerd.

Ikiru vertelt het verhaal van een bureaucraat uit Tokio en zijn laatste zoektocht naar 'de betekenis'. Kanji Watanabe is een man van middelbare leeftijd die dertig jaar lang een oninteressante baan heeft gehad. Zijn vrouw is overleden en zijn zoon en schoondochter, met wie hij samenleeft, lijken zich voornamelijk zorgen te maken over de erfenis. Als Watanabe te horen krijgt dat hij nog minder dan een jaar te leven heeft, doet hij een poging om in het reine te komen met zijn naderende dood.

Vanaf 19.00u staat de koffie klaar bij Maria Nolet. Aanmelden kan via de lijst achterin de kerk of e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl.

Agenda

- Do 29 mei, 10.00u
Hemelvaart
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. de cantor
- Zo 1 juni, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. de cantor
- Za 7 juni, 16.30u
Startviering H. Stefanus Antonius Abt kerk
- Zo 8 juni, 10.00u
Eerste Pinksterdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 15 juni, 10.00u
Vrijwilligersdag
Voorganger: Theo Brock en Liesbeth Jansen m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 22 juni, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v. de cantor
- Zo 29 juni, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. het Gregoriaans koor

Inloopavond: do 5 juni, vanaf 20.00u in de pastorie.

Vrijwilligersdag

Op zondag 15 juni vieren we onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Na de feestelijke viering zullen we bij elkaar komen voor een hapje en drankje om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Partners en kinderen zijn uiteraard welkom. Aanmelding is niet nodig. Iedereen die zich op wat voor manier ook voor onze parochie heeft ingezet, is van harte welkom.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren voor: 25 juni
Verschijningsdatum: 6 juli

