

Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Jaargang 36 nummer 5, sept. 2024

VREDESWEEK.NL

14 T/M 22 SEPTEMBER 2024

**SAMEN VOOR
VREDE. NU!**



VAN WIE IS DE WERELD?

Sommige vragen zijn niet bedoeld om er een afgerond antwoord op te krijgen. Ze zijn eerder een oproep om je iets te herinneren. Zoals bijvoorbeeld: 'Wie heeft het hier voor het zeggen?' Degene aan wie deze vraag gesteld wordt, dient zich vooral te herinneren wat hij al lang wist: ik moet mijn plaats kennen en op tijd mijn mond houden.

De titel boven deze bijdrage is ook zo'n vraag. Ze komt bij me op nu ik denk aan de vredesweek. 'Van wie is de wereld?'. Mijn antwoord op die vraag is niet klaar door een bezitter te noemen, zo ik die al zou weten. Ze is een uitnodiging om me iets te herinneren. Ze is een hint om nog eens na te denken over mijn aanspraak op de wereld, bijvoorbeeld op het moment dat ik voorkruip in een rij mensen, of als ik mijn rommel op straat kieper, of als ik mijn land ver verheven acht boven de rest van de wereld.

De vraag is de achtergrond van menig conflict. 'De rijdende rechter' is er een sprekend voorbeeld van. Hij wordt geconfronteerd met akkefietjes die uitgroeien tot een mini oorlog. Bezit van goederen, aanspraak op de

Van wie is de wereld?

*De wereld is van jou en van mij,
van jullie en van ons*

waarheid, alleenrecht om te oordelen, de claim te beschikken over de beste of enig juiste kijk op de wereld.

Van wie is de wereld? De wereld is van jou en van mij, van jullie en van ons. Maar het woordje 'en' verbindt hier twee werkelijkheden tussen wie het niet altijd pais en vree is. Tussen jou en mij, tussen jullie en wij, is er niet altijd sprake van rust en harmonie.

Over vrede wordt maar al te vaak gesproken in één adem met haar tegendeel, oorlog. Wat is vrede? Niet alleen de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. In het Arabisch en Hebreeuws, is het gebruikelijk elkaar te begroeten met het woord vrede: salaam respectievelijk sjalom: 'als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'vrede voor dit huis' (Lucas 10:5).

Hoe komt er vrede in huis? Door welwillendheid, door liefde en zorg voor elkaar. Vrede is het product van iets anders. Zij komt voort uit het besef dat de wereld een gave is die ons is toevertrouwd. Dit ligt ten grondslag aan de encycliek *Laudato si'* van paus Franciscus en aan zijn meer recente brief *Laudate Deum*. God is aanwezig in het hele universum en in de kleinsten van zijn schepselen. 'Vervul ons met vrede', zo bidt de paus, 'zodat wij als broers en zussen leven en niemand kwaad doen ... Genees ons, zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten'.

In andere woorden klinkt dat door bij de wetenschapsjournalist en sterrenkundige Govert Schilling (een recent interview Trouw 31-08-2024):

'eigenlijk zou iedere wereldleider een keer een ruimte-reis moeten maken om naar die kleine, blauwe knikker te kijken en tot het inzicht te komen hoe bizar het is dat

vervolg op pagina 3

Colofon

Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom

redactie@avpnijmegen.nl

Website: Mieke Dahlhaus,

webmaster@avpnijmegen.nl

Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: wo. 16 okt. 2024

Verschijningsdatum: vrij. 25 okt. 2024

Kopij altijd sturen naar

redactie@avpnijmegen.nl

Oplage Vredesnummer: 475 exemplaren

Print: Janssen Repro, Nijmegen

Verspreiding Antonius Onderweg: Monique

Leclerq, 024-3237000/moonlekkie@gmail.com

Contact

Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen

06 - 49392730

secretariaat@avpnijmegen.nl

www.avpnijmegen.nl

Onderdeel van de Stefanusparochie

info@stefanus.nl / www.stefanus.nl

Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356

ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

t.n.v. RK Parochie H. Stefanus

Locatie Antonius van Padua

Bereikbaarheid AvP

06 49392730

Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96

6524 DJ Nijmegen

secretariaat@avpnijmegen.nl

Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730

Laatste nieuws:

Geboren op 5 sept. 2024,

Adam

zoon en broertje van

David, Sophia en Ida

Roelofs, de Vries

Namens de gehele

Paduagemeenschap,

proficiat en veel geluk samen.



Inhoud

- 1 VAN WIE IS DE WERELD, TJEU VAN KNIPPENBERG
- 3 VANUIT HET LOCATIETEAM, TON GROOS
- 4 SAMEN VOOR VREDE NU, DION VAN DEN BERG
- 5 VREDESWEEK IN NIJMEGEN, THEO VAN DRIEL
- 6 VREDESGROEP NIJMEGEN, MARIËT MENSINK
- 6 GEDICHT, HET HUIS VAN MIJN LEVEN, HANS REINOLD
- 7 DIACONIE, INZAMELING VOOR OEKRAÏNE, RUGZAKJES-
ACTIE, ANNEKE LEISINK
- 8 DE ROMMELMARKT IS WEER ACHTER DE RUG EN
HOE..., CLARA TER BERG
- 9 MEDEDELING VAN HET LOCATIEBESTUUR, ROB
V.WOERKOM
- 10 ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE, ADDY GROOS
- 10 LIVE AUDIOCOLLAGE IN AVP, BRIGITTE COOPMANS
- 10 DINSDAGCONFERENTIES VINCENT DE PAUL CENTER
NEDERLAND SERIE 3, BARRIE NEEDHAM
- 11 MOTIVEREND HERSTEL, LOUIS SIBBALD
- 11 HET PADUASTADSVODESELBOS, MARTIEN PETERS
- 12 KOM ZINGEN EN ZIJN, TAIZÉVIERING PADUA, KYRA
HOOGZAAD
- 13 ZINNEN DIE BEKLIJVEN, KEES WAARDENBURG
- 13 BERICHT VAN DE BUREN, UITNODIGING GELOOF IN GE-
SPREK, JAN VAN HOOYDONK
- 13 DIACONIE, WERELDWINKEL, ANNEKE LEISINK
- 14 JUSTICE GERECHTIGHEID, LOUISE FONTEIN
- 14 SACRISTIE, ADDY GROOS
- 15 FEEST BIJ BUURT AAN TAFEL, LOUISE FONTEIN
- 15 POTLUCKLUNCH BIJ AVP, KEES WAARDENBURG
- 16 ANTONIUS OP VAKANTIE, ROB VAN WOERKOM
- 16 ANTONIUS IN BEELD, AGENDA, ACTIVITEITEN EN
VIERINGEN
- 16 RECTIFICATIE DROMENGROEP, EVELINE ALLER

we, in plaats van samen te werken, elkaar kennelijk liever de hersens inslaan.'

Tjeu van Knippenberg



VANUIT HET LOCATIETEAM

Ondanks de vakantietijd is het proces van herbestemming van onze locatie verder gegaan. Rob van Woerkom heeft u na de zondagsviering van 25 augustus jl. uitgebreid voorgelicht over de stand van zaken. Zijn tekst, mocht u die gemist hebben, hangt op het mededelingenbord achter in de kerk, en vindt u in deze Antonius Onderweg (pag. 9). Een aanvulling hierop: omdat, zoals gemeld, wij geen tevredenstellend antwoord van het Parochiebestuur ontvingen op ons verzoek om spoedoverleg, heb ik op 1 september opnieuw een zeer dringend verzoek (eigenlijk eis) aan het Parochiebestuur gericht om overleg in de maand september. Nu pastoor Kimman terug is van vakantie zou dat zomaar eens kunnen gaan plaatsvinden!

Op dinsdag 17 september is er overleg tussen bureau Coup, het Parochiebestuur en de gemeente Nijmegen een 'omgevingstafeloverleg' om te bezien welke eisen en grenzen de gemeente gaat stellen aan mogelijke herbestemmingsplannen.

NB Bovengenoemd overleg moet worden uitgesteld vanwege onduidelijkheden bij de aanpak van de Gemeente Nijmegen.

Dan wil ik graag vier vrolijker stemmende activiteiten vermelden die in de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, ondanks het hierboven gemelde gedoe: Een drietal Paduakoorleden heeft in de afgelopen vakantietijd de repertoirekasten van het koor (ze staan aan de zijkant rechts naast het orgel) opgeruimd, alle partituren geteld, de inhoudsmappen bij gewerkt en alles weer op alfabetische volgorde gelegd. Twee-en-een-halve dag werk! Het was erg gezellig. En het koor kan geheel geordend het nieuwe zangseizoen beginnen. Een kleine groep heeft de voorsacristie, de sacristie en de kluis opgeruimd. Opgeruimd, geordend, schoongemaakt, geboend, het was een

heel werk. Ook in deze groep was het gezellig werken. Elders in dit blad (pag.14) vindt u er meer over. O ja, de kluis leverde nog €37,50 aan gevonden geld op ...! En de pastorietuin is nu beter bereikbaar voor rollators, rolstoelen en groen- en papiercontainers dankzij een nieuwe trap en afrit.

Een vierde, heel recente activiteit was natuurlijk onze jaarlijkse rommelmarkt. Opnieuw een geweldig succes, met een recordopbrengst. Heel veel dank aan organisatoren en vrijwilligers (meer dan 100!) voor het laten welslagen van dit evenement. Ook hierover vindt u in dit blad een artikel (pag.8). Helaas heb ik er geen Parochiebestuursleden gezien ...!

Wie nu nog twijfelt aan de vitaliteit van onze gemeenschap heeft een nieuwe bril nodig.

Ton Groos, voorzitter

Rommelmarktbestuur en ook alle Kraamcoördinatoren en vrijwilligers/sters van AvP en Maranatha en uit de buurt, bedankt voor jullie grote inzet!!

Het Locatiebestuur



Uit de Vredeskrant 2024 van PAX: Vredesweekessay .

Kijkend naar de wereld om ons heen is de roep om verandering luider dan ooit tevoren. In dit essay verkent PAX-medewerker Dion van den Berg niet alleen de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, maar ook de mogelijkheden voor positieve acties. Ontdek hoe we, geleid door menselijke waardigheid en solidariteit, een pad naar vrede kunnen banen, zelfs in deze turbulente tijden.

SAMEN VOOR VREDE. NU!

Het zijn barre tijden. De agressie-oorlog in Oekraïne gaat door. Het nietsontziende Israëliëse geweld, waarmee internationaal recht en mensenrechten worden geschonden, na de brute aanval van Hamas van 7 oktober vergt dagelijks slachtoffers. De Nederlandse regering is nog steeds niet voor een permanent staakt-het-vuren en probeert na de uitspraak van de rechter alsnog via omwegen F35-onderdelen aan Israël te leveren. Als gevolg van de verkiezingen op 22 november worstelen we met de gevolgen van de ruk naar rechts en met de polarisatie van het publieke debat op tal van thema's. Het zijn ook verwarrende tijden.

Waarom stemmen zoveel burgers op partijen die het collectieve belang ondergeschikt maken aan de belangen van specifieke groepen en die gedijen bij polarisatie? Wie heeft er een begin van een idee over een Europese veiligheidsarchitectuur waarvan op termijn ook Rusland deel kan uitmaken? Wat is de toekomst van Oekraïne, hoe houden we Poetin tegen - zonder eenzijdig vertrouwen in militarisering? De mondiale orde verandert. Na de Koude Oorlog, met twee machtsblokken en een hegemonie van de Verenigde Staten, zijn we nu in een nieuwe situatie terechtgekomen: een multipolaire wereld, waarin tal van staten hun rol op het wereldtoneel opeisen. Biedt dat kansen, of tekenen vooral bedreigingen zich af?

De verleiding is groot om in zo'n chaotische context pragmatisch stelling te nemen. Terecht! Tegelijkertijd pleiten we niet voor een permanent staakt-het-vuren in Gaza en nemen we geen maatregelen tegen Israël vanwege het extreme geweld tegen Palestijnen. Dat is meten met twee maten. Dat is ongeloofwaardig. Voormalig premier Mark Rutte zei het zonder enige aarzeling op 11 oktober in de Tweede Kamer: "Na zo'n afschuwelijke serie aanslagen past geen 'ja, maar'. Daarvoor is het optreden van terreurbeweging Hamas te weerzinwekkend." Dat is, zeker voor de historicus die Rutte is, een betreurenswaardige opmerking. Het 'ja, maar' is immers

de kortst mogelijke samenvatting van het beschavings-ideaal. We komen als mensheid, als mondiale samenleving, verder zolang we oog houden voor de ander en primaire driften trachten te onderdrukken en reguleren. Daarom hebben we internationaal ook afspraken gemaakt, onder andere in de vorm van het internationaal humanitair recht en het oorlogsrecht. De Ambassade van Vrede in Vlaardingen had vorig jaar een mooi motto: 'geen vrede met oorlog'. Meer dan een feitelijke constatering, namelijk dat vrede per definitie de afwezigheid van oorlog insluit, geeft het ook aan dat we oorlog en inzet van militaire middelen nooit als normaal mogen gaan zien. Het ademt ook urgentie. Het geweld moet zo snel mogelijk stoppen. Samenwerking is geboden. Niet 'the day after', als de wapens zwijgen, maar nu, terwijl er dagelijks slachtoffers vallen door oorlogsgeweld. Meer dan ooit is het noodzakelijk dat we ons handelen internationaal, nationaal en lokaal – baseren op waarden waarop we telkens kunnen, nee moeten, teruggrijpen. Besluiten en acties moeten te allen tijde gebaseerd zijn op een poging zulke waarden handen en voeten te geven. Voor PAX zijn menselijke waardigheid en solidariteit de leidende waarden. Een waarde gedreven politiek houdt ook in dat we Oekraïne militair en politiek steunen. PAX maakt zich wel grote zorgen over het gemak waarmee we nu al onze hoop lijken te vestigen op wapens. Wapens alleen brengen nooit vrede en zeker geen democratie. Hoe kunnen we kritische burgers in Belarus en Rusland en de diaspora uit die landen – de honderduizenden die hun heil zochten in Jerevan, Istanbul, Belgrado en tal van steden en dorpen in EU-landen – beter ondersteunen? We mogen niet naïef zijn over gedachtegoed en de ambities van Poetin, maar het zou niet goed zijn om alle contacten met 'gewone Russen' nu voor decennia in de ijskast te stoppen. Er is een grote etnische diversiteit in Rusland; 'de Rus' bestaat niet. Hoe ingewikkeld het ook moge wezen, we moeten een strategie van engagement ontwikkelen. Dat deden we in de jaren tachtig door middel van ontmoetingen met gewone burgers en projecten met kritische burgers in de Warschaupactlanden.

*Meer dan ooit hebben we behoefte
aan verbindend leiderschap*

Ondertussen hebben we in Nederland ook grote problemen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat er sprake is van gebrek aan vertrouwen: tussen overheid en samenleving en ook tussen groepen burgers. Meer dan ooit hebben we behoefte aan verbindend leiderschap, een

constructief krachtenspel van politieke leiders die een visie op de toekomst formuleren en urgente zaken aanpakken, ook als de achterban daar moeite mee heeft. Dat is immers traditioneel ook een taak van 'de elite': het eerlijke verhaal vertellen, impopulaire maatregelen



uitleggen en verdedigen en samenwerking vormgeven ter versterking van het collectief.

We moeten de problemen van burgers aanpakken vanuit een brede politieke samenwerking. We moeten de kansenongelijkheid aanpakken, in het onderwijs en daarbuiten. We moeten de uitwassen van de marktwerking corrigeren. Burgers en

politici moeten het belang van collectieve voorzieningen onderkennen. Een pleidooi voor zelfredzaamheid van de burger mag niet verworden tot verkapt bezuinigen en een sfeer van 'zoek het zelf maar uit'. Solidariteit tussen burgers en groepen begint met een interesse in de leefwereld en ambities van de ander. Empathie is dan belangrijker dan sympathie.

We moeten ons vooral niet laten verlammen door de grote problemen van het moment, maar concrete initiatieven versterken en organiseren. We moeten ons tegelijkertijd realiseren dat de wereld, in het klein en in het groot, verandert.

We hebben van doen met nieuwe vragen en zullen ook zelf nieuwe coalities moeten smeden. Menselijke waardigheid, solidariteit en interesse in de ander zouden hierbij als leidraad moeten gelden. Alleen op deze manier kunnen we een nieuw perspectief op vrede vormgeven. Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen, wil PAX een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die de wens tot vrede delen, zeggen we: Samen voor vrede. Nu!



Dion van den Berg, PAX-medewerker

De wereld lijkt in brand te staan: de oorlog in Oekra-

VREDESWEEK 2024 IN NIJMEGEN: SAMEN VOOR VREDE! NU!

ïne, de golf van haat en terreur in het Midden - Oosten en de vergeten oorlog in Soedan zijn al een paar voorbeelden hoe conflicten ons leven beheersen, doordat we er mee worden geconfronteerd via de kranten en sociale media. In ons eigen werelddeel Europa en ons eigen land neemt de polarisatie toe. Er zijn grote aardverschuivingen geweest op het politieke toneel, die niet bepaald ten goede komen aan hen die slachtoffer werden van oorlog, honger en geweld en die roepen aan de grenzen van ons land en de poorten van onze stad.

Van 14 t/m 22 september organiseren de Raad voor Levensbeschouwing en Religie en de Raad van Kerken samen met haar aangesloten organisaties de Vredesweek in Nijmegen.

Zij sluiten daarbij aan bij het landelijke thema, dat op de site van Pax te vinden is: Samen voor vrede! Nu! Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Gelukkig zijn er nog velen die het contact zoeken met hun medemens en zich inzetten voor vrede ver weg en dichtbij.

Graag wil ik u en jullie uitnodigen om zich bij deze mensen aan te sluiten door deel te nemen aan de activiteiten die in de Vredesweek worden georganiseerd.

We beginnen op **zaterdag 14 september om 13.00 uur voor de Molenstraatkerk met een optreden van het Colourful Citykoor**, terwijl er soep en flyers worden uitgereikt aan de voorbijgangers.

Om 14.00 uur zal ondergetekende vervolgens voortgaan in een **stilteviering**.

De volgende dag, **zondag 15 sept.** is iedereen van harte welkom om **12.40 uur** aanwezig te zijn bij het **ontsteken van de mobiele Wereldvredesvlam voor de Titus Brandsma memorial**, waarna we ons naar het Stadhuis zullen begeven, waar opnieuw het koor zingt en om **14.00 uur de opening** plaatsvindt voor hen die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze zondag zijn er ook diverse kerken, waar in de kerkdienst aandacht zal worden besteed aan de Vredesweek, waaronder onze eigen kerk. De hele week zijn er activiteiten met als bijzonder hoogtepunt het **korenfestival** dat op **donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraatkerk** wordt georganiseerd. Het slotweekeinde staat vooral in het teken van 80 jaar bevrijd Nijmegen en daarom roepen we iedereen graag op deel te nemen aan dit festival dat in opdracht van de gemeente Nijmegen wordt georganiseerd. Alle activiteiten staan op: www.vredesweeknijmegen.nl. Graag hopen we elkaar te ontmoeten tijdens de vredesweek!

Theo van Driel, voorz. Raad van Kerken Nijmegen e.o.

VREDESGROEP NIJMEGEN.

We leven in een tijd waarin we elke dag horen over oorlog en gewelddadig verzet. Vredesgroep Nijmegen wil de aandacht vestigen op de mogelijkheden van geweldloos verzet en het nastreven van positieve vrede. Positieve vrede is niet alleen vrede zonder oorlog. Positieve vrede is leven zonder geweld, actief vredelievend in een samenleving waar ieders rechten gewaarborgd zijn, ook die van de natuur, waar ieder gehoord en gezien wordt en belangrijk is. Vredesgroep Nijmegen wil personen en groepen met elkaar verbinden die werken aan positieve vrede.

De groep is 16 mei 2024 opgericht door een viertal vredezoekers. Ze wil bewustzijn rond positieve vrede bevorderen met:

–**Vredescafé:** organiseren van maaltijden, gesprekken, lezingen, workshops en andere ontmoetingen. Literatuur, theater, dans, muziek en andere kunsten zetten we in waar dit zinvol is.

–**Onderwijs:** vredesmateriaal verzamelen voor scholen en daar workshops of lessen geven.

–**Netwerk:** contacten leggen en samenwerking onderzoeken met vredesgroepen, personen en initiatieven in Nijmegen en omstreken. Het werk van onszelf en deze groepen onder de aandacht brengen via de website www.vredesgroepnijmegen.com. Plannen voor de toekomst. Nijmegenaren stimuleren om vredesgedichten, vredestekeningen en andere vredeskunst te maken die we gebruiken bij alle activiteiten en waarvan we een publicatie maken.



Agenda Vredesgroep Nijmegen
workshops in de Vredesweek 2024

1: Zelf vrede stichten in Nijmegen en omstreken Hoe kun je zelf vrede stichten in je eigen omgeving? Zijn er vuistregels die je kunt gebruiken? Wat is het belang van vredevolle gedachten en hoe kan je daaraan werken? Wat betekent vredeslogica en menselijke veiligheid hierbinnen?

Plaats en tijd: maandag 16 september 20.00 uur.

Locatie: Wijkfabriek, Koninginnelaan 1 Nijmegen

2: Verbindende communicatie en geweldloze conflicthantering. We oefenen hoe communicatie verbindend kan zijn. Hoe kunnen we in de praktijk geweldloos omgaan met conflictsituaties en hoe kunnen we conflicten transformeren?

Plaats en tijd: woensdag 18 september 20.00 uur.

Locatie: Hobbycentrum Nonnendaal de Hobby, Nieuwe Nonnendaalseweg 98 Nijmegen.

3: Wat wil je verdedigen en hoe? Wat is voor jou van zoveel waarde dat je het wilt verdedigen? Hoe wil je dat doen en wat doe je al? We werken hieraan met verschillende werkvormen.

Tijd en plaats: vrijdag 20 september 20.00 uur.

Locatie: De Klinker, v.Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen. opgeven bij info@vredesgroepnijmegen.com of 06-18194393.

De workshops worden gegeven door Jan Schoorl.

Huidige leden van Vredesgroep Nijmegen:

Jan Schoorl, Joris Leijten, Mariët Mensink, Storay Ahmad

Het huis van mijn leven

*Als ik wandel door het huis van mijn leven
vind ik kamers vol van warmte en van licht.
Deze kamers, waar mijn dromen
stuk voor stuk zijn uitgekomen,
wil ik koesteren, liefst met de deuren dicht.*

*Als ik wandel door het huis van mijn leven
vind ik kamers waar ik amper iets herken.
Daar is alles zo versleten,
weggestopt of al vergeten,
en daar voelt het of ik zelf een vreemde ben.*

*Als ik wandel door het huis van mijn leven
vind ik kamers waar ik niet naar binnen kan.
Daar zijn dingen uit mijn leven,
die ik nog geen plek kan geven,
waar ik stilletjes voor vlucht of naar verlang.*

*Als ik wandel door het huis van mijn leven
vind ik kamers die ik min en die ik mijd.
Maar tenslotte kan ik kiezen
voor weer nieuwe perspectieven
en dat maakt die kamers anders na een tijd.*

*Dit huis van mijn leven is mijn huis,
dit huis van mijn leven is mijn thuis.*

Hans Reinold

Uit Magazine PAX Vieren Vredeweek 2024

DIACONIE

INZAMELING VOOR OEKRAÏNE, HET BLIJFT NODIG

VREDE IN OEKRAÏNE....

Wat zou het mooi zijn als dat waar zou zijn.....

In maart 2022 hebben we voor de eerste keer artikelen ingezameld voor mensen in Oekraïne. Rusland was het land binnengevallen en had de verwachting dat de Oekraïners zich na een korte strijd zouden overgeven. Maar dat gebeurde niet. De Oekraïners toonden zich heel strijdvaardig en nog steeds verzetten het leger en de bevolking zich met kracht tegen de Russische overheersing. En de Russen proberen het de mensen in het land zo moeilijk mogelijk te maken om te overleven. Iedere hulp van ons is waardevol. We gaan dus weer inzamelen.

We verzamelen levensmiddelen, maar ook babyvoeding, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en dikke kaarsen. Er is ook dringend behoefte aan krukken, rolstoelen, rollators, douchestoelen en soortgelijke hulpmiddelen voor de talloze gewonden. Een volledige lijst ligt klaar in de deelnemende kerken.

We starten, heel toepasselijk, in het eerste weekend van de Vredesweek op 14/15 september. En we gaan door tot en met zondag 20 oktober.

Elke zondag van 11.00 uur – 12.00 uur en elke woensdagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur is de Antonius van Paduakerk open om goederen in te zamelen.

Doet u (ook weer) mee?

**Helaas.....
Nog altijd oorlog in Oekraïne**

In samenwerking met Surya project
zamelen Kerken in Nijmegen en Overbetuwe in :
opnieuw voor noodhulp in Oekraïne

**Help Mensen in Oekraïne
Doet U mee ?**

tussen 15 september - 20 oktober 2024:
Antonius van Paduakerk Groesbeekseweg 96 Nijmegen
elke zondag 11-12.00 uur
elke woensdag 14-16 uur

Er is dringend behoefte aan:
rolstoelen, rollators, douchebrancards, douchestoelen, hometrainers,
hygienische artikelen: stukken zeep, deodorant, tandenborstels, tandpasta,
luiers, billendoekjes, incontinentiemateriaal
verbandmiddelen: rekverbanden, snelverbanden, grote steriele gazen, jodium
wondpleisters, maandverband

Verder ook pakken drinkwater, dikke kaarsen, babyvoeding en babyflessen

U kunt ook geld overmaken NL96INGB0000940356 L.n.v. RK Parochie H. Stefanus
locatie Antonius van Padua o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine (DERDE GELDEN ACTIE)

We helpen mensen om te overleven. En we laten zien dat we hen niet vergeten. In Surya Project hebben we een betrouwbare organisatie die een intensieve samenwerking heeft met de Europese Hulporganisatie NEEKA.

Zij brengen steeds onze ingezamelde goederen naar plaatsen in Oekraïne waar ze het hardst nodig zijn.

U kunt ook geld overmaken: Let op: ANDER REKENINGNUMMER NL 96 INGB 0000 940356 t.n.v. RK Parochie H. Stefanus, locatie Antonius van Padua o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine (DERDE GELDEN ACTIE)

Voor meer informatie kunt u bellen met 024 3237000

Als individu kun je heel weinig doen, maar hopelijk kunnen we samen het leed in Oekraïne een beetje verzachten.

RUGZAKJESACTIE

Het is eigenlijk een soort traditie geworden. Al heel wat jaren liggen in oktober op de tafel van de diaconie zo'n 50 rugzakjes klaar om gevuld te worden.

Als u een zakje mee naar huis neemt, dan neemt u ook een flyer mee. Daar staat precies op waarmee u het rugzakje kunt vullen.

Het is fijn als u het rugzakje vult met de aangegeven artikelen en in dezelfde aantallen. Dan krijgen alle kinderen ook ongeveer hetzelfde. Maar u kunt natuurlijk zelf kiezen hoe de schriften, de pennen en het etui eruitzien.



Deze rugzakjes gaan naar kinderen in Centraal Europa. Naar een grensgebied tussen Roemenië, Hongarije en Oekraïne. Veel gezinnen daar leven in armoedige omstandigheden. Ouders hebben nauwelijks geld om hun gezin te onderhouden. En schoolspullen moeten kinderen vaak zelf meenemen. Voor de kinderen is het heel belangrijk dat zij de kans krijgen naar school te gaan en daar kennis en vaardigheden op te doen. Dat is belangrijk voor hun toekomst en kan wellicht helpen om uit de armoede te komen.

Vanaf 6 oktober liggen de rugzakjes en de flyers klaar. Zet u even uw naam en telefoonnummer op de lijst? De laatste inleverdag is zondag 27 oktober. Fijn als u ook een rugzakje wil vullen! Dank u wel!

Oecumenische werkgroep diaconie van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk

De rommelmarkt is weer achter de rugen hoe!

De jaarlijkse rommelmarkt is weer achter de rug. En wat hebben we hard gewerkt met zijn allen! Ingenomen, uitgezocht, afval verwerkt, alles naar buiten gesjouwd, kramen ingericht en verkopen maar. Dat alles klinkt eenvoudig maar is het beslist niet. Het is gewoon heel hard werken.



Maar de onderlinge gezelligheid en het plezier maken alles goed. En gelukkig komen er ook jongere mensen bij en natuurlijk cliënten van Stichting Gast. Dat scheelt in het zware werk.



Redereen die op wat voor manier ook heeft bijgedragen.... Heel Hartelijk bedankt !!!

Fotografie: Simone van Zolingen,



Beppie Peters, Iebe Bouma

vervolg op pag.9

Alle vrijwilligers worden goed verzorgd met koffie en thee en lunchpakketten die gesponsord waren door de Plussupermarkt van de Burghart van der Berghstraat. Na afloop eten we samen in het parochiehuis. De gezelligheid en de spanning rond de opbrengst maken het top. Iedereen is misstilt als de penningmeester het woord neemt. Lukt het om het vorige jaar te overtreffen? Wat hebben we als kraam gedaan? Er waren zorgen omdat de inzameling tegen viel. Maar toch..... het viel reuze mee. Wat ook hielp was de verkoop van een grote prentencollectie, daar kwamen veel mensen op af. De totale opbrengst was ongelofelijk:

	2014	2023
Boeken	1366,35	1566,20
Cuusa / Antiek	1450,75	2577,70
Gezelschap	664,50	617,85
Huish. med.	1715,60	2209,30
Spelgoed	999,10	1221,30
Kleding	1782,30	1597,70
Schudde	894,85	581,10
Klein Meubelen	749,50	743,65
CD/Platen	450,20	795,90
Restaurant	1095,50	680,55
Kaptein / Kunst	3411,80	211,00
Totaal	14.535,15	12.056,05

€14.535,15 !!! Een enorm applaus volgde.

Charlotte van Tuyl, coördinator van Stichting Gast, was er bijna stil van. Zij krijgen na aftrek van kosten de helft en zijn daar erg blij mee, zeker nu er vanuit de overheid steeds minder geld aan deze opvang wordt besteed. De andere helft is voor de nieuwe bestrating van het kerkplein. Er hebben ruim 100 mensen meegedaan. Uit de gemeenschap, uit de buurt en van elders. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. De rommelmarkt is belangrijk om te verbinden. Laagdrempelig maar groot in resultaat. Iedereen die op wat voor manier ook heeft bijgedragen, heel hartelijk bedankt! We hebben het samen gedaan. Namens het bestuur,

Clara ter Berg

MEDEDELING LOKATIEBESTUUR

Op 29 juli kwam Bureau Coup, een bureau ingeschakeld door het parochiebestuur, voor het inventariseren van mogelijkheden voor herbesteding van gebouwen, met zijn rapport. Daarbij werd aan het begin nog eens uitdrukkelijk het volgende vermeld: *De locatie waar de parochianen (en de Eritrese gemeenschap) bijeen kunnen blijven komen heeft de scenario's bepaald.* Het bureau kwam op basis van onderzoek, de cultuurhistorische verkenning en de werksessie met het parochiebestuur en locatiebestuur met drie scenario's. In het eerste scenario gaat Bureau Coup ervan uit dat de gemeenschap

gebruik zal blijven maken van de volledige kerk. In het tweede scenario kerken de parochianen in een deel van de kerk en wordt er een bouwkundige afscheiding gemaakt. In het derde scenario 'verhuist' de parochie naar de parochiezaal. In dat scenario zal de Eritrese gemeenschap, die groeiende is, waarschijnlijk een andere plek moeten zoeken voor hun vieringen en bijeenkomsten. Het locatiebestuur koos voor scenario 2 met de volgende wijzigingen: meer ruimte in de kerk dan alleen het priesterkoor en behoud van het parochiehuis vanwege de huurinkomsten. Mocht scenario 2 niet mogelijk zijn, dan is de keuze voor scenario 3. Maar op 1 augustus kregen wij in een online gesprek, van de penningmeester van het bestuur, de heer Ronald van de Pluijm, te horen dat het parochiebestuur de kerk (en ook de pastorie en het parochiehuis) in ieder geval wil verkopen omdat het parochiebestuur de kosten voor achterstallig en toekomstig onderhoud niet kan en wil betalen en ook niet wil optreden als huurbaas of exploitant.

Op onze vraag wat dat betekent voor de verhouding van onze locatie tot de Stefanusparochie kwam geen antwoord. Daarom hebben wij als bestuur direct (7 aug. 2024) een brief geschreven, gericht aan het bestuur van de Stefanusparochie. Daarin zijn o.a. de volgende vragen aan de orde gesteld: Wanneer heeft het parochiebestuur het besluit genomen om het AvP-complex geheel te verkopen? Waarom is het locatieteam AvP niet op de hoogte gesteld van dit besluit. Welke consequenties heeft het besluit van het parochiebestuur voor de toekomst van onze gemeenschap?

Bij herhaling is ons verzekerd, o.a. bij monde van vicevoorzitter Mark Buck, dat ons voortbestaan op de huidige locatie een voorwaarde was voor herbesteding. Hoe denkt het parochiebestuur haar belofte, dat wij op deze locatie door kunnen gaan, gestand te kunnen doen als zij alle rechten op en bemoeienis met de gebouwen waarvan de AvP-gemeenschap nu gebruik maakt, opgeeft? Wij willen deze vragen bespreken met het voltallige parochiebestuur inclusief pastoor Kimman. Tot nu toe hebben wij van het bestuur niets mogen vernemen. Alleen van Roland van de Pluijm kwam de volgende reactie: *Hallo Ton, Ik stuur het bericht direct door. Mijn opmerking betrof overigens niet het gehele complex, maar het kerkgebouw, aangezien we voor de instandhouding daarvan structureel de middelen ontberen. Maar dat neemt de noodzaak van een overleg met het bestuur natuurlijk geenszins weg. Wordt vervolgd.*

Het locatiebestuur.

NB. Dat verzoek om een zo spoedig mogelijk gesprek met het parochiebestuur, is nog eens op 1 september jl. herhaald. Van Roland van de Pluijm kregen we toen direct bericht dat het overleg nog niet mogelijk was wegens ziekte en vakantie van E. Kimman. Hopelijk nu spoedig in de maand september.

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE



Qui bene cantat bis orat



Zingen is bidden voor twee
H. Augustinus van Hippo

DE WERELD

Wilt u eigenlijk ook het journaal niet meer zien?
Bent u ook soms zo boos op bepaalde mensen die het leven en de dood van anderen bepalen?
Verlangt u ook zo naar een vredige wereld?
God heeft de wereld zo niet bedoeld. Hij heeft de aarde en de wereld bedoeld als een vruchtbare, liefdevolle samenleving van mens en dier in een mooie natuur.

Ver weg: daar kunnen we weinig aan doen. Dichtbij huis kunnen we onze vrede handhaven of verbeteren. We kunnen geen oordeel hebben, we kunnen elkaar recht in de ogen kijken. We kunnen elkaar op allerlei eigenschappen waarderen. We kunnen proberen niemand uit te sluiten. Dan is er bij ons vrede van binnen, bij ons hart!

Het eerste lied op 15 september, dat is de eerste zondag van de vredesweek, zingen we als openingslied:
De wereld dat zijn wij.

*Kun jij ook zo verlangen naar een plekje voor jezelf,
waar men jou echt wil ontmoeten en de buitenkant niet telt?
Waar mensen sterk verschillen van elkaar, van jou, van mij,
maar er enkel naar verlangen samen en zichzelf te zijn.*

*Kun jij soms ook zo verlangen naar een wereld als een thuis,
als een herberg voor de mensen, heel ver weg of dicht bij huis?*

Voor de mensen van de wereld, mannen, vrouwen, wit of zwart.

*Voor de groten, voor de kleinen heel gewoon of heel apart.
Is er voor die nieuwe wereld al een plekje in mijn hart?*



Addy Groos

NIEUW: LIVE AUDIOCOLLAGE IN AVP

Op zondag 15 september 2024 verzorgt het jonge Arnhemse talent Lisa Otten een live audiocollage. Lisa bespeelt op feestjes met liefde de dansvloer, maar ze daagt haar publiek ook graag uit om met haar brede vinylcollectie een reis te maken door een spannend audiolandschap. Al draaiende onderzoekt zij en laat ze ook zichzelf verrassen door het luisterverhaal dat ze weeft. Een ritmische vertelling waarin humor en suspense niet ontbreken; van stemkunst tot vogelzang, van naai-instructies en spoken word tot geluidsexperiment. Oorstrelend.

Een enerverende reis die wordt versterkt door de prachtige akoestiek van de Antonius van Paduakerk. Wisselstroom presenteert:

DJ Dick Ryder. Live audiocollage

Zondag 15 september, 16-17u. Inloop vanaf 15.30.

Na 16u geen toegang. Van Harte Welkom in de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96

Entree: €5,00 (liefst cash) Na afloop kleine borrel

Brigitte Coopmans

VINCENT DE PAUL CENTER NEDERLAND CENTRUM VOOR SOCIALE SPIRITUALITEIT

Welkom bij de Dinsdagconferenties 2024 – serie 3

thema: de rol van kerken in soc. spiritualiteit

Di. 1 okt. – *waarom mensen (niet) naar de kerk gaan*,
Barrie Needham.

Di. 8 okt. – *sociale spiritualiteit in de kerkdienst*,
Rob van Woerkom e.a.

Di. 15 okt. – *sociale spiritualiteit in de kerkgemeenschap*,
Theo van Driel, Raad van Kerken Nijmegen.

Di. 22 okt. – *praktijken en wensen, eigen inbreng van de deelnemers.*



Voor wie:

voor ieder die gemotiveerd is zich te verdiepen in oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit

Plaats: serrezaal pastorie Antonius van Paduakerk
Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen

Tijd: 15.30 – 17.00 uur

Aanmelden: niet nodig, geen kosten

Meer informatie: Barrie Needham

needham@xs4all.nl www.vincentdepaulcenter.nl

MOTIVEREND HERSTEL...

Soms, op een onverwacht moment, gebeurt er iets dat je verbaast en waarvan je je afvraagt: is dit nu werkelijk zo of droom ik? Zo zat ik meer dan een maand geleden op een bankje op het St. Andrewsplein in Edinburgh na te genieten van de avondmaaltijd. Opeens kwam er tussen de spijlen van het hek rondom het plein een vos tevoorschijn. Wat ik alleen kende als een uiterst schuw dier dat ik nog nooit in de vrije natuur zag, stak hier vlak voor mijn voeten het plein over, waarschijnlijk uit op voedsel dat hem ongetwijfeld gegund werd door restaurantpersoneel. Een vos, zo maar midden in de stad



Een vergelijkbare ervaring had ik onlangs bij een weiland in Kranenburg, waar zeker meer dan twintig ooievaars tussen pas gemaaid gras naar voedsel scharrelden (bij het maaien omgekomen kleine dieren?). Ooievaars, die door onze menselijke activiteit bijna waren verdwenen en waarvan ik er tot voor nog niet zo heel lang, nog nooit één 'in het echt' gezien had.



Al eerder was me opgevallen hoeveel buizerds je tegenwoordig weer boven de weilanden ziet cirkelen en 'bidden' of op een paaltje zitten speuren naar buit: vooral muizen en kleine vogels. Kleine vogels die in mijn jeugd door het eten van door landbouwgif gedode insecten dodelijke prooi waren voor de roofvogels. Daarnaast zijn er kennelijk ook schuwe dieren die hun door de menselijke expansiedrift gekrompen jachtgebied durven verlaten en min of meer domesticeren, zoals de door mij gesignaleerde 'stadsvos'. Zeker, er zijn wereldwijd al vele diersoorten uitgestorven of worden

met uitsterven bedreigd door de ruimte die wij als mensen ons hebben toegeëigend in Gods schepping. Met genoemde voorbeelden wil ik alleen maar laten zien dat bewustwording en daaruit voortvloeiende maatregelen **kennelijk ook écht resultaat kunnen hebben.**

Waar wij bereid zijn 'in te binden', herstelt de natuur zich ook écht. Ik wil kortom heel bescheiden symptomen van succes signaleren. Ik geef het toe: detailsuccesjes, maar toch zichtbare ontwikkelingen die ons kunnen motiveren om de moed niet te verliezen en ook ingrijpendere maatregelen niet alleen te respecteren en accepteren, maar ook als veelbelovend te verwelkomen en er onze medewerking aan te verlenen.

In Gods naam, die ons immers al dit moois in beheer gaf.

Louis Sibbald

HET PADUASTADSVODESELBOS.

De meesten van ons zijn weer van vakantie teruggekeerd. Ik hoop dat iedereen kan terugzien op een fijne vakantie en energie heeft voor het voortgaande werk voor het Paduastadsvodeiselbos. Er zijn intussen wel wat werkzaamheden verricht:

Alle bomen die moesten wijken, zijn omgehaald en het groen is afgevoerd. De tegels en stenen die op de paden en her en der in de tuin lagen, zijn achter in de tuin verzameld om te worden afgevoerd. De verrotte steigerplanken en houten ladders zijn verzaagd en verzameld om te worden afgevoerd, evenals allerlei plastic afval en ingegraven tonnen. Een deel van de tuin is vrijgemaakt van het woekerende Hedera.

Wat moet er nog gebeuren?

De flagstones en tegels in het grasveld moeten nog verzameld worden en achter in de tuin opgeslagen voor mogelijk gebruik later. Er woekert nog de nodige Hedera dat met wortel moet worden uitgetrokken.

Als alles verzameld is, komen er containers om alles af te voeren. Door het uitgraven van tonnen zijn er hier en daar kuilen ontstaan die om enige opvulling vragen om veilig te kunnen lopen.

Ik ben zelf bezig geweest met het aanbrengen van sensorlichten en nu ook nog bezig met een aantal beveiligingen bij de ingang zoals poorten, sloten. Ik ben



vervolg op pagina 12

Ik ben er meestal op woensdag en zaterdag. Heel fijn als er meegeholpen wordt de tuin gereed te krijgen voor het inzaaien in het najaar. Bel me gerust om te weten op welke tijd ik er ben (0610048004).



Nieuwe trap van Pastoriegang naar Pastorietuin

Op **woensdag 2 oktober om 19.00 uur**, bent u van harte welkom in de pastorie (serrezaal) waarbij o.a. het **definitieve ontwerp van het Paduastadsvoedselbos** wordt besproken door Katinka Schlette van Vergroen. Graag tot dan.

Martien Peters

KOM ZINGEN EN ZIJN, TAIZÉVIERING PADUA

Vrijdag 23 okt. 2024 is er van 17.00 - 18.00 uur een Taizéviering. In de Antonius van Paduakerk, vooraan op het altaar zullen er Taizéliederen gezongen worden, afgewisseld met stiltes en teksten. De inloop is tussen 16.45 - 17.00 uur. Daar waar een bord met 'Silence' staat, is de deur open. Deelname is €5,00. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen.



Voor vragen, informatie of wil je op de mailinglist, neem contact op met kyra@energyandharmony.nl Kom en zing mee, ook als je alleen komt om te luisteren ben je van harte welkom.

Namens de Taizégroep Kyra Hoogzaad

ZINNEN DIE BEKLIJVEN 4



(Kees Waardenburg heeft het stokje overgenomen van Barrie Needham, Wie neemt het over van Kees ?)

“Meneer, mag het gordijn dicht, ik kan uw gezicht niet zien”.

Ongeveer 60 jaar geleden, in een kaal en kil lokaal van het Marnix Gymnasium in Rotterdam. Door vieze ramen valt fel zonlicht naar binnen. Op een verhoging zit de rector, docent klassieke talen. Hij berijdt een van zijn stokpaardjes: filosofische achtergronden van teksten die we lezen. Dat hoeft voor mij niet. Met horten en stoten en zelfs na een noodzakelijke schoolwisseling zit ik nu in deze zesde klas met maar één doel: moeizame middelbare schooljaren afsluiten en mijn examen halen. Terwijl dat zonlicht mij verblindt word ik getroffen door zijn stem. Hij zegt iets wat ik wil horen. Het is belangrijk. Dat is het moment waarop ik mijn vinger opsteek: “Meneer, mag het gordijn dicht, ik kan uw gezicht niet zien”.

Ik heb geen herinnering aan wat hij zei. Ik kan het nu, na 60 jaar alleen reconstrueren met de ingrediënten van dat moment: het felle zonlicht, zijn gezicht niet kunnen zien, en de stem van een man die iets te zeggen heeft. Het moet de mythe zijn die Plato vertelt over de Grot. Kort samengevat: wat wij zien is niet de werkelijkheid, maar een afschaduwing van die werkelijkheid. We zitten als het ware gekluisterd in die Grot en houden wat wij zien voor werkelijkheid. Filosofen hebben we nodig om die verblinding van ons op te heffen en zicht te krijgen op de echte werkelijkheid: de wereld van de ideeën. Het ware, het goede, het schone. Op dat moment steek ik mijn vinger op.

De rector staat op van zijn stoel, doet het gordijn dicht, gaat weer zitten en kijkt mij aan en zegt: “jij wil mijn gezicht zien”. In mijn herinnering lag alle nadruk op het woordje “wil”. Er gebeurde iets, dat ik nu terugkijkend schoorvoetend reconstrueer. Het was alsof het “ware, goede, schone”, in ieder geval de sfeer van die verre woorden, op dat moment heel nabij kwam, in dat kille klaslokaal, tussen hem en mij.

Ik wilde zijn gezicht zien, maar voelde mijzelf gezien.



Op internet ben ik op zoek gegaan naar deze man van wie ik maar een paar maanden les heb gehad. Ik vond het volgende: Dr. J. Wytzes, rector van het Marnix Gymnasium in Rotterdam, is in 1965 benoemd tot hoogleraar klassieke talen aan de theologische Hogeschool in Kampen. Leeropdracht: aankomende predikanten ondersteunen in hun Grieks en Latijn.

Van één ding ben ik volstrekt zeker: aan deze man hadden die aankomende predikanten een goeie.

Kees Waardenburg

BERICHT VAN DE BUREN

UITNODIGING: 'Geloof in gesprek'



Dominicaanse ontmoeting over paus Franciscus en zijn synodale kerk.

Paus Franciscus (87) maakt er geen geheim van. Hij wil een kerk waar plaats is voor allen, een kerk die is als een 'veldhospitaal' voor gewonde en gekwetste mensen. Daarom riep hij in 2021 een 'synodaal proces' uit. Sindsdien zijn katholieken wereldwijd met elkaar in gesprek over de toekomst van kerk en geloof, over hun opdracht in de samenleving, over oecumene en de rol van leken en vrouwen in de kerk.

In Nederland verzamelde het Netwerk Katholieke Vrouwen in het kader van het synodale proces de ervaringen en verlangens van meer dan tweeduizend vrouwen. Vorig jaar mondden al die lokale gesprekken uit in een eerste internationale synodezitting in Rome. Bisschoppen, priesters, religieuzen en leken vergaderden daar met elkaar op voet van gelijkheid.

In oktober 2024 is er een tweede en voorlopig laatste internationale synodezitting, om samen conclusies te trekken. Aan de vooravond van deze zitting organiseert Dominicanen024 een ontmoeting over paus Franciscus en zijn synodale kerk: wat mogen we verwachten van de synode in Rome?

Voor welke uitdaging stelt het synodale proces ons als gelovigen – katholiek of niet?

De bijeenkomst vindt plaats op **dinsdag 24 sept. 2024 van 15.30-18.30 uur** in de dagkapel van de Dominicuskerk in Nijmegen. (ingang Groenewoudseweg).

Sprekers zijn Karin Bornhijm en Anton de Wit.

Lekendominicaan Karin Bornhijm is projectcoördinator van *Luisterend opweg.nl*, dé Nederlandse website over het synodale proces.



Als hoofdredacteur van het *Katholiek Nieuwsblad* volgt journalist



Anton de Wit het synodale proces op de voet. Na hun inleiding en het gesprek erover bidden we samen de vespers. We sluiten de bijeen-

komst af met een gezamenlijke maaltijd.

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van 'Dominicanen024', een samenwerkingsverband van Nijmeegse dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen. Iedereen is van harte welkom!

U kunt zich tot 16 september aanmelden door een e-mail te sturen naar dominicanen024@gmail.com. De entree bedraagt € 15,-, maar dit bedrag mag voor niemand een belemmering zijn om deel te nemen. Studenten betalen € 7,50.

Jan van Hooydonk

WERELDWINKEL



In het weekend van 14/15 september is onze kerk ook geopend op zaterdag in verband met het Open Monumenten weekend.

Zoals ieder jaar is er dan een tafel met artikelen van de wereldwinkel in de kerk. Op zaterdag kunnen bezoekers van onze kerk daar iets kopen. Op zondag verkopen we graag aan de kerkgangers.

Je kunt dan artikelen kopen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd en waar de teler of degene die het gemaakt heeft een eerlijk salaris voor heeft gekregen. Een goed moment om je koffie aan te vullen of lekkere chocolade te kopen!

Werkgroep diaconie

MOOI NIEUWS

Onderstaand stukje is geschreven in overleg met Justice.

Justice - Gerechtigheid

Justice, een jongeman van 23 uit Nigeria. Hij komt bij ons in de kerk. In 2019 ontmoette ik hem op het spreekuur bij VluchtelingenWerk. Hij vraagt hier asiel aan, maar zijn vluchtverhaal is complex en het gaat lang duren. Een deel van die tijd verblijft hij "illegaal" in Nederland. Maar, zoals het motto van Stichting Gast luidt: "Geen mens is illegaal", dus zij zorgen voor een kamer, leefgeld en juridische ondersteuning.

Met enige regelmaat spreken we met elkaar af. Hij komt ook graag mee naar de kerk, maar soms is het pittig voor hem. Hij mist zijn familie en vooral zijn moeder. Gelukkig heeft hij goede mensen en organisaties om zich heen. "People here are so friendly and helpfull" zegt hij soms. En zo is iedereen een beetje familie.

Na anderhalf jaar helpt Gast hem met een nieuwe asielaanvraag. Hij krijgt een goede en betrokken advocaat toegewezen. Helaas wordt zijn aanvraag afgewezen, maar hij gaat in beroep. Een expert uit het netwerk van stichting Gast kan een essentiële bijdrage leveren aan de zaak. Dankzij haar input en een goede, kritische rechter wint hij het beroep.



Afgelopen week kwam de definitieve beslissing: een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd! Hij heeft na 10 jaar eindelijk grond onder zijn voeten en kan gaan bouwen aan zijn leven. Mooi om te zien hoe iedereen op zijn pad heeft gedaan wat hij/zij kon in de strijd voor zorgzaamheid, waarheid en recht. Hoe ieder heeft mee gebouwd aan een stukje Koninkrijk hier op aarde.

"... Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." Matteus 6:33

Louise Fontein

SACRISTIE

Twee dagen en vijf vrijwilligers!

Het was werkelijk heel lang geleden dat de sacristie eens een grondige beurt kreeg. Vijf vrijwilligers hebben hun schouders daar onder gezet en alle kasten open gemaakt en leeggehaald.

Eerst de grote kast in de bij-sacristie. Daar hingen de kazuifels van vroeger voor de rouwdiensten. Zwart, maar prachtig voorzien van stemmig borduurwerk. Onder en achter de kazuifels, de kast is 1 meter breed en 1 meter diep, kwamen allemaal dozen te voorschijn. Daarin werden bewaard: kleine alba voor de misdienaren van ooit. Rode alba voor jongens, flink mishandeld door de motten. Grote doos met alba, met en zonder kant, voor de priester die hij ooit onder zijn kazuifel droeg tijdens het opdragen van de H. Mis.

Enfin, kazuifels eruit, schappen erin en een prachtige plek gemaakt voor het veilig opbergen van de kerstbeelden. Die kerstbeelden lagen op het schap boven de andere kazuifels in de kazuifelkast in de grote sacristie. Lastig om eraf te halen en nog lastiger om ze terug te leggen. De beelden hebben dus een betere plek gekregen en de zwarte kazuifels zijn in de kazuifelkast gekomen, waar nu een schat aan heel mooi geborduurde

kazuifels hangt, nadat de kast was schoongemaakt. Om de motten nu echt buiten de deur te houden zijn de kasten met stoffen kleding en andere stoffen spullen voorzien van mottenballen.

Alle laden met allerlei attributen zoals kelkdoekjes, manipels, stola's zijn weer schoon en alles ligt er weer prachtig in.



Tot slot kwamen we tot de conclusie dat we dit alles aan een groter publiek moeten laten zien.

En... verheug u er zich maar vast op: volgend jaar ongeveer in april of mei komt er een expositie waar u met eigen ogen al het moois uit onze kasten kunt zien.

Addy Groos

FEESTELIJK BUURT AAN TAFEL – 10E SEIZOEN! Liefde kan niet anders dan gedeeld worden!

Buurt aan Tafel zet al bijna 10 jaar haar deuren wijd open! Warmte, gezelligheid, verbinding, inspiratie en heerlijk eten. Dat is wat we graag delen bij Buurt aan Tafel. Het is altijd weer een feestje. Heerlijk eten en mooie mensen en regelmatig een leuke of inspirerende amuse.

In 2015 kwam van alles bij elkaar. Ik ontmoette Corné van Iersel bij de AvP en we deelden allebei het verlangen om verbinding te maken met mensen buiten onze kerk. Om de deuren letterlijk en figuurlijk open te zetten.

Hoe mooi om dat te doen met een maaltijd waar iedereen welkom is. Tegelijkertijd verbleven er toen 3000 ont Heimde medemensen in Heumensoord. Op de vlucht. Op zoek naar veiligheid, warmte, medemenselijkheid. Een plek om te leven. En we ontmoetten Marjolein Baltussen van Zij aan Zij. Zij zette zich in voor vrouwen zonder verblijfsvergunning, zonder documenten. “Zonder rechten”. Zo ontstond Buurt aan Tafel. Nijmegenaren haalden vluchtelingen op in Heumensoord en samen schoven we aan lange tafels met een heerlijke maaltijd, gekookt door de vrouwen van Zij aan Zij.



Al negen jaar is iedereen meer dan welkom en ontvangen we mensen uit de buurt, stad, ouderen, alleenstaanden, studenten, gezinnen met kinderen, vluchtelingen van AZC. Ieder draagt bij wat hij kan.



We vragen een redelijke prijs want we willen recht doen aan de kooksters door hen eerlijk te betalen. Wie een “kleine beurs” heeft kan ook mee eten voor een kleine prijs.

De vrouwen koken graag voor Buurt aan Tafel. Met het DeelDiner betalen gasten met liefde een extra maaltijd zodat vluchtelingen kunnen meeeten.

Dankzij de trouwe groep vrijwilligers en de ondersteuning van cliënten van Stichting GAST ziet de zaal van het parochiehuis er elke maaltijd uit als een gezellig restaurant met mooi gedekte tafels en loopt de logistiek op rolletjes.

Hieronder een interview van Angela Coulet (vrijwilliger bij BaT) met één van onze kooksters.

Buurt aan Tafel verrijkt levens

Vandaag sprak ik met één van onze Turkse kooksters. Zij, haar man en dochter wonen op het AZC in Nijmegen. Zij wonen daar nu bijna een jaar. Met zijn drieën delen ze een kleine kamer en gebruiken ze de gedeelde keuken en badkamer. Al meer dan een jaar is het niet mogelijk om te werken. Studeren mag wel. Ze is advocate en haar man is journalist. Door de complimenten op het Turkse diner en het overkomen van de uitdagingen die het koken voor grote groepen met zich meebrengt, ervaart zij weer dat ze waardevol is. Uitdagingen zoals het hanteren van het budget en het berekenen van de hoeveel kilo's aubergines die er nodig zijn. Er zijn een hoop nieuwe dingen te leren in de keuken. Maar er is ook de verrijking van het contact met anderen, eens een geschenk ontvangen voor hun inzet en de kennismaking met andere wereldkeukens.



Om dit mogelijk te maken, hebben wij natuurlijk gasten nodig die graag willen kennismaken met deze heerlijke gerechten en het ook leuk vinden om een praatje te maken met hun buurtgenoten. Al trek en zin gekregen? Meld je aan op www.wij-dewereld.nl of op de lijst in de kerk. Je bent van harte welkom! We hopen je binnenkort (eerstvolgende is di 17 september) te ontmoeten bij Buurt aan Tafel.

Louise Fontein, vrijwilligers en kooksters

WELKOM BIJ DE POTLUCK LUNCH



Elke eerste zondag van de maand kunt u na de viering aanschuiven bij de Potluck-lunch in de pastorie. Gezellig napraten over onze ervaringen met de voorafgaande dienst en wat zich verder aandient. Info en opgeven mailadres bij jan.gerritzen@concepts.nl



Antonius op vakantie



Vlak over de grens ligt het bijzondere plaatsje Kranenburg. Kranenburg huisvest de schitterende Petrus en Pauluskerk, waarvan de eerste fundamenten uit de 14^e eeuw stammen. De kerk die eind 19^e eeuw grondig gerenoveerd was, werd 50 jaar later in de oorlogswinter van '44-'45 al weer verwoest. Maar nu ziet ze er, zowel van buiten als met name van binnen, weer schitterend uit. De belangrijkste schat die de kerk bewaart is het Wonderbaarlijke Kruis, meer dan 700 jaar oud. Het verhaal daarover gaat als volgt: *In 1280 ontving een herdersjongen bij de communie een hostie. Hij vond het stukje brood echter onverteerbaar en kreeg het niet doorgeslikt. Aan de rand van het Reichswald spuugde hij de hostie uit in een holle boom. Hij biechtte zijn zonde op en 28 jaar later werd er in die boom een houten kruisfiguur gevonden. Sindsdien staat dat kruis rechts, vooraan in de kerk. Er is in de kerk nog veel meer moois te zien o.a. vensterramen, beelden, en drie altaren. Een plek om bij jezelf te komen. Natuurlijk vond ik er ook een Antonius met kindje Jezus. Eerlijk gezegd, niet zo heel bijzonder, en nogal 'gewoon' afgebeeld.. Maar u begrijpt deze kerk, *ist eine Reise wert.**

Rob van Woerkom

Openstelling kerk:

Elke woensdagmiddag 14-16u.

Openstelling dagkapel:

Elke dag 9-17u.

Welkom bij Antonius van Padua

Antonius van Padua in beeld

Agenda, activiteiten

- zat 14 sept. 12.00-17.00u.** AvPkerk
Open Monumentendag
zo 15 sept. 11.00 - 12.00u. AvPkerk
Inzameling Oekraïne-aktie
zo 15 sept. 16.00 - 17.00u. AvPkerk
Live Audiocollage DJ Dick Ryder



- di 17 sept. 18-19.30u.** Parochiehuis
Buurt aan Tafel www.wij-dewereld.nl
woe 18 sept. 14-16u. AvPkerk
Openstelling en inzameling Oekraïne
vrij 20 sept. 10-12u. Parochiehuis
Sacred Dance I
za 21 sept. 8.30-9u. Pelgrimskapel
Vertrekceremonie Wegen met Zegen
www.wegenmetzegen.nl
zo 22 sept. 11.00-12.00u. AvPkerk
Inzameling Oekraïne
woe 25 sept. 14-16u. AvPkerk
Openstelling en inzameling Oekraïne
zo 29 sept. 11.00 - 12.00u. AvPkerk
Inzameling Oekraïne
di 1 okt. 15.30-17.00u. Pastorie
Dinsdagconferentie Serie 3-1
www.vincentdepaulcenter.nl
di 1 okt. 18-19.30u. Parochiehuis
Buurt aan Tafel www.wij-dewereld.nl
woe 2 okt. 14-16u. AvPkerk
Openstelling en inzameling Oekraïne
woe 2 okt. 19.00u. Pastorie
Bijeenkomst Paduastadsvoedselbos
do 3 okt en vrij 4 okt. 2 daagse
Mini Pelgrimage, start Pelgrimskapel
www.wegenmetzegen.nl
di 4 okt. 10.00-12.00u. Parochiehuis
Sacred Dance 2
zo 6 okt. 11.00-12.00u. AvPkerk
Inzameling Oekraïne
zo 6 okt. 12.00-13.00u. Pastorie
Potluck lunch
di 8 okt. 15.30-17.00u. Pastorie
Dinsdagconferentie Serie 3-2
www.vincentdepaulcenter.nl
woe 9 okt. 14-16u. AvPkerk
Openstelling, inzameling Oekraïne
zo 13 okt. 11.00-12.00u. AvPkerk
Inzameling Oekraïne
zo 13 okt. 11.20-15.30u. Jacobskapel
Stiltewandeling www.wegenmetzegen.nl
di 15 okt. 18-19.30u. Parochiehuis
Buurt aan Tafel www.wij-dewereld.nl

Agenda, activiteiten, vervolg

- di 15 okt. 15.30-17.00u.** Pastorie
Dinsdagconferentie Serie 3-3
www.vincentdepaulcenter.nl
Woe 16 okt. 14-16u AvPkerk
Openstelling, inzameling Oekraïne
vrij 18 okt. 10-12u. Parochiehuis
Sacred Dance 3
za 19 okt. 8.30-9u Pelgrimskapel
Vertrekceremonie WMZ
www.wegenmetzegen.nl
zo 20 okt. 11-12u. AvPkerk
Inzameling Oekraïne-aktie
di 22 okt. 15.30-17.00u. Pastorie
Dinsdagconferentie Serie 3-4
www.vincentdepaulcenter.nl
vrij 25 okt. 17-18u. AvPkerk

Agenda, vieringen

- zo 15 sept. 10.00u**
24e zondag door het jaar,
Vredesweek
voorganger: Louis Sibbald
mmv Paduakoor
zo 22 sept. 10.00u
25e zondag door het jaar
Vredesweek
voorganger: Eduard Kimman
mmv Larissakoor
zo 29 sept. 10.00u
26e zondag door het jaar
voorganger: Liesbeth Jansen
mmv Gregoriaans koor
zo 6 okt. 10.00u
27e zondag door het jaar
voorganger: Dick Akerboom
mmv cantor
zo 13 okt. 10.00u
28e zondag door het jaar
voorganger: Tjeu van Knippenberg
Marieke v/d/Ven mmv Paduakoor
zo 20 okt. 10.00u
29e zondag door het jaar
voorganger: Cecile Kuijpers
mmv Gregoriaans koor
zo 27 okt. 10.00u Allerzielen
voorganger: Theo Brock
mmv Larissakoor

RECTIFICATIE DROMENGROEP

Eenmalig of regelmatig
Inhoud: het dieper ingaan op eigen dromen adhv technieken en gesprek.

Locatie: Groesbeekseweg 17F,

Begeleiding: Evelien van Aller,

Kosten: gratis, Data worden vastgesteld in onderling overleg.