

Ga met God en Hij zal met jou zijn...

Een korte meditatie op weg naar Pasen als troost in barre tijden

In het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk staat een vertaling van de hand van Gert Landman van een Engels kerklied.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

In deze moeilijke tijd, waarin we als gemeenschap niet bij elkaar kunnen komen, geeft dit lied mij troost. God is ons nabij waar we ook gaan, Hij spreidt zijn vleugels over ons uit in deze bange tijden. Hij zal in zijn liefde ons bewaren en in de dood ons leven sparen.

Wat is dat? In de dood ons leven sparen. Is dat geen tegenstrijdigheid? Dat lijkt er wel op, maar wij mogen geloven dat wij, ook al moeten wij allen sterven, toch zullen leven, zoals Christus door de dood heen leeft. Hoe dat leven over de dood heen eruit ziet, weet niemand. De dichter verwijst in de derde strofe naar het evangelie volgens Lucas. die staat in het geloof van Israël. Hij schrijft: dat de doden opstaan en leven heeft ook Mozes aangeduid wanneer hij de aanwezigheid van God ervaart in het brandende braambos. Mozes noemt God daar: "de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob" Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen levend. Dat is ons toekomstperspectief.

Voor vandaag is de vierde strofe misschien de meest hoopvolle en veelbelovende:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.