

Genade

Niet alleen de werking van de Geest maar ook het ontvangen van genade is een belangrijke drijfveer in ons bestaan. Op een dag werd ik uitgenodigd om met een groep ons te bezinnen rondom het thema: "Wat betekent geloven voor mij?" Een niet zo origineel, maar wel blijvend uitdagend thema.

Een van mijn leermeesters was een oude benedictijner monnik. Hij leidde mij op mijn spirituele weg. Want dat beeld gebruikte hij: je kunt geloven zien als een weg die je gaat en op die weg zijn er een aantal richtingwijzers. De ene richtingwijzer zul je eenvoudig herkennen, bij de andere moet je stilstaan en overdenken wat de diepere betekenis ervan is.

Een van de eerste wijzers is wel dat geloven een gave is, je krijgt het, je mag het ontvangen, je hoeft er niets voor te doen. Het is een geschenk. Je ouders zijn meestal de doorgevers van het geloof.

Naast de gave is er ook de overgave: je moet niet statisch, passief blijven tegenover het geloof, maar je eraan overgeven. Die overgave verlangt een toewijding van jou naar dit kostbare geschenk toe. Door de overgave te voeden krijgt het wasdom om het ook aan anderen door te geven.

In de ontvangst van dit geschenk ligt eveneens een opdracht verscholen, een opgave. Je moet er wat mee doen, het moet niet binnenskamers blijven, het heeft een uitdaging voor jou in zich naar de wereld om je heen. De opgave ligt hierin dat je het niet weg moet stoppen maar dat je ermee moet werken zodanig, dat het vruchten draagt.

De leerlingen van Jezus werden vervuld van de Heilige Geest en spraken van hun geloof in Gods grote daden. Misschien is een van die grote daden wel de genade die je in dat geloof mag ontvangen. Genade overstijgt de gave, de overgave, de opgave van het geloof. Het is het ultieme aanbod van God om ons nabij te zijn, om aanwezig te zijn in ons leven van alledag. Niet alleen op de topmomenten, maar in alle dagen die ons worden gegeven. Door Zijn genade sluiten wij in dankbaarheid iedere ontvangen dag af in het vertrouwen dat Hij ons een nieuwe morgen zal geven. Een nieuwe dag met nieuwe kansen, met nieuwe mogelijkheden vergezeld van Zijn genade.

Louis Sibbald