

“De schepping ontleent zijn schoonheid aan de goedheid van de mens” Levinas (filosoof)

Dat klinkt bijna romantisch, goede mensen en schoonheid. Zo eenvoudig kan het niet zijn.

Toch hebben we, goed of kwaad zijnde, de prachtige meimaand zomaar cadeau gekregen.

Alles ging weer groeien en bloeien, de zon scheen en de lucht was blauw en schoon.

Dat hadden we kennelijk verdiend.

Wat nu?

Wachten we af wat ons nog meer geschonken wordt?

Is er een wisselwerking?

Of zijn we, zoals de dienaar uit het Bijbelverhaal die 1000 goudstukken van zijn heer in bewaring kreeg, om er op te passen tijdens zijn afwezigheid? Echter, toen de heer terugkwam en vroeg waar de goudstukken waren, kreeg de dienaar er flink van langs. Hij had de schat diep begraven en er niets mee gedaan. Jij lulak zei de heer, ga weg, jou kan ik hier niet gebruiken.

Ook wij moeten flink aan de slag om met elkaar de schoonheid van onze planeet in stand te houden.

Ook wij worden hierop afgerekend.

Alvast veel inspiratie naar het mooie Pinksterweekend.

Agatha den Hartog