

## **Wat is een kerk?**

“Ontdoe je van alles wat niet goed is, roddel, trots, leugenachtigheid, jaloezie, naar binnen gerichtheid. Richt je op wat goed en opbouwend is en verlang als jonge kinderen naar de zuiverheid van Gods woorden. Drink het in zodat je daardoor blijft groeien in persoon en karakter. Je hebt toch ondervonden hoe goed Jezus Christus is? Voeg je bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid en laat ook uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” (vrij vertaald naar 1 Petrus 2:1-5a)

Aan de ene kant mis ik de diensten enorm. Tegelijkertijd besef ik dat we in de relatie met elkaar een kerk zijn. Daarmee wordt des te meer helder dat Jezus Christus ons hoofd is. Degene waar we ons op richten. Die ons in relatie met God brengt en in beweging zet. Hoe mooi en fijn ook, het is niet het gebouw dat ons kerk maakt. Jij, u bent het die Gods kerk maakt. En al die anderen in onze mooie gemeenschap. Niet perfect, allemaal verschillend, maar groeiend mogen we steeds meer gaan lijken op Jezus en daarmee liefdevol dienend zijn naar de mensen om ons heen. Omdat we niet anders kunnen. Hopelijk zullen we zo een groot huis, of tent zijn. Groter dan het gebouw. Laat Jezus Christus in deze tijd en altijd onze verbondenheid zijn.

Door Louise Fontein