

Werkelijk waar?

is het werkelijke werkelijk
waar? het ware werkelijk?
terwijl ik toch de zeeën
heb gezien zonder dragende
golven, de levens van vluchtelingen
- wie niet vroeger of later?-
gekapseid en in slow motion
gewiegd en gewogen onterecht
te licht bevonden, in het dodelijk
water te rusten gelegd op de bodem
van het bestaan

en ik zie toch

luchten zonder adem voor
de kinderen die hun dode moeder
de kijkende camera binnen-
dragen om te worden ingelijst
als worldpressfoto ontroering
teweeg brengend bij de schouwers
die tot overlijdens toe gewekt
hun liedboek openslaan en
voortijdig bleek en benig
zingen van zoete dood
en bittere duisternis

hoe de zilte

tonen van hoog en laag
de ruimte vullen als vullen
zij de schotel met bittere
kruiden van compassie

in het grote voorbijgaan
dat de ogen doet opengaan
het hart weer doet slaan
het kan niet langer
waar zijn, werkelijk
het moet wel: opstaan worden

Albert Meijer