

Zorgen

In de afgelopen weken heb ik zoveel gelezen, gehoord, gezien, een onophoudelijke stroom van berichten kwam er op ons af: feiten, cijfers, prognoses, maatregelen, meningen, en nog meer meningen buitelden over elkaar heen. Waar zou het met de wereld naartoe gaan? Zou het nu allemaal nog veel slechter worden, of juist (eindelijk) beter? Ergens in die continue stroom van berichten hoorde ik ineens ook iemand opmerken: "Jezus zei tegen zijn leerlingen Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag langer leven?"

Die zin leek alles even stil te zetten. Hè, wat? Heeft Jezus dat gezegd? Wat mooi. En hoe waar.

Ik zocht het op in de Bijbel. De uitspraak staat in Matteüs 6, tussen twee verzen die voor mij bekender zijn: 'Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet ... ' En: 'Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.'

Ik probeer me er de laatste weken een beetje in te oefenen, tijdens wandelingen op het Kops Plateau, op de Elyzeese Velden, of gewoon op de Groesbeekseweg: kijken naar de vogels in de lucht en de bloemen langs de weg

Henrike van Riel