



Iedere knop is een belofte

We staan aan het begin van het zomerseizoen, de periode waarin veel werkzaamheden en activiteiten worden afgerond. Een tijd waarin we ook terugkijken. Terugkijken op het jaar zoals zich dat bij ons ontrold heeft, maar ook op dat van anderen. Voor mij zijn dat o.a. de jonge mensen die ik begeleid in hun laatste grote stage. De periode waarin ze zich ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomstige rol in de samenleving.

Die periode is voor een ieder verschillend. Maar kent altijd perioden van vragen stellen en antwoorden vinden, van opgeven en van doorzetten, van struikelblokken tegenkomen en deze overwinnen, van twijfelend meewerken en er echt staan. Het hoort er allemaal bij en het maakt dat je de toekomst met vertrouwen tegemoet gaat.

Maar bij sommigen verloopt die periode moeizaam. Ervaringen leiden tot spanning, teleurstelling en verdriet. Ook dan moet je weer vooruit durven kijken, het volgend jaar weer opnieuw durven beginnen. Moed houden. Geloven, niet uit angst, maar uit hernieuwd vertrouwen. Weten dat er een andere plaats zal zijn om tot ontwikkeling te komen.

Want om tot wasdom te komen zijn omstandigheden nodig, die bij jou passen. Om tot wasdom te komen heb je mensen nodig, die jou de juiste voeding kunnen geven. Om tot wasdom te komen heb je woorden nodig, waardoor jij je gewaardeerd weet.

Dat was ook de kern van de zondaglezing van gisteren: "Wees niet bang. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden" (Mattheus 10: 26). Iedere knop, ieder mens is een belofte, die op unieke wijze kan bloeien.

Cecile Kuijpers

