



Levensboom

In de Paaswake viering werd de nieuwe Paaskaars ontstoken. Het licht werd doorgegeven, ook aan u, hoewel dat op afstand was.

Misschien was het tijdens de online viering te zien: er staat een prachtige afbeelding op de kaars, aansprekend, in mooie kleuren. Het rode kruis met de vijf nagelen, omgeven door de groene boom en het blauwe water. Het kruis, dat verankerd is aan de levensboom en aan het water. Het zijn de symbolen van 'bron van leven'. Dat wordt ons telkens weer meegedeeld: leven vanuit het goede, geeft leven.

Het doet me denken aan de appelboom in de voortuin. Hij is geworteld, groeit door alle seizoenen heen, en laat sinds Pasen een prachtige witte bloesem zien. Elke dag uitbundiger. En toch is het alsof ik elk jaar de bloesem van het jaar daarvoor weer vergeten ben. Deze vergeetachtigheid, deze vluchtigheid lijkt bijna een zegen te zijn. Een redding. Want telkens word ik weer overvallen door die verwondering, alsof ik de schoonheid voor het eerst zie.

Misschien moet er vluchtigheid zijn in het leven, zodat we het goede en het schone, in en rondom ons, blijven zien en horen. Als een vernieuwende herhaling.

Cecile Kuijpers