

## **NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN**

Hoe is het met ieder van u / jullie ? Houdt het corona nieuws jouw leven ook erg in de greep en wordt u het wachten zo langzamerhand niet wat zat?

Ja, aan het begin van de 40 dagentijd hadden we allemaal nog geen enkel vermoeden wat ons te wachten stond. Nu is ons dagelijks leven, onze wereld in eens zo anders. Hoe nu verder, welke eerste stappen? Het is nog afwachten. We weten nog veel niet en we zullen met veel onzekerheden in volhardend vertrouwen geduldig moeten leren omgaan. Maar dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk om vol te houden.

Ik zit hier – gelukkig samen met Netty- zoals u, ook achter de gesloten deur van mijn huis en ik denk, hoe lang kan het nog gaan duren voor we onze kinderen en kleinkinderen weer in de armen mogen sluiten en we elkaar in onze kerk weer kunnen ontmoeten?

Dit alles doet me vandaag met beloken Pasen, terugdenken aan de leerlingen, die in de zaal achter hun gesloten vensters bijeen waren na de dood van Jezus. Hun leven was ook op slag anders geworden, hoe het nu allemaal verder moest was voor hun ook een angstige vraag. Jezus kwam in een verschijning plotseling binnen en zei hen ter bemoediging : “Vrede zij U”.

Dat zegt Hij vandaag – zo stel ik me voor- ook tegen mij en u ; “Vrede zij jullie”. Durven we ons aan de draagkracht van dat Gods geheim “Wees niet bang, want ik ben bij je “toe te vertrouwen? Niet te zien, en ons in vertrouwen vast te houden, dat Hij ons zal helpen. Dat we niet alleen gelaten worden.

Of vinden we dat toch, een stap te ver - houden we ons liever vast aan onze eigen zekerheden, zoals Thomas die zegt : eerst zien en dan pas geloven. Hoe actueel ? Niet zien en toch geloven. Dat moest Thomas leren en wij misschien met hem.

Niet zien en toch geloven. Die woorden doen me vandaag onwillekeurig denken aan die vloedgolf van saamhorigheid en hulpverlening die over ons land gaat, van mensen die iedere dag weer opnieuw creatief aan de slag gaan om te zorgen voor anderen. Dan denk ik : Ja ,Hij verschijnt nog steeds in die moedige en goede mensen, waarin hij ons zegt : Vrede zij U, ik ben bij jullie, Ik zal je sterken , ik zal je helpen. Vrede en goede moed.

Kees Megens