

OP ZOEK NAAR NIEUW PERSECTIEF

Hopelijk maakt U het allemaal goed, bent U niet ziek geworden en al meer gewend geraakt aan het nieuwe levensritme. We zijn gelukkig in een andere fase aangekomen, voorzichtig weer meer naar buiten. Uit alles blijkt dat die route terug nog met veel onzekerheden en nieuwe vragen gepaard gaat. Wat is waar en wijs om te doen en wat kunnen we beter voorlopig nalaten. De evangelist Johannes vertelt ons in zijn evangelie op deze 6 de zondag na Pasen, dat de leerlingen van Jezus met dezelfde vragen worstelden. Hoe durven we weer zonder gevaar naar buiten te treden onder de mensen, na alles wat er met Jezus is gebeurd? Wat is waar en wijs om te doen en wat niet. Dat vinden ging ook niet zomaar van de ene op de andere dag. Pinksteren moest nog komen. Johannes vertelt, Jezus komt weer bij hen binnen en belooft hen zijn Vader te vragen of hij hen een andere helper zal geven, de geest van waarheid die voor altijd ben hen zal blijven.

De geest van waarheid, die hen toen, en ons ook nu beloofd wordt : hoe moet ik dat verstaan? Ik denk dat de geest van waarheid, niets te maken heeft met het begrip waarheid zoals wij dat vaak hanteren b.v. waarheid, in de zin van conservatief of meer progressief zijn in geloofsopvattingen. Geloven is geen set van meningen, nee, de waarheid van ons geloof raakt een andere laag in ons bestaan. Het gaat eerder over waarachtig leven: hoe we onder de gegeven omstandigheden van ons leven telkens weer de moed vinden om met lief en leed, met verdriet en tegenslag goed om te gaan, steeds op zoek naar nieuw perspectief. Dat te doen vanuit een gelovige overtuiging dat God de Vader ons daartoe de kracht van zijn Waarheid zendt om te leven vanuit zijn bedoeling onderweg naar onze bestemming.

De gevoeligheid voor de werking van Gods Geest -waarover Johannes spreekt-, is in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. Maar misschien juist nu in deze crisistijd kunnen de vragen van het leven opnieuw gesteld worden. Vragen als: wat houdt ons echt gaande, en wat doet er eigenlijk niet zo toe, en wat hebben wij als christenen te bieden aan de wereld van vandaag. Moge de Geest van Waarheid, die ons beloofd wordt, aan het licht komen in de manier waarop we omgaan met God, de ander en de zorg voor de schepping. Bidden we om die Geest.

Kees Megens