

Herinner je je toekomst

Een op het eerste gezicht wat vreemde formulering. Gebeurtenissen uit het verleden, ja die kan ik mij herinneren. Ofschoon? Vaak toch vervormd, letterlijk ver-beeld. Maar een toekomst, die nog niet eens begonnen is, hoe die te herinneren? Toch is dat de vertaling en uitleg van Ouaknin van het vierde gebod dat wij kennen als: "Gedenk of heilig de sjabbat (zevende dag)."

"Herinner je je toekomst", zo'n zin moet je hardop uitspreken, door je hoofd laten gaan, proeven, weer uitspreken, in jezelf laten rusten, de volgende dag weer oppakken. Bij Ouaknin vormt de sjabbat de tijd waarop wij zin en richting van ons bestaan terug kunnen vinden. Ten grondslag daaraan ligt een ethiek die voor alles reikt naar de toekomst, een ethiek die weigert dat de wereld een zinloze wereld is. Een aansporing om messiaans te leven, om op de toekomst gericht te zijn.

Gaat het dan alleen om toekomst? Niet om het leven wat zich, hier en nu, onder onze ogen, afspeelt? Vraagt dát niet alle aandacht en zorgzaamheid? Toch hoeft dat niet tegenstijdig met elkaar te zijn. Ik citeer drie regels uit een bijzonder gedicht: ... "Nu de was doen/ opdat het kind zich morgen/ prettig voelt vol vertrouwen/..." (Vul zelf de lijst met voorbeelden aan).

Soms bekruipt mij sombere gevoelens. Ik zal daarin niet de enige zijn. Redden wij het wel op den duur als mensheid? Zijn wij in staat de rooibouw op onze planeet op tijd te stoppen? Slagen wij er in op tijd klimaatdoeleinden te halen? Blijft geld of macht onze belangrijkste drijfveer? Wat voor een bizarre wereld zullen onze kleinkinderen aan gaan treffen?

Het is goed je te realiseren dat het zichtbare niet alomvattend is. Het hoopvolle onttrekt zich soms aan onze blik; misschien omdat wij zo met onszelf bezig waren. 'In zoveel woestenij gevangen/begraven wij ons diepst verlangen/, dat ooit een land van licht zal zijn', zingen we in de kerk.

"Herinner je je toekomst", je mag het keer op keer uitspreken, er mee spelen, in hart en geest opslaan en beleven op zon- en feestdagen.

Rob van Woerkom