

De Geest Gods

Ieder jaar vieren we Pinksteren en horen het verhaal over de vurige tongen. Die verbeelden de troost, de moed, de kracht die de leerlingen geschonken werden door de Geest Gods. Hebt u ook iets van vurige tongen gevoeld? Met het beeld kunnen wij niet zoveel, maar is de bijstand van de H. Geest ook niet aan ons beloofd? "Ik zal bij U zijn tot het einde der aarde." Maar wat heb je daaraan als je er niets van merkt in je dagelijkse leven!

Jezus belooft ons een relatie met de Geest. Een relatie bestaat bij de gratie van (minstens) twee "partijen". Dat vraagt van mij verwachting, aandacht voor zijn aanwezigheid. Als ik alleen maar afwacht gebeurt er niets. Maar als ik verlangend speur naar Hem in mijn dagelijkse leven, ontdek ik iets van zijn Liefde. In de pareltjes van overwegingen die mij bereiken vanuit "Samen Antonius"; in de fijnzinnige gedachten van Han Fortmann in zijn boekje Hoogtijd; in de contacten met wie mij lief zijn, soms als ik bid, als ik in alle rust geniet van mooie muziek, bloemen, vogels, de bomen bij mijn flat. Als ik zie hoeveel mensen elkaar hulp bieden in deze moeilijke tijd. Het zijn geen vurige tongen, maar op zijn minst vonken die warmte geven; troost, d.w.z. moed en kracht om me niet te laten neerdrukken door tegenvallers of de last van de ouderdom; aandacht voor mijn omgeving en de mensen die ik ontmoet; dankbaarheid voor het leven en alles wat mij daarin geschonken wordt. Ik ervaar ze als innerlijke aanrakingen van Hem die mij nabij is als geen ander. Als wij er voor openstaan is het het hele jaar door een beetje Pinksteren.

Het christelijk geloof is een verlossingsgeloof. Voel ik me ook verlost? Hier laat ik Fortmann aan het woord. "Verlossing waarvan? Niet uit de nood, maar in de nood. De nood wordt niet weggenomen, maar voor wie gelooft wordt hij wel dragelijker. De hulp en de verlossing bestaan in een vergroting van de draagkracht. 'Voor hem die gelooft, is alles mogelijk' (Mk. 9,22). (...). Verlost van de dood, ofschoon gedoemd tot sterven, leren 'ja' zeggen op het sterven. Verlost van de zonde, omdat voor geen kwaad, hoe brutaal ook, vergeving onmogelijk is. Want de verlossing is voor iedereen bedoeld."

H. Fortmann: Hoogtijd, gedachten over feesten en vasten.

Jan Zuiker