

## Moeder Aarde

Vorig jaar november maakten Addy en ik tijdens een korte vakantie aan de Belgische kust een stadswandeling door Oostende. Bij de restauratiewerkzaamheden aan de Koninklijke Gaanderijen aldaar was een aantal houten panelen aangebracht, waarop ieder die dat wilde een tekening, tekst of boodschap kon achterlaten. Eén van de gedichten trof ons zeer. Ik denk dat het nog wel actueel is, twee dagen na Moederdag. Het is een loflied op onze Moeder Aarde, die dat wel verdient, denk ik.

Onze Moeder,  
Die door de hemelen reist,  
Wereld is je naam  
Vuur is je hart  
Je huid is van aarde  
De wateren je haren  
Je adem is de wind  
In rust en evenwicht  
Dans je rustig rond  
Draaiend en tollend  
In schaduw en licht  
Scheperster van leven  
Voedster van je kinderen  
Rustbed van de dood  
Om van jou te houden mogen wij leven  
Lachen, spelen,  
Koesteren, strelen  
Dat gulzige mensen in ivoren torens  
Die moorden, branden en stelen  
Snel nedervallen en wederkeren  
En desintegreren tot stof in jouw schoot  
Om na het leven te transformeren  
Opnieuw en opnieuw te leren leven  
Na het rustbed van de dood

De wereld, de aarde, de moederschoot.

*Ton Groos*