

Overweging n.a.v. het Evangelie van de 5^e zondag van Pasen, Jo. 14, 1-12.

U hebt wel eens gehoord van de uitdrukking: hij was een maatje te groot voor zijn tegenstander. Als een elftal in de competitie met 7-0 wint, mag dat wel gezegd worden. Zo zijn er mensen die zó scherpzinnig en geleerd zijn, dat velen hen niet begrijpen.

Oosterhuis zingt over Jezus in een van zijn liederen: 'Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel.' In eerste instantie dacht ik: hoe kan hij zo iets schrijven. Maar bij nader inzien zijn er heel wat teksten in het Evangelie die dit bevestigen: Hij was echt voor mensen een maatje te groot. Geen wonder, kun je zeggen, want Hij was niet alleen van menselijke oorsprong, maar ook van goddelijke. En die gaat ons begripsvermogen ver te boven. Dus ook de consequenties daarvan komen ons vreemd voor.

Alleen al in dit Evangelie worden Tomas en Filippus, twee van de twaalf, op hun vingers getikt omdat zij er niets van begrijpen. Tomas krijgt als antwoord: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.' Wie zou zo iets durven zeggen? En Filippus krijgt te horen: 'Ik ben al zolang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is?' Zouden wij dat begrepen hebben?

En dan is er die passage in Lukas (4,16 e.v.) waar Jezus optreedt in de synagoge. Hij leest uit de boekrol van Jesaja: 'De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalft heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer'. En hoe gaat hij dan verder? 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.' Als hij dan reageert op het wantrouwen dat Hij bespeurt bij zijn verwanten en dorpsgenoten, worden ze woedend, jagen hem de stad uit en willen hem in de afgrond storten. 'Zijn broeders geloofden hem niet.' (Jo.7,5)

Wat moet je ook met zo'n familielid? Begrijpelijkerwijs ontstond er een verwijdering tussen hem en zijn familie. Hij ging weg uit Nazareth en verhuisde naar Kafarnaüm. 'Zijn moeder kwam met zijn broeders bij hem, maar vanwege de menigte konden zij hem niet bereiken. Men liet hem dus weten: uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken. Maar hij gaf hen ten antwoord: Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen.' (Lk. 8,19)

Het moet vooral voor zijn moeder heel moeilijk zijn geweest haar zoon te begrijpen. Ja, allicht. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Maria heeft hier zeer onder geleden: zwaarden door haar hart. Maar zij bleef in hem geloven en trouw aan hem, desondanks. Ze stond bij hem onder het kruis. Zij is mens als wij. Haar begrijpen we eerder. Zij is ons op de soms moeilijke weg voorgegaan.

Jan Zuiker