

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Jaargang 22 nummer 5, september 2010

Vrede in het klein

De vredesweek komt er weer aan. Bij 'vrede' denken wij spontaan het eerste aan 'geen oorlog'. En gelukkig genieten wij al ruim 60 jaar in ons land van deze vrede. Bijna alle mensen onder de 65 kennen oorlog niet uit eigen ervaring. Mede dank zij de Europese gemeenschap. Het zou dus al heel dwaas zijn om ons daaruit terug te trekken. Helaas zijn er maar al te veel plaatsen op onze kleine wereld waar geweld heerst en mensen hun leven geen dag zeker zijn. Het is een opgave voor de hoge politiek, en die blijkt nogal onmachtig. Nu is het moeilijk onderhandelen met mensen die door zelfmoordaanslagen, waarbij liefst zoveel mogelijk slachtoffers vallen, de macht proberen te veroveren.



Kunnen gewone mensen dan niets doen? Ja, wel degelijk. Lees de Vredeskrant van IKV Pax Christi maar eens, en de folders, die ook achter in de kerk liggen. Die organisatie begint het liefst onderaan, met gewone mensen voor gewone mensen. In meer dan twintig landen zijn die actief, meestal con-

flicthaarden. Zij werken voor een kernwapenvrije wereld, aan mensenrechten in Soedan, zetten sport in als middel voor verzoening in Afrika enz. enz. Steun die beweging! Voor meer informatie kunt u www.ikvpaxchristi.nl raadplegen.

Maar vrede gaat over veel meer. 'Vrede in het klein' zou je het kunnen noemen. Vrede in je eigen dagelijkse omgeving. Door een respectvolle houding tegenover nieuwe Nederlanders laten voelen dat zij er evengoed bijhoren, dat zij gelijkwaardig zijn aan ons, uit welke landen ze ook afkomstig zijn, welke godsdienst ze ook aanhangen. Jezelf geen meerderwaardigheid toekennen. Waarop zou die steunen? Omdat onze westerse landen in technisch opzicht veel meer ontwikkeld zijn? Nog even en India, Brazilië of China streven ons voorbij. Omdat wij meer innerlijke beschaving hebben? Dat valt nog te bezien; dat kunnen wij op afstand niet beoordelen. Is de katholieke kerk zo meerderwaardig? De samenhang in onze landen, misschien nog wel het meest in Nederland, wordt bedreigd door discriminatie. Daar kunnen wij allemaal stelling in nemen door in onze kleine omgeving te laten merken dat we het er niet mee eens zijn. Een verscheurde samenleving waar mensen elkaar wantrouwen en proberen uit te sluiten is allesbehalve een teken van innerlijke beschaving.

Vrede is verre van vanzelfsprekend. "Vrede"wenste Jezus zijn leerlingen. Maar elders zegt hij: "Denk niet dat ik vrede ben komen brengen, ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen..." (Mt. 10,34).

Lees verder op pagina 2



Huis van God, huis voor de buurt

*Dat je handen vol vrede zijn,
je voeten
in de goede richting gaan
je ogen
licht in het donker zien
je oren
in de stilte God verstaan.*

*Dat je stem
met elke nieuwe klank
de oude wereld
kleur en inhoud geeft,
je hart
in de eeuwigheid
plaats voor liefde heeft*

Marcel Zagers

Monumentenwacht positief

Aan dringend onderhoud is 'slechts' nog een fractie nodig van de oorspronkelijk geschatte kosten. "Wanneer de hiervoor genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de meeste pijn geleden en kan gesteld worden dat het werk onder controle is."

▶▶ pagina 3

7700 euro opgehaald

Ongelofelijk dat we het succes van onze rommelmarkt weer hebben overtroffen! De helft van de opbrengst gaat naar Hospice Bethlehem en de andere helft naar het onderhoud van de goten. Alle vrijwilligers bedankt!

▶▶ pagina 3

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

Wensen en verlangen is één, tweedracht en verdeeldheid is even reëel, zelfs onder christenen. Zijn wij vreedstichters? Zijn wij er ons van bewust of wij soms misschien tweedracht zaaien of de vrede in de weg staan? Dat te onderkennen vereist eerbiedige aandacht. "Zalig de vreedstichters" zeggen de acht zaligheden. Als dat ook voor jou geldt, heb je innerlijke vrede, en dat is heel veel waard.

Pastor Jan Zuiker

Vul een rugzakje —

Ook dit jaar kunt u weer een rugzakje vullen met schoolspullen voor kinderen in oost Europa en Zuid Afrika. Voor veel ouders in die landen is het een (te) grote kostenpost om voor hun kinderen pennen, potloden en schriften te kopen. En zonder deze spulletjes kun je vaak gewoon niet naar school! Daarom vragen we uw hulp. Vul een rugzakje met eenvoudige schoolspullen. U krijgt een lijstje met precies de spullen die er in moeten. Het zal u maximaal 15 EUR kosten, maar bij aanbiedingen bent u voordeliger uit! De actie start begin oktober.

Voor alle kinderen is het erg belangrijk dat ze onderwijs krijgen! Want onderwijs is een van de voorwaarden om aan armoede te kunnen ontsnappen. Geef kinderen die kans en doe ook mee!



Werkgroep
Diaconie

Bijbelquiz

Van 29 oktober tot 8 november 2010 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wederom een bijbel10daagse met dit jaar het thema "TOEKOMST". Hiermee benadrukt het NBG dat de bijbel perspectief biedt, voor nu en straks. Over de mensen die in de Bijbel een onbekende toekomst tegemoet gaan heeft het NBG een Bijbelquiz samengesteld.

Een leerhuis: op de loop met Mattheus

Met de Bijbelmensen en hun verhalen hebben wij kennis gemaakt via onze opvoeding of door een andere manier van horen zeggen: want die waren opgeschreven en uiteindelijk gebundeld in 'de Wegwijzing', de Tora (en boeken vol reacties erop: levensverhalen, wijsheid, liederen) en in het Evangelie van Jezus (en boeken vol reacties erop: brieven, verslagen, droomgezichten). Het eerste 'deel' noemen wij het *Oude Testament*. Niet oud in de zin van *voorbij-en-niet-meer-zo-belangrijk*, maar als basis, fundament, repeterend. Begin, Beginsel, Princip. Het tweede 'deel' kennen wij als het *Nieuwe Testament*, vervolg, gevolgtrekking, het getuigenis dat het verhaal laat doorgaan!



Diakonie, leerhuis, liturgie

In een parochie zijn belangrijk: *de diakonie*: goed zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft; *het leerhuis*: voortdurend met 'het verhaal' (de bijbel) bezig zijn en tot je laten doordringen, want is van doorslaggevend gewicht voor de diakonie; *de liturgie*: de dankbaarheid vieren jegens de Eeuwige, dat we leven mogen, dat

we dienen mogen, dat de aarde ons is toevertrouwd; dit doet de gemeenschap door woord en gebaar in verbondenheid met het vieren van die ons zijn voorgegaan en het nodige aan ons hebben doorgegeven (dat heet traditie).

Tijd voor een leerhuis

Voortdurend met 'het verhaal' bezig zijn. Een leergang, op de loop, niet om iets te ontgaan, maar om voort te gaan, leren en leven: wat is het verschil in Gods naam? Met wie er (eindelijk) tijd en zin in hebben gaan we *op de loop met Mattheus*. We beginnen op woensdag 22 september en vervolgens om de veertien dagen: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december, 's morgens van 10.30 - 12.15. Daarna heeft iedereen het druk genoeg met Kerstmis in het verschiet. In februari gaan we dan weer verder. Plaats: in de sacristie van de kerk.

Programma

We gaan *op de loop met Mattheus*. Dat wil zeggen, dat we het evangelie volgens Mattheus lezen vanaf hoofdstuk 1. Hoewel we een soort programma volgen, zullen de gedachten en vragen van iedere deelnem(st)er het programma mee bepalen. De inzichten van Alberto Mello die hij heeft neergelegd in zijn boek: *Mattheus, de schriftgeleerde*, kunnen ons goed van pas komen. Iedere bijeenkomst bestaat uit een inleiding, een pauze, en dan een uitwisseling van gedachten. Ik zal de inleiding verzorgen. Graag tot ziens!

Pastor Albert Meijer

Zij hoopt dat die landelijk gespeeld zal worden, op zo veel mogelijk locaties. In Nijmegen spelen we de quiz op maandagavond 1 november in de Maranathakerk. We vragen verschillende kerken in Nijmegen of zij mee willen doen. Elke kerk kan met een aantal teams van 4 personen deelnemen. Er zijn géén leeftijdsgrenzen. We hopen een aantal teams te krijgen die

het tegen elkaar willen opnemen. Heeft u interesse om namens de AvP aan deze quiz deel te nemen dan kunt u zich vanaf nu, individueel of per groep, opgeven. Ria Timmerman: tel 3603998 of per email ria.timmerman@hetnet.nl. De nadere informatie wordt dan later, per email of per post, toegestuurd.

Ria Timmerman

Ons gebouw staat er niet slecht voor —

De toestand van het kerkgebouw en het bijbehorende onderhoud vormt een van de belangrijkste argumenten bij de beslissing over de toekomst van onze parochie. Het onafhankelijk beoordelen daarvan is daarmee een cruciale activiteit. Daarvoor heeft het kerkbestuur al jaren geleden een abonnement genomen op de Stichting Monumentenwacht Gelderland. Met spanning zagen we uit naar de inspectie van 2010; we hadden ons immers zó ingezet om een goed resultaat te behalen. Met vereende krachten werd in de afgelopen maanden de laatste hand gelegd aan het wegwerken van zoveel mogelijk minpunten. (Dank past hierbij aan Ben van Tienen voor zijn deskundige bouwtechnische adviezen.)

Op 7 en 8 juni was het zover en klom ik met Rob de Bruyne en Marc van Dinteren op het dak. Twee dagen heb ik met Rob alle hoeken en gaten van het gebouw bezocht: klimmend, balancerend, kruipend, zwetend, soms hoestend en proestend. Ik dacht dat ik het gebouw heel goed kende, maar Rob wist me via goten, dakluiken en dakkapellen op gewelven en zolders te brengen waar ik nog nooit geweest was. Vaak was het handig dat ik erbij was om op allerlei plaatsen te kunnen aanwijzen hoe en welke verbeteringen we hadden aangebracht aan dakbeschot, balklagen, stutten, dakkapellen, loopplanken, goten, dakhaken, dakbedekking,

ramen, etc. Het was een leerzame ervaring vooral op het punt van de kwaliteit die de Monumentwacht hoog in hun vaandel heeft staan. Ze willen het gebouw echt tip-top hebben, een monument waardig.

Verheugend was dat al onze reparaties ruim voldeden aan de kwaliteitseisen van de monumentenwacht. Extra waardering kregen de grote gerestaureerde transeptramen, en de koorramen. De ingrijpende reparatie van de daken van de vieringtoren werd hoewel niet monumentaal (want geen leien) toch als een goede oplossing gezien voor de komende 15 jaar om de kerk water- en winddicht te houden. Dat was namelijk het allergrootste probleem in de voorgaande inspectierapporten.

Fragmenten uit het rapport:

"De onderhoudstoestand is fors vooruit gegaan als een gevolg van het feit dat in de afgelopen jaren onderhoud en herstel is uitgevoerd aan de meest urgente onderdelen en ten behoeve van het waterdicht maken en houden van de kerk. Het is uiteraard zeer toe te juichen dat herstelwerk wordt uitgevoerd en bewonderenswaardig dat dit initiatief tot stand komt dankzij veel vrijwilligerstijd waardoor met minimale middelen toch mooie resultaten zijn bereikt. In het geval van goten, ramen en constructies is sprake van fraai, deugdelijk en definitief uitgevoerd



herstelwerk. De keuze voor bitumensingles als dakbedekking is een logische keuze wanneer men bedenkt dat daarmee zo'n vijftien tot twintig jaar ademruimte wordt verkregen."

"Ruwweg geschat is van de destijds gemaakte berekening die lag rond de 2,3 miljoen euro nog zo'n 1,3 tot 1,5 miljoen aan restkosten te verwachten, in hoofdzaak gerelateerd aan vernieuwing van dakbedekking met leien als definitieve en monumentwaardige oplossing. Het deel daarvan dat nu op korte termijn besteed zou moeten worden, is ruwweg geschat ongeveer 100 tot 150 duizend Euro (aannemersprijzen)."

"Overige kosten (grootscheepse dakrenovaties) kunnen met enig onderhoud nog geruime tijd worden uitgesteld zonder grote gevolgschade. Wanneer de hiervoor genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de meeste pijn geleden en kan gesteld worden dat het werk onder controle is."

Opbrengst rommelmarkt: netto 7700 EUR



Kortom: ik denk dat wij er blij mee mogen zijn. Of de bisschop er blij mee is, betwijfel ik. Hij is immers een belangrijk argument kwijt geraakt voor zijn voornemen. Ik betwijfel dat temeer als hij onze directe kosten vergelijkt met de kosten die thans bij de andere kerken in de voorgenomen nieuwe parochieconstructie aan de orde zijn.

Ton van de Hout (bouwheer)

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
ING: 940 356
ABN-AMRO: 41 86 67 160

Bereikbaarheid

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024-3229247

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Internet: www.avpnijmegen.nl

Buitendag

Op zaterdag 16 oktober zal als vanouds een Buitendag plaatsvinden. Samen met de gemeente van de Maranathakerk zullen we interessante rondleidingen krijgen in de kerk, crypte en toren van de St. Stevenskerk en langs de ramen van de Antonius van Paduakerk. Dit alles rond een gezamenlijke lunch in de voormalige Opstandingskapel. *Ontvangst is van 10.00-10.30 uur met koffie en thee in onze kerk.* Wanneer nodig wordt er vervoer van en naar de St. Stevenskerk voor u geregeld, dit kunt u aangeven bij opgave. Rond 16.30 uur sluiten we de buitendag af. U kunt zich voor deelname aan de Buitendag opgeven op de lijst in de Antonius van Paduakerk of stuur een mailtje naar: secretariaat@avpnijmegen.nl. We hopen dat u zich allen aanmeldt en dat we samen een mooie, interessante en gezellige Buitendag zullen hebben!

Commissie Buitendag

Concert Wij Mozes

Concert / theatervoorstelling op vrijdag 15 oktober, 20.00 uur. 'Wij Mozes' is een theatraal en muzikaal onderzoek naar de mechanismen van macht, leiderschap en de stuwende massa. Met aan het slot maar één vraag: waar staan wij? Componist is Berry van Berkum en het spel wordt uitgevoerd door SKVR theatergroep 'Het nieuwe werk'. Toegang gratis.

Bijbels spel

Op vrijdag 24 september a.s. starten we weer met een nieuwe reeks Bibliodrama-bijeenkomsten. Dit keer gaan we werken met teksten uit de Handelingen. De tekst voor de eerste bijeenkomst is hoofdstuk 1, vers 1-14.

De bijeenkomsten zijn op de volgende vrijdagen: 24 september, 29 oktober, 19 november en 17 december, van 15.00 - 17.30 uur in de sacristie van onze kerk. Heeft u belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met één van de begeleiders: Marieke van de Ven mariekevandeven@chello.nl of Maria Nolet: keijser-nolet@planet.nl.

Van harte welkom!

Iconen schilderen

Op donderdag 16 september begint een nieuwe reeks iconen schilderen, 's middags van 14.00 tot 16.00 uur in de sacristie van de Effatakerk. Die eerste bijeenkomst zal er nog niet geschilderd worden, maar zal besproken worden hoe en wat we gaan schilderen. U zou het eerst eens kunnen aankijken en dan pas beslissen. Overige data: elke keer 14 dagen later, dus op 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november. Iedereen is van harte welkom: mensen die al eerder hebben geschilderd, maar ook mensen aan wie alles nog moet worden uitgelegd. Tot 16 september 14.00 uur!

Maria Nolet, Willem Pelser

Kroniek

Op zondag 25 juli is Noor Anna Elisabeth Eva Tijdhof gedoopt. De trotse ouders zijn Fieke en Michiel Tijdhof uit de Borneostraat. Wij wensen de kleine Noor veel geluk en gezondheid in haar leven en feliciteren de ouders van harte met de doop van hun dochter.

Op zondag 5 september is Jesper, zoon van Rutger Verhage en Godelieve Damen gedoopt. Het was een feestelijke viering met muzikale omljsting van familie. We wensen de kleine Jesper en zijn ouders veel geluk met elkaar.

Agenda

Zo. 12 sept, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
Ziekenzondag
m.m.v. het Kleinkoor.
Zo. 19 sept, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
Begin vredesweek
m.m.v. de cantor.
Zo. 26 sept, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans koor.
Zo. 3 okt, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor.
Zo. 10 okt, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.
Zo. 17 okt, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
Zo. 24 okt, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooij
m.m.v. het Kleinkoor.

Inloopavond: donderdag 7 oktober om 20.30 uur op de pastorie (ingang groene zijdeur).

Meditatie Stilte in de stad: 11 + 25 september en 9 + 23 oktober, steeds om 16.00 uur.



Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 8 á 9 keer per jaar. Oplage circa 500 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 11 oktober.
Verschijningsdatum: 23 oktober.