

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Alle mensen, hoe bijzonder

Een november. Allerheiligen. Vanouds denken we dan aan de in steen verstilde mannen en vrouwen die onze kerkgebouwen sieren en aan die lange lijst van heiligverklaarden. Dat is prima, want ze hadden zich, over het algemeen genomen, ook onderscheiden. Maar toch ... die dag wil eigenlijk veel meer zijn dan dat. Het is eigenlijk een dag om rond te gaan en rond te kijken in de mensengeschiedenis tot op vandaag. Mensen, mensen, mensen. Hoe bijzonder.

Twee november. Allerzielen. Vanouds denken we dan aan opa en opoe, aan vader en moeder, broer, zus, vriend, vriendin. Het verdriet laat zich weer voelen, doet pijn.

Tijdens de Allerzielenviering op vrijdag 2 november 19.00u gedenken wij allen die in de loop der jaren van ons zijn heengegaan, in het bijzonder de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden.



Rouw. Maar toch ... die dag wil eigenlijk nog meer zijn dan dat. Niet zomaar een gedenkdag voor doden, maar voor menigten van levende mensen van alle tijden, van gisteren, vandaag en naar morgen toe Tijd zonder grenzen, ruimte zonder grenzen. Hoe bijzonder! Want dat is wat *heilig* wil zeggen. In de Bijbel is het *enkelvoudig, helemaal zijnde zoals het zijn mag, doelgericht, welbestemd in beginsel* (al zijn de wegen soms krom). Doe niet ingewikkeld en zeg maar *heilig*.

Denk je dan meteen aan *goed* tegenover *slecht* als definitie? Niet doen, want daar gaat het niet over.

Lees verder op pagina 2



Huis van God, huis voor de buurt

*Heiligheid, niet meer weten
wie er gelijk heeft, God
liefhebben heden,
hier in deze stad,*

*een porie in haar huid zijn
waardoor zij ademhaalt,
een molen die langzaam maalt,
een wateruurwerk, een tijdsein,*

*ebbe en vloed, mijn en dijn,
schepping, zo vanzelfsprekend,
iemand die rekent
met kwaad en goed.*

*Het een om te weten,
het andere om te doen,
tot het een is verzoend
en het andere vergeten.*

Guillaume van der Graft

Nieuwe vice-voorzitter

Een vertrouwd gezicht op een nieuwe plaats.

▶▶ pagina 3

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

Het is niet hetzelfde als *volmaakt* als *ethisch perfect*. Bijzonder, dat is het! *Bij en zonder*. Een woord dat beweegt tussen uitersten die zich wonderlijk verzoenen. In beginsel. Mensen die bewegen en bewogen worden. Zo mogen mensen er wezen. *Bijzonderen*. Alle mensen.

De volgende versregels uit de laatste dichtbundel van de Bijbel (*Apokalyps, door Johannes*) worden ons waarschijnlijk voorgelezen tijdens de viering op het 'feest van alle mensen': Allerheiligen.

*Ik zag een stem van God
opkomen vanwaar de zon opgaat:
hij had het zegel van de levende God
en hij schreeuwde:
"Geen kwaad over de aarde
of aan de zee of aan de bomen,
voordat wij degenen die horen bij onze God,
allemaal bijzonder hebben verklaard
en herkenbaar gemaakt.
En toen hoorde ik hoeveel het er waren,
zo bijzonder:
honderdvierenveertigduizend bijzonderen,
afkomstig uit al die mensengemeenschappen
die geboren en getogen zijn
uit de levensgeschiedenis van Israel
twaalfduizend ..."*
maal twaalfduizend
Honderdvierenveertig duizend bijzonderen
plus nog de rest die niemand tellen kan, uit
alle rassen en stammen en volken en talen!

Als je je dan realiseert, dat met twaalf een volmaakt aantal wordt bedoeld en de Bijbelse rekenarij voor lief neemt, dan voel je wel wat door de dichter Johannes wordt beoogd. Zien we ze dan ook? Dat is nog niet zo zeker. Nog niet. We hebben nog veel te leren en te oefenen. Reden voor een feest, want al feestend leer je het snelst.

Allermensen: alle mensen gedenken om mee te beginnen en dan wellicht via hen te ontdekken hoe bijzonder je bent. We mogen er wezen..

Allerheiligen: een dag om te leren zien wat ons toch mankeert, wat eraan scheelt. Te leren zien hoe goed anderen eraan toe zijn en wat ontbreekt. Een dag die vooraf gaat aan morgen, wanneer we het geleerde in praktijk gaan brengen. Naar best vermogen. Allerheiligen, allerzielen. Wat is het verschil? Het bijzondere van de mens volop in het licht. Mensen herkennen dat intiem-goede, dat bijzondere, in sommige mensen heel bijzonder en die noemen ze dan bij name. Verklaaren ze heilig, bijzonder. Waarom niet? Kaarsen mogen branden en bloemen sieren het graf. Heel bijzonder, zoals ook de doden tot leven komen.

Pastor Albert Meijer

Sacred Dance

In oktober verzorgde Sonja Pauli workshops Sacred Dance in het parochiehuis. Marieke Leferink was erbij.

Drie avonden hebben we, in ons sfeervol verlichte parochiehuis onder leiding van Sonja Pauli fijn gedanst. Er waren per avond tussen de 12 en 14 mensen aanwezig, die erg enthousiast waren. Je lekker laten meenemen door prachtige muziek in eenvoudige pasjes, rondom een vaas mooie bloemen en een paar lichtjes, dat kan iedereen. Je wordt er rustig van en komt dicht bij jezelf, dat voelt goed. Sonja leest ook een kort gedicht voor en laat ons eerst even oefenen voor ze de muziek aan zet. In de advent komt Sonja ook een keer op de zondagmiddag, dus nog kans voor iedereen om er kennis mee te maken. Ik hoop tot ziens,

Marieke Leferink



Boekentip

Ook in de hedendaagse kunst komen nog regelmatig verwijzingen naar Jezus voor. Martien Brinkman richt zich in *Jezus incognito* op de verborgen Christus in de (westerse) film, literatuur en beeldende kunst vanaf 1960.

Brinkman laat zien hoe in veel niet expliciet religieuze kunstuitingen indirect naar Jezus verwezen wordt, aan de hand van een aantal kenmerken van Jezus' identiteit: zijn roepingsbesef, boodschap, levensinzet en levensvoltooiing. Verrassend vaak zijn diezelfde kenmerken terug te vinden bij sleutelfiguren in films, romans en schilderijen van bijvoorbeeld Arnon Grunberg, Ingmar Bergman, J.M. Coetzee, Krzysztof Kieslowski en Andy Warhol. Op die manier komen alle centrale vragen ooit aan Jezus' adres geformuleerd, weer terug in de hedendaagse kunst.

Noortje ter Berg





Kerstpakketten

Op 25 november gaat onze jaarlijkse kerstpakkettenactie weer van start! De pakketten gaan dit jaar naar cliënten van de Voedselbank, St. GAST, Vluchtelingenwerk Gelderland en Home-Start.

U kunt een kaartje kiezen om een pakket te maken voor een alleenstaande, een gezin of voor kinderen. Maar als u liever alleen basisvoedsel wil geven, dan kan dat dit jaar ook. De Voedselbank wil de cliënten met Kerst een extra goed gevuld krat met voedsel geven. Vandaar dat u dit jaar i.p.v. een kerstpakket ook een doos(je) met basisvoedsel kunt geven. De pakketten voor gezinnen en alleenstaanden zijn bestemd voor cliënten van St. GAST, Vluchtelingenwerk en Home-Start.

Iedere zondag zullen voor en na de viering een of twee mensen klaar staan om u bij uw keuze te helpen en u de folder en eventueel een kaartje en/of doos mee te geven. Inleveren kan in de kerk op de zondagen 2, 9 en 16 december, voor en na de viering. Er zijn veel pakketten en losse levensmiddelen nodig. Doet u ook weer mee? Heel hartelijk dank!

Oecumenische Werkgroep Diaconie



Nieuwe vice-voorzitter

Per 1 november vindt er een bestuurswisseling plaats. Vice-voorzitter Paul Sars wordt opgevolgd door Dick Akerboom. Het bisdom heeft dit inmiddels bevestigd.

Paul Sars zal het komend jaar vanwege sabbatverlof veel in het buitenland zijn, maar benadrukt bij zijn vertrek dat hij gewoon parochiaan blijft. Het bestuur bedankt Paul voor zijn toewijding.

Dick Akerboom is voor velen een bekend gezicht. Al jaren is hij parochiaan en vervult hij binnen onze gemeenschap vele rollen, bijvoorbeeld die van voorganger en koordlid. Het bestuur is zeer verheugd dat Dick bereid is om het stokje over te nemen en wenst hem ook in zijn nieuwe rol alle goeds.

Parochiebestuur Antonius van Padua



ANTONIUS BUS!

95 jaar!

Erwtensoep valt in de smaak

Op zondag 18 november is het weer *Zevenheuvelenloop*. Net als voorgaande jaren willen we dan graag zelfgemaakte erwtensoep verkopen. Dat kan niet zonder uw hulp. Wilt u ons helpen als koker en/of verkoper van de soep?

Achterin de kerk ligt een intekenlijst waarop u uw medewerking kenbaar kunt maken. De belangstelling voor de soep is groot; we kunnen dus veel kokers en helpers gebruiken! De opbrengst is voor 'Straatmensen voor Straatmensen' zodat deze stichting de komende winter weer thuis-en daklozen de nodige keren een warme maaltijd voor kan zetten. De gemaakte onkosten voor de soep kunt u, indien gewenst, in rekening brengen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Oecumenische werkgroep diaconie

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748



Kroniek

Op 9 september is *Tara te Slaa* overleden. Net van de middelbare school af en begonnen aan de universiteit, zorgde een verschrikkelijk ongeluk ervoor dat deze nieuwe fase in haar leven niet verder kon gaan. Na een geweldige avond met een concert, veel plezier, en het gezelschap van veel andere mensen kwam op de terugweg met haar vriend het plotselinge einde. Voor beiden. Het verdriet voor haar familie, vrienden, studiegenoten is niet te bevatten en was alom voelbaar in de kerk waar haar afscheid plaats vond. Velen waren gekomen om daarbij te zijn. Tara is maar 18 jaar geworden. Wij wensen haar dierbaren veel sterkte.

Film in de huiskamer

Samen naar een goede, mooie of ontroerende film kijken en daarover – of naar aanleiding daarvan – even napraten. Dit najaar start de Antonius van Paduaparochie het initiatief 'Film in de huiskamer'.

De opzet is een soort estafette-formule. Iemand van de deelnemers is gastvrouw/ gastheer van de huiskamerfilm. Hij of zij kiest een film en verzorgt de filmavond. Op het eind van de avond wordt afgesproken wie de volgende keer de film organiseert.

Op woensdag 14 november is de start en kunnen we samen kijken naar 'The way' van Emilio Estévez. Deze film vertelt het verhaal van een zeventigjarige Amerikaanse arts (gespeeld door Estévez's vader Martin Scheen) die naar Spanje reist om de as van zijn zoon, die om het leven kwam tijdens de pelgrimage naar Santiago, op te halen. De arts besluit de tocht van zijn zoon te vervolgen. Onderweg ontmoet hij opmerkelijke reisgenoten die zijn medepelgrims worden.

Wanneer u mee wilt kijken kunt u zich inschrijven via de inschrijffijst achterin de kerk of via e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl. Inloop is vanaf 19.00u, de film begint om 19.30u en de bijeenkomst eindigt om 22.00u. Deelname is gratis.

Antonius in de Advent

We bieden op de zondagen in de Advent weer meditatieve bijeenkomsten aan. Dit jaar luidt het thema: 'Verwachtingsvol'. Het programma ziet er als volgt uit:

- 2 dec: Beeldmeditatie, door Maria Nolet en Marieke van de Ven;
- 9 dec: Sacred Dance, door Sonja Pauli
- 16 dec: Klankmeditatie, door Jeanine van Weert
- 23 dec: Ceremony of Lessons and Carols.

Aanvang is steeds om 16.00u en locatie het parochiehuys aan de Van Slichtenhorststraat. De Ceremony of Lessons and Carols vindt plaats in de kerk. Toegang gratis. Iedereen is van harte welkom!

Jeanine van Weert

Agenda

- Vr 2 nov, 19.00u, Viering Allerzielen
voorganger: Kees Megens m.m.v. Larissa
- Zo 4 nov, 10.00u, voorganger: Albert Meijer m.m.v. de cantor
- Zo 11 nov, 10.00u, voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 18 nov, 10.00u, voorganger: Kees Megens m.m.v. de cantor
- Zo 25 nov, 10.00u, voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 2 dec, 10.00u, Eerste Zondag Advent, Voorganger: Theo Brock m.m.v. de cantor
- Zo 9 dec, 10.00u, Tweede Zondag Advent Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor

Parochie-inloopavonden:

do 1 nov en 6 dec, vanaf 20.00u in de pastorie. Op 6 dec viere we weer samen Sinterklaas. Iedereen is welkom! Neemt u ook een klein cadeautje van max. E 2,50 en een vier-regelig gedichtje mee?

Leerhuis:

wo 7 en 21 nov en 5 dec, 10.30u in de sacristie.

Gebedsbijeenkomsten:

Iedere vrijdag is er een gebedsbijeenkomst in onze kerk, verzorgd door de Franciscaanse broeders en zusters. Het staat u vrij om één van de drie bijeenkomsten of de hele ochtend bij te wonen. 8.00u Laudan
11.15 - 11.45u Evangelie lezing
11:45 - 12.00u Middaggebed
(9.00 -11.15u geen samenkomst)

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 25 nov
Verschijningsdatum: 9 dec