

# Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

## Veertigdagentijd: test uzelf

De veertigdagentijd begint op de eerste zondag met het verhaal van Jezus in de woestijn. Veertig dagen verbleef Jezus in de woestijn, de periode die onmiddellijk voorafging aan zijn openbaar optreden. De evangelisten vertellen dat Jezus in de woestijn op de proef werd gesteld. Hij wordt beproefd, hij wordt getest –of test zichzelf- om te zien of hij zijn roeping waar kan maken. Pas als blijkt dat hij weerstand kan bieden aan de beproevingen gaat hij zijn openbaar leven in.

Al in de vroege kerk werd de Veertigdagentijd een periode van bezinning en bekering. In deze periode bereidden degenen die gedoopt wilden worden zich voor op hun doop in de Paasnacht. Die dopelingen waren vooral volwassenen en voor hen betekende de doop een omkeer in hun leven. Ook voor de-



genen die al gedoopt waren, was de Veertigdagentijd een periode van bezinning op hun doopsel. Christen word je niet slechts op het moment van je doop. Christen moet je telkens opnieuw worden. De Veertigdagentijd werd bij uitstek de

periode om je te bezinnen op je christen zijn. Al vroeg werd het ook gebruikelijk om te vasten als voorbereiding op Pasen. Eerst gebeurde dat de laatste drie dagen voor Pasen, later werd het uitgebreid tot de Goede Week. En nog weer later werd het vasten uitgebreid tot de hele Veertigdagentijd. Gesproken werd van de 'Veertigdaagse Vasten' en de periode werd Vastentijd genoemd. Vasten was een vorm van boetedoening of versterving. Er werd precies vastgesteld wat je wel en niet mocht eten.

Na het tweede Vaticaans Concilie veranderde de naam van Vastentijd in Veertigdagentijd. De strakke reglementering verdween. Als voorgeschreven vastendagen bleven alleen Aswoensdag en goede Vrijdag over. Voor het overige werd het vasten aan ieders persoonlijke invulling overgelaten.

Langzamerhand ontstonden daardoor alternatieve vormen. Vasten werd ook: je bewust worden van voorwerpen of gewoonten waar je aan verslaafd bent en waarvan je je wilt bevrijden. Bijvoorbeeld door minder te roken, minder te shoppen, minder televisie te kijken of minder tijd achter je computer door te brengen. En daardoor meer tijd vrij te maken voor mensen die je nodig hebben en zaken die er werkelijk toe doen. Bezinning op je christen zijn, bewustwording van je verslavingen, het oefenen van een andere levensstijl, solidariteit met degenen die het slecht getroffen hebben in het leven: de Veertigdagentijd is een uitnodiging aan ieder van ons. Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen.

*Pastor Kees Megens*



*Huis van God,  
huis voor de buurt*

*Wat je zoekt*

*Maar ik zeg je:  
Waar je naar zoekt  
en waar je naar vraagt,  
zie het is binnenin jullie.*

Uit: Nag Hammadi-geschriften  
Gesprek met de Verlosser

*Uw kerk is van  
blijvende waarde*

**KERK  BALANS**

▶▶ pagina 3

*Boen New Yari*

Marieke Leferink, lid van het Kleinkoor, doet vrijwilligerswerk in Suriname. Een verslag.

▶▶ pagina 2

[www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)

Heel graag wens ik u heel goed nieuwjaar, vanuit een zeer zonnig en warm Paramaribo. Alle boze geesten zijn hier inmiddels weggejaagd met heel veel vuurwerk. Dus ook aan de poort van bejaardentehuis Fatima-oord, waar ik nu al 14 maanden met veel plezier werk, hebben we een 50.000 klapper (Pagara) gehangen, om zodoende een jaar in te gaan zonder onheil van boze geesten. Heel veel mensen kwamen naar het vuurwerk kijken. De band speelde luid, iedereen genoot en er werd veel gedanst, ook door heel oude mensen.

Suriname is een heerlijk land met vriendelijke, rustige mensen en ik voel me hier goed thuis. Ik doe ook zinvol werk en zo kan ik dus wel zeggen dat mijn besluit om vrijwilligerswerk te doen, mij helemaal gebracht heeft wat ik verwachtte. Toen ik mij in 2008 aanmeldde, wist ik niet waar ik terecht zou komen. Het werd Suriname en

kon gaan. Gelukkig hebben we nu, mede met hulp van de Antonius van Paduaparochie, 4 zusters naar de parttime opleiding voor bejaardenverzorgster kunnen sturen en gaan er dit jaar ook 3 zusters naar de EHBO cursus van het Rode Kruis. We hopen dat zo de kwaliteit van zorg in Fatima-oord beter gaat worden.

Ik mis jullie soms wel, als ik hoor over de meditatieve vieringen, de inloopavonden, het koor en de nachtmis, de oliebollen van Emmy, ieder jaar. Toch heb ik dat alles hier ook wel, ik heb oliebollen gebakken en ook een portie naar de zusters, de fraters en bisschop De Bekker gebracht. Ik ben uitgenodigd voor een retraite in maart en ga naar veel feestjes en nieuwjaarsrecepties. Iedere dag volg ik het RTL en NOS nieuws, vaak Een Vandaag en Rayman is laat. Ik ben dus aardig op de hoogte van wat er bij jullie in Nederland, allemaal gebeurt. En via internet, dat vrij

## De Bijbel cultureel

*De Bijbel in de kunsten  
van de twintigste eeuw  
Marcel Barnard en  
Gerda van de Haar*

Het boek *De Bijbel cultureel* biedt een d w a r s - doorsnede van wat kunst met de B i j b e l doet. De twintigste eeuw was een eeuw van secularisatie, maar dat betekent verrassend genoeg niet dat de Bijbel verdween uit de cultuur. In de kunsten is de Bijbel een prominente rol blijven spelen. Voortdurend hebben kunstenaars zich laten inspireren door teksten, passages en verhalen uit de Bijbel, ook en juist als zij zich niet als gelovigen opstelden.



**De Bijbel cultureel**  
De Bijbel in de kunsten  
van de twintigste eeuw

De Bijbel cultureel presenteert kunstwerken in alle toonaarden. Een greep: kapelvensters van Matisse; een katholiek vogelhuisje van Mike Kelley; films van Tarkovski; de film *The Kid* van Charlie Chaplin; het toneelstuk *Wachten op Godot* van Samuel Beckett; Stravinsky's *Psalmensymfonie*; postmoderne muziek van Steve Reich; songs van Bob Dylan, Madonna, Prince; poëzie van T.S. Eliot en de roman *Karakter* van Bordewijk. De kunstwerken worden weergegeven rond 67 bijbelse trefwoorden en passages, zoals: de schepping, de verloren zoon, de Bergrede en het hemelse Jeruzalem. Op deze manier ontstaat een unieke dieptepeiling van de moderne kunsten in de westerse wereld, van symfonieën tot cabaret, en alles daartussen.

## Website

Nieuw op de website:

- \* Fotoarchief met zwart-wit foto's vanaf de bouw tot en met het 60-jarig bestaan van de parochie
- \* Overwegingen van de voorgangers.

U kunt beide onderwerpen bekijken via de link op de homepage onder het kopje: *Nieuw*



dat is natuurlijk een groot voordeel, omdat hier Nederlands de voertaal is. Ik kon gelijk aan het werk en hoefde niet eerst een taal en dialect te leren. Dat scheelt al gauw 6 maanden. Ik moest wel flexibel zijn, mijn taak was om zusters bij te scholen en daar ben ik ook mee begonnen. Maar toen de directeur weg ging, kwamen er zoveel andere taken op mijn pad, dat de bijscholing niet meer door

goed functioneert, hebben we snel en makkelijk contact.

Dat is wel heel bijzonder, de verbondenheid van Suriname met Nederland is groot en dan vergeet je de duizenden kilometers die je van Nederland af zit, makkelijk. Jullie blijven heel nabij.

Ik wil jullie van harte groeten, alle goeds en Gods zegen wensen voor dit pas begonnen jaar,

*Marieke Leferink*

## Behoud de schepping

Dit is het thema van de Vastenactie 2010. Deze opdracht die God ons geeft, past bij onze traditie van de vastentijd: matiging, onderlinge solidariteit en het belang van immateriële waarden. Terwijl we een leefbare aarde op het spel zetten voor onze materiële consumptie, zou het eigenlijk helemaal niet moeten gaan om 'hebben', maar om 'zijn'. Of zoals humanist en filosoof Koos van der Wal het onlangs zo mooi beschreef in het tijdschrift Volzin: 'We stoken de uiterlijke bronnen op, maar ook de innerlijke. Duurzaamheid betekent echter ook duurzame verhoudingen in de gemeenschap, met meer aandacht voor elkaar en voor de schoonheid van de natuur.'

De vijftigste Vastenactie gaat over boeregezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen. Op de achtergrond speelt de problematiek van het veranderende klimaat als een factor die deze mensen bedreigt in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst. Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is een duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk.

Steun de boeren in Malawi: Giro 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

## Kerstpakketten

Maar liefst 347 gezinnen en alleenstaanden hebben in de week voor Kerstmis een kerstpakket gekregen! Bijna allemaal met veel zorg samengesteld en prachtig ingepakt! De pakketten waren voor veel mensen even een moment van ontspanning in een tijd van veel zorgen om hun financiële situatie. Dat zal hen goed gedaan hebben en het gevoel hebben gegeven dat ze niet worden vergeten. We willen iedereen die heeft meegedaan, in de vorm van een financiële bijdrage of met het maken van een mooi pakket, heel hartelijk bedanken! Ieder pakket was als een ster die met Kerstmis voor een prachtig verlichte hemel! zorgde. Dank u wel!

*Werkgroep diaconie*

## Antonius van Padua

### *Een kerk van blijvende waarde*

Sinds vele jaren luidt het motto van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans 'Een kerk is van blijvende waarde'. Voor de parochiegemeenschap Antonius van Padua aan de Groesbeekseweg heeft dit motto meerdere betekenissen.



De gemeenschap is relatief klein, maar de betrokkenheid van parochianen is bijzonder groot en velen dragen ook actief hun steentje bij in de vorm van vrijwilligerswerk. De gemeenschap is zichtbaar aanwezig in de stad en geeft daarbij vorm aan gemeenschapszin in zorg voor de naaste, aan parochianen, zieken en hulpbehoevenden. Onze gemeenschap kent vergrijzing, ondervindt ook de problemen om jonge generaties te kunnen bereiken en binden, maar ervaart tevens dat de spirituele behoefte groot is en heel pluriform. Zij blijft door de jaren heen toch verrassend stabiel, door nieuwe mensen die ons vergezellen. Van blijvende waarde zijn de gebouwen van waaruit de parochieactiviteiten plaatsvinden. Pas-

torie, kerk en parochiehuis zijn gemeentelijke monumenten en zijn voor de gemeenschap meer dan wat toevallige daken boven zo maar wat hoofden. De gemeenschap ontleent er mede identiteit aan. De Antonius van Padua is het huis van de buurt. Centrum van diaconale activiteiten, plaats voor ontmoeting, bron van verwondering, ruimte die inspireert. Van waarde en gewaardeerd.

Uw steun om onze activiteiten voort te zetten is nodig. Bij dit parochieblad vindt u een acceptgiro om deel te nemen aan Aktie Kerkbalans. Uw bijdrage komt ten goede aan deze parochie.

**Spreekt u zich ook uit: deze kerk is van blijvende waarde.**

*Michel ter Berg  
Peningmeester*

## Vastenmaaltijd

Ook dit jaar is er een Vastenmaaltijd op woensdag 17 maart om 18 u. in het parochiehuis. Een eenvoudige maaltijd, met tussendoor tijd voor bezinning en het zingen van enkele liederen.

U bent van harte uitgenodigd mee te komen eten, maar ook om een eenvoudig eenpansgerecht te koken. We vragen een bijdrage in de kosten van 4 Euro. Maar zoals gebruikelijk, zal alles wat u meer

geeft, geschonken worden aan een goed doel. Net als vorig jaar naar Bejaardenhuis Fatima-Oord in Paramaribo (zie pagina 2 van dit blad). U kunt zich opgeven om te koken e/o te eten met de bon op pagina 4 of via de lijst achter in de kerk. Zorgt u wel voor eigen bestek, bord, toetjesschaaltje en een glas? Hopelijk wordt het weer gezellig druk!

*Werkgroep Diaconie.*

# Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96  
6524 DJ Nijmegen  
Tel. 024 - 322 2388  
ING: 940 356  
ABN-AMRO: 41 86 67 160

## Bereikbaarheid

### Pastor

Pastor Joop Vernooij  
Prof. Molkenboerstraat 7  
6524 RN Nijmegen  
Tel. 024-3229247

### Coördinatoren

Ans Asberg  
Clara ter Berg  
Tel. 024 - 322 2388

Internet: [www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)

## Eindelijk tijd 2010

*Leerhuis Antonius van Padua:  
Drie woensdagen in de vasten.*

Voortdurend met 'het verhaal' bezig zijn. Dit willen we ook weer doen in de veertig dagen naar Pasen toe, en wel aan de hand van Paulus van Tarsus. We doen dat via een inleiding en een gedachtenwisseling.

Wie tijd en zin in heeft om aandacht te besteden aan 'die moeilijke Paulus' is welkom op wo. 24 februari, 10 maart en 24 maart  
Tijd: 10.30 – 12.15 uur  
Plaats: Sacristie van de kerk  
Groesbeeksweg 96

*pastor Albert Meijer*

## Concert Bachkoor

Het Nijmeegs Bachkoor zingt de Petite Messe Sollemnelle van Rossini op zaterdag 30 januari om 20 uur. Dirigent Rob Vermeulen  
[www.bachoor-nijmegen.nl](http://www.bachoor-nijmegen.nl)

## Kroniek

Op 29 december *overleed* na een lange periode van ziek zijn *Andre Follong*, in zijn jeugd nog misdienaar in onze kerk. Heel zijn leven woonde hij in Nijmegen, vanaf 1949 met zijn vrouw Annie Jansen. Samen stichtten zij hun gezin. Andre had het vaak moeilijk. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf en kon zich moeilijk uiten. Zijn grote interesse had de computer. Uren kon hij met ingewikkelde wiskundeprogramma's bezig zijn. Ook de vakanties brachten hem ontspanning. De caravan in Lochem werd vaak en lang bezocht. In 2007 overleed Annie wat hem zeer zwaar viel. Zijn ziekte zorgde ervoor dat hij naar huize Nijevelt verhuisde. Daar overleed hij op 86-jarige leeftijd. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel troost in hun verlies.

Op 29 december *overleed Jan Jonker* op 81-jarige leeftijd. Zijn belangstelling en activiteiten maakten het leven alles behalve saai en rustig. Samen met zijn vrouw Mia kreeg hij 4 kinderen. Na zijn pensionering bleef het actieve leven trekken, ditmaal als adviseur van ouderen in Japan en Indonesië. De kleinkinderen brachten hem veel vreugde, maar ook wat meer rust. De laatste maanden waren zwaar, zijn ziekte bracht veel zorgen met zich mee. Mia, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte.

Op 15 december is na een periode van ziek zijn *pastor Nol Hogema overleden*. Hij was van 1965-1977 en van 1987-2001 pastoor van de Dominicusparochie, een aantal jaren daarvan als deservitor van onze parochie. Met name rondom de jeugd hebben we veel met hem samengewerkt. Wij denken hem in dankbaarheid.

## Agenda

-Zo 31 jan: Voorganger: Albert Meijer, m.m.v. het Gregoriaans koor.

-Zo 7 feb: Voorganger: Dick Akerboom, m.m.v. de Cantor.

-Zo 14 feb: Voorganger: Tjeu van Knippenberg, m.m.v. het Kleinkoor.

-Wo 17 feb: Aswoensdag

Voorganger: Kees Megens.

-Zo 21 feb: Voorganger: Theo Brock, m.m.v. de Cantor.

-Zo 28 feb: Voorganger: Joop Vernooij, m.m.v. het Gregoriaans koor.

-Zo 7 maart: Voorganger: Maria Nolet, m.m.v. de Cantor.

-Zo 14 maart: Voorganger: Tjeu van Knippenberg, m.m.v. het Kleinkoor.

-Zo 21 maart: Voorganger nog niet bekend

m.m.v. de Cantor.

Parochie-inloopavond: Do 4 feb en 4 maart vanaf 20.30u in de pastorie. Graag de zij-ingang op het kerkplein gebruiken.

Meditatie-vieringen "Stilte in de stad": za 13 en 27 feb, za 13 en 27 maart om 16.00u.

Kerk is open vanaf 15.00u.

## Communie

Op 4 februari a.s. om 20.30 u is de eerste bijeenkomst voor ouders van wie de kinderen de Eerste Communie gaan doen.

Plaats: Parochiehuis Van Slichtenhorststraat 87.

Kom gerust langs als u mee wilt doen of bel 322 2388.

## Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost  
Verschijnt 8 á 9 keer per jaar  
Oplage circa 500 exemplaren

### Redactie

Noortje ter Berg

Jan Bulte

Jeanine van Weert

Mail: [parochieblad@avpnijmegen.nl](mailto:parochieblad@avpnijmegen.nl)

### Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 7 maart

Verschijningsdatum: ca 19 maart

### BON VASTENMAALTIJD

**inleveren op de pastorie vóór zondag 28 februari a.s.**

naam .....

telefoon .....

#### Vul in wat van toepassing is

- Ik help koken en kom ook eten. Aantal eters .....*
- Ik kom heel erg graag eten. Aantal eters .....*
- Ik wil alleen helpen koken. Aantal helpers .....*