

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Hoopvol op weg naar morgen

Hoe vaak bidden we niet: Goede God, reikhalzend zien we uit naar een wereld zoals door U bedoeld; een wereld waarvan we dromen, een wereld zonder oorlog, waar gerechtigheid heerst, waarin de kloof tussen arm en rijk niet meer bestaat. Wie van ons kent dat verlangen niet naar een wereld waarin ruimte en plaats is voor alle mensen, een wereld waarin we eindelijk elkaar als broers en zusters beschouwen en behandelen. Het kan ons wel eens wanhopig maken omdat we zien dat we als-



maar niet vooruit komen met de bevrijding van de schepping, want oorlogen en massaslachtingen in de wereld gaan onverminderd door; we zijn in de ban van de terreur, de tegenstellingen tussen godsdiensten groeien verder, overal in de wereld worden mensen gediscrimineerd op grond van ras, geslacht of seksuele voorkeur. Moet ik misschien dan toch maar leren aanvaarden dat de wereld is zoals die is? Moet ik mezelf ook maar aanvaarden zoals ik ben, alle verwachtingen achter me latend en de spreuk van de Bond Zonder Naam tot mijn lijfspreuk maken; je bent niet volmaakt, dat is perfect? Is de hoop op een betere toekomst, hier en hiernamaals, voor

mezelf en voor de wereld dan alleen maar een zoethoudertje, dat me afleidt van het hier en nu? Het Rijk Gods is onder U maar de mensen zien het niet, zegt Jezus. En het Rijk Gods is in U. Het is niet iets van later, geen land van ooit. Het komt niet tot stand buiten mezelf om. In plaats van mezelf voor te houden dat het wellicht later allemaal beter wordt, moet ik hier en nu met mezelf aan de slag, mijn eigen bewustzijn onder de loep nemen. Dat werpt een ander licht op wat 'hoopvol op weg gaan

naar morgen' betekenen kan. Als ik het woord 'hoop' gebruik is dat niet in de zin van: ergens op hopen. Ik zou het woord liever gebruiken om daar een innerlijke kracht mee aan te duiden in mezelf die alle wanhoop weerstaat en sterker is dan elk cynisme. Ik herken me in de prachtige en bekende tekst die de voormalige Tsjechische dissident en later president Vaclav Havel eens schreef over wat hopen is: "Alleen diep in ons zelf dragen we hoop. Als dat niet meer het geval is, is er geen hoop meer. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop

Lees verder op pagina 2



*Huis van God,
huis voor de buurt*

*De hoop dragen wij
diep in onszelf.
Is ze niet daar,
dan is ze nergens.*

*Hopen is onze diepste aard
en staat of valt niet met
wat er in de wereld gebeurt.*

*De hoop zit ons in de ziel,
is gegrift in het hart en
verankerd voorbij de horizon.*

*Hopen is ergens voor werken
omdat het goed is;
de overtuiging dat iets zinvol is,
hoe het ook afloopt en
wat het resultaat ook moge
zijn.*

Vaclav Havel

50-jarig priesterfeest

Tjeu van Knippenberg viert dit jubileum op zondag 10 maart.

▶▶ pagina 3

Op weg naar Pasen

Bijzondere bijeenkomsten op zondagen in de Vasten.

▶▶ pagina 4

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankert. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop of het resultaat". Mensen van vrede, mensen die recht doen, dat zij staande blijven in ons midden; dat is een regel uit een gezongen tafelgebed, dat we wel eens bidden. Iemand die in alle onzekerheid van de tijd waarin we leven, staande blijft, die is zelf een teken van hoop. Hij of zij verwijst niet naar een betere toekomst maar naar die diepe kracht in mensen zelf om ondanks alles en ongeacht de afloop te blijven doen wat ze te doen hebben, hier en nu.

De veertigdagentijd roept ons op om daarmee aan de slag te gaan, om te werken aan die nieuwe mens in onszelf, die door alles heen altijd weer, kracht, vrede en liefde uitstraalt. Ook Jezus kwam alleen door woestijnervaringen heen tot die diepe grote innerlijke kracht, tot zijn diepste Zelf, waarmee hij zelf de mens kon zijn die hij voor mensen was. Moge dat diepste Zelf – Het Rijk Gods in ons, ook in ons leven hier en nu aan het licht komen. Want dan alleen kunnen we weer hoopvol Pasen gaan vieren.

Pastor Kees Megens

Vastenactie

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de VS, op zoek naar een menswaardig bestaan. De meesten worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld en beschadigd terug. De zusters Scalabrinianas vangen hen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Tijdens de Vasten kunt u uw bijdrage doneren in de bus achter in de kerk. Of doneer via de website van Vastenactie: www.vastenactie.nl/doneren. Uw bijdrage is meer dan welkom!

JOP JONGERENPROJECT 2013

Verstandelijk beperkt.....verrassende mogelijkheden!!!!

Ook dit jaar hebben wij weer een project voor *jongeren van 12-15 jaar*. Tijdens dit project maak je kennis met jongeren met een verstandelijke beperking. Wij werken samen met jongerenwoongroep De Daniel en de Nijmeegse theatergroep PluBO. Het programma is als volgt:



Kennismaking met toneel en gesprek
Dinsdag 19 maart van 19.00 – 21.00 uur
Plaats: parochiehuis Antonius van Padua, v. Slichtenhorststraat 81

Bezoek aan jongerenwoongroep De Daniel
Maandag 8 april van 18.00 - 20.00 uur
Plaats: Woonvorm De Daniel: Daniëlsweg 42

Nadere kennismaking en toneel door theatergroep PluBo
Donderdag 25 april van 18.30 – 21.00 uur
Plaats: Woonvorm De Daniel: Daniëlsweg 42

Graag opgeven vóór zaterdag 19 februari! Dat kan via e-mail: verhoecx@hetnet.nl. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Willen jullie vrienden, vriendinnen, broers en zussen ook meedoen dan zijn ze natuurlijk welkom! Wel inschrijven! Deelnemende parochies: Antonius van Padua, Effata, Heilige Drie-eenheid en de protestantse gemeente Maranatha.

Namens de Werkgroep JOP: Ger Gerrits, Brigit van Zwoll, Hilletje Wiedhaup, Hendrik Jan Bosman en Marian Verhoecx.

Vastenmaaltijd - u komt toch ook?

Op dinsdag 12 maart a.s. houden we weer onze jaarlijkse Vastenmaaltijd. Een gezellige en lekkere maaltijd, samen met veel mensen uit de Maranathakerk en de Maria Geboortekerk. Het is de bedoeling dat weer een aantal mensen een eenvoudig eenpansgerecht bereidt. De maaltijd kost •4,00. We vragen iedereen extra geld te geven voor het pas geopende Wereldvrouwenhuis 'Mariam van Nijmegen'. Daar worden vrouwen zonder verblijfspapieren en zonder onderdak tijdelijk opgevangen. Om hen zo een veilige plek te bieden waar zij tot rust kunnen komen, medische zorg krijgen en een goede begeleiding. De straat is voor niemand een goede plek, maar zeker niet voor deze vrouwen. Met name het huren van het huis is een grote kostenpost.

Op deze avond worden ook kaarten verkocht à •0,50 per stuk. Op deze kaarten kunt u een (Paas)groet schrijven voor mensen die in de Pompekliniek moeten verblijven.

De maaltijd is in het parochiehuis van 18.00-19.30 uur. Er zijn ook enkele bezinningsmomenten. Wilt u zelf een bord, dessertschaaltje, bestek en een glas meenemen! U kunt u voor de maaltijd en/of voor het koken opgeven via een lijst achter in de kerk. Of stuur een mailtje naar secretariaat@avpnijmegen.nl. Het is leuk als veel mensen deze uitnodiging aannemen en komen eten op 12 maart!

Oecumenische Werkgroep Diaconie

Een volle agenda maar nooit druk

Veel timemanagementboeken gaan vooral over slimmer, efficiënter werken; handigheidjes en tools moeten je helpen het hoofd te bieden aan de dagelijkse stress. 'Een volle agenda, maar nooit druk' heeft een wezenlijk andere benadering. Denise Hulst destilleert richtlijnen uit de wijze geschriften van de spirituele grootmeester Benedictus. Zij vraagt zich af: hoe kun je je werkdag zo inrichten dat alles wat aandacht verdient, dat ook krijgt? En wel zonder dat je in de stress schiet?

Door de benedictijnse wijsheid toe te passen kun je je werk doen in rust, vrijheid en verbondenheid. Hierdoor neemt de kwaliteit van het werk toe en wordt het een dagelijkse bron van plezier en kracht.

Tussen het raakbare en het onraakbare; Tjeu 50 jaar priester

Op tien maart viert Tjeu van Knippenberg dat hij 50 jaar geleden tot priester is gewijd. Inmiddels is hij al weer zo'n acht jaar een zeer gewaardeerde voorganger in onze kerk. Reden voor een interview. Ik sprak met hem aan de keukentafel van de pastorie, na afloop van de zondagsviering.

"Na mijn priesterwijding mocht ik aangeven wat ik graag zou willen doen. Ik had niet voor niets voor de Lazaristen – de congregatie van de missie- gekozen en wilde graag uitgezonden worden naar Brazilië of Taiwan of Kongo. Toen ik hoorde dat ik in Nederland zou blijven, was dat best een grote teleurstelling", vertelt Tjeu. Zijn eerste 'zending' was het klein seminarie in Zundert. Daar was hij prefect en had de leiding over de buitenschoolse activiteiten van de jongens op het internaat. Daarnaast assisteerde hij in de kerk in Zundert en leidde bezinningsbijeenkomsten voor jongeren. Daarna volgden o.a. nog het opzetten van een bezinningscentrum, werkte hij als pastor in een ziekenhuis, was hij aalmoezenier van maatschappelijk werk en studenten-pastor.

"In de Tweede helft van de jaren '70 ben ik nog voor een half jaar naar Brazilië geweest om te ervaren wat ik gemist had door in Nederland te blijven. Het was een mooie tijd, maar ik ontdekte dat ik toen te oud was om nog helemaal aan een cultuur te wennen die zó anders is dan de Nederlandse." Na zijn terugkomst werd hij pastoraaltheoloog bij de theologische faculteit in Nijmegen en ontwikkelde daar zijn 'academisch leven'. Zeven jaar in Nijmegen en 15 jaar in Tilburg. "Ik heb in die tijd bewust weinig priesterlijke activiteiten ondernomen. Ik wilde niet in een vast ritme komen van

iedere week voor- gaan. Ook nu ik hier voorge vind ik het heel belangrijk dat ik ook gewoon in de kerkbanken kan zitten tijdens een viering".

Middelaar

Als ik Tjeu vraag wat hij als rode draad ziet van zijn 50-jarig priesterschap hoeft hij niet lang na te denken. "Een priester wordt ook wel middelaar genoemd. Je staat tussen het dagelijks leven en dat wat het dagelijks leven overstijgt. Tussen het raakbare en het onraakbare, tussen dat wat je ziet en het onzichtbare. Het gaat steeds om die grens en het verblijf op die grens is de kern van het priesterschap. Op dat terrein voel ik me thuis, alhoewel het niet altijd makkelijk is. Immers, wie ben ik om te bemiddelen?"

Beproefd

In de afgelopen 50 jaar is er heel wat gebeurd. Het kerk-zijn staat onder grote spanning. De verhouding tussen persoonlijk en collectief geloven is beproefd. Veel mensen zoeken niet naar vaststaande antwoorden, maar bevragen.



"Ik vind de ontwikkelingen op het terrein van religie boeiend: hoe verhouden zich de evangelische waarden tot de waarden die mensen nu beleven."

Tussen naam en identiteit

Ook nu is Tjeu actief bezig met 'het verblijf op de grens'. Zo heeft hij een model 'Tussen naam en identiteit' ontwikkeld waarbij in allerlei vormen steeds weer de relatie tussen het persoonlijke levensverhaal en de religieuze identiteit naar voren komt. Het model wordt toegepast op een leergang voor academici, voor leerlingen van het ROC maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking. "Ik merk dat de verbinding tussen hemel en aarde in Nederland veel meer (her)ontdekt moet worden dan in bijvoorbeeld Afrika of Zuid-Amerika. In die zin is Nederland een missieland en valt er nog veel te doen." En zo is het kringetje weer rond: missionaris in eigen land!

Jeanine van Weert

uitnodiging

Onze zeergewaardeerde voorganger Tjeu van Knippenberg viert op zondag 10 maart dat hij 50 jaar geleden tot priester is gewijd. Ter gelegenheid hiervan nodigt het parochiebestuur u van harte uit om de eucharistieviering van 10 uur in onze kerk bij te wonen. Tjeu zal dan voorgaan. Aansluitend is er in het parochiehuis een feestelijke bijeenkomst met een drankje en een broodje. Daar kunt u Tjeu én elkaar persoonlijk ontmoeten.



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Leerhuis

Op 13 en 27 februari is er weer Leerhuis met Albert Meijer om 10.30 u in de sacristie.

Sacred Dance

Zachtjes worden we wakker uit de winterdromen en dansen de lente, de lentezon tegemoet. Op 4 donderdagen: 14 en 21 maart en 4 en 11 april, 20.00-22.00u in het parochiehuis o.l.v. Sonja Pauli. Vrijwillige bijdrage. Opgeven via inschrijfveld achter in kerk of tel. 06 - 21526493 (Marij de Rooij).

Antonius op weg naar Pasen

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning. Op zondagen in de Vasten bieden we verschillende bezinnende activiteiten aan rond het thema: op weg naar morgen. Toegang is gratis; vrijwillige bijdrage na afloop. U bent van harte welkom! Het programma is als volgt:

- 24 februari: Stiltemeditatie in de sacristie
- 3 maart: Documentaire; inleiding door Cecile Kuijpers in de pastorie
- 10 maart: Klankmeditatie door Jeanine van Weert in het parochiehuis
- 17 maart: Laatste Avondmaal in de kunst door Josette Lenders en Frank Tarenskeen in het parochiehuis
- 24 maart: Beeldmeditatie o.l.v. Maria Nolet in het parochiehuis.

Film in de huiskamer

Samen naar een goede, mooie of ontroerende film kijken en daarover – of naar aanleiding daarvan – even napraten. Op woensdag 6 maart kijken we naar Cherry Blossoms / Kirschblüten van de Duitse Regisseur Doris Dörrie. Wilt u meekijken? Inschrijven kan via de lijst achterin de kerk of e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl. Inloop is vanaf 19.00u, de film begint om 19.30u en de bijeenkomst eindigt om 22.00u. Deelnemers is gratis.

Kroniek

Op 8 december overleed Josephus Leonardua Maria de Both, genaamd Jos. Geboren in Nijmegen als oudste zoon in een gezin van 15 kinderen had hij een innige band met zijn moeder. Hij was een zeer charismatische man die veel teweeg bracht in zijn omgeving. In zijn werk met kinderen kon hij veel van zichzelf kwijt. De bacterie die zijn hart en hersenen aantastte maakte dat hij in een verpleegtehuis werd opgenomen, waar hij op 67-jarige leeftijd overleed. Met velen hebben we hem herdacht en bijgezet in het graf van zijn geliefde moeder.

Concerten

Do 28 febr 20.15u: Nederlands Studenten Kamerkoor. Angels & Demons: werken van o.a. Britten en Tavener. O.l.v. Kurt Bikkembergs

Zo 3 maart 15.00u: Ton sur Ton, samen met het Utrechts kamerkoor Decamerone: In search of Paradise.

Agenda

-Wo 13 febr, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Joop Vernooij m.m.v. de cantor.
-Zo 17 febr, 10.00u
Eerste zondag Veertig-dagentijd.
Voorganger: Kees Megens m.m.v. de cantor.
-Zo 24 febr, 10.00u
Tweede zondag Veertig-dagentijd.
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Gregoriaans Koor.
-Zo 3 maart, 10.00u
Derde zondag Veertigdagentijd.
Voorganger: Jan Zuiker en Liesbeth Jansen m.m.v. de cantor.
-Zo 10 maart, 10.00u
Vierde zondag Veertig-dagentijd.
Viering 50-jarig priesterfeest
Tjeu van Knippenberg
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 17 maart, 10.00u
Vijfde zondag Veertig-dagentijd.
Voorganger: Theo Brock m.m.v. de cantor.
-Zo 24 maart, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Cyrus van Vught m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Kinderen mogen met hun palmpasenstok naar de kerk komen.

Inloopavond: donderdag 7 maart vanaf 20.00u in de pastorie.

Iedere vrijdag is er een gebedsbijeenkomst in onze kerk, verzorgd door de Franciscaanse broeders en zusters. U bent daarbij van harte welkom!

8.00u Laudan
11.15 - 11.45u Evangelie lezing
11:45 - 12.00u Middag gebed
(geen samenkomst tussen 9.00 - 11.15u)

U bent vrij om ook één van deze drie bijeenkomsten bij te wonen.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 10 maart
Verschijningsdatum: 17 maart