

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Op weg gaan

De belofte van Pasen

Terwijl ik dit schrijf is het heerlijk weer. Het zou vandaag voor het eerst van het jaar zelfs meer dan 20 graden kunnen worden. En we hebben vorige week ook enkele heerlijke dagen gehad. De lente komt er aan! Ieder jaar weer een wonder, een heel bijzondere belevenis. De kale bomen en struiken krijgen fris groene bladeren.

Krokussen, narcissen en tulpen staan trots te pronken, geven kleur aan de dagen. En je kunt ramen en deuren openzetten en naar buiten gaan zonder dikke winterjas. Ik ken iemand die kwaad wordt bij de gedachte dat deze belevenis een keer ophoudt. En Edward Grieg componeerde vanuit een soortgelijk gevoel zijn Letzter Frühling, weergaloos weemoedig. Ik zou niet in een land willen wonen waar deze seizoenswisseling niet bestaat, want dan zou ik de lente missen.



De lente: volop nieuw leven. Een geweldig geschenk, dat ook een belofte inhoudt: op weg gaan naar de zomer. In ons werelddeel valt in deze tijd ook Pasen. Dat is een gelukkig samengaan. Want de lente kan ons een beetje dichterbij brengen bij wat Pasen inhoudt: nieuw leven, en wel in meerdere vormen.

Pasen is een christelijk feest, waarvan de betekenis eerst echt tot ons kan komen door geloven. Het is de herdenking van de opstanding van Jezus uit de dood. Hij had een levensroeping: de verkondiging in woord en daad van de nabijheid van God in ons leven, die ook ons oproept en in staat stelt een rijk van vrede en gerechtigheid op aarde te bevorderen: het Rijk Gods. Jezus heeft dat met een toewijding gedaan zoals niemand vóór of na hem.

Lees verder op pagina 2



*Huis van God,
huis voor de buurt*

*Uit het bloed van
Uw wonden zijn
rozen ontsprongen,
die groeien op
groene stengels
van nieuwe hoop.*

Greta Casier

Paaseieren

Eerste Paasdag worden na afloop van de viering weer eieren gezocht. Wie schildert mee?

▶▶ pagina 2

Film

Op zondag 17 april wordt in het parochiehuis de film 'Il Vangelo Secondo Matteo' van Pasolini vertoond.

▶▶ pagina 3

De Goede Week in de Antonius van Paduakerk

Palmzondag, 17 april 10 uur
Witte Donderdag, 21 april 19 uur
Goede Vrijdag, 22 april 15 uur

Paaswake, zaterdag 23 april 21 uur
Eerste Paasdag, 24 april 10 uur

Tweede Paasdag, 25 april 12 uur Gospelviering (East of Eastern)

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

Dat kon hij door zijn innige verbondenheid met de Vader. Maar het strookte niet met de opvattingen van de wereldlijke en geestelijke leiders van zijn tijd, die hem daarom uit de weg wilden ruimen. Jezus begreep dit, maar hij bleef trouw aan zijn levensopdracht uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen.

Je kunt het vergelijken met verzetsstrijders tijdens de oorlog, die liever hun leven offerden dan hun diepste levensovertuigingen te verloochenen. In het vertrouwen dat hun offer niet vergeefs zou blijken. Zo ook Jezus lang vóór hen. Hij aanvaardde de dood in het geloof dat de Vader hem niet in de steek zou laten. En ons geloof leert ons dat dit vertrouwen niet werd beschaamd: de Vader wakte hem op uit het graf.

Wij vieren dit als een overwinning van het leven en het goede. En als een begin van nieuw leven, want Jezus ging ons voor: de belofte van nieuw leven geldt ook voor ons. Op de eerste plaats voor het hier en nu. Want die belofte legt een bodem onder ons bestaan. God laat ons niet in de steek: Hij draagt ons leven en schenkt ons steeds nieuwe kansen. En dat maakt het leven betrouwbaar en goed. Het schenkt ons levensmoed en levenskracht. En uiteindelijk is er de belofte van leven over de grens van de dood heen, hoe onwaarschijnlijk dit mag lijken.

Wij weten helemaal niet hoe dat zal zijn, want God en zijn handelen met ons zijn vol mysterie. Laten we ons er maar aan vasthouden! Zalig Pasen!

Pastor Jan Zuiker



Knutselen tijdens het klussen

Op zondag 17 april is het Palmzondag. We willen graag met kinderen uit de buurt palmpaasstokken gaan versieren. Lijkt het je leuk om mee te doen, kom dan op 16 april om 14.00 uur naar de kerk. Vele volwassenen (misschien ook jouw ouders?) doen die dag klussen voor de kerk en wij gaan aan het knutselen! Rond 15.30 uur zijn we er mee klaar. Je hoeft zelf geen spulletjes mee te nemen. Als je wilt, mag je op zondag 17 april om 10.00 uur met je palmpaasstok in de kerk mee lopen in de processie. Als je meer wilt weten bel dan naar Anneke Leisink: 3225239. Wie weet zien we je op zaterdag 16 april!

Paaseieren schilderen

Ook dit jaar verstoppen wij met Pasen weer eieren in de kerk. De kinderen die op 1e Paasdag naar de mis van 10.00 uur komen kunnen deze na afloop zoeken. Maar, de eieren moeten nog wel beschilderd worden! We nodigen kinderen uit om dit op zaterdag 23 april te komen doen bij Anneke Leisink, Sumatrastraat 15. Het begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Eerst wordt het verhaal van Pasen voorgelezen en dan gaan we de eieren versieren! Laat je even weten of je komt? Bel met Anneke Leisink: 3225239.



Boeiende verhalen

Steeds meer mensen beleven de veertigdagentijd of de lijdentijd bewust. Ook steeds meer gezinnen willen daar vorm aan geven.

In elf boeiend geschreven verhalen brengt André Troost personen tot leven die Jezus ontmoette rond zijn sterven en opstanding. Bijvoorbeeld Malchus, Josef van Arimatea, Simon van Cyrene, Kleopas en Maria. Al deze mensen komen op een bijzondere manier tot leven in de verhalen van André Troost. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Van Rooms naar hedendaags spiritueel

Het persoonlijke levensverhaal van een wereldreiziger die het rooms-katholieke geloof steeds meer losliet en verving door een eigentijdse spiritualiteit waarin het streven naar een rechtvaardiger wereld een sleutelrol speelt. Nico Vink vertrok na een goed-roomse opvoeding als pastor naar Brazilië en Uruguay en werd daar geconfronteerd met andere godsdienstige vormen. Terug in Nederland werd hij zich bewust van zijn seksuele geaardheid en nam hij afstand van priesterambt en kloosterleven. In dit boek doet hij verslag van zijn innerlijke reis. Hij beantwoordt de vraag wat er is overgebleven van het geloof van zijn jeugd en onderzoekt hoe hij kwam tot zijn alternatief: een persoonlijke spiritualiteit die zich bekommert om een rechtvaardiger wereldorde.





17 april: 'Il Vangelo Secondo Matteo' —

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth volgt Pier Paolo Pasolini het Evangelie van Mattheus op de voet, vanaf de tocht van Josef en Maria uit Nazareth tot aan de kruisiging en de herrijzenis. In tegenstelling tot de bombastische Hollywood-bijbelfilms uit de jaren '50 en '60 streefde Pasolini een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. Hij filmde in zwart-wit en met onbekende acteurs. Pasolini laat een aan het volk toebehorende Christus zien, een Christus van de armen, strijdbaar en sociaal geëngageerd. *Il Vangelo* won meerdere prijzen en werd tevens genomineerd voor 3 Oscars. Kom kijken: *zondag 17 april om 14.00 uur* in het Parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat. Toegang vrij.

Ridder Perla —

Perla Akerboom nam op 3 april afscheid als predikant van de Lutherse gemeente. Bij ons is ze ook een bekend gezicht, in het bijzonder als swingende voorganger bij de jaarlijkse gospelviering. De Lutherse kerk zou te klein zijn voor de grote belangstelling en dus werd uitgeweken naar onze kerk. Daar werd zij na afloop verrast door de Groesbeekse burgemeester Prick. Vanwege haar vele maatschappelijke verdiensten is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (foto Henk Baron)



Jeruzalem! —

Het was er nog steeds niet van gekomen, maar in februari dan toch eindelijk naar Israel. Een korte rondreis met een druk programma en met als hoogtepunt Jeruzalem! Op weg naar Jeruzalem voel je de verandering, je voelt Israël. Letterlijk. Met elke bocht in de snelweg neemt de spanning toe. Langs de kant liggen tal van overblijfselen uit de Onafhankelijkheidsoorlog, de muur die volken verdeelt doemt langzaam op. Zodra je de stad binnenkomt voel je de beklemmendheid van de stad. Een stad van tegenstellingen: religie en toerisme, soldaten en kinderen, oorlog en idealen, een stad van extremen.

Gelukkig is het nog geen hoogseizoen, dus de Via Dolorosa is nog redelijk begaanbaar en ook voor de Heilige Grafkerk staan nog geen enorme rijen. Volgens de overlevering is die kerk gebouwd op de 'schedelplaats' Golgotha. Een rijk versierde kapel met veel blinkende versiering; niets doet mij denken aan de sfeer van Goede Vrijdag; geen bezinning, geen stilte, wel flitsende camera's en een veel te rijk versierd corpus. Alleen een in het zwart gehulde vrouw die vol emotie aan de voet van het enorme kruis bidt en door een gat in de vloer de rots van Golgota aanraakt, doet mij nog enigszins vermoeden dat het een bijzondere plek is. Wat had ik eigenlijk verwacht?

Twintig meter verderop staat een kapel in de kerk met daarin het graf van Jezus. Er staat geen rij, dus we kunnen zo naar binnen. Eerst een klein voorportaal en dan gebukt naar een kleine ruimte. Het plafond hangt vol met olielampjes- of zijn het wierookvaatjes?- en een marmeren plaat bedekt de rots waar Jezus zou zijn neergelegd. Ik sluit mijn ogen, mijmer wat en ik vraag me af of ik iets van een bijzondere plek ervaar. Ook hier had ik gehoopt iets –ja wat eigenlijk?- te voelen, maar het doet me eigenlijk niet zoveel... Terwijl ik mij dat afvraag komt een monnik naar me toe en maant me door te lopen. Verstoord kijk ik op – er staat immers geen rij- maar zijn handgebaren worden steeds dringender. Eenmaal weer buiten hebben de Grieks-orthodoxe, de Aramese, Koptisch-orthodoxe, de Syrisch-orthodoxe, de Ethiopisch-orthodoxe en de Rooms-katholieke kerk ieder een eigen viering. En iedereen zingt om het hardst. Inmiddels raakt de kerk vol met gelovigen en nieuwsgierige toeristen. Als ik de kerk verlaat voel ik me toerist. Maar als ik later vanaf de Olijfberg de stad overzie voel ik dat het een bijzondere plek is. Om stil van te worden.

Jeanine van Weert

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024 - 3229247

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Kroniek

Op 24 februari overleed *Ria Kraft - Verbeek*. Bijna een leven lang zorgde zij voor haar man Joop Kraft die na zeven jaar huwelijk werd getroffen door een hersenbloeding. Ria werd 83 jaar.

Op 18 maart overleed *Harrie Evers*. Hij werd 91 jaar. Met zijn vrouw Iet kreeg hij 3 kinderen. Hij was een warme en betrokken vader en opa. Onze kerk heeft altijd een belangrijke plaats in zijn leven gehad. Hij was meer dan 40 jaar koorzanger, schoonmaker, lid van de werkgroep liturgie en klusjesman. De dood van Iet was een hard gelag, maar de grootste klap was het plotseling overlijden van zijn dochter Carlijn vorige zomer. In diezelfde tijd werd een ernstige ziekte bij hem geconstateerd. Wij zullen hem erg missen en wensen zijn zonen Hente en Ron en hun gezinnen veel troost.

Op 24 maart overleed *Toos Berris-Wisseling*, weduwe van Wim Berris. Zij was zeer sociaal, graag druk in de weer en lid van verschillende verenigingen. Iedereen was welkom en altijd stond er zelfgebakken taart of koek klaar. Samen met Wim kreeg ze 3 kinderen. De laatste jaren woonde in het Oud Burgeren Gasthuis waar ze een goede tijd heeft gehad. We wensen haar kinderen veel sterkte.

Op zondag 20 maart is *Luca Johannes Houben* gedoopt, zoon van Michel Houben en Annelie Hanson. Wij feliciteren zijn ouders hartelijk en wensen de kleine Luca veel geluk en gezondheid in zijn leven.

Agenda

- Zo 17 april, 10.00u
Palmzondag
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor
Kinderen mogen een Palmpaas-stok mee naar de kerk nemen.
- Di 19 april, 19.00u
Viering tot inkeer en vergeving
- Do 21 april, 19.00u
Witte Donderdag
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Gregoriaans koor.
- Vrij 22 april, 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos
m.m.v. het Larissakoor.
- Za 23 april, 21.00u
Paaswake
Voorganger: Tjeu van Knippenberg en Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 24 april, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Projectkoor.
Er is een kinderwoorddienst.
Na afloop paaseieren zoeken!
- Ma 25 april, 12.00u
Tweede Paasdag
Gospelviering
- Zo 1 mei, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 8 mei, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
Kinderwoorddienst.
- Zo 15 mei, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor.
- Zo 22 mei, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 29 mei, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooij
m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Do 2 juni, 10.00u
Hemelvaart

Meditaties:

- Wo 6 april om 19.30u
in de sacristie
- Wo 4 en 18 mei om 19.30u
in de kerk.

Inloopavonden:

- Do 7 april en 5 mei om 20.00u
in de pastorie

Klussendag!

Denkt u aan de klussendag op zaterdag 16 april? U kunt zich aanmelden via secretariaat@avpnijmegen.nl of 024 - 3222388. Doe mee!

Concerten

Zaterdag 14 mei
Studentenpopkoor Plica Vocalis treedt op met Q-harmony.
Aanvang: 20.00u

Zaterdag 21 mei
Koor en muziektheater Carmina Ludens met "De pelgrim"
Aanvang: 20.00u

Zondag 22 mei
Kamerkoor Sotto Voce voert samen met het Liefdesliederenkoor, diverse solisten en een projectorkest het oratorium "Samson" van G.F. Händel uit.
Aanvang: 14:30u



Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 13 mei.
Verschijningsdatum: 27 mei.