

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Paasgedachte

Overweging na het lezen van Marcus 16,1-8

Maar wat doe je in je verdriet en je rouw. Vroeg in de morgen, de zon nauwelijks op. Ze gaan terug die vrouwen, naar de plek waar hij gisteren is neergelegd. Met hun bos bloemen en geurige kruiden. Doen wij toch ook?



Wat ze zien, zien ze. Hij is daar niet, de gekruisigde. Wat had je anders verwacht? In een graf vind je geen leven. Niettemin een siddering door hun lijf. De waarheid

onder ogen. Wat is waarheid? Dat gaat dieper dan je denkt. Niet bang zijn. Een lief zinnetje, geeft lucht. Zien wordt inzien: de boodschap ziet eruit als ware het een jong mens met het hele leven voor zich, zittend naast de tombe, stralend zonder schaduw of plooi, geen voorkant en geen heimelijke achterkant; puur als licht: verlangend zien en heel het leven ziet vragend terug. Gelijkenis tot over het graf heen. Ogen dicht, ogen open, niet te geloven bijna. Doe toch maar, zegt de boodschap. Geef je over en zoek verder. Dat wordt je leven.

Hij is niet hier, natuurlijk niet. Door de dood heen gegaan. Hoor het hem zeggen: ik ga u vooruit naar Galilea, dat is: de hele Godgegeven aarde. Kom me achterna. Ga, zoek, vind en word gevonden! Waag de diepte.

Lees verder op pagina 2



*Huis van God,
huis voor de buurt*

De steen

*Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.*

*Het water gaat er anders
dan voorheen.*

*De stroom van een rivier
hou je niet tegen.*

*Het water vindt er steeds
een weg omheen.*

Bram Vermeulen

Schilders gezocht

Wie helpt de paashaas dit jaar met eieren schilderen?

▶▶ pagina 2

Klussers gezocht

En wie helpt Antonius dit jaar om weer fris het voorjaar in te gaan?

▶▶ pagina 3

Pasen in de Antonius van Paduakerk

Witte Donderdag, do 5 april 19.00u

Goede Vrijdag, vr 6 april 15.00u

Paaswake, za 7 april, 21.00u

Eerste Paasdag, zo 8 april 10.00u

(met kinderwoorddienst en na afloop eieren zoeken)

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

hoe kun je dieper
ja je kunt graven
aarde zand en steen
je kunt krabbelen
een handvol korrels
en nog een tweede
en zo voort
alle dagen van je lijden
erin laten glijden
jezelf in zand kuil
rulle wand
de uitlachers op je hand
ingraven jezelf
diep en dieper

hoe kun je dieper
je kunt praten
zingen kun je
de ladder omlaag
je kunt brabbelen
de mooiste woorden
liggen voor het grijpen
vind ze maar eens
geef het je te doen
een voor een
en nog een in te keren
naar binnen
de ontkenners rondom
beentje lichten
hoe kun je dieper
je kunt fluisteren
zo zacht dat alleen de wind
je kan horen
tot je erbij
neervalt
en valt
en valt
en valt
en valt

zoals je op het beeldscherm
ziet waar het een truc is
special effect
maar ik bedoel het
daarentegen
in het echtste van het echt
tot in lichtste van het licht
zo diep
en wie daar?
zal ik je die
dan ten langen leste
noemen:
mijn lieve dichtbij?

Albert Meijer



NSG weer op bezoek

Menig jongere heeft nog nooit een kerk van binnen gezien. Als je dan op studiereis naar Rome gaat, is het handig als je van tevoren wat meer weet over de katholieke kerk en haar gebruiken. Dan kun je tenminste plaatsen wat je ziet en gaat veel moois niet zomaar aan je voorbij.

Op 27 maart kwamen leerlingen van 5 VWO van de NSG bij ons op visite om te kijken hoe het er nou aan toe gaat in zo'n kerk. De leerlingen en hun docenten waren erg enthousiast. We verwelkomen volgend jaar graag weer een nieuwe lichterling!



Klussendag

Wie kunt u in uw omgeving porren voor een klusje op 21 april?

Vorig jaar bereikten we met maar liefst 48 vrijwilligers een geweldig klussenresultaat op de eerste officiële klussendag. Er werd veel stof geproefd, er werd veel geruimd, veel gelachen en het was vooral gezellig. Wegens dit succes spraken we af om de klussendag ieder jaar te houden. We hopen dit jaar op uw komst op **zaterdag 21 april vanaf 10.30u**. Rond 16.00u gaan we aan de borrel.

Wie zoeken we

Ook dit jaar is de klussendag niet direct bedoeld voor de mensen die al zoveel doen voor de parochiegemeenschap zoals ziekenbezoek, bestuur, koren, acties voor mensen die er minder goed voorstaan, restaureren en nog zoveel meer. Nee, we mikken ook nu weer op hun vriend(inn)en die een dag de handen uit de mouwen willen steken voor deze kerk. De vaste vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom, al is het maar voor de gezelligheid!

Welke klussen

Dit jaar wordt het grote schoonmaak van (pastorie)zolders met onvermijdelijk een groot aantal



De klussendag was vorig jaar een groot succes en zoals u ziet vooral een hele leuke dag. Bent u er dit jaar ook bij?!

keren naar de DAR. Maar ook de tuinen krijgen een grote beurt: zo wordt voor het parochiehuis een compleet tuinplan uitgevoerd. Een echte wijk-klus waar iedereen van zal gaan genieten. Tussendoor is er gelegenheid de kerk in alle hoeken en gaten te bewonderen met toelichting. Er is onder begeleiding ook een klein aantal gewelfexcursies mogelijk.

Aanmelden

Er komt een intekenlijst achter in

de kerk te liggen. Maar u kunt zich ook aanmelden bij het secretariaat van de parochie via e-mail en telefoon. We ontvangen uw aanmelding graag voor 15 april.

Dus Antonius, mijn beste vriend, maak dat ik een Padua-klusser vind!

Ton van den Hout, Michel ter Berg en Rob van Woerkom

Boekentip

De almacht van de priester en het gezinsgeluk van de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed. Maar toen kwamen de vernieuwing en verwoesting van de jaren zestig. Het was voor de gewone gelovigen alsof er geen God meer was, geen hemel en geen 'meneer pastoor'. Tot overmaat van ramp zagen ze hun kinderen achter nieuwe, aardse goden aanlopen: Marx, Mao, Ché. Pas met de dood voor ogen wordt er soms weer gebeden, een Weesgegroetje 'om het goed te maken'. In *Moederkerk* schetst Jos Palm de ondergang van het Nederlandse katholieke geloof zoals die nog niet eerder werd beschreven, in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal.

Antonius wordt 95

Onze parochie viert dit jaar haar 95-jarig bestaan. Tijd voor feest! Het weekend van 16 en 17 juni zal in het teken staan van deze verjaardag die met parochie en buurt uitgebreid wordt gevierd. Er zal muziek zijn, cabaret, een goed glas etc. Op 17 juni vieren we ook onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Heeft u een leuk idee voor dit feestweekend of wilt u deelnemen aan de organisatie? Neemt u dan contact op met het secretariaat. Noteert u de data alvast in uw agenda? In het volgende nummer hoort u meer over het programma. Wordt vervolgd!



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Uitnodiging

Op dinsdag 3 april is er om 19.00u een Viering van Inkeer en Vergeving. We komen bij elkaar om in alle rust te bidden, te zingen en stil te worden in onszelf.

In de Veertigdagentijd hebben we als thema gekozen: 'Overbruggen, van crisis tot kans'. Deze viering sluit daarbij aan: 'Een brug tussen God en de mens'. U bent van harte welkom!

Werkgroep liturgie

Kroniek

Op 23 februari is overleden *Lies Peters*, voor velen in onze parochie geen onbekende. Jarenlang verzorgde zij vele werkzaamheden, van schoonmaken tot het opzetten van de avondwake. Zij woonde heel haar leven in deze buurt. Eerst in het ouderlijk huis aan de St Annastraat, later met haar zus Ton in de Balistraat. Altijd stond hun huis open voor de vele neefjes en nichtjes waar zij altijd veel mee deden en die regelmatig kwamen logeren. Haar

gevoel voor schoonheid en taal heeft vele albums met gedichten en tekeningen opgeleverd. Ook over onze kerk heeft zij veel artikelen en beschrijvingen verzameld. Het overlijden van haar zus Ton deed haar veel verdriet, maar zij wist het leven toch weer op te pakken tot zij twee jaar later op 97-jarige leeftijd zelf overleed. Haar grote geloof heeft haar ongetwijfeld rust gebracht. Wij wensen haar familie veel troost bij het verlies van zo'n bijzondere tante.

Klussendag!

Denkt u aan de klussendag op zaterdag 21 april? U kunt zich aanmelden via secretariaat@avpnijmegen.nl of 024 - 3222388. Doe mee!

Welkom

Eerder las u over Jelle, Roel en Veronie die een nieuwe gemeenschap willen oprichten. Ze hebben inmiddels een goede plek gevonden en we zijn blij dat dat in de buurt is! Iedere vrijdag houden ze een gebesbijeenkomst in onze kerk. U bent daarbij van harte welkom.

8.00u Laudan
11.15 - 11.45 Evangelielezing
11:45 - 12.00u Middaggebed
(geen samenkomst tussen 9.00 - 11.15u)



Agenda

- Di 5 april, 19.00u Viering van Inkeer en Vergeving
- Do 5 april, 19.00u Witte Donderdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Gregoriaans koor.
- Vr 6 april, 15.00u Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos m.m.v. het Larissa koor.
- Za 7 april, 21.00u Paaswake
Voorgangers: Tjeu van Knippenberg en Kees Megens m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 8 april, 10.00u Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. het Projectkoor. Kinderwoorddienst en na afloop eieren zoeken.
- Zo 15 april, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v. de cantor.
- Zo 22 april, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 29 april, 10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v. het Gregoriaans Koor.
- Zo 6 mei, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. de cantor.
- Zo 13 mei, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor.
- Do 17 mei, 10.00u Hemelvaart
Voorganger: Joop Vernooij m.m.v. de cantor.
- Zo 20 mei, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught m.m.v. de cantor

Parochie-inloopavonden:
do 5 april en 3 mei,
20.00u, pastorie.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 6 mei
Verschijningsdatum: ca. 18 mei