

+ Het is Pinksteren. De naam 'Pinksteren' is een tijdsaanduiding, afgeleid van het Griekse woord voor vijftig. Het is nu de vijftigste dag van Pasen. Pasen duurt voort en vindt zijn voltooiing in de komst van de Heilige Geest. Zo is het beschreven in de Handelingen van de Apostelen: 'Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.' Er gebeurt iets nieuws. Er wordt een taal gesproken die voor iedereen verstaanbaar is en contact mogelijk maakt tussen mensen die vreemd stonden tegenover elkaar. Niet voor niets wordt Pinksteren ook gezien als het begin van de christelijke kerk. De basis van de kerk is niet een instituut, maar de werking van de Geest. In de woorden van het lied dat wij zojuist zongen: 'Dat vuur van het begin wij ademen het in'. Die adem moge ons bezielen, ons begrip geven voor elkaar en ons bevrijden van schuld. Kyrie eleison.

Kyrie Gloria

Gebed

Eeuwige, laat ons herademen in uw Geest. Schenk ons de geest van wijsheid, opdat wij steeds meer smaak krijgen voor het goede, opdat wij vreugde zoeken op de juiste plaats, opdat wij troost vinden in de taal van verbondenheid met elkaar. Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon die met U leeft in de eenheid van de Heilige Geest. Amen.

Handelingen 2: 1-11 Johannes 14: 15-16. 23b-26

Overweging

Dit is de belofte die Jezus doet aan zijn leerlingen: 'nu ben ik nog bij u, maar de helper, de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb'. Als hij zelf niet meer bij zijn leerlingen is, zullen ze een andere leider krijgen. Jezus omschrijft deze leider als 'parakleet', dat is een helper, iemand die voor een ander in de bres springt, voorspreker, bemiddelaar, vermaner, inspirator.

Deze parakleet, helper en inspirator, is bij ons. Mensen hebben in de loop der tijd de mooiste gebeden naar hem uitgesproken. Een daarvan is *veni sancte spiritus*. Ik wil met u gedurende enkele ogenblikken meditatief stilstaan bij dit pinkstergebed. Mensen hebben er gedurende eeuwen hun diepste verlangen naar eenheid en heelheid in neergelegd.

Veni sancte spiritus. Allerbeste Licht, dring door tot in het diepste der harten van uw gelovigen.

Reinig wat besmet is, besproei wat verdord is, genees wat gekwetst is. Buig wat verstijfd is, verwarm wat koud is, maak recht wat krom is.

Reinig, besproei, genees, buig, verwarm, maak recht. Wie dit van harte vraagt, beschikt over een diep besef van wat mensen tot bloei brengt en leven geeft. Deze bidder weet wat nodig is om uit te kunnen groeien tot de volle mensenmaat.

Ik nodig u uit om even stil te staan bij de afzonderlijke smeekbeden.

Reinig mij. Hoe zuiver, hoe helder, hoe transparant ben ik tegenover mezelf, tegenover anderen, tegenover God? Ik vraag aan de Heilige Geest: open mijn ogen, opdat ik zie wat is. Reinig wat besmet is.

Besproei mij. Hoe levendig ben ik? Laat ik water toe om te groeien? Durf ik mij overgeven aan de groeikracht van mijn ziel? Ik vraag aan de Heilige Geest: geef mij vertrouwen in de kracht die U in mij legt. Besproei wat verdord is.

Genees mij. Hoe ervaar ik het kwade dat in mij werkt? Ben ik alert op het onderscheid tussen wat goed is en wat verkeerd? Ik vraag aan de Heilige Geest: geef me het uithoudingsvermogen om me steeds opnieuw naar U toe te keren. Genees wat gekwetst is.

Buig mij. Hoe star en onbuigzaam ben ik? Heb ik altijd gelijk? Kan ik me inleven in anderen? Ik vraag aan de Heilige Geest: versterk in mij het vermogen om soepel te zijn, om naar het gelijk van anderen te luisteren. Buig wat verstart is.

Verwarm mij. Hoe koud en afwerend ben ik tegenover wat leeft in mij en in anderen? Durf ik geloven in de warmtebron die in ieder aanwezig is? Ik vraag aan de Heilige Geest: geef mij vertrouwen in de goede binnenkant van mensen. Verwarm wat koud is.

Maak mij recht. Hoezeer maak ik mij klein en onzichtbaar? Kan ik rechtop staan tegenover mensen naast mij? Hoe vrij en open ben ik? Ik vraag aan de Heilige Geest: versterk in mij het vermogen om te buigen en rechtop te staan. Maak recht wat krom is.

VOORBEDE

Bidden wij tot God, opdat de adem van zijn Geest ons mag bezielen;

Kom Schepper, Geest,

Kom onder ons opdat wij elkaar blijven inspireren

En elkaar tegemoet treden met warmte en rechtvaardigheid.

Laat ons zingend bidden

Kom Schepper, Geest,

Wees aanwezig in de mensen die het moeilijk hebben,

Genees hun wonden, verwarm hun hart.

Laat ons zingend bidden

Kom Schepper, Geest,

Wees bij ons in ons geven en nemen,

Leer ons te helpen en te ontvangen.

Buig wat verstart is, maak recht wat krom is.

Laat ons zingend bidden