

Antonius van Padua 08-04-2018

+ De liturgie die wij elke zondag vieren, kan een vast ankerpunt zijn in de loop van het jaar. Afgezien van de vraag of we het persoonlijk, als gezin of als geloofsgemeenschap goed dan wel slecht maken, het alleluja van Pasen klinkt in allerlei toonsoorten door het jaar heen, zelfs als wij dat woord 'alleluja' als zodanig in een bepaalde periode van ons leven niet willen horen. Zeker op deze eerste zondag na Pasen, die ook 'beloken Pasen' wordt genoemd, klinkt het alleluja. 'Beloken Pasen', omdat de mensen die met Pasen gedoopt waren een week lang witte kleren droegen die ze op deze zondag aflegden. Ze gingen weer in de kleren van het dagelijks leven, maar alle beloften van de paastijd resoneren nog mee. Dat wordt ook duidelijk in de bijbel teksten die ons vandaag worden aangeboden. De eerste lezing vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke onderlinge liefde die zich heeft meester gemaakt van de eerste gemeente. Het evangelie vertelt hoe ook bij de kritische leerling Thomas het hervonden geloof de angst gaat overwinnen. Ik wens u een goede beloken Pasen viering.

*Kyrie*            *Gloria*

*Gebed*

God, neem ons aan zoals wij zijn, met ons geloof en onze angst, met ons vertrouwen en ons wantrouwen. Laat ons openstaan voor U in de kracht van de verrezen Jezus die met U leeft nu en tot in eeuwigheid. Amen

*Handelingen 4:32-35*            *Johannes 20:19-31*

*Overweging*

'Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben'. Proficiat, jullie die niet gezien hebben en toch geloven. Horen wij daar bij? Is die felicitatie ook voor ons bedoeld? In elk geval horen wij bij degenen die niet gezien hebben. 'Niet gezien'. Natuurlijk hebben wij wel iets gezien van de dood en de verrijzenis van Jezus. Al was het alleen maar op beroemde oude schilderijen die op uitbundige wijze weergeven hoe Jezus opstaat uit het graf. Al was het in de musical *Jesus Christ Superstar* of in *The Passion* die vorige week donderdagavond door de Bijlmer trok en waarin je via media virtueel kon meelopen. Het is ook mogelijk dat je de dood en verrijzenis van Jezus meebeleefd hebt in het leven en de dood van Frans van der Lugt. En misschien heb je iets van opstanding gezien in het leven en de dood van een persoon die je van nabij hebt gekend. Hoe dan ook, wij waren geen rechtstreekse getuigen van de vernietigende kruisdood die Jezus onderging en wij waren, evenals Thomas aanvankelijk, niet

in het gezelschap van de leerlingen toen de gekruisigde Jezus in hun midden kwam staan en zei: 'vrede zij u'.

Niet gezien en toch geloven. Wat is zien? Hier betekent zien wat we er gewoonlijk onder verstaan: direct met je eigen ogen beelden in de werkelijkheid waarnemen. Wat je zo ziet kun je vaak ook aanraken. Je kunt de grootte ervan meten en de zwaarte wegen. Soms gebruiken we dit zien als een onomstotelijk bewijs voor iets dat is gebeurd. Iemand zegt; 'dat kan niet waar zijn'. Een sterke verdediging daartegen is: 'jawel, ik heb het zelf gezien'.

Gelukkig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Inderdaad. Je kunt het ook anders zeggen: 'ongelukkig zij die alleen vertrouwen op wat fysiek zichtbaar is'. Want hoe klein maak je je wereld als je niet verder kijkt dan wat je direct met je ogen kunt waarnemen?

Wat is geloven in dit verband? Geloven heeft alles te maken met de zichtbare werkelijkheid waarin wij leven. Geloven heeft van doen met het feit dat wij met elkaar de aarde bewonen, dat we thuis zijn in een bepaalde straat en in een bepaald huis. Geloven heeft te maken met de wijze waarop we de aarde bewonen en de manier waarop we elkaar het licht in de ogen gunnen. Dat is meer dan de meetbare vorm van datgene wat wij met eigen ogen waarnemen. Geloven steunt op goed kijken. Goed kijkend, zie je niet alleen de buitenkant van de werkelijkheid, maar ook de binnenkant ervan.

Wie enkel vertrouwt op wat hij van buitenaf waarneemt, heeft niet het vertrouwen dat staat voor geloven. Het zit eigenlijk al in het woord geloof zelf. U kent de eerste woorden van de geloofsbelijdenis in het Latijn: Credo in unum Deum. 'Credo', ik geloof, betekent letterlijk cor do: ik geef mijn hart. Het hart kan ook zien. Het hart weet soms dingen die wij met onze rede, met ons verstand, niet kunnen bevatten. Geloven staat niet los van zien. Het is een manier van kijken. Zo kijken dat je kunt ontvangen wat is. Niet voor niets kun je in een kerk ook knielen. Dat is het tegenovergestelde van beheersen, van alles in eigen hand houden. Knielend druk je uit dat je open staat voor datgene wat boven je uit gaat en je omvat.

'Zalig jullie die niet gezien en toch geloofd hebben'. Gelukkig ben je als je niet alleen afhankelijk bent van datgene wat je met je zintuigen in je macht denkt te hebben. De werkelijkheid is groter dan wat wij kunnen meten en wegen. Met dank aan Thomas, die de ongelovige wordt genoemd, maar in geloof zijn angst en kortzichtigheid heeft overwonnen.

## VOORBEDE

Pasen betekent: de nieuwe beweging van Jezus is geboren.

Bidden we voor al de gemeenschappen die die het spoor van Jezus willen volgen. Dat hun geloof niet bezwijkt, dat ze creatief de boodschap van het evangelie waarmaken.

Laat ons zingend bidden

Pasen betekent: de kortzichtigheid voorbij.

Geef ons een scherpe blik voor tekenen van hoop. Versterk in ons de solidariteit met mensen die aan de rand geschoven worden.

Laat ons zingend bidden

Pasen betekent: mensen worden bijeengebracht.

Bidden we voor allen die leven in verdeeldheid en zoeken naar eenheid. Dat ze blijven geloven in een toekomst met elkaar.

Laat ons zingend bidden