

Overweging 27-03-2016; Paaszondag.

Welkom.

Wij vieren het hoogfeest van Pasen, van Jezus' verrijzenis uit de doden.

Dit feest spreekt de meeste mensen – of ze nu geloven of niet – minder aan dan het kerstfeest. Kerstmis is een midwinterfeest, met veel romantiek omgeven, een feest van huiselijkheid en gezelligheid. De hele westerse wereld verandert dan weken lang van aanzien door de versieringen en reclame. Pasen gaat veel meer aan de mensen voorbij. Er is een extra vrije dag, en het staat in de sfeer van de naderende lente. Maar waar het eigenlijk om gaat, waar het om begonnen is blijft verborgen. Onze geseclariseerde wereld heeft daar weinig boodschap aan. In de landen van het nabije oosten stempelt het orthodoxe christelijke geloof nog meer de samenleving. Men begroet elkaar met: "Christus is verrezen!" En het antwoord is dan: "Hij is waarlijk opgestaan." Maar het is de vraag hoelang dit nog zal duren, omdat overal het geloof in een crisis is gedompeld.

Wij worden vandaag uitgenodigd om ons aan de evangelische boodschap van het goede nieuws toe te vertrouwen. Jezus leeft, en nodigt ons tot gemeenschap aan zijn tafel. En wij willen ons verdiepen in zijn woord.

Ik wens u een mooie viering.

Overweging.

Wij zongen gisterenavond een Engels lied; Dat begon zo: " de wereld zelf viert Pasen en de paasleeuweriken zingen en paasbloemen bloeien vrolijk en de paasknoppen ontluiken..alleluia."

Wij zelf genieten ook van de naderende lente: de eerste bloemen zijn verschenen, krokussen, narcissen, voorboden van zachter weer, van meer zon. Nieuw leven overal: de doodse natuur vernieuwt zich met fris groen, zoals ieder jaar weer. Het past helemaal bij het verhaal van Pasen. Maar het is de eigenlijke paasboodschap niet. Het kan hoogstens een verwijzing zijn.

Jezus zelf maakt zulke verwijzingen in zijn parabels. Ik citeer er een paar. "Tot het volk zei hij:'Wanneer ge een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt ge terstond: er komt regen, en zo gebeurt het ook. En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge: het wordt gloeiend heet.; en het gebeurt.'" Elders lezen we:"Hij maakte een gelijkenis en zei:'kijk naar de vijgenboom en naar alle andere bomen: zodra ze uitlopen weet ge vanzelf, dat de zomer in aantocht is.'" Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe:"Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet ( hij bedoelt : de tekenen die hij verrichtte), weet dan dat het Rijk Gods nabij is." Hij doet dus geen weersvoorspelling, daar houdt hij zich niet mee bezig; het gaat hem om een diepere waarheid, waarvoor hij de mensen door die gelijkenis enigszins ontvankelijk wil maken.

Zo dus ook als wij met Pasen de naderende zomer beschrijven als nieuw leven, als een belofte naar de toekomst toe. De eigenlijke boodschap stijgt er onvoorstelbaar hoog bovenuit: de opwekking van een dode tot nieuw leven. Dat

gaat zozeer in tegen wat wij ervaren aan de dood, dat wij het maar moeilijk kunnen geloven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zeer veel mensen dat niet kunnen.

Maar het is de kernboodschap van het evangelie en van de andere geschriften van het nieuwe testament. Jezus voorspelt tot drie maal toe zijn lijden, dood en verrijzenis. De leerlingen willen er niet aan. Zij herinneren het zich pas als het gebeurd is.

Tegen de Emmaüsgangers die hij ontmoet na zijn verrijzenis: “Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?”

Volgens het lijdensverhaal van Lukas belooft hij de goede moordenaar: “Vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs!”

Zo kan ik doorgaan. Nog één getuigenis van St. Paulus uit de eerste Korinthebrief:

“En als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens....Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigsten van alle mensen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn..”

Ik heb de H.Schrift zelf laten spreken, omdat die de bron is van ons geloof, en alleen gezag heeft. Wij kunnen er hoogstens consequenties uit trekken, en die zijn veelbetekenend. Onze dierbare overledenen zijn niet voor altijd in het zwarte gat van de vergetelheid gevallen: zij zijn geborgen bij de Vader. Ook wij mogen erop vertrouwen daar eenmaal te komen. Dat werpt een licht vooruit op ons leven.

Het betekent ook dat God uiteindelijk bepaalt wat er met mensen gebeurt: aan Hem is de heerschappij over hemel en aarde, over leven en dood. Uiteindelijk zal zijn Waarheid overwinnen, en niet de leugen. De rechtvaardigheid, en niet het onrecht. De liefde, en niet de haat. Dat danken wij aan de liefde van Jezus, die het onrecht en de leugen tot op de bodem heeft doorleefd in zijn lijden en dood, en hen zo heeft overwonnen. En zijn liefde is die van de hemelse Vader, die ons uit liefde in het leven heeft geroepen.

Is dit geen voldoende reden om Pasen te vieren? Het geeft ons de kracht om alle verdrietige en moeilijke dingen te dragen en vol vertrouwen onze levensweg te gaan.

Nijmegen, Pasen 2016

pastor Jan Zuiker, assumptionist