

Antonius onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost



Jaargang 31 nummer 5, Allerzielen/Advent 2019

Dagen van Na-bestaan

Rond Allerzielen is het altijd druk op de begraafplaats. Veel mensen zijn dan bezig om van het graf van hun geliefde het boornblad te verwijderen. Er worden bloemen neergelegd, de grafstenen schoongemaakt en op de graven worden lichtjes geplaatst. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Is het enkel gewoonte? Doen we dat, omdat anderen niet zullen zeggen: 'Wat ziet dát graf er uit!' Of is het een laatste poging onze geliefde doden niet prijs te geven aan de vergetelheid? Zoals we met foto's doen die we al of niet ingelijst aan de wand hebben hangen. Wat drijft vandaag de levenden naar de doden?

Bij het noemen van hun namen komt een mens weer tot leven, zien wij iemand voor ons, met huid en haar. Dan zien wij het gezicht van een man, een vrouw, een kind, een vriend of vriendin, een buurman of buurvrouw. Vanmorgen noemen wij hun namen, roepen wij hen, alsof we tegen ze zouden willen zeggen: we zijn jullie niet vergeten! Wij noemen jullie namen, omdat wij jullie niet willen vergeten wie jullie voor ons waren en wat wij aan jullie te danken hebben.

Maar het noemen van hun namen kan ons ook weer verdrietig maken. Want we hebben het over mensen, die we goed hebben gekend, met

wie je kon praten, die je aan kon raken, met wie je misschien 'n intiem stuk van je leven deelde, misschien uit wie je zelf het leven hebt ontvangen. Maar dat verdriet mag en is ook goed, want het is de enige brug die ons met onze doden verbindt. Het noemen van hun naam maakt ook onze kwetsbaarheid zichtbaar, want je wordt je bewust van je eigen sterfelijkheid. Want als zij konden sterven, waarom wij niet? Op Allerzielen, 2 november, komen veel herinneringen weer tot leven, worden verhalen verteld: weet je nog hoe ze wat en wat hij zei? Weet je nog? In onze verhalen en herinneringen komen ze opnieuw tot leven: door het leggen van levende bloemen, door het aansteken van een kaars, door het noemen van hun namen. Over hen hebben wij als pastores gesproken in vaak drukbezochte afscheidsvieringen. Hopelijk in bemoedigende woorden, want over de doden niets dan goeds! Maar als de tranen gedroogd zijn, de kist bedekt met zand of prijsgegeven aan de wind, als de bloemen verwelkt zijn op het graf op bij de urnen, als de laatste bezoeker weg is en iedereen weer terug is in zijn eigen wereld, dan

Lees verder op pagina 2

Huis van God, huis voor de buurt

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven

In liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen,
In bloemengeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet.

Hanna Lam

Allerzielen

Op 3 november gedenken wij de overledenen van afgelopen jaar.

▶▶ pagina 2

Geloven in deze tijd

Drie bijeenkomsten in de advent, met als thema: wat dient zich aan.

▶▶ pagina 6

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

zijn er zoveel wonden die geslagen zijn en een pijn die blijft...

De dood van een mens die je lief is, schopt je leven danig in de war. Waar zijn ze gebleven onze lieve doden? Het antwoord komt langzaam, waar mensen gelouerd zijn, de pijn voorbij, de tranen gedroogd, de moed hervonden. Het groeit waar wij elkaar verhalen vertellen, ter bemoediging, ter herinnering. Zoals het vergaan is met hen, zo zal het ook ons vergaan. Ooit zal op een keer onze eigen naam genoemd worden met Allerzielen. De dood is de grootste verminking die wij in het leven kunnen oplopen. Maar als je je daar niet bij neerlegt is het wonder nog groter. Jezus zegt: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.' Zo valt het licht van de verrijzenis - zelfs midden in de nacht - op onze doden. Voor hen is de dood een kleedkamer, waarin de sterfelijke mens wordt afgelegd om zich te bekleden met onsterfelijkheid.

Zoveel overleden parochianen. En de grote menigte dan, de naamlozen ongeteld? De duizenden vluchtelingen die het afgelopen jaar omgekomen zijn in de Middellandse Zee. De 60 miljoen vluchtelingen op onze aarde, die alles en iedereen moesten verlaten vanwege het oorlogsgeweld. Waar zijn ze gebleven: de kinderen van Auschwitz,

vrouwen weggeworpen als oud vuil, mannen gevallen in een oorlog zonder zin? Waar zijn onze dierbaren: soms verdwenen zonder groet, toevertrouwd aan de aarde, weggegeven aan de wind? Maar God kent hun en onze namen. En als je dat niet kunt geloven: spel dan de naam van je lieve dode maar, letter voor letter, aandachtig. Steek een kaars voor hem of haar op, of zwijg samen en laat je tranen gaan.

De dood van een geliefde schopt je leven danig in de war, is vaak het begin van een lange nachtmerrie. Soms zou je het willen uitschreeuwen van verdriet. Soms word je 's morgens wakker en hoop je dat alles niet meer is dan een bange droom. Maar wat blijft is de herinnering die vervaagt, mensen begraven in Gods aarde, as en stof, weggewaaid op de wind. Laatst zei iemand tegen me: 'Eigenlijk is nabestaan veel moeilijker dan doodgaan'. Wat is dat vaak waar! Het leven wijkt, hoe je ook probeert om dat vast te houden. Zelfs je hoofdkussen en de rand van je ledikant moet je op het laatste moment loslaten. Sterven is vaak een kwestie van een aantal weken, soms een enkele dag, soms een enkel moment. Rouwen duurt maanden, zo niet jaren. Doodgaan gebeurt op een gegeven moment. Als geliefden overlijden, zijn zij voorgoed over hun lijden heen, maar hoe vind je als nabestaande de weg naar het leven terug?

Dat gebeurt niet in één enkel

ogenblik. Daar moet je voor vechten - vaak wanhopig - je moet er in groeien. Je wordt, als je rouwt om een huisgenoot, gedwongen voortaan een bord minder op tafel te zetten. Je kunt je geliefde niet meer aanspreken. De leegte wordt niet automatisch opgevuld. Je kunt pas - na een lange tijd en met tranen in je ogen - langzamerhand ervaren dat er een brug van liefde hangt tussen levenden en de doden. En niet alleen de stervende neemt afscheid - soms zelfs zonder groet - de nabestaanden doen dat ook. Het woord 'nabestaanden' is eigenlijk niet helemaal terecht: Wij bestaan niet meer zoals voorheen. Je verliest een stukje van de zin van je bestaan. Soms denk ik: het is goed om mensen te helpen sterven, maar evengoed mensen te helpen nabestaan. Dat wil zeggen: elkaar weer helpen, bijstaan, om de weg naar het leven terug te vinden. Het is waar: Nabestaan is inderdaad soms moeilijker dan doodgaan! Maar misschien kunnen, op onze beste ogenblikken, we op de puinhopen van ons bestaan toch de woorden van psalm 23 mee stamelen: 'Mijn Herder is de Heer. Het zal mij nooit aan iets ontbreken. Al moet ik het duister in van de dood, U bent toch bij me. Onder uw hoede durf ik het aan...'

Ambro Bakker s.m.a.

Allerzielen - Wij hebben afscheid genomen van:



28 oktober 2018	Wim Goossens	68 jaar
11 februari 2019	Riet Klaassen	88 jaar
5 april 2019	Hans van der Ven	78 jaar
25 mei 2019	Frans Heijstraten	74 jaar
22 juni 2019	Caroline Westgeest	60 jaar
5 juli 2019	Henny Mulder	85 jaar

Gedenken



Bijeenkomst vol symboliek en rituelen in de Boskapel, Graafseweg 276. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

Terugblik op de veiling

Zaterdag 14 September 2019 vond er in het parochiehuis voor de tweede keer een veiling plaats van Kunst en Curiosa. Jan Bulte en Antoon Janssen verzamelden het afgelopen jaar en vooral ook tijdens de inbreng van de Rommelmarkt veel mooie en bijzondere curiosa. Er ging veel tijd zitten in het bestuderen van de curiosa op internet zoeken naar informatie en het vaststellen van de waarde. Met hulp van bevriende experts werd de onderprijs van alle goederen vastgelegd en werd een catalogus gemaakt met maar liefs meer dan 120 kavels.

Bij de kijkochtend op de dag van de veiling was ik blij verrast door de kwaliteit van de kavels en de mooie inrichting van de zaal. Het zag er sfeervol en professioneel uit. Er kwamen heel wat kijkers die ook

hun waardering uitspraken voor het werk van de veilinggroep.

Helaas was er die dag veel concurrentie van de Open Monumentendag en van het prachtig zonnige weer zodat de zaal niet, zoals gehoopt, royaal gevuld was met geïnteresseerden. Toch werd het een geweldige middag voor allen die aanwezig waren. Veilingoppermeester Jan Bulte hield het tempo er goed in en hier en daar ontstond een mooie bied-rally tussen liefhebbers en werd er veel gelachen. De stemming was opperbest.

Na afloop telde penningmeester Rinus toch een bedrag van ruim 1000 euro aan opbrengst en dat kan nog oplopen als de restanten via Marktplaats worden verkocht. Zelf heb ik voor lage prijzen prachtige en originele cadeau's gekocht voor familie en vrienden en ben ik dolblij

met het mooie houtkunstschilderij van Julie Fichter. Het was een vrolijke en sfeervolle middag uitstekend geleid door de veilingmeesters Jan, Antoon en Rinus en hun assistenten Mieke, Jeanine, Jacqueline, Ella, en Paul. Volgend Jaar weer!

Beppie Peters



Rommelmarkt wederom groot succes

Al jaren op een rij is de opbrengst ieder jaar meer. Dit jaar is de opbrengst iets minder. Een hevige bui op het hoogtepunt van de markt is hier waarschijnlijk debet aan, want opeens lag de handel stil. Gelukkig duurde het niet al te lang zodat we weer vrolijk verder konden met de verkoop. Het plezier van alle vrijwilligers was er in ieder geval niet minder om! Tijdens de maaltijd na afloop namen we afscheid van Herman te Kieft van de Maranathakerk, jarenlang penningmeester van de rommelmarkt.



Expo verzamelingen uit de buurt

Het weekend van 28 en 29 september was er in onze kerk door de Expo groep olv Addy Groos een gevarieerde tentoonstelling ingericht over verzamelingen uit de Buurt. Er was veel te zien: spreukentegels, Ollie B. Bommelspullen, speldjes en schelpen, heel veel smurfen, historisch overzicht van alle mogelijke prothesen/implantaten, fototoestellen, elanden, olifantjes, koperen

bellen, stedenlepeltjes, theepotjes, wijwaterbakjes, beeldjes van saxofoonspelers, edelstenen, kamelen, Kuifje-spullen, vlinders, paarden en giraffen. De expogroep is een week bezig geweest om alles liefdevol tentoon te stellen. Wat leent ons mooie kerkgebouw zich goed voor zo'n gelegenheid. Meteen al de eerste dag trok de Expo veel bezoekers. Rond de 60 mensen

wipten binnen, bekeken de tentoonstelling en kochten in bij de verkooptafels met tin, sieraden, Afrikaanse beelden, antieke fotolijstjes met oud- Nijmegen kaarten en aan de grote gezellige koffietafel werden veel verhalen uitgewisseld en herinneringen opgehaald. Zondagmorgen na de gezamenlijke viering met de Effatagemeenschap hebben veel kerkgangers de expo bekeken en is er druk gefotografeerd. De spreukentafel bij de spreukentegels, waar je zelf een spreuk mocht opschrijven, kreeg veel bekijks en na afloop waren er 40 spreuken vastgeplakt op het tafelkleed. De succesvolle expo trok in totaal 235 gasten die ons mooie kerkgebouw in volle glorie beleefden. Op naar de Kerst-Inn op zaterdag en zondag 21 en 22 december a.s.. *Bepie Peters*



50 Jaar Verschuierenorgel

Naar aanleiding van het 50jarig bestaan van het Verschuierenorgel werd, als afsluiting van de Expositie, een concert gegeven waarbij het Verschuierenorgel centraal stond. Vaste organist en dirigent van het Paduakoor Paul Keijzers bespeelde magistraal het pas gestemde orgel en opende met solostukken van Robert Schumann.

Het Paduakoor steeg boven zichzelf uit met, prachtige liederen en het kamerensemble Cantare per lui zong muziek van Strategier, Mozart

John Rutter en Edward Elgar. Trompetist Herman Hopman bracht de toehoorders in vervoering met zijn trompet die zo zuiver en vol van klank de kerk vulde en de prachtige accoustiek van onze kerk weer eens benadrukte. Het was een zeer afwisselend programma met een prachtig slot waarbij alle registers van het orgel openstonden en Paul Keijzers zijn grote klasse toonde in de indrukwekkende Toccata en fuga van Johan Sebastiaan Bach. Een goed gevulde kerk barstte dan ook

los in een langdurig applaus. Grote bewondering voor organist In de pauze en na afloop waren er veel enthousiaste reacties over dit prachtige concert en de grote familie die dit concert integreerde in hun Familiedag was vol lof over het concert. Het was een prachtige afsluiting van een succesvol weekend waarin de Antonius van Paduakerk zich volop presenteerde als kerk in en voor de buurt.

Bepie Peters



Indruk Boskapelviering in onze kerk

Zondag 15 september waren de mensen van de Boskapel (de 'Boskapellers', zoals ze zichzelf noemen) te gast in onze kerk, om daar hun eigen viering te houden. De parochianen van de AvP waren van harte uitgenodigd om te komen meevieren. Pastor Ekkehard Muth ging voor, en verder was er een lector, het Boskapelkoor zong onder leiding van Rob Engels (een veelzijdig musicus: dirigent, blokfluitist, violist), met muzikale begeleiding van een pianist, contrabassist en hoboïst. De kwaliteit van de muziek en zang waren heel behoorlijk, het klonk in de mooie akoestiek van onze kerk prima.

De Boskapellers waren met velen, en gelukkig waren er ook veel Antonianen.

Ik vond het erg fijn weer eens in een goedgevulde kerk een viering te mogen meemaken. Er was zelfs een kindernevendienst!

Het thema van de viering was: Deel in mijn vreugde, met als evangelielezing het verhaal van het verloren schaap en de verloren zilveren

munten, en de vreugde die werd gevoeld toen beide weer terecht waren. In zijn overweging ging Ekkehard Muth op dit thema in. Twee onderdelen maakten indruk op mij, zij het op verschillende manieren. Ten eerste stelde hij dat je ook kunt verdwalen dan wel alleen achterblijven door stil te staan terwijl de kudde verder trekt: als je alleen naar het verleden kijkt en dat terug wil, of als je alleen wil behouden wat er nu is zonder in te zien dat het juist nu nodig kan zijn verder te gaan, terwijl de gemeenschap waartoe je wil behoren dat wel doet. Ik vond dat dat zeer duidelijk sloeg op de situatie waarin wij ons als gemeenschap bevinden.

Verder had hij tot zijn vreugde (de Boskapel is immers van oorsprong een 'Augustijnse' kapel) ontdekt dat Antonius van Padua, voordat hij intrad bij de Franciscanen, lid was van de orde der Augustijnen. Dat bracht hem ertoe een vergelijking te maken tussen beide heiligen, als voorbeeld van mensen die inzagen dat ook in hun tijd nieuwe wegen nodig waren om het geloof en de kerk als levend instituut in stand te houden. Een kerk die zichzelf als instituut en zijn wetten en voorschriften belangrijker vindt

dan de gemeenschap waarvoor hij behoort te zorgen is een lege huls. Ik paraphraseer uiteraard. Hij zei: Antonius en Augustinus hadden het waarschijnlijk goed met elkaar kunnen vinden, en om dat te beklemtonen gebruikte hij de nieuwe 'naam' Augustonius.

Verder viel mij op dat bij het gezongen tafelgebed (Gij die weet wat in mensen omgaat) de instellingswoorden door de gemeenschap werden gezongen.

Ik heb hier mijn indrukken van de viering weergegeven zonder een volledige beschrijving te willen geven.

Mijn conclusie: het is naar mijn mening zeker de moeite waard met de Boskapellers nadere contacten te zoeken, verdere wegen tot samenwerking te onderzoeken. Vandaag is een mooie eerste stap gezet. Op 20 oktober gaan wij onze viering houden in de Boskapel; we kregen de verzekering dat wij daar een even warm welkom zouden krijgen als zij bij ons. Ik wil graag een oproep doen aan allen die zich betrokken voelen bij onze parochie deze uitnodiging aan te nemen.

Ton Groos

Advent is geloven dat het licht de duisternis zal grijpen

Hoe donker het ook is: licht laat zich niet door duisternis overheersen. Advent herinnert ons aan een licht dat onze innerlijke duisternis kan verlichten. Elk jaar opnieuw vieren wij de Advent (komst) en voegen

wij iedere zondag een adventskaarsje toe aan de stellige hoop dat het innerlijk licht van God ons zal verlichten. Al is het nog zo donker. Onze rituelen zetten ons ertoe aan om een kerstfeest mogelijk te

maken dat warmte geeft, en licht. We maken ruimte in onze drukte en tussen onze zorgen opdat we de komst van Gods licht niet over het hoofd zien.



Geloven in deze tijd

De Antonius van Padua gemeenschap en de Effata gemeenschap organiseren samen drie bijeenkomsten rond 'Geloven in deze tijd'. Gekozen is voor het thema WAT DIENT ZICH AAN? Iedere dag dienen zich nieuwe, vaak onverwachte zaken aan. In ons leven komt steeds iets nieuws op ons pad: liefde, ziekte, kinderen, ontmoetingen, onverwachte opgaven. Hoe gaan we daar mee om? Hoe geven we gehoor aan iets dat op ons afkomt? Gaan we het uit de weg of geven we het een kans?

Hoe bepaalt het wat je doet, of juist niet doet?

Het heeft te maken met een roepstem horen. Denk aan de Bijbelse profeten die in eerste instantie geen gehoor geven aan die roepstem, maar vervolgens toch op weg gaan. Denk aan het meisje uit Zweden die protesteert tegen laksheid van volwassenen omdat ze te weinig ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Denk aan een pianist in Aleppo die zich geroepen voelt om ondanks alles op straat muziek

te maken waardoor hij zijn medebewoners kracht geeft. We lezen en horen erover, maar hoe gaan wij zelf om met die roepstem?

In de drie avonden gaan we dit thema bespreken en uitdiepen. We bekijken ook hoe we het kunnen verbinden aan onze spiritualiteit, ons geloof, en de Bijbelse verhalen en traditie. Het zijn drie dinsdagsavonden, telkens van 19.30 – 21.00 uur.

Dinsdag 22 oktober: "Als de grond onder je voeten gaat schuiven"

Parochiehuis Antonius van Padua, Van Slichtenhorststraat 81

Dinsdag 26 november:

"Als zorg een rol in je leven gaat spelen".

Effata-Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7

Dinsdag 10 december:

"Als je een wonder-boven-wonder gebeurtenis overkomt"

Parochiehuis Antonius van Padua, De avonden zijn vrij toegankelijk en natuurlijk ook los van elkaar bij te wonen. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Wandel mee

Ruim twee jaar geleden hebben we een voorzichtige start gemaakt om één keer per maand van onze kerk na de zondagsviering een vertrekpunt te maken voor een bezinnende wandeling. De gedachte erachter is om met elkaar na de viering ook een andere activiteit te ondernemen.

Maar dit initiatief is ook bedoeld om nieuwe mensen aan te trekken en met ons kennis te laten maken. Niet iedereen heeft er behoefte aan om op zondagochtend in de kerk te zitten, maar een frisse boswandeling kunnen veel mensen wel appreciëren.

Franciscuswandelingen zijn wandelingen die in het teken van bezinning staan. Bezinning in stilte of met elkaar pratend aan de hand van een bepaalde tekst. Of bezinning over de woorden die die ochtend zijn gesproken in de zondagsdienst. Het is dan ook de bedoeling om de wandelingen rechtstreeks vanuit de kerk te starten, iedere derde zondag van de maand om 11.30 uur. Op die manier wordt wie van wandelen houdt uitgenodigd om ook aan de zondagsviering deel te nemen.

We pakken deze wandelingen juist op dit moment weer op, omdat we inmiddels met de activiteiten van het Pelgrimshuis gestart zijn. Het is een activiteit die we gezamenlijk met het Stadsklooster organiseren. De herfst is natuurlijk een heerlijk uitwaaiseizoen, dus misschien spreekt het jullie aan. En neem dan vooral een vriend of vriendin, buur of familielid mee.

We noemen het Franciscuswandelingen, omdat we daarmee willen benadrukken dat het niet een gewone wandeling is. Het gaat om de bezinning. En om beleving van de natuur op de wijze zoals die ook in de Franciscanse beweging zijn vorm krijgt.

Praktische informatie:

Zondag 10 november (let op: dit is de tweede zondag van de maand i.v.m. De Zevenheuvelenloop.

Zondag 15 december

We starten steeds om 11.30 uur. De wandeling duurt circa anderhalf uur.

Corné van Iersel
c.van.iersel@outlook.com

Uit het lokatieteam

Het is een drukke tijd voor ons allemaal. Verschillende vieringen in/ met verschillende kerken maakt dat je soms de draad kwijt raakt. Maar het is tegelijkertijd verfrissend om ook eens ergens anders te kijken en met andere mensen te vieren. In het locatieteam zijn we vooral druk met overleggen. De relatie met het Stefanusparochiebestuur loopt niet lekker en dat vraagt nogal wat aandacht en energie. Het realiseren van het Pelgrimshuis staat onder druk sinds het bestuur de gedachte heeft ontwikkeld dat wij ook wel met minder gebouwen toe kunnen.

U begrijpt dat wij daarover nogal ontdaan zijn. De realisering van Pelgrimshuis en Stadsklooster in de pastorie is van groot belang voor ons voortbestaan. Het voelt alsof geld belangrijker is dan een pastorale ontwikkeling en dat kun je je als kerk gewoon niet voorstellen. Dat is voor een kerk achter de feiten aan lopen want zo kom je er niet als je nog wat wil in deze wereld, waar de kerk het toch al moeilijk heeft.

Maar we blijven voor onze idealen opkomen zoals u dat van ons ge-

wend bent en hopen op uw steun in deze.

In oktober heeft Monique Leclercq haar laatste vergadering als secretaris van het locatieteam gehad. Zij wil zich verder graag blijven richten op de diaconie. We zullen haar bijzondere aanwezigheid missen. Dank je wel Monique voor al het werk dat je verzet hebt!! Want het was beslist geen gemakkelijke taak. We zijn in gesprek met een opvolger. U hoort het zodra dat afgerond en bekend is.

*Hartelijke groet,
namens het locatieteam,
Clara ter Berg*

Parochieberaad

Zoals beloofd willen we weer een parochieberaad organiseren n.a.v. de beoogde samenwerking met de Boskapel. Nu we 2 gezamenlijke vieringen achter de rug hebben is het weer tijd om bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat willen we met u doen op *zondag 27 oktober na de viering*. We hopen dat u weer open met ons meedenkt zodat we samen oprecht onze weg kunnen bepalen.

Boekentip

Hoe kan christelijke spiritualiteit je liefde verrijken? Veel mensen denken bij liefde en religie vooral aan strenge regels, maar de ervaring spreekt een andere taal: in het klooster van je leven mag je niet alleen liefhebben, nee, je moet! Liefde is geen verbod maar een gebod. Wie spiritualiteit zoekt, moet zijn gevoelens heiligen. Dat geldt voor negatieve emoties wanneer dingen niet goed gaan, maar zeker ook voor liefde wanneer je van andere mensen houdt. Dit boek nodigt de lezer uit om vanuit oude en nieuwe bronnen op zoek te gaan naar geboden voor heilige liefde. Een positief signaal in een vaak liefdeloze realiteit van kerk en wereld.



Advent in de liturgie

Oor de vier zondagen in de advent hebben we als thema gekozen: Visioenen. In iedere eerste lezing van deze zondagen –steeds van de profeet Jesaja– is er sprake van een visioen, een beeld van de toekomst. Als een visioen ons bang maakt, angst inboezemt, dan is er sprake van een doemscenario. Maar er zijn ook droomscenario's, visioenen waarin de wereld van geweld en tegenstellingen wordt omgebogen. Een visioen waarin we uit mogen kijken naar een leven in harmonie. In harmonie met elkaar, in harmonie met onze omgeving, in harmonie met de natuur, in harmonie met onszelf.

Zo'n visioen als droomscenario komt er niet vanzelf. We zullen er zelf aan moeten werken. Maar het kán! Als wij er zelf in durven te geloven! *Werkgroep Liturgie*

Véél Kerstpakketten



Zoals ieder jaar staat ook nu weer de Kerstpakkettenactie voor de deur. Het is een grote actie waar veel kerken uit Nijmegen en Overbetuwe en een aantal scholen aan mee doen. Alleen al voor de Voedselbank zullen rond de 700 pakketten gemaakt gaan worden. Deze pakketten deelt de Voedselbank Nijmegen uit aan mensen die het financieel niet breed hebben in Nijmegen en Overbetuwe. Het is fijn als zij met Kerstmis iets extra's op tafel kunnen zetten. We hopen dat u ook een pakket wilt maken!

In enkele kerken maken we ook kerstpakketten voor mensen van St. Gast, Vluchtelingenwerk Oost Gelderland, Mensen van Bed-Bad-Brood en voor gezinnen van Home-Start.

In de kerk kunt u weer een doos meenemen, samen met een flyer. Op de flyer staan suggesties, zodat u kunt zien wat u in de doos kunt

doen. Schrijf ook uw naam en telefoonnummer op de intekenlijst. Het is belangrijk dat u de juiste doos en de juiste flyer mee naar huis neemt. Dus laat iemand van de werkgroep diaconie even meehelpen. De dozen kunnen ingeleverd worden tot en met zondag 15 december. We hopen van harte dat heel veel mensen meedoen aan deze actie, zodat we met een kerstpakket wat licht kunnen brengen in het leven van mensen om ons heen.

Werkgroep Diaconie

Adventsactie

Tijdens de Advent zullen we weer uw aandacht vragen voor onze Adventsactie. Al enkele jaren staat het Frans van der Lugt Center in Libanon centraal. Op die school in een buitenwijk van Beiroet zitten kinderen die voor een belangrijk deel zijn gevlucht uit Syrië. De situatie in vele delen van Syrië is nog steeds hopeloos. Van terugkeer naar hun land is nog geen sprake. Op deze school krijgen christenen en moslimkinderen samen les. Hier kunnen ze zich ontwikkelen en krijgen ze de kans in relatieve rust bezig te zijn. De school biedt hen veiligheid, er is oog voor hun kwetsbaarheid en ze krijgen hulp bij het verwerken van hun trauma's. Om deze school te laten voortbestaan is veel geld nodig, geld wat met donaties bijeen gebracht moet worden. Help mee om deze kinderen in hun pover bestaan in ieder geval de veiligheid, de rust en de bescherming van deze school te bieden. Zo kunnen ze werken aan hun ontwikkeling, iets wat voor hun verdere leven heel belangrijk is. Tijdens de Advent staat de blauwe bus weer achter in de kerk voor u klaar!

Werkgroep Liturgie

Kerst-Inn

Ook dit jaar zal er in de kerk een kerstfair zijn, met allemaal kerstartikelen die door vrijwilligers gemaakt en verzameld zijn: kerststukjes, secondhand-kerstversieringen, kaarsen, kerstkaarten, kerstboeken en kerstmuziek, fairtrade producten, kerststerren, kerstsieraden en een kerstcafé.

Een goede gelegenheid om uw familie en vrienden te verrassen met een leuke zelfgemaakte kersttentent. Traditiegetrouw is er ook weer een kleine expositie van kerststallen. Mocht u nog een leuke, bijzondere kerststal aan ons willen uitlenen, of kerstartikelen en versieringen die wij kunnen verkopen, neem dan contact op met Addy Groos (06- 28284700) of Beppie Peters (06-30483180).

Graag tot ziens bij de Kerst-Inn AvP *Beppie Peters*

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 06 - 49 39 27 30
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Erwtensoep koken –

Op zondag 17 november zal de Zevenheuvelenloop weer gehouden worden. Net als voorgaande jaren willen we dan graag zelfgemaakte erwtensoep verkopen. Bent u bereid en in staat ons daarbij te helpen als koker van de soep of bent u bereid te helpen bij voorbereidende werkzaamheden op zaterdag of zondag? Vanaf 13 oktober t/m 3 november ligt achter in de kerk een intekeninglijst waarop u uw medewerking kenbaar kunt maken. Het is ook mogelijk u aan te melden via: secretariaat@avpnijmegen.nl
De belangstelling voor de soep is groot zodat we veel hulp kunnen gebruiken. De Stichting 'Straatmensen' is elk jaar erg blij met onze inzet, daardoor zijn zij in staat thuis- en daklozen de nodige koken een warme maaltijd voor te zetten. De gemaakte onkosten voor de soep kunt u, indien gewenst, in rekening brengen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
Oecumenische werkgroep diaconie



Concerten

Onze concertagenda is goed gevuld. U kunt genieten van onder andere de volgende concerten in onze kerk:

Zondag 27 oktober 16.00 uur Concert Chamaret Chantant.

Het koor zingt o.l.v. Erik van Nessel werken van Johann Hermann Schein (1586-1630) voor zangensemble, solisten en orkest.

Zondag 3 november 15.00u Concert Capella ad Fluvium ism Nijmeegs Blazersensemble.

Een programma met Russische componisten uit de 19e en 20e eeuw. A cappella zingt het koor muziek uit de Russisch-Orthodoxe traditie van Rachmaninov, Tsjaikovski, en Schnittke.
Het Nijmeegs Blazersensemble speelt de 'Symfonie voor blazers' (1920) van Igor Stravinsky. Samen brengen zij zijn zelden uitgevoerde Mis uit 1948 ten gehore.

Zaterdag 9 november 20.15 uur Concert Mnemosyne

'Het thema van dit concert is 'Troostgezag': muziek van Josquin des Prez, Sandström, Röntgen, Ton de Leeuw en Daan Manneke

Zondag 1 december 15.00 uur Concert Capella Monteverde

Het koor zingt met begeleiding werken van Buxtehude, J.S. Bach, Krebs, Homilius, Telemann en Mendelssohn Bartholdy

Zaterdag 14 december 20.00 uur Concert Studentenchor Alphons Diepenbrock

Op dit moment is het programma voor ons nog onbekend.

Zondag 15 december 15.00 uur Concert Decanto

Decanto zingt een kamermuziekversie van het Requiem van Gabriel Fauré.

Agenda

-Zo 27 oktober, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Gregoriaans Koor. Na afloop Parochieeraad
-Zo 3 november, 10.00u
Allerzielen
Voorganger: Kees Megens m.m.v. Larissa
-Zo 10 november, 10.00u
Voorganger: Theo Brock en Cecile Kuijpers m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 17 november, 10.00u
Voorganger: Ed Metz m.m.v. de cantor.
-Zo 24 november, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Gregoriaans Koor.
-Zo 1 december, 10.00u
Eerste zondag Advent
Voorganger: Theo Brock m.m.v. de cantor.
-Zo 8 december, 10.00u
Tweede zondag Advent
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 15 december, 10.00u
Derde zondag advent
Voorganger: Liesbeth Jansen m.m.v. de cantor.

Agenda Pelgrimshuis

Hoe zijn mensen op weg naar spiritualiteit en zingeving. Lezing door Taede Smedes, 22 oktober 20.00 uur Boskapel. Kosten: € 10,=

In de adventstijd gaan we vanuit het Pelgrimshuis meditaties houden samen met het Stadsklooster. Omdat het pelgrimshuis nog niet gereed is, houden we ze in de Boskapel, op vrijdag 6, 13 en 20 december van 16.00 tot 17.00 uur.

De meditaties worden begeleid door Karina Aarts. Kosten: € 10,=

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 450 exemplaren
Oplage Kerst: 1.750 exemplaren

Redactie
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren vóór: 5 december
eschijsningsdatum: 15 december