

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

De wijngaard van de Heer

Enkele weken geleden waren Perla en ik in Lutherstadt Wittenberg in het kader van de voorbereiding van de herdenking in 2017, dat 500 jaar geleden de Reformatie begonnen is met het aanslaan door Maarten Luther van 95 stellingen over de aflat aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Wat als een publicatie op een aanplakbord begon, werd tot een golf van zgn. 'vliegende bladen', waarmee



mensen snel konden worden gereformeerd. Dat beperkte zich niet alleen tot teksten. Wanneer Luther zich in 1521 moet verantwoorden voor de Rijksdag in Worms, begroeten de mensen in Worms hem met vellen papier waarop zijn portret was afgebeeld, zoals nu gebeurt wanneer er een popster optreedt.

In de tien jaar voorafgaand aan het jubileum in 2017 heeft ieder jaar een ander aspect van de Lu-

therse invloed op de ontwikkeling van denken, politiek, cultuur in Europa centraal gestaan. In 2015 is het thema "Bijbel en beeld".

Maar weinigen zullen de Reformatie met beeld verbinden in positieve zin. Want in vele plaatsen heeft in het begin van de Hervorming een beeldenstorm gewoed. Veel protestantse kerken met een

gereformeerde signatuur zijn tot op de dag van vandaag kaal. Maar er is veel aan het veranderen. Ook in protestantse kerken is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw meer aandacht voor de verbeelding van de Bijbelse boodschap. Waar komt die aandacht vandaan? Waar liggen de grenzen? Wat betekent dit voor de relatie met de katholieke kerken? Vragen genoeg!

Het thema van de Lutherdecade 2015 wil het begin van die ontwikkeling in herinnering brengen en doet dat aan de hand van de schildersfamilie Cranach. Aanleiding is dat 500 jaar geleden de schilder Lucas Cranach de jongere werd geboren, die belangrijk is geweest voor de Lutherse beeldtaal. Door de portretten van de Cranachs werden de belangrijke mensen van de Lutherse reformatie bekende gezichten.

Lees verder op pagina 2



Huis van God, huis voor de buurt

*Door het Licht
ben ik beoogd
en gewekt
uit bange leegte.
Nieuw geboren
door het Licht.
Ik ben de nacht voorbij
getroost,
mijn langste schaduw
blijft getekend
door het Licht
en onweerstaanbaar
wordt het dag!*

Sytze de Vries

Wij'dewereld

Een nieuw initiatief

▶▶ pagina 3

Rommelmarkt

Dit jaar op 5 september!

▶▶ pagina 4

www.avpnijmegen.nl

Behalve portretten maakten de Cranachs ook afbeeldingen in de Lutherbijbel. Maar zij maakten ook altaarstukken waarop zij kenmerken van de "nieuwe leer" voor gewone mensen schilderden. Een goed voorbeeld is het altaarstuk in de Stadskerk in Wittenberg, waarop de drie sacramenten zijn afgebeeld die de Lutherse reformatie heeft vastgehouden: doop, avondmaal en biecht. Op dat altaarstuk zijn de belangrijkste reformatoren van Wittenberg afgebeeld. Zo werd de beeldenstorm in Wittenberg van 1521 uitgewist.

De stadskerk van Wittenberg was na een grondige restauratie van enkele jaren weer open. Ruim tien jaar na de beeldenstorm van 1521 kreeg de kerk een nieuw altaarstuk, althans het centrale gedeelte, waarop het Avondmaal is afgebeeld. Omdat alle lutherse predikanten in die tijd in de Stadskerk van Wittenberg werden geordeneerd (gewijd) achtte men het raadzaam twee zijluiken toe te voegen, waarop de doop en de biecht werden afgebeeld, om de predikanten te bepalen bij de sacramenten die in de Lutherse traditie werden vastgehouden.

In het koor achter het altaar is een achttal epitafen in gemetseld. Dat zijn geschilderde en/of gebeeldhouwde platen ter nagedachtenis aan een overledene. Deze epitafen zijn allen van de hand van Lucas Cranach de Jongere. Ik ging speciaal naar de Stadskerk om het epitaaf te zien, dat is opgericht voor Paul Eber. Jaren geleden had het al mijn aandacht getrokken, maar het was toen in slechte staat en ik was er niet in geslaagd om goede foto's te maken. Het epitaaf is gemaakt in 1569 en is een uitbeelding van de gelijkernis van de arbeiders van het laatste uur. We zien een wijnberg die door een smal pad in tweeën is gedeeld. In het rechtergedeelte werken de protestanten en dat gedeelte ziet er goed uit. De omheining is intact, uit de put wordt water gehaald om de wijnstokken te begieten. De arbeiders, gekleed in eenvoudige protestantse toga's en duidelijk herkenbaar als de protestantse theologen van Wittenberg, snoeien de wijnstokken en binden de ranken op. Het gewas ziet er gezond uit.

Aan de linkerkant werken de katholieken te herkennen aan hun liturgische kledij. De omheining is kapot, ze dempen hun put met stenen, het gewas is verkommerd en verdord. Zij rommelen maar wat raak en rukken de laatste gezonde wijnstokken ook nog uit. Bij de ingang van de wijngaard zien we Christus staan, die aan de paus en zijn gevolg het afgesproken loon voor één dag werken uitbetaalt. De paus wil duidelijk meer geld, maar Christus wijst dat af. Alle werkers in de wijngaard krijgen hetzelfde loon of ze nu langer (de katholieken) of korter (de protestanten) gewerkt hebben. Ook al zijn er duidelijk verschillen in de werkhouding van katholieken en protestanten zijn werken in dezelfde wijnberg en het pad is nog gemakkelijk te overbruggen. In 1582 maakt Lucas Cranach de Jongere voor de kerk van Salzwedel een altaarstuk met dezelfde gelijkernis als onderwerp. Opvallend is dat het pad tussen de twee kanten van de wijnberg aanzienlijk breder is geworden. Het vertrouwen samen in dezelfde wijnberg te werken is minder geworden.

In 2017 zullen katholieken en protestanten samen gedenken en hopelijk ook vieren, dat 500 jaar eerder de Reformatie is begonnen en dat dat voor heel de christenheid zegeningen heeft gebracht. Aan protestantse zijde wordt wel gezegd dat we 2017 niet moeten vieren, maar dat we schuld moeten bekennen voor de verdeeldheid onder de christenen. Van mij mag dat ook, mits we maar bedenken dat de diversiteit in vormen van vieren en van liederen ruimte biedt om van elkaar te leren. Perla en ik zullen 2017 zeker vieren, want het zoeken naar eenheid in geloof is een belangrijk aspect van ons (huwelijks-)leven.

Dick Akerboom

Overweging gemist?

Heeft u de overweging gemist of wilt u deze op uw gemak nalezen? Dat kan. Sommige voorgangers stellen deze ter beschikking op de website, waar u ze kunt downloaden. Ze staan onder Actueel > Overwegingen. Veel leesplezier!

Toekomst Piushove

Naast het parochiehuis is Piushove gelegen. Het werd geopend in 1926 als een studiehuis voor priesterstudenten aan de Katholieke Universiteit. Al vanaf die tijd zijn we goede burens.

Het gebouw heeft tot 1970 de functie van studiehuis gehad. Daarna werd het een verzorgingshuis met de naam *Piushove*. Eerst voor bejaarde zusters en vanaf 2002 voor (dementerende) ouderen. Maar volgend jaar zal het gebouw worden verkocht en zal de functie van verzorgingshuis elders worden ondergebracht. Welke functie zal Piushove in de toekomst krijgen? Het zal in elk geval niet worden gesloopt. Daartegen is in het verleden succesvol geprotesteerd door buurtbewoners.

Al enige tijd bestaan er plannen om in Piushove een woongemeenschap voor senioren te vestigen met een katholieke identiteit, die voldoende flexibel is om voor een brede groep toegankelijk te zijn. Het gaat om vitale senioren vanaf pakweg 65 jaar, maar ook om ouderen met enige zorgindicatie. Voor de Antonius van Paduakerk is dit een interessant initiatief vanwege de mogelijkheden om samen te werken. Voor sommige parochianen kan dit ook interessant zijn. Een woongemeenschap, met zo'n twintig wooneenheden in verschillende vormen en maten, biedt de kans zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Parochianen kunnen in de buurt blijven wonen en verbonden blijven met de Antonius van Paduakerk. Het zijn waardevolle plannen, maar – hoewel er goede hoop is – er kan op dit moment geen zekerheid worden gegeven of deze ook gerealiseerd zullen worden. Het streven is dat de eerste bewoners vanaf begin 2018 hun woning kunnen betrekken. Om het project te kunnen realiseren, is er behoefte aan voldoende mensen die er belangstelling voor hebben en die zich eraan willen verbinden. In het najaar (waarschijnlijk in september) zal voor belangstellenden een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Wanneer u belangstelling hebt, kunt u dit aan ondergetekende laten weten.

Corné van Iersel
cvaniersel@xmsnet.nl
tel. 024 – 356 18 44



Wij'dewereld: voor kerk en buurt

Als Antonius van Padua-gemeenschap willen we graag meer verbinding maken met de buurt: jong en oud, alleenwonenden, gezinnen en studenten, gelovig en niet-gelovig. Om die reden starten we vanaf september met 'Buurt aan tafel'. Iedere dinsdagavond geven we buurtgenoten de gelegenheid elkaar en ons te ontmoeten onder het genot van een maaltijd. Daarbij willen we het 'geestelijk voedsel' niet achterwege laten. Tijdens de maaltijd vindt een korte voordracht plaats, een uitnodiging om over een bepaald thema de gedachten te laten gaan en eventueel een gesprek aan te knopen.

De Antonius van Padua-kerk is niet alleen een prachtig gebouw, maar ook een levendige gemeenschap waaraan vele vrijwilligers hun steentje bijdragen. De kerk wordt gedragen en in stand gehouden door vele vrijwilligers, die vaak tevens buurtgenoot zijn. Maar er is ook een andere kant van het verhaal. Veel wijkbewoners kennen onze gebouwen alleen omdat ze er wel eens aan voorbij fietsen. Ze hebben geen weet van de prachtige glas-inloodramen van de kerk of van de indrukwekkende dakpanelen van het parochiehuis. En belangrijker: ze weten niet wat voor een mooie gemeenschap we eigenlijk zijn, die – naast de zondagsvieringen – ook allerlei andere inspirerende activiteiten organiseert.

We willen graag de verbinding met wijkbewoners versterken door in het parochiehuis wekelijks 'Buurt aan tafel' te organiseren. De korte voordracht tijdens de maaltijd heeft een column-achtige opzet. Een verhaal, liefst met een lichte toets, dat je aan het denken zet. Het thema is vaak uit het leven gegrepen: schoonheid, liefde of over het leven zelf. Het kan ook een kennismaking met een bijzondere buurtgenoot zijn. Dergelijke voordrachten zijn niet bedoeld om een religieuze of kerkelijke boodschap te verkondigen. We willen juist dat ook niet-gelovige buurtbewoners zich ten volle uitgenodigd voelen aan deze samenkomsten deel te nemen.

Om die reden presenteren we onszelf op een andere manier en onder een nieuwe vlag. We willen naar buiten treden met de naam *Wij'dewereld*. Dit is de naam die we tot een logo verwerken voor de website, flyers en posters. We zetten ons daarmee wat op afstand van de kerk en hopen zo nieuwe (wijk)bewoners te bereiken. Mensen die wel geïnteresseerd zijn in levensbeschouwing en zingeving, maar die niet willen deelnemen aan activiteiten vanuit de kerk.

Wij'dewereld - Huis van verbinding

Met deze naam willen we tot uitdrukking brengen dat we zelf kunnen bijdragen aan een mooiere wereld. Het drukt uit dat we ons verantwoordelijk mogen voelen voor onze naasten, dichtbij en verder weg. Het drukt ook uit dat we niet alleen willen praten, maar ook iets willen doen. Bij wekelijkse samenkomsten in het kader van 'Buurt aan tafel' wordt de verbinding tussen buurt en wereld letterlijk gelegd, want de maaltijden worden verzorgd door vluchtelingen, die gerechten uit hun eigen land bereiden.

We hopen met 'Buurt aan tafel' verbinding te kunnen leggen met buurtbewoners, die tot nu toe aan onze kerk voorbijgingen. Maar – vooruitkijkend – hopen we ook dat *Wij'dewereld* een goede inspiratiebron en voedingsbodem is voor het ontplooiën van méér activiteiten, waarmee we mensen buiten onze kerkgemeenschap kunnen

bereiken. De eerste ideeën borrelen al op (boekenavonden, 'collegetour', bijbelcursus voor niet-gelovigen) en we nodigen je uit om mee te denken. Overigens gaat het om een beperkt aantal andere activiteiten, want dit alles wordt parallel georganiseerd aan alle activiteiten die we al vanuit Antonius van Padua organiseren. Op de langere termijn hopen we met onze nieuwe activiteiten niet alleen nieuwe bezoekers te trekken, maar ook nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers gezocht!

Maar laten we eerst beginnen met 'Buurt aan tafel'. Wil je bijdragen aan de wekelijkse maaltijden op dinsdagavond? Dan kun je je aanmelden als vrijwilliger! We zoeken mensen met verschillende kwaliteiten: praktische regelaars, gastheren en -vrouwen, chauffeurs, folderaars, begeleiders van kinderactiviteiten, meedenkers en coördinatoren. Vele mensen maken licht werk. Ook zijn we op zoek naar donateurs, aangezien deze activiteiten ook financieel op afstand van de kerk staan. En misschien wel het belangrijkste: we willen je graag uitnodigen aan de maaltijden deel te nemen. En het zou mooi zijn als je je burens wilt meenemen!

*Louise Fontein
Corné van Iersel*

Praktische informatie

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 8 september, vanaf 18.30u tot ca. 19.45u. Voor liefhebbers is er een nazit tot ca. 21.00u.

Kosten: 6,00 euro (reguliere prijs; korting voor gezinnen en studenten). Contactadres voor aanmelden wordt nog bekendgemaakt.

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748



Kroniek

Op 22 mei is *Annemarie de Both* overleden, jarenlang een vertrouwde verschijning in onze kerk. Het afgelopen jaar ging dat niet meer, haar gezondheid was minder geworden. Haar uitvaart was druk bezocht, zij was zeer gezien. Annemarie is 87 jaar geworden.

Op 102-jarige leeftijd is *Annie Geurts - van de Wetering* overleden na een rijk en vervuld leven. Trots was zij op haar 5 kinderen die zij samen met haar man William mocht krijgen. Tijdens haar ziekbed hebben zij met veel liefde voor haar gezorgd. Omringt door hun liefde en zorg is zij overleden en onder veel belangstelling vanuit onze kerk begraven.



Rommelm Markt

Zaterdag 5 september is het weer zo ver: samen met verschillende mensen uit de Maranathakerk organiseren we een rommelm Markt: We zijn erg blij met deze samenwerking gaan er weer iets moois van maken.

De helft van de opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar St. Gast. De andere helft is voor de reparatie van onze klokkentoren. Dat is hoognodig en kostbaar, dus wij hopen op een goede opbrengst!

De inzamelingsmomenten zijn op:
- za 29 augustus 10.00 - 15.00u
- wo 2 september 16.00 - 19.00u
We verzoeken u alleen goede, schone en verkoopbare spullen in te leveren.

Het restaurant wil graag zelfgebakken taarten verkopen, dus uw bakkunsten zijn hier zeer welkom!

Voor meer informatie kunt u bellen met Anneke Leisink: 3225239.

Gezinssynode

Van 4 tot 25 oktober vindt de Bisschoppensynode plaats over de betekenis van het gezin in de kerk en de hedendaagse samenleving.

Op **donderdag 15 oktober** willen we graag als locatie van gedachten wisselen wordt een avond georganiseerd over thema's rondom gezin en relaties. Deze avond zal worden begeleid door Jan Jans, moraaltheoloog aan de Universiteit van Tilburg.

Agenda

- Zo 5 juli, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
- Zo 12 juli, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 19 juli, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
- Zo 26 juli, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 2 augustus, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
- Zo 9 augustus, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor
- Zo 16 augustus, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vugh
m.m.v. de cantor
- Zo 23 augustus, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
- Zo 30 augustus, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans koor
- Zo 6 september 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor

Inloopavond:

Donderdag 3 september, vanaf 20.00u in de pastorie



Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 6 september
Verschijningsdatum: 13 september