

Antonius onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost



Jaargang 31 nummer 4, augustus 2019

Vrede verbindt over grenzen

In de vakantietijd hebben veel mensen het rustiger aan gedaan. Het is een periode waarin we de gewoonlijke dagelijkse activiteiten even staken. Scholen zijn gesloten, we nemen afstand van het werk, en zijn vrij van verplichtingen die ons gedurende het jaar in beslag nemen. Zo komen we los van een aantal repetitieve patronen in ons bestaan. Regelmaat en routine zijn echter niet slecht, het kan orde brengen en rust geven.

Wat doen we zoal in die vakantie-tijd? Een reis maken waarbij we natuur en cultuur opzoeken, een paar dagen op retraite gaan, gewoon thuis zijn en aandacht schenken aan iets waar we telkens geen tijd voor hadden of geen tijd voor maakten. Iets ontdekken, misschien wel herontdekken. Wanneer je de tijd neemt en de dingen mondjesmaat tot je neemt, ervaar je het anders. Dat kan bijvoorbeeld bij het lezen van een boek (lees eens langzaam en aandachtig), een wandeling (gebruik eens echt je zintuigen), een museumbezoek (laat je eens door één kunstwerk meenemen), of bij het bezoeken van iemand (luister eens echt).

Hoe we de vakantieperiode ook hebben ingevuld, we lieten een vertrouwde omgeving of een vertrouwd dagelijks patroon achter ons. En dat kan spannend zijn. Binnen je eigen grenzen weet je waar je aan toe bent en je komt niet voor

verrassingen te staan. Een grens overgaan kan onzeker maken maar het biedt ook kansen: het geeft misschien een nieuw inzicht, het maakt opeens zichtbaar wat waardevol voor je is, er kan een ontmoeting wachten met iets, met iemand, met de Aanwezige. Misschien herkent u dat wel. Meestal ontstaat zo'n ontmoeting door er 'te zijn'. Het doet me denken aan een gedicht van de dichter Guido Gezelle. Hij begint een van zijn gedichten met "Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft". Wanneer we werkelijk luisteren en opmerken, wanneer we werkelijk eens stilstaan, dan horen we de taal van 'het al'. Een 'al' dat leeft, een bezielde geheel. Al wat in de wereld beweegt en leeft, lijkt de mens iets te zeggen te hebben. En wordt hoorbaar voor wie zich er werkelijk voor openstelt.

Het begrip 'grens' komen we ook tegen in het thema van de Vredesweek van dit jaar (van 21 t/m 29 september). In tijden dat er in de wereld veel grensconflicten zijn en de politiek steeds vaker spreekt over het sluiten van grenzen, wordt juist nu het thema 'Vrede verbindt over grenzen' gekozen. Samen met de Effatagemeenschap gaan we dit thema vormgeven in twee zondagvieringen. Het wordt een mooie samenwerking met één keer een gezamenlijke viering in de

Lees verder op pagina 2

Huis van God, huis voor de buurt

*Is er een plek waar wij elkaar
kunnen ontmoeten?*

Jij en ik

De plek in het midden

Het niemandsland

Waar we de grens overgaan

Waar jij gelijk hebt

En ik ook gelijk heb

En waar we beiden ongelijk hebben

en ons beiden onrecht is aangedaan

Kunnen we elkaar daar ontmoeten?

En op zoek gaan naar de plek waar

het pad begint

Het pad dat eindigt

wanneer we vergeven

Desmond Tutu

Veiling

Ook dit jaar is er weer een veiling, en wel op 14 september!

▶▶ pagina 4

Orgel 50 jaar

Expositie en concert ter ere van ons prachtige Verschuierenorgel!

▶▶ pagina 5

www.avpnijmegen.nl

Dominicuskerk en één keer in de AvP. Elke dag zetten veel mensen zich in voor een betere wereld. Zij openen deuren. Bijvoorbeeld door het opvangen van vluchtelingen, het bestrijden van armoede en het opkomen voor de schepping. In veel steden, ook in Nijmegen, worden diverse activiteiten georganiseerd in de Vredesweek, zoals een Walk of Peace en het vertonen van een vredesfilm. Een groeiende groep mensen doet hier aan mee om hun verlangen naar vrede in de praktijk te brengen. Om zich te verzetten tegen onderdrukking, machtsmisbruik, en geweld. Om grenzen te verzachten maar ook te respecteren. Bij de grens komen we in contact met andere identiteiten, andere belangen, andere culturen. Het vraagt dat we onze eigen grenzen opnieuw moeten onderzoeken, de balans moeten zoeken tussen terugtrekken in het bekende en toelaten van het onbekende. En dat speelt op grote en op kleine schaal. Mondiaal, in Europa, in ons eigen land, binnen onze eigen stad, binnen onze eigen gemeenschap, zelfs binnen onze persoonlijke kring. Zo'n zoektocht is niet makkelijk maar het is wel een zoektocht naar vrede.

Ook in de zondagviering worden wij uitgenodigd om de vrede in de praktijk te brengen, in navolging van de woorden van Jezus: "Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u". We ontvangen een geschenk Godswege en worden gevraagd het door te geven. Wij reiken elkaar daarbij de hand, maar dat is geen gebaar van sympathie of genegenheid. Het is een menselijk gebaar dat iets wil uitdrukken van de werkzame aanwezigheid van Jezus; ga in vrede, ga en maak het waar, neem van hieruit vrede mee, vrede mee naar huis.

In het Hebreeuws wordt het woord 'vrede' (sjalom) gebruikt om elkaar te begroeten; dat kennen wij in Europa niet. Het is de algemene begroeting, ook in situaties waarin het gewone leven geleefd wordt. Het drukt de manier uit waarop mensen met elkaar omgaan of dienen om te gaan. Waar we elkaar respecteren en aanvaarden, waar we samen leven en samen zorgen. Laten we daar de komende tijd eens bij stilstaan en zonder woorden onze omgeving begroeten met 'sjalom'.

Cecile Kuijpers

60 jaar geleden....

Op 11 augustus vierde Mirjam van Houwelingen in onze kerk dat zij 60 jaar geleden was ingetreden in het klooster. Tjeu van Knippenberg herdacht dit heugelijke feit in zijn overweging:

"Mirjam van Houwelingen. Zij herdenkt dat zij zestig jaar geleden intrad bij de zusters ongeschoeide Karmelietessen. Maar hoe doe je dat: dag en nacht de wet des Heren overwegen en waken in gebed? Zusters en broeders van de Carmel trekken zich daartoe terug in een cel. En, als het goed is, doen ze dat met vreugde. Dat kan je trouwens aflezen aan het vriendelijke en aandachtige gezicht van zr. Mirjam. Voor haar is bezinning en bewustwording onderdeel van haar leven. Ze waakt en houdt de lamp brandend."



Krom door hitte

De hitte in de week na de 4-Daagse werd ook onze Paaskaars te veel. Gelukkig werd het tijdig ontdekt zodat hij niet afgebroken is. Inmiddels is hij weer keurig teruggebogen maar je ziet wel dat hij een deukje heeft opgelopen. Ook Maria, Josef, en Antonius moesten het een tijdje doen met kromme kaarsen, maar de intentie was er niet minder om!



Had ik de liefde niet....

Vrede begint bij ons zelf. Met liefde. Liefde voor onszelf, voor de ander, voor de wereld. Wat dat betreft is Korinthe 13 nog steeds actueel.....

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen-had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn-had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt

zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Buurt aan Tafel op het kerkplein was een groot succes!



Met een kleine 200 mensen samen eten, en dan ook nog buiten in het zonnetje, hoe gaaf is dat! In juni sloot Buurt aan Tafel af met een maaltijd op het kerkplein, een groot succes! Niet alleen lekker eten, maar ook het samen zijn, verbinding, het ontmoeten van mede-parochianen, buurtgenoten, asielzoekers en belangstellenden. Menig voorbijganger wierp een ja-loerse blik op dit gezellig samenzijn!

De kooksters van deze overheerlijke maaltijd werden terecht na afloop in het zonnetje gezet!



Parochiehuis: een druk bezochte locatie

Vanaf 1 september hebben we een nieuwe huurder in het parochiehuis in de Van Slichtenhorststraat. Het Han Fortmann Centrum was op zoek naar een nieuwe locatie

voor de mindfulness-cursussen en de yogalessen. We heten het centrum van harte welkom! Daarnaast hebben we als vaste huurders het Colorful City-koor, Milonga Alegre

die tangosalons organiseert, de School van Overvloed waar Jeanine van Weert klanktherapie geeft, de regelmatige bijeenkomsten van KBO Nijmegen-Oost en de Eritreese gemeenschap die elke zondagochtend (en op de laatste zondag van de maand de hele dag) het parochiehuis huurt voor haar vieringen. En dan zijn daar natuurlijk de eigen parochieactiviteiten zoals themabijeenkomsten, Buurt aan Tafel met elke eerste en derde dinsdag een buurtmaaltijd en Sacred Dance. Een druk bezochte locatie dus met allerlei kansen voor buurtgenoten!



Han Fortmann Centrum
persoonlijke ontwikkeling



Rommelmarkt zaterdag 7 september

Het jaar is omgevlogen want binnenkort is het weer zover: de rommelmarkt!!! Op zaterdag 7 september kunt u weer prachtige nieuwe/tweedehandse spullen kopen voor een zeer aantrekkelijke prijs. Daar heeft u natuurlijk weer plek voor want op zaterdag 31 augustus kunt u van 10.00-15.00u alle goede overbodige gebruikte/nieuwe spullen inleveren. Ook op woensdag 4 september kunt u terecht bij de kerk van 16.00-19.00u. We nemen geen witgoed aan, geen computers

en geen tuinmeubelen. Ook groot meubilair mag thuis blijven.

Voor ons restaurant kunt U nog bakken: hartige taarten, zoet gebak, cake, alles is welkom. Achter in de kerk ligt de baklijst waar U op in kunt vullen wat en hoeveel U wilt maken.

De helft van de opbrengst is zoals altijd voor Stichting Gast, de andere helft besteden we aan onze eigen kerk. Nu het torentje is gerestaureerd komt er wel weer iets nieuws op de radar van onze bouwcom-

missie. Mocht u het leuk vinden om mee te helpen met de rommelmarkt; we kunnen altijd aanpakkers gebruiken om al die mooie spullen op de kramen te zetten en te verkopen. Heeft u interesse, mail dan naar: secretariaat@avpnijmegen.nl. U kunt zich ook aanmelden bij Clara ter Berg of Jeanine van Weert. Het is niet alleen hard werken maar vooral ook erg gezellig. En na afloop eten we met elkaar om dan ook de opbrengst te horen. Tot dan!!

Clara ter Berg



Veiling zaterdag 14 september

Net als vorig jaar houden wij weer een veiling van goederen. De opbrengst is bestemd voor de verdere restauratie van onze kerk.

We hebben al een geweldig leuke rommelmarkt, waarom dan ook nog een veiling? Om te beginnen kan een veiling een heel leuk evenement zijn, waar je mooie dingen op de kop kunt tikken. Op de overvolle rommelmarkt verdrinken echt leuke artikelen soms in de enorme hoeveelheid goederen. Ze kunnen niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen doordat ze niet opgemerkt worden. Soms krijgen ze dan ook niet de prijs die ze volgens liefhebbers en kenners verdienen. De markt en de veiling samen zouden een mooiere opbrengst voor het restauratiedoel kunnen krijgen. Het is nu de tweede keer dat we een veiling houden.

We proberen 100 artikelen bijeen te brengen die echt de moeite van het veilen waard zijn. De drempel is dus hoger dan voor de rommelmarkt. Tevoren gaan we ze fotograferen en beschrijven. Tot aan de veiling bouwen we aan een catalogus die al die tijd op de website <http://www.avpnijmegen.nl/veiling> kan worden aangeklikt en bekeken.

Als je iets moois denkt te hebben voor de veiling, zoek dan contact met Antoon Janssen (tel. 06-49608216 / mail: antoonenpieta@gmail.com) of met Jan Bulte (tel. 06-37300250 / mail: j.a.bulte@gmail.com).

We komen dan kijken en overleggen, we fotograferen het artikel en spreken wat af over brengen of halen. Inbrengers kunnen een suggestie doen voor een bodemprijs waaraan ze denken. Ook kunnen ze aangeven of ze het artikel terug willen als het niet verkocht wordt, of bijv. willen inbrengen voor de rommelmarkt van volgend jaar.

Bekijken kan steeds via de website of op de ochtend van de veilingdag.

De veiling wordt gehouden op zaterdagmiddag 14 september om 14.00uur in de zaal van het Parochiehuus.

Bij binnenkomst krijgt u gratis een deelnemerskaart

met een nummer. Onder dat nummer kunt u meedoen aan het bieden. Koffie en thee 1,50 euro.

Gekochte goederen kunnen na afloop worden betaald en meegevoerd.

Antoon Janssen en Jan Bulte



50 jaar orgel: expositie en bijzonder concert



Ter ere van het 50-jarig Verschueren orgel zijn er in het weekend van 28 en 29 sept. 2 bijzondere activiteiten. Op zaterdag en zondag is er een expositie van allerhande verzamelingen met o.a kamelen, prachtige stenen, strijkijzers, koperen belletjes, Kuifje, uilen, Marten Toonder-spullen, tegel-spreukenbordjes, wijwaterbakjes De moeite waard om te bewonderen. Op zondagmiddag 15.00 is er een bijzonder concert, met het orgel als middelpunt.

Vaste organist van de Antonius van Paduakerk Paul Keijsers, laat u genieten van het 50-jarig Verschueren-orgel dat geroemd wordt om

zijn mooie klanken. Hij speelt o.a. Toccata en Fuga van Bach. Ook begeleidt hij het Paduakoor dat verschillende liederen zal zingen. Samen met trompettist Herman Hopman is het orgel te horen in muziekstukken voor trompet en orgel van G.F.Händel, Saint Saens, en Maurice Greene.

Ensemble Cantara per Lui zingt eveneens met orgelbegeleiding liederen van W.A.Mozart, John Rutter, Herman Strategier en Edward Elgar. Een orgelconcert met veel variatie, waarin de kwaliteit van dit mooie orgel volledig tot zijn recht komt. Van harte welkom!

Entree: Vrijwillige bijdrage



Uit het locatieteam

De zomer gloeit nog na en zal hoopelijk nog even voortduren. Ze bracht rust voor onze medewerkers. Gewoon naar de vieringen gaan, weinig tot geen vergaderingen en alleen de lopende zaken bijhouden. Eind juni hebben we nog onze vrijwilligers bedankt en in juli hebben we nog een parochieoverleg gehouden over onze toekomst en speciaal over de samenwerking met de Boskapel. Velen van U waren op bezoek geweest bij een viering in de Boskapel om zelf eens te kijken hoe het daar toegaat. En dat lijkt verrassend veel op onze vieringen! Op zondag 1 september komen de Boskappers bij ons op bezoek. We

zullen ze hartelijk ontvangen. Het is goed om met elkaar te spreken over wat ons als gemeenschap bezig houdt. Belangrijk is dat iedereen open kan zeggen wat hem/haar hoog zit of er vragen over heeft. Zonder verwijten, zonder verlegenheid. Dan kunnen we elkaar aan blijven kijken en serieus nemen. Ik was erg blij met de openheid van velen. Dan kunnen we er ook iets mee. We gaan nu elkaars vieringen in de andere kerk meemaken: op zondag 15 september zal Ekkehard Muth bij ons voorgaan. Met hun eigen koor en musici en op hun eigen manier. Op zondag 20 oktober gaan wij naar de Boskapel

met onze viering/voorganger/koor. Zo kunnen we nog beter met elkaar kennis maken. We zullen dan ook weer met elkaar gaan praten. Hoe vonden we het? Is er ruimte voor meer?

We gaan weer beginnen. Belangrijk voor de komende tijd is ook het overleg over het Pelgrimshuis met het Stefanusbestuur. Het blijft een moeizame weg om goed duidelijk te maken hoe belangrijk het is om als kerk aanwezig te zijn in Nijmegen. Om diaconaal aanwezig te zijn, daar moet je wat voor over hebben. We houden U op de hoogte.

Namens het locatieteam,
Clara ter Berg

Overpeinzingen van een koster

Twee jaar geleden leerde ik meerdere nieuwe mensen kennen en allemaal maakten ze een grote indruk op mij. Er zaten twee Jannen bij, de tandarts en de ander chauffeur. De tandarts zie ik alleen nog als hij zijn hondje uitlaat, de ander is helaas gestorven maar zingt ongetwijfeld met de engelen mee met zijn mooie tenorstem. Ik leerde ook Eke kennen, wat een bijzonder mens was dat ook; zij is ongetwijfeld "als een vlinder (woorden van haar zus)" aan het rondartelen rondom haar man en zoon!

Nog veel meer mensen leerde ik kennen tijdens onze pelgrimsreis naar Padua want ja, we waren allen pelgrims. We sliepen ook in een pelgrimshuis en in dat huis bleken ook mensen uit mijn geboortestad te vertoeven; ze hadden het zelfde doel; samen zijn, bidden, stilstaan en verkennen en alles rondom die ene persoon uit een ver verleden: onze beschermheilige Antonius van Padua.

Twee jaar geleden leerde ik ook Els kennen, nog zo'n aparte persoon,

die samen met haar clubgenoten in het Augustijns centrum nog weer met een ander idee kwam, een stadsklooster en wat bleek? Ze wilde ook met anderen samen zijn, bidden, stilstaan en verkennen en alles rondom die andere persoon uit een ver verleden: ons aller aartsvader Augustinus. Dergelijke plaatsen, pelgrimshuizen, kloosters, zijn natuurlijk zo oud als de straatstenen. Tijdens de Vierdaagse ontmoetten we twee pelgrims die op weg zijn naar Rome; ze pikten gewoon even de Vierdaagse mee als een soort ommetje...zèer aparte mensen dus ook...Zij vertelden me dat de meeste pelgrimswegen in Europa heel erg druk waren en dat de weg naar Santiago begon te lijken op de A50 tijdens de spits...

En allen willen samen zijn, bidden, stilstaan en verkennen én slapen én eten; zo'n pelgrimshuis en stadsklooster zijn dus hartstikke actueel. En laat ik nu toevallig lezen dat er in mijn geboortestad Bergen op Zoom in de zestiende eeuw ook zoiets was: het Sint-Janshuis. Er woonden

een kapelaan, een huismeester met vrouw (zij moest de bedden schoonmaken...), een kamerheer, een klokman (=levende wekker), een kreupele Hansje, een koetsier, palfrenier (=hulpkoetsier), poortwachter en hellebaardier om maar een paar voorbeelden te noemen. En ook zij waren samen, baden, stonden stil op hun oude dag en verkenden en alles rondom het welbevinden van ... de markies van Bergen op Zoom; en daar kon alleen God voor zorgen.

Ik zie het helemaal voor me: een huis/klooster waar een ict'er, een lerares, een wandelaar van de Walk of Wisdom, een priester, een zwakzinnige Gerrie, een Pieterpad-wandelaar en een oudere heer slaapt en eet, samen is tijdens vieringen, bidt, mediteert en stilstaat en nieuwe dimensies in het leven verkent. Ook uit mijn Bergen op Zoom is ieder welkom.

Wel de hellebaarden en dergelijke thuislaten!

Koster Monique

Augustinus lezing

Identiteit en religie in de moderne samenleving: kansen en gevaren bezien vanuit Augustinus

Waar gaat het debat over anno 2019? Over identiteit. Vanaf Europa tot en met gender. Maar daar ging het in de tijd van Augustinus ook al over. Niet minder heftig en Augustinus was een hoofdspeler in dat debat. Wat zei en dacht hij? Hebben we daar nu nog iets aan? Dat bespreken we op 4 september. Telkens weer probeert Augustinus achter de woorden te zoeken en verder te gaan dan een bepaald leerstuk. Want juist als je meent God begrepen te hebben, dan heb je hem niet begrepen, zegt hij in een van zijn preken. Zo zoekt hij dus naar een spiritualiteit die geloof kan worden en geloof dat de bron kan zijn van een bepaalde spiritualiteit. Het gaat hem niet om de christelij-

ke gemeenschap als een gesloten samenleving. Wel gaat het hem om herkenbaarheid in een samenleving die zoekt naar een gemeenschap



die niet uitsluit, maar insluit. Gastspreker is Matthias Smalbrugge. Hij studeerde in Amsterdam en Parijs en promoveerde op de triniteitsleer van Augustinus.

Woensdag 4 september 20-22.00u.
Plaats: Stadsklooster Mariken/Boskapel Graafseweg 276
Kosten: 10,00 euro p.p.

Overige activiteiten in de samenwerking Stadsklooster/Pelgrimshuis:

Vredesmaaltijd op maandag 23 september van 18.00 tot 20.00 uur in de Boskapel.

De vredesmaaltijd is een heerlijke maaltijd, samengesteld uit gerechten van over de grenzen. Daarmee wordt letterlijk de verbinding over de grenzen gerealiseerd. Het aperitief is een inleiding (een verhaal, een ervaring, een kunstwerk, etc.) die te maken heeft met het opzoeken en onderzoeken van grenzen, waarover we vervolgens aan tafel met elkaar in gesprek gaan. Aanmelden noodzakelijk!

Spiritueel café 'Durf jij uit je bubbel te komen?' op woensdag 25 september om 20.00 uur in de Boskapel. Reflecteren op eigen overtuigingen en gedragingen.



Boekentip

De Karmelitaanse weg

Een oud pad voor de hedendaagse pelgrim

Dit boek wil de spirituele wijsheid van een achthonderd jaar oude religieuze gemeenschap beschikbaar maken. De meeste leden van die gemeenschap zijn tamelijk onbekend in de geschiedenis. Sommigen zijn tot op vandaag echte leiders en inspirerende figuren voor wie vastberaden zoeken naar God. Een traditie van spiritualiteit is als een oud pad. Het wordt gevormd in de loop der tijden doordat veel reizigers het volgden. Mensen blijven het pad nemen, omdat het betrouwbaar is gebleken. De hedendaagse reiziger durft op die weg te vertrouwen vanwege de getuigenis van anderen. De Karmeltraditie vertelt ons het verhaal van Gods aanwezigheid aan de handen van beelden en een taal die specifiek, maar niet exclusief, karmelitaans zijn.



Concerten

Op 6 oktober is er om 15.00 u een heel bijzonder concert in onze kerk. Het project 'Haykakan Dzayner' (Armeense stemmen) brengt Armeense Volksmuziek en het Armeens Oratorium van K.Avedissian ten gehoren. Dat laatste is een 7 delig werk voor koor, ensemble en solisten, geschreven ter nagedachtenis van de genocide.

Op 19 oktober geeft het Britse Wells Cathedral Choir een concert in onze kerk. Na het succesvolle optreden van het St. Edmundsbury Cathedral Choir werden wij benaderd of ook het Wells Choir mocht optreden. En gezien het grote succes toen zeiden wij gelijk ja! Het programma is nu nog niet bekend, maar het wordt vast weer prachtig. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

Kroniek

Op 25 mei overleed Frans Heijstraten na een kort ziekbed. Frans was tot aan zijn pensioen radioloog in het Radboud en woonde aan de Groesbeekseweg. Het was een actieve man die genoot van alles wat het leven hem bood: golfen, bridge, diverse clubs, met zijn vrouw Marie-Jose op reis gaan en zijn dochters en kleinkinderen. Frans was een betrouwbaar en integer man, zorgzaam voor zijn omgeving. Zijn ziekte en snelle overlijden kwam als een schok voor iedereen. Hij is 74 jaar geworden en zal enorm gemist worden.

Op 5 juli overleed Henny Mulder op 85-jarige leeftijd. We kenden hem als een wat stille man die met enige regelmaat in de viering was. Vaak bracht hij dan een of meer zakken met kleding mee voor het goede doel. De laatste jaren waren niet makkelijk voor hem, het alleen zijn viel hem niet mee. Hij was nog erg vitaal en reed overal naar toe. De hartstilstand die hem trof kwam dan ook zeer onverwacht. Omringt door zijn gezin is hij overleden. Hij zal niet vergeten worden.

Monumentendag en eerlijke koffie

Ook dit jaar doen we mee met het Open Monumenten Weekend. Het thema voor dit jaar is "Plekken van plezier". En gelukkig hebben we naast verdrietige en rustige momenten van overdenking ook veel plezier in onze Antonius van Padua. De kerk is open op zaterdag 14 september van 11.00-17.00u.

Al jaren hebben we dan een standje achter in de kerk van de Wereldwinkel. Zo kunnen we meehelpen de Wereldwinkel meer bekendheid te geven. We verkopen diverse producten zoals rijst, koffie, thee, hagelslag en chocolade.

Op zondag 15 september kunnen

Op dinsdag 16 juli jl. is Eke Rutten-Dijkstra (81) overleden. Eke, wie herkende haar niet aan haar charmante manier van optreden en aan haar opgestoken blonde haar, was een bijzondere vrouw. Haar zus vergeleek Eke met een vlinder. Ongrijpbaar, zoekend, flapperend van bloem naar bloem; bestuivend, verder vliegend. Nooit bang voor het vreemde. Haar leven lang bleef ze heel belangstellend en nieuwsgierig naar alles op gebied van religie, filosofie, kunst en maatschappij. Ze reisde vol vertrouwen de wereld rond. Ondanks dat ongrijpbare in haar karakter, was ze een uiterst zorgzaam mens die het leed niet bespaard bleef. Haar man stierf veel te vroeg, en vorig jaar moest ze ook nog meemaken dat haar zoon Gijs om het leven kwam. Maar wie haar tegenkwam ontmoette altijd een onverwoestbaar optimistische Eke. Getuige ook haar motto dat op haar gedachtenisprentje staat: "Verdriet is slechts de droevigste kant van geluk". We kunnen slechts dankbaar zijn dat die lieve 'vlinder' Eke er voor koos, zo vaak samen met ons te zijn.

alle kerkgangers iets kopen. We verkopen voor de Wereldwinkel eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Dus als u op 15 september thuis een kopje koffie gaat drinken en daarbij een lekker stukje chocola eet, dan weet u dat het met zorg geproduceerd is en dat de boeren een eerlijke prijs voor hun producten hebben gekregen. En wellicht zal het dan extra lekker smaken!



Rugzakjes

De maand oktober zal weer in het teken staan van de rugzakjesactie. Ieder jaar vullen we, samen met de Maranathakerk en de Maria Geboortekerk, zo'n 150 rugzakjes voor kinderen in Oost Europa. Ze worden gegeven aan kinderen die vaak in armoedige omstandigheden opgroeien. Schriften, pennen en kleurpotloden krijgen de kinderen

daar niet op school. Maar voor de ouders is het vaak heel moeilijk om het zelf aan te schaffen. Een kerstman komt in december naar verschillende scholen en deelt daar de rugzakjes uit. Voor de kinderen is dit een geweldig cadeau! Helpt u mee weer minstens 150 kinderen blij te maken?

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Vredesweek

Als Werkgroep Liturgie besteden we elk jaar extra aandacht aan de Vredesweek. Dit jaar is het idee ontstaan samen met onze buurkerk Effata de Vredesweek voor te bereiden en twee gezamenlijke vieringen te houden. Op zondag 22 september gaan wij naar de Effatakerk. De viering is daar om 10.30 uur en we zullen onze eigen kerk die zondag sluiten. De week daarop, zondag 29 september, blijft de Effata gesloten en komen parochianen uit de Effata naar onze viering.

We zijn met mensen van beide kerken bezig er mooie vieringen van te maken. Vast staat al dat Toine van den Hoogen (Em. Hoogleraar Fundamentele Theologie en landelijk voorzitter van het Vincent de Paul Center) bereid is in onze kerk de overweging te verzorgen. PAX heeft als thema voor deze Vredesweek gekozen: "Vrede verbindt over grenzen". Dit thema zullen we zeker in onze vieringen laten doorklinken.

Coming out day

Op vrijdag 11 oktober is het Coming Out Day. Op die dag zal op veel openbare plekken de regenboogvlag uitgehangen worden. Want iedereen doet ertoe!! Wat je geaardheid ook is. Uiteraard doen wij daaraan mee. Dus als U op die dag de regenboogvlag bij de kerk ziet hangen weet U waarom. Want bij ons is iedereen welkom en dat dragen we uit!!

*Namens het locatieteam,
Clara ter Berg*



'De Weg'

Op donderdag 26 september is er in de Dominicuskerk aan de Professor Molkenboerstraat 7 een uitvoering van het vertelconcert 'De Weg'. Dit concert is een gezamenlijk initiatief van de Antonius van Padua en de Effata. In 'De Weg' vertelt Ekaterina haar indrukwekkende migratieverhaal. Het gaat over haar vlucht uit de voormalige Sovjet-Unie en is een verhaal over afwijzing, verlies, veerkracht en hoop. Een vurige vertolking geïllustreerd met prachtige (harp)muziek.

In deze voorstelling brengt Ekaterina Levental op indringende wijze het menselijke gezicht van de vluchteling in beeld.

De datum 26 september is bewust gekozen. Het is de donderdag in de Vredesweek die dit jaar voor het thema 'Vrede verbindt over grenzen' heeft gekozen.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage voor de onkosten). Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar en met Ekaterina Levental uw ervaringen te delen.

Agenda

Op het moment van printen van dit blad is het voorgangersrooster voor oktober nog niet rond; ivm vakantie komen zij pas half september weer bij elkaar. Daarom treft u hier alleen het rooster van september.

-Zo 1 september 10.00u
Boskapel komt bij ons op bezoek.
Voorganger: Theo Brock mmv de cantor.

-Zo 8 september 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg mmv het Paduakoor.

-Zo 15 september 10.00u
Voorganger: Ekkehart Muth van de Boskapel mmv de cantor

-Zo 22 september 10.30u!
Wij gaan naar de Effata. **Onze Kerk is dan gesloten. Viering om 10.30!!**

-Zo 29 september 10.00u
Effata komt bij ons. Voorganger: Toine van den Hoogen mmv Gregoriaans Koor

Data activiteiten:

Nog even de belangrijkste data op een rijtje. Meer info over de activiteiten zelf vindt u elders in dit blad!

- 4 september Augustinuslezing
- 31 augustus en 4 september inzameling rommelmarkt
- 7 september rommelmarkt
- 14 september veiling
- 26 september concert 'De Weg'
- 28 en 29 september expositie verzamelingen
- 29 september Concert ivm 50 jaar Verschueren orgel
- 6 oktober Armeens Concert
- 19 oktober concert Wells Cathedral Choir

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 550 exemplaren
Oplage Kerst: 1.500 exemplaren

Redactie
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 12 oktober
Verschijningsdatum: 20 oktober

