

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Wat vieren we met Pasen?

"Wat vieren wij met Pasen?", vroeg Marie-Louise aan oma. Oma antwoordde: "Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan." "Is dat alles!", zei Marie-Louise. "Niks bijzonders. Ik sta elke dag op!"



Wat zeggen we eigenlijk als we belijden dat Jezus is opgestaan? Als je die vraag nu aan mensen zou voorleggen op straat zouden veel mensen met die vraag geen raad weten. Anderen zouden zeggen: "Voor mij betekent het dat Jezus na de dag dat hij vermoord en begraven is, toch weer levend uit het graf is gekomen". Ik zou mensen hun houvast aan een letterlijke interpretatie van het paasgebeuren niet willen ontnemen, maar toch geloof ik eerder dat

Pasen niets te maken heeft met het levend worden van een dood lichaam. Zelfs als wij Jezus lichaam nu zouden kunnen zien liggen in het graf, dan nog zouden we zingen: "Christus die verrezen is". Daarop zou iemand me kunnen zeggen: "Er staat toch dat het graf leeg was, het staat toch zwart op wit. En de vrouwen, zij zagen toch die man in dat witte gewaad die zei: 'Waarom zoekt u de levende bij de doden?' Dan moet er toch wel beweging zijn gekomen in dat dode lichaam, dan heeft hij het graf toch levend verlaten?"

Daarbij is het goed om te weten dat de verhalen, de evangelies pas 50, 60, 70 jaar na die Goede Vrijdag geschreven zijn. Zij doen geen verslag van de letterlijke gebeurtenissen van zoveel jaar daarvoor. De evangelies zijn geen kranten. De schrijvers, de evangelisten, hebben in de vorm van verhalen en beelden vol verrukking uiting willen geven aan de reële ervaring van de eerste leerlingen en volgelingen van Jezus, die eigenlijk niet te verwoorden is. En juist *daarin* zit het probleem. Wanneer we iets willen verwoorden

Lees verder op pagina 2

Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen

Zo 13 april, 10.00u: Palmzondag
Di 15 april, 19.00u: Viering tot inkeer en vergeving
Do 17 april, 19.00u: Witte Donderdag
Vr 18 april, 15.00u: Goede Vrijdag
Za 19 april, 16.00u: Kleuterviering
Za 19 april, 21.00u: Paaswake
Zo 20 april, 10.00u: Hoogfeest van Pasen



*Huis van God,
huis voor de buurt*

Verbinden

*Rol de steen van mijn hart,
zodat ik Jouw liefde ervaar.*

*Haal de doek van mijn ogen,
zodat ik Jou kan zien.*

*Wikkel het linnen van mijn handen,
zodat ik Jou aan kan raken,
en ik mij met jou verbinden kan.*

Berthe van Soest

Solidair

Wake voor Frans van der Lugt en de bevolking van Syrië.

▶▶ pagina 3

De kleine vissers

Zaterdag 19 april is er een speciale paasviering voor kleuters.

▶▶ pagina 4

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

dat niet te verwoorden is, zeggen wij dat op een verrassende manier. Dan maken we een noodsporang en dan gebruiken we een andere taal: beeldtaal. Een taal die tegen alle logica ingaat.

De evangelisten hebben hun toelucht gezocht in beeldtaal toen ze na de dood van Jezus geleidelijk aan ervaren dat het liefdesverhaal nu met hen doorging. Ze hebben ervaren dat Jezus die om zijn goedheid vermoord werd, door God niet in de steek gelaten werd. Van die overrompelende ervaring zijn de paasverhalen een neerslag. Aan den lijve hebben ze ervaren dat de goddelijke liefdeskracht Jezus in ere heeft hersteld. Zijn vrienden zijn dat gaan voelen na die Goede Vrijdag. Nog feller dan daarvoor spoorde Hij hen aan om verder te gaan op de weg die zij samen met hem waren ingeslagen. En dat is de ervaring van de leerlingen na Jezus dood. De overrompelende ervaring dat hij leeft.

De verhalen die we tijdens Pasen en de zondagen na Pasen horen zijn verhalen, beelden. Geen getuigenverlagen van feiten. Geen enkel verhaal vertelt dat Jezus dode lichaam is weggelopen uit het graf. De verhalen getuigen wel dat Jezus leeft in mensen. Gods liefdeskracht presenteert zich nu op een volstrekt nieuwe manier.

Pasen in De Verwondering

Stichting De Verwondering organiseert kleinschalige projecten die de leefbaarheid en maatschappelijke participatie van diverse Nijmeegse bevolkingsgroepen ten goede komen. Geïnspireerd door het christelijke geloof, wil de stichting op een praktische manier God's liefde uitdragen. Met Pasen biedt De Verwondering in haar koffiehuis in de Eilbrachtstraat een feestelijk programma aan.

En al deze verhalen heten evangelie, 'Goede Boodschap'. Goede boodschap omdat hij, die tijdens zijn leven zoveel mensen hielp opstaan uit ellende en ontreding, door God niet in de steek is gelaten.

Pasen vraagt nu aan ons: Ben jij al opgestaan? Ben jij al opgestaan om de ander te helpen? Ben jij al opgestaan om je te interesseren voor ideeën om dingen in onze samenleving te verbeteren? Ben jij al opgestaan om jouw kinderen aan te reiken wat voor jou heilig is in je leven? Om stroeve relaties weer vlot te trekken? Pasen is geen spookfeest van een levend geworden lichaam. Pasen is het feest van God die ons door de opstanding van Jezus op het hart wil drukken dat ook onze inspanningen om mensen te doen opstaan zin hebben. Wordt wakker en ontwaakt. Sta op!

Pasen, geloof in de opstanding. Het zal voor ons wel nooit een vanzelfsprekend feest worden. Het blijft gehuld in het geheim hoe God nog steeds ook met ons bezig is en ons kracht wil schenken om in ons leven voor elkaar en voor de meest kwetsbaren in beweging te komen en steeds opnieuw op te staan. Zalig Pasen.

*Kees Megens
(naar een artikel van Huub Schumacher)*

Op zondag 20 april is er een gratis paasbrunch van 13.00 tot 16.00u. Op maandag 21 april wordt er van 16.00 tot 19.00u film gekeken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De Verwondering zoekt nog mensen om deze dagen te koken, te bedienen of schoon te maken. Ook financiële steun is zeer welkom. Voor meer informatie en aanmelding: tel. 024-3607575 of e-mail info@de-verwondering.nl.

Column

door Joka Feenstra



Een teken

Zittend in de kerk hoor ik een lezing uit het Oude Testament dat me bekend voorkomt. Het volk Israël mort en 'geloofd niet'. Mozes is hier niet blij mee, God, zo het lijkt, even min. Met tegenzin – zou je kunnen opmaken uit de tekst – geeft God hen een teken: water uit een rots.

De Bijbel zit vol van precies dit soort verhalen: een twijfelende medemens, het verzoek om een teken, een afwijzing van de behoefte aan een teken, en dan toch het gevraagde teken. Wat een pijnlijke, vaak herhalende cyclus! Waarom die afwijzing van de behoefte aan een teken? Mogen wij geen teken hebben? Of mogen wij er niet één vragen? Wanneer ik verlang naar een teken, verlang ik dat iets mij persoonlijk raakt – dat het mij persoonlijk betreft! Gods dragende liefde voor alles, zou dat genoeg moeten zijn voor een mens? Een soort algemene liefde, voor iedereen geldend, dus ook voor mij?

We herhalen jaarlijks het verhaal van Gods betrokkenheid op mensen in de verschillende vieringen van het kerkelijk jaar. Zo ook met het Paasfeest. Deze herhaling is voor mij meer dan een herinnering van hoe het ook al weer zat. Ik vraag dat dit verhaal op mij persoonlijk betrekking heeft. *Mij* raakt.

Nodig (voelen te) hebben, is een ervaring dat kwetsbaar maakt. Waag ik het dan om te vragen? Of sluit ik me af, alsof ik niets nodig heb? God op de proef stellen? Waarom mogen we God niet op de proef stellen, stelt God ons niet ook op de proef? Een opstandige triomf woelt in me op wanneer ik beseft dat ondanks het verwijt, het volk in de woestijn wel hun teken krijgt! In deze Paastijd riskeer ik de afwijzing Gods, en vraag ik om een teken van persoonlijke nabijheid (en binnenkort het vormsel). En jij? Wat vraag jij?



We gaan ervoor! —

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Antonius van Paduakerk, na een betrekkelijk snelle bouwperiode die 154.160 gulden kostte, werd ingezegend door de toenmalige bisschop van 's Hertogenbosch. Zijn wapen prijkt in de kerk op een van de kapitelen, net als het wapen van de stad Nijmegen!

Ondertussen heeft de kerk zowel van binnen als van buiten veel meegemaakt. De kerk als gebouw is nog steeds een monumentale plek in de gemeente Nijmegen en een markant punt in de wijk Altrade die steeds onderdak heeft geboden aan allerlei activiteiten tot in de kelders toe (waarin al decennia lang de SKJ haar verdienstelijke jeugdactiviteiten ontplooit). De kerk als parochiegemeenschap is een vitale club, die zich steeds weer laat zien. Van erwtensoepactie tot voedselbank en rommelmarkt; maatschappelijke taken waarbij de gemeente steeds meer een beroep doet op vrijwilligers.

Het vieren van 100 jaar Antoniuskerk is daarom ook een zaak van historische en maatschappelijk belang. Dat willen en moeten we



ook laten zien. Wat dacht u bijvoorbeeld van een virtuele lichtshow rond de toren die er nooit kwam? Een geïllustreerde historische publicatie met anekdotes en interviews als gedenkboek? Er moet ook iets moois te maken zijn van de honderden foto's en video's van de restauratiewerkzaamheden van de afgelopen vijf jaar, omlijst met rondleidingen en exposities.

En dan feest! Een groot kinder- en buurtfeest rond de kerk, een manifestatie van wat het kerkcomplex te bieden heeft en welke rol het in 100 jaren heeft vervuld en nog kan vervullen voor de wijk en daarbuiten.

Laten we feesten wanneer en zolang het kan.

Ton van den Hout

Première —

Op 13 april gaat *De lastpost*, de nieuwe Nijmeegse Mattheüs Passie, in première. Parochiaan en voorganger Liesbeth Jansen schreef een deel van de teksten: "We willen het lijdensverhaal opnieuw vertellen – vooral voor jonge mensen die het verhaal niet of nauwelijks nog kennen. De teksten die ik schreef zijn daarom meer poëtisch van aard: ze sluiten aan bij een thema of emotie uit het lijdensverhaal, maar kunnen net zo goed gezien worden in het licht van je eigen leven hier en nu." Aan het stuk werken diverse koren mee. De première vindt plaats in de Molenstraatkerk, om 15:00u, maar kom bijtijds want vanaf 14:30u geeft een blazersensemble van QHarmony een muzikaal voorproefje. Kijk voor meer informatie en kaartjes reserveren op www.delastpost.nl.

Processie Kevelaar

Op zondag 18 mei 2014 vindt de 226ste bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar plaats. Meer informatie over het programma en opstappunten vindt u op de website: www.nijmeegse-processie.nl.

Solidair met Frans van der Lugt —

Op TV zien we beelden uit het belegerde Homs waar pater Frans van der Lugt, solidair met christenen en moslims, verblijft in een bijna totaal verlaten stad. Wat kunnen we doen? Maar niets doen is ook geen optie. Op initiatief van Rob van Woerkom en Marieke van de Ven houden we iedere zaterdag in de Vasten een wake om in solidariteit stil te staan bij deze man en alle mensen in Syrië. Een van de voorbijgangers die aanschoof bij de wake scheef het volgende:

Ja daar stonden we dan wat stil te staan. Het voelde wat vreemd aan, daar zwijgend met zo'n 20 mensen met een glazen potje in de hand voor Frans van der Lugt in Homs, Syrië. Eerst hoor en zie ik alles; een gillend kind, een voetbal die voorbij rolt, geroezemoes, een ambulance. Nieuwsgierige mensen en een fotograaf. Ik voelde de koude wind en was me bewust van een eksteroog die me stak en dat ik aan koffie toe was. Totdat Frans uitgroeide tot de miljoenen mensen in heel Syrië. Toen werd het stil in mij; heel stil. Ik zag andere dingen: mensen, mensen

en nog eens mensen. Mensen die gestorven zijn, die verminkt zijn, mensen die om en met hen treuren, mensen die blijven vluchten en verder vluchten en verder leven in kampen. Vaders, moeders, kinderen, zieken, ouderen. Ik zie vermoeide gezichten; ogen zonder hoop. Dan wordt het nog stiller. Zelfs daar op dat drukke pleintje. Ik bid verbijsterd; stil zonder woorden. Wel een vraag: waar gaat dit meelevend gebed van 20 stilstaande mensen naar toe? Wordt het daar omgezet in



een helpende hand? Een vergevend woord? Een onverwachte kracht, in toch een lichtpuntje dat wat hoop brengt? Ook kracht naar Frans, om hoop te zijn? De tijd is voorbij en ik ga stil met bus 6 naar huis.

Zaterdag 19 april houden we van 16.15u - 17.00 u de laatste wake. U bent van harte welkom bij de boom tussen het Koningsplein en de Marikenstraat. Op de website staat een link naar een video van Jan Leisink over de wake.

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Voedselbank

Net als voorgaande jaren organiseren we binnenkort weer een grote inzameling voor de Voedselbank. Het aantal cliënten blijft fors toenemen. Er zijn momenteel rond de 470 adressen waar welkijks een voedselpakket voor wordt gemaakt. Van deze extra levensmiddelen wordt door ongeveer 1.250 mensen gegeten!

Het foldertje dat u in de kerk krijgt uitgereikt, is samengesteld in overleg met de Voedselbank. We vragen u, aan de hand van dit foldertje, een aantal producten te kopen en deze mee naar de kerk te nemen. Van daar uit worden de levensmiddelen aan de Voedselbank gegeven. Het gaat niet om luxe producten, maar om basisvoedsel.

De actie start op zondag 18 mei. Op de daarop volgende zondagen (25 mei, 1 en 8 juni) kunt u alles inleveren in de kerk. Door levensmiddelen in te leveren, helpt u mee, om mensen in onze directe omgeving, voedszaam en gezond te laten eten. Het is beslist heel hard nodig! Doe dus allemaal mee!

Werkgroep Diaconie

De kleine vissers

Paasviering voor
kinderen van 3 tot 6 jaar



De vrienden van Jezus
zijn verdrietig.
Jezus is dood.

Ze zijn maar weer gaan
vissen, net als vroeger.
Maar dan...

Za 19 april 2014
16.00 – 16.30 uur
Antonius van Paduakerk

Concert

Het projectkoor AvP geeft zondag 13 april een passieconcert met liederen van o.a. Bach, Desprez en Mozart. Paul Keijsers is dirigent en Tjeu van Knippenberg bespeelt het orgel. Aanvang 16.00u.

Kroniek

Op 20 februari is *Peter Klaassen* overleden, daags na zijn tachtigste verjaardag. Hij was 41 jaar getrouwd met zijn vrouw Nelly. Ze zal zijn zorgzaamheid erg missen. We wensen haar veel sterkte in haar verdriet.

Agenda

- Zo 13 april, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. Gregoriaans koor
- Di 15 april, 19.00u
Viering tot inkeer en vergeving
- Do 17 april, 19.00u
Witte Donderdag
Voorgangers: Tjeu van Knippenberg en Kees Megens
m.m.v. Gregoriaans koor
- Vr 18 april, 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos
m.m.v. Larissa
- Za 19 april, 16.00u
Kleuterviering
Voorganger: Liesbeth Jansen
- Za 19 april, 21.00u
Paaswake
Voorgangers: Tjeu van Knippenberg en Kees Megens
m.m.v. Kleinkoor
- Zo 20 april, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. Projectkoor
- Zo 27 april, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. Gregoriaans koor
- Zo 4 mei, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. cantor
- Zo 11 mei, 10.00u
Vormselviering
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. Kleinkoor
- Zo 18 mei, 10.00u
Voorgangers: Kees Megens en Liesbeth Jansen
m.m.v. cantor
- Zo 25 mei, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. Gregoriaans koor

Inloopavond: do 1 mei,
vanaf 20.00u in de pastorie.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren voor: 14 mei
Verschijningsdatum: 25 mei