

Overweging 26-01-2014, 3<sup>e</sup> zondag door het jaar.

n.a.v. Jes. 8, 23b-9,3 en Math. 4, 12-23.

Welkom.

Het koor zong als intredezing: Aan de oevers van het meer van Galilea zag de Heer twee broers, Petrus en Andreas, en Hij riep hen: "Volg mij, ik zal vissers van mensen van jullie maken."

Dit is een passage uit de evangeliëlezing die wij zo dadelijk gaan horen.

Deze woorden verwijzen naar een belangrijke historische gebeurtenis: het begin van de gemeenschap van gelovigen. Maar het is veel meer dan geschiedenis, veel belangrijker dan wat gebeurd is: het gebeurt ook vandaag nog aan ons, nl dat wij geroepen worden, dat wij een bestemming in het leven krijgen. Gods glorie is het geluk van de mens, het geluk van de mens is Gods glorie. God heeft ons geschapen voor het geluk. Dat wordt ons niet zomaar in de schoot geworpen, dat ondervinden wij iedere dag. Wij moeten onszelf ervoor inzetten. Daartoe worden wij geroepen, ieder voor zich en wij samen voor ons allen. De hele bijbel gaat hierover: het is een boek vol levenswijsheid. Wij zullen ons er dadelijk wat meer in verdiepen. Ik wens u een mooie en goede viering.

Overweging.

Het geluk van de mens is Gods glorie.

Wanneer voelen wij ons gelukkig? Als we goed geslapen hebben en met plezier de dag beginnen. Als we echt zin hebben om er iets goeds van te maken. En daar komt heel wat bij kijken: zorg voor onze gezondheid, voor ons lijf en onze geest. Gezonde voeding, een proper en gezellig huis. Aandacht voor wat er in onze omgeving gebeurt, vooral voor de mensen die we ontmoeten. En ook: structuur in de dag. Weten wat we gaan doen, zicht hebben op wat ons te doen staat of wat we graag ondernemen. Sommige dingen moeten gewoon gedaan worden, anderen kunnen we kiezen. Dan krijgt onze tijd een bestemming, dan worden we niet geleefd, maar richten we onze tijd zelf in. Belangrijk is natuurlijk het werk van ons beroep. Dat geeft tientallen jaren aan veel mensen een vaste structuur aan de week. Het kan moeilijk zijn een nieuwe structuur te vinden als je met pensioen gaat. Er zijn ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen die daar cursussen voor aanbieden aan de werknemers die voor hun pensioen staan.

Al deze dingen garanderen niet dat wij gelukkig zijn, maar ze zijn er wel voor nodig. Gods glorie is het geluk van de mens. Het is zijn bedoeling dat we zó in het leven staan om mee te werken aan ons welzijn en dat van anderen. Je mag het in het licht van het geloof beschouwen als je roeping. We gebruiken dat woord er niet zo gauw voor. Maar het is op zijn plaats. Als we geloven dat hij dag en nacht ons leven draagt en leidt mogen we er op vertrouwen dat hij ons helpt te zien wat we nodig hebben en hij ons de kracht geeft het te volbrengen, vooral als het moeilijk is en alles tegen zit.

De Geest van God zweefde in den beginne over de wateren en schiep orde. Hij is evenzeer in ons werkzaam. De Bijbel is niet zozeer een geschiedenisboek, maar handelt over wat nu aan de orde is. De lezingen vertellen ons hoe het hier en nu met ons gesteld is, ze reiken ons aanwijzingen over de weg naar het geluk. Zeer belangrijk daarbij is dat wij samen geroepen zijn. Wij zijn geschonken aan elkaar, om er samen iets moois van te maken. We mogen ons gelukkig prijzen dat wij dit in onze geloofsgemeenschap doen. We hebben op talrijke manieren zorg voor elkaar. We komen samen in de vieringen om God te danken en zijn wijsheidslessen te aanhoren. Wij hebben aandacht voor zieken en voor mensen met wie wij onze rijkdom delen. We organiseren allerlei bijeenkomsten voor bezinning en psychisch welzijn: leerhuis, catechese, filmavonden. We zingen samen in koren en in de vieringen. En daarin ontmoeten we elkaar, raken vertrouwd met elkaar en zijn elkaar tot steun en vreugde. Zoals gewoon bij het koffiedrinken. We zijn heel rijk samen. We danken dat aan de inspiratie die we samen vinden in het woord van God, in het beantwoorden aan zijn roeping, die ook deel is van ons diepste verlangen naar geluk, naar vrede en gerechtigheid. Het is alleszins de moeite waard om er voor te werken dat het zo blijft. En we vieren met recht de eucharistie, dat is dank brengen aan de Vader van Jezus en onze Vader die dit in ons bewerkt.