

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Vakantie in Suriname

De indrukken van Jan Zuiker

De vakantie maanden zijn weer begonnen. Veel mensen gaan een tijd hun huis uit, weg uit de vertrouwde omgeving, naar een plek waar het aangenaam toeven is. Het is niet iedereen gegund, bijvoorbeeld omdat het geld er niet voor is. Als je ouder wordt heb je vaak ook niet zoveel zin meer om er nog echt op uit te trekken. Maar het is wel fijn om een paar dagen weg te kunnen naar een broer of zus, of naar kinderen. Of om je aan te sluiten bij een georganiseerde reis.

Ik zelf ben met een confrater twee weken naar Suriname geweest. De parochie heeft mij die reis geschonken toen ik de vijftigste verjaardag van mijn priesterwijding vierde. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt. Wij waren allebei echt aan vakantie toe. En we hebben Marieke Leferink bezocht die daar twee jaar als vrijwilligster in een verzorgingstehuis werkt als docente verpleegkunde. De belangstelling en steun vanuit de parochie voor haar missie is zo groot, dat zij zich bijna uitgezonden voelt door de parochianen. Het was fijn haar te ontmoeten en haar in het tehuis aan het werk te zien. Ze maakt het erg goed en is er helemaal op haar plaats.

Het was voor mij de eerste keer dat ik in de tropen verbleef. Die warmte is wel vermoeiend. Maar Suriname is een heel mooi land. De uitbundige begroeiing, de prachtige bomen en bloemen! Soms gewoon als onkruid langs de weg. We zagen ara's hoog in de koningspalmen. Ze zijn prachtig om te zien, maar hun gekrijs is niet om aan te horen. We maakten enkele boottochtjes, o.a. op de Commewijne, de Surinamerivier

en de Coppename, zo breed dat de Waal er een beekje bij is.

De mensen zijn heel vriendelijk en gastvrij. Waardevol waren de ontmoetingen met mensen die zich voor anderen inzetten. Je voelt je een kleine jongen als je dat allemaal hoort. Er zijn in Paramaribo een aantal internaten, allemaal door fraters en zusters opgezet en een tijd lang gerund. Die zijn er om kinderen uit het binnenland de gelegenheid te geven voortgezet onderwijs te volgen.

Vlak bij het fratersklooster waar wij logeerden stond het Christoforusinternaat voor zo'n 70 jongens en meisjes van middelbare schoolleeftijd. De directeur ervan was een indrukwekkende man. Met 15 jaar zelf op dit internaat gekomen, beschouwt hij het als een roeping die jongens en meisjes ontwikkelingskansen te geven. Je zult zo'n 70 pubers in huis hebben! Hij vertelde ons over zijn werk, en hield tegelijkertijd alles in de gaten wat er rondom gebeurde. De rustige manier waarop hij vertelde over zijn omgang met die jongeren, die natuurlijk ook paartjes vormen, was indrukwekkend. Ruimte geven, gevoelvol begrip opbrengen en toch ook structureren. Ik zal Lucius Romalo niet gauw vergeten.

Het verhaal wordt waarschijnlijk te lang. En er is nog veel te vertellen. Leerzaam is de ontmoeting met mensen in een andere cultuur, met andere opvattingen en gewoonten. Je leert de beperking van je eigen leefwijze kennen. En dat is waardevol. Omdat het je bescheidener maakt. Het kan een van de vruchten van goed vakantievier zijn. Ik wens het iedereen toe.

Pastor Jan Zuiker



*Huis van God,
huis voor de buurt*

Augustinus:

*"Gij hebt ons
naar U toe geschapen,
en rusteloos is ons hart
tot het rust vindt in U."*

Belijdenissen, 1, I,1

Antoniuspenningen

Antoniuspenningen voor Henk en Paulien Okkerse, Emmy de Jonge en Peter Roumen. Uitgereikt op de vrijwilligersdag.

▶▶ pagina 2

Fascinerend



▶▶ pagina 3

120.000 euro

Dat is de ambitie van een grote sponsoractie voor het glas in lood.

▶▶ pagina 3

www.avpnijmegen.nl

Vrijwilligersdag weer een feest



pagina 2

Goed voorbeeld

Bij kerkvader Augustinus (354-430) denk ik zelf terug aan een van de eerste colleges van mijn studie Religiewetenschappen. De docent schetste een beeld van een van onze voorbeeldchristenen, en vermeldde als saillant detail dat Augustinus zelf een buitenechtelijk kind had. Ik vind het iedere keer weer prettig te horen dat we echt allemaal slechts mensen zijn.

In 'Belijdenissen' beschrijft Augustinus zijn eigen weg naar het rechte pad, lees het christendom. Van zijn geboorte, via foute vrienden, op zoek en dus een studie filosofie, geïnspireerd door bisschop Ambrosius terug naar het christendom tot rond zijn 50^{ste} jaar.

'Belijdenissen' wordt gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Onlangs verscheen een nieuwe vertaling van de hand van Wim Sleddens, waarin hij het vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en eenvoudig Nederlands opschreef. Ten slotte is wijsheid soms al moeilijk genoeg.

Noortje ter Berg



*"Gij hebt ons naar U toe geschapen, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U."
(Belijdenissen, 1, 1, 1)*

Piushove

Wij zoeken parochianen die bereid zijn om af en toe bewoners van Piushove op te halen om naar de kerk te gaan. Opgeven kan bij Clara ter Berg of via de parochietelefoon: 024 - 3222388.

JOP-project

In drie avonden de wereld van vluchteling-jongeren leren kennen? Daar is natuurlijk heel wat meer tijd voor nodig. Maar in het afgelopen JOngerenProject Nijmegen Oost hebben we een aardig beginnetje gemaakt. We begonnen redelijk rustig: in de pastorie van de Antonius van Paduakerk (mooi huis, trouwens!) bekeken en bespraken we twee films over jongeren die naar Nederland gevlucht zijn.

De tweede avond kregen we bezoek van drie mensen van theatergroep Shake-It, een internationale groep waar ook nogal wat

vluchtelingen bij zitten. Ngugi uit Kenya, Madelin uit Angola en Ilya uit Wit-Rusland vertelden ons hoe ze in Nederland terechtgekomen waren, en waar ze hier tegenaan liepen. Dat was voor alle drie anders, maar over één ding waren ze het roerend eens: het vreemds aan Nederland is: de agenda... De derde avond waren we te gast bij Shake-It voor een bbqfeest, met muziek, streetdance en capoeira. Ook de oerhollandse sjoelbakken werden druk bespeeld. Als afsluiting van het project gaven we met 21 man acte de présence bij de voorstelling van Shake-it, getiteld 'Shake It! in Hyves! To BeE or Not To BeE' in de Nijmeegse schouwburg.

Al met al was het project weer erg geslaagd. We hebben een beetje meer gezien en gehoord van bijzondere mensen, met wie we anders nooit in aanraking zouden zijn gekomen. Voor herhaling vatbaar, zouden wij zeggen. Dus: tot volgend jaar, tot JOP!

Namens de JOP-voorbereidingsgroep, Hendrik Jan Bosman



Week 25

Logboek van een fascinerende week, door Michel ter Berg

Zondag: volgens de schepping-verhalen de laatste dag van de week, in menige kalender het begin. Rustdag en Vrijwilligerszondag, gaat dat samen? Tjeu staat uitvoerig stil bij Vrijwilligerszondag en Tom kijkt in zijn toespraak vooruit. Ook voor andere vrijwilligers is het geen rustdag. De catering draait op volle toeren, helaas door het weer geen tuinfeest. Maar in de pastorie wordt heel geanimeerd gevierd en de Antoniuspenning uitgereikt: Emmy de Jonge, Pauline en Henk Okkerse en Peter Roumen, bedankt voor jullie tomeloze inzet.

Maandag: de eerste werkdag voor de bouwploeg. De montanten van het rechter transeptraam zijn in de afgelopen week gemetseld met nieuwe handvormstenen en er zijn nieuwe brugstaven van rvs aangebracht. De glas-in-loodramen worden helemaal nagelopen. Plaatselijk het lood gerepareerd en verbreed en de gebroken ruitjes worden gelijmd onder een speciale UV-lamp. Voor extra stabiliteit worden koperen roeden aangebracht en door Darek vakkundig gebogen volgens de oude loodlijnen.



Dinsdag: de montanten worden binnen en buiten gevoegd. Het ziet er fantastisch uit en het kleurverschil tussen het oude en nieuwe muurwerk is marginaal. Wat een vakmanschap! Omdat de staalconstructie van het rosetraam nog niet binnen is, wordt de muur afgestoken en neemt Thomas het stucwerk van de zijingang onder handen. Aan het eind van de dag weet je niet wat je ziet.

Woensdag: al vroeg een inspectie door monumenteninspecteur Frans van der Zande van de gemeente. Samen met zijn stagiaire doorlopen we de vorderingen. Op de steiger bewondering en verwondering over de prestaties van dit bouwteam en de drive van vrijwilligers. Later op de dag arriveert het stalen roset, maar paniek, het is te klein. Onze coördinator Ton van den Hout beweegt hemel en aarde, letterlijk en figuurlijk vliegen bij het lasbedrijf de vonken er vanaf en dezelfde dag kunnen we alsnog plaatsen.



De centrale afbeelding in het roset van het westelijke transeptraam

Donderdag: het zandsteen rondom het rosetraam is behoorlijk aangetast. De breuken zijn in de werkplaats gelijmd. Het zandsteen



wordt vandaag weer aangebracht en plaatselijk nog aangeheeld met een speciale mortel. De constructie van de horizontale brugstaven en de verticale staalconstructie heet in de bouwterminologie het harnas. Het is nu met de plaatsing van de zandstenen rand compleet.

Vrijdag: vóór de verwijdering van de montanten zijn stalen balken onder het roset aangebracht. Die kunnen nu worden verwijderd en voor dat gewicht zijn spierballen nodig. De ramen die tesamen het roset vormen, worden herplaatst.

Zaterdag: vandaag is het seriewerk. De 24 panelen van het transeptraam worden aangebracht. Kitten, voegen, de finishing-touch. De steiger kan volgende week worden verplaatst. Voor de schoonmaakploeg weer heel veel werk aan de winkel, maar gelukkig morgen geen hinder meer van wapperende en scheurende dekzeilen en geen vogels meer binnen. Dat gaan we nog missen, die onvergetelijke competitie tussen, nee, de gezamenlijke compositie van de merels en Berry van Berkum op het orgel.



Sponsoractie: ambitie 120.000 euro

Op de vrijwilligersdag is door Jan Bulte een grote sponsoractie door de Stichting Vrienden van Antonius van Padua aangekondigd (foto hier naast). In ruil voor een flinke donatie kunnen mensen 'geestelijk mede-eigenaar' worden van één of meer glas in lood ramen. De fiscus kan op verschillende manieren behoorlijk helpen. Het enthousiasme op de eerste dag was groot.

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
ING: 940 356
ABN-AMRO: 41 86 67 160

Bereikbaarheid

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024-3229247

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Internet: www.avpnijmegen.nl

Kroniek

Op 25 mei, 8 maanden na zijn vrouw, is overleden *Piet Hoogaker*. In de schoenfabriek leerde hij zijn vrouw kennen met wie hij een goed leven had. Piet genoot erg van muziek en speelde ook zelf vol passie, vooral saxofoon. Toen hun gezondheid minder werd, verhuisden zij naar Nijeveld. Vanuit een volle kerk, met zijn favoriete muziek, hebben we hem uitgeleide gedaan. De kinderen en kleinkinderen wensen we sterkte bij dit grote verlies.

Dank

Annabel van Kesteren en haar ouders bedanken de parochiegemeenschap van harte voor de prachtige viering van de Eerste H. Communie. Het was een onvergetelijke dag.

Rommelmart

Op zaterdag 5 september is het van 10 tot 15 uur weer rommelmarkt. De inzamelingsdag is op zaterdag 29 augustus van 10 tot 16 uur. Dit jaar zijn er twee goede doelen: het hospice Bethlehem en het herstel van de glas-in-lood ramen van onze kerk.

Oude mobieltjes

Uw oude mobieltje is geld waard! Kerk in Actie krijgt per telefoon (werkend en niet werkend) max. 3,50 EUR. Het geld wordt gebruikt voor projecten en de telefoons worden (gerepareerd) in o.a. Afrika en Azië op de markt gebracht. Het mobiele netwerk is daar betrouwbaarder dan het vaste netwerk. Achter in de kerk op de diaconietafel komt een doos te staan waar u uw mobieltje in kunt doen.

*Namens de werkgroep diaconie,
Anneke Leisink*

Voedsel...dank

Drie zondagen voedsel inzamelen leverde een indrukwekkende opbrengst op: wel 30 volle kratten gevuld met koffie, groenten, jam, rijst, aardappelpuree en fruit. Ook in 10 andere kerken is veel gegeven. De Voedselbank zal de komende weken dus veel mensen kunnen helpen. En dat dan dankzij alle mensen die zo royaal aan deze actie meegedaan hebben. Heel, heel hartelijk bedankt!

*Namens de werkgroep diaconie,
Désirée Schalk en Anneke Leisink*

Agenda

-Zo 5 juli, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.
-Zo 12 juli, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 19 juli, 10.00u
m.m.v. de cantor.
-Zo 26 juli, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor.
-Zo 2 aug, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.
-Zo 9 aug, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor
-Zo 16 aug, 10.00u
Voorganger Albert Meijer
m.m.v. de cantor.
-Zo 23 aug, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooij
m.m.v. het Kleinkoor.
-Zo 30 aug, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het gregoriaans koor.

Meditatieve bijeenkomsten
"Stilte in de stad"
Zaterdag 4 juli om 16.00u
Zaterdag 1 aug om 16.00u.

In de zomermaanden zijn er geen parochie-inloopavonden.



Stilte in de Stad meditatieve viering

Even weg van de waan van de dag; een moment van bezinning. Dit kan tijdens een meditatieve viering in de Antonius van Paduakerk.

Iedere **1^e zaterdag** van de maand om **16.00 uur** maken we een half uur ruimte om ons te bezinnen met inspirerende woorden, stilte en zang. De vieringen vinden plaats vooraan in de kerk, onder de koepel.
Een bijzonderheid op zich!

Komende vieringen: 4 juli, 1 augustus, 12 september en 3 oktober

Antonius van Paduakerk Groesbeekseweg 96
www.avpnijmegen.nl

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost
Verschijnt 8 á 9 keer per jaar
Oplage circa 500 exemplaren

Redactie

Noortje ter Berg
Jan Bulte
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 23 augustus
Verschijningsdatum: ca. 4 sept.