

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Knielen en opstaan

een kans jou gegeven

Vasten. Zoek maar op in het woordenboek: het in acht nemen van de religieuze voorschriften om minder te eten, of zelfs af en toe helemaal niet. Dat gedurende zes weken voor Pasen, veertig dagen lang. Een gebruik dat vermoedelijk in de vierde eeuw vaste vorm kreeg in de christelijke kerk. Je plaats weten tegenover God. Onthechting, soberheid, inkeer, ommekeer. In de twintigste eeuw, zo lijkt het voor velen, werd er steeds minder zwaar aan die gebruiken getild. De aanduiding 'vasten' maakte metertijd plaats voor 'veertigdagentijd' en dat klinkt lang niet zo uitdagend meer. Ook al weet ik als pastor natuurlijk ook wel dat die naam gewoon een directe vertaling is uit het Latijn van 'tempus quadragesimae'.

En, even natuurlijk, klinkt in dat bijzondere getal 40 een geheimzinnig verband door met een aantal bijzondere beeldverhalen die, telkens opnieuw verteld, de ronde doen door de mensengeschiedenis: de grote zondvloed en de veertig dagen die Noach ronddobberde, de veertig jaar dat een stel haveloze vluchtelingen uit hun slavenbestaan rusteloos zochten naar het beloofde land; Mozes verbleef veertig dagen bovenop de berg waar hij de Eeuwige 'van ach-



teren' heeft zien voorbijgaan; en vergeet Elia niet, het model van de toekomstmens, die ook veertig dagen en nachten nodig had om het licht te zien; "nog veertig dagen en dan gaat Ninive ondersteboven!", riep Jona, maar mooi niet, want de bewoners gooiden het roer om en betuigden hun spijt, en last but not least (voor de christenen) de veertig dagen van Jezus in de woestijnige uitzichtloosheid: als je de moed opgeeft ga je eraan, maar hij kwam eruit en was sindsdien niet meer te stuiten. Ons vasten hoort thuis in dat verband. Vasten houdt dat allemaal vast. Ieder jaar weer. Iets strengs wellicht, maar het mag wel duidelijk zijn. Iets om trots op te zijn, zoals moslims trots zijn op de Ramadan. Een kans jou gegeven, iedere keer weer. Het heeft te maken met bezeugelen, onthechten, delen van wat je gekregen hebt, teruggeven van wat je genomen hebt. Met jezelf terugwinnen heeft het van doen, je oorsprong, iets heel dieps waarvan je in de verte herinnering meedraagt als je eigen kleine big bang, godallemachtig (de Naam zij gezegend) wat een geheim!

Ja, vasten: niet terug naar af, maar terug naar puur, naar 'in den beginne', in principe. Niet regressief, maar iets met 'heim', toen er nog nauwelijks 'wee' was, iets heel groots, maar dan in het klein, zo groot. Opstaan, resurrectie (verrijzenis), maar dan door te knielen en weer op ooghoogte komen van een kind dat jou met grote ogen aan kijkt, (ja jou, niet te geloven, maar doe het toch maar) en als het ware zegt: 'je hebt de kans: kijk nou toch 's goed, waar het in 't leven ècht om gaat'. En geknield ga je voelen, dat er geen twijfel mogelijk is: knielen is dé manier om op te staan. *Pastor Albert Meijer*



*Huis van God,
huis voor de buurt*

Van hier naar hier

*Waar het stil is
ga daar rustig zitten*

*sluit je ogen
neem een atlas
tussen je oren*

*laat je gedachten
kalmpjes door spannende
landen bladeren*

*tot ze ergens komen
waar het stil is*

*daar waar je
rustig ging zitten
om wat van
de wereld te zien*

Erik van Os

Eindelijk tijd

Een speciaal leerhuis op zes donderdagen in de Veertigdagentijd. Wie heeft zin en eindelijk tijd?

▶▶ pagina 2

Stap voor stap

Een delegatie van het bisdom kwam op bezoek en zag goed werk. Op naar de toekomst.

▶▶ pagina 3

Parochie

Een parochie is te omschrijven als een aantal mensen die zich gemeenschap noemen, omdat zij zich diep voelen aangesproken door de manier waarop zij hun zoeken en geworstel hebben beleefd en door wat zij (samen) gevonden hebben. Deze mensen heten ook parochianen, omdat zij bij elkaar in de buurt wonen. Het woord parochie komt van *paroikia kyriake*, wat betekent: *rondom de verblijfplaats van de Eeuwige*.

Bijbel

Mensen maken kennis met de bijbel via hun opvoeding of andere manieren van horen zeggen. Alle bijbelverhalen zijn opgeschreven en uiteindelijk gebundeld in 'de Wegwijzing', de Tora (en boeken vol reacties erop: levensverhalen, wijsheid, liederen) en in het Evangelie van Jezus (en boeken vol reacties erop: brieven, verslagen, droomgezichten). Het eerste 'deel' noemen we het Oude Testament. Niet omdat oud zou betekenen voorbij-niet-meer-zo-belangrijk. Integendeel oud wil hier zeggen: basis, fundament, repeterend Begin. Het tweede 'deel' kennen wij als het Nieuwe Testament, de getuigenis dat de verhalen doorgaan.



Wetenschap en geloof, matcht dat? Bijbelgeleerde Marcus J. Borg gaat deze combinatie niet uit de weg. Deze maand verschijnt een nieuwe uitgave van zijn populaire (en uitverkochte) boek 'Als met nieuwe ogen. De historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag'.

Borg maakt bewust onderscheid tussen Jezus als historische figuur, wat over hem is geschreven in de evangeliën en hoe hij in de christelijke traditie is overgeleverd. Daarnaast beschrijft hij hoe inzichten uit onderzoek zijn eigen geloofsweg hebben gevormd. Een proces waarin hij ook tijden van ongelof kende.

Volgens Borg geeft historisch onderzoek ons een beeld van de geschiedenis en kan het ons helpen de figuur van Jezus zelf te verstaan en te ontmoeten. Borg: "De resultaten van het onderzoek naar de bijbel staan niet los van ons leven, maar kunnen belangrijke richtingwijzers zijn naar een vernieuwd of nieuw geloof, naar een leven van geestelijke uitdaging, barmhartigheid en gemeenschap. Een recensent van het AD schrijft over dit boek: "een prachtig boek dat ik iedereen aanraad te lezen die de christelijke geloofsvoorstellingen van zijn jeugd achter zich heeft gelaten en op zoek is naar nieuwe". Dit boek is goed te gebruiken in leesgroepen.

Noortje ter Berg



Diakonie, leerhuis, liturgie

Drie termen die in een parochie belangrijk zijn: *de diakonie* - goed zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft; *het leerhuis* - voortdurend met 'het verhaal' (de bijbel) bezig zijn en tot je laten doordringen, want is van doorslaggevend gewicht voor de diakonie; *de liturgie* - de dankbaarheid viert jegens de Eeuwige, dat we leven mogen, dat we dienen mogen, dat de aarde ons is toevertrouwd; dit doet de gemeenschap door woord en gebaar in verbondenheid met het viert van die ons zijn voorgegaan en het nodige aan ons hebben doorgegeven (de traditie).

Tijd voor een leerhuis

Voortdurend met 'het verhaal' bezig zijn. Wie hebben daar eindelijk tijd voor en zin in, om die tijd te besteden aan een leerhuis dat open is op zes donderdagen van de Veertigdagentijd. We denken aan mensen die niet (hoeven te) werken, door welke omstandigheid dan ook. Vrijwillig, onvrijwillig, eindelijk pensioen, werkeloos ... vult u zelf maar in.

Plaats: Pastorie Antonius van Padua, Groesbeekseweg 96.

Tijdstip 10.30 – 12.15 uur.

Programma

26 februari:	In Gods naam
5 maart:	Zeven dagen
12 maart:	Van de Aarde en de Aardeling
19 maart:	Hele halve mensen
26 maart:	Een boom van kennis
2 april	Samen bruiloft viert

Iedere bijeenkomst bestaat uit een inleiding, pauze, en uitwisseling van gedachten bij de bijbelverzen. De inleiding wordt gegeven door pastor Albert Meijer. U kunt de bijeenkomsten ook afzonderlijk bijwonen.

Pastor Albert Meijer

Wat voor vastentype ben jij?

Vasten: wel eens van gehoord of zelf wel eens gedaan? Een sapkuurtje of heuse Ramadan? Doe de test en vindt uit wat voor vastentype jij bent.

<http://www.vastenactie.nl>

Zorg voor elkaar. De weg naar een betere wereld is geplaveid met naastenliefde. Zorgen voor elkaar, elkaars zorgen verlichten. Een mens is nooit een eiland maar leeft in verbondenheid met anderen. 'Wie is eigenlijk mijn naaste?' vraagt u zich wellicht wel eens af in onze hectische maatschappij. Overal ter wereld leven mensen met wie wij ons verbonden kunnen voelen en die onze hulp nodig hebben. Mensen voor wie wij iets kunnen betekenen door een klein stukje van onze welvaart met ze te delen. Mensen die op hun beurt ons stimuleren met hun – ondanks materiële armoede – inspirerende levensgeluk. Door in elkaar te geloven en voor elkaar te zorgen, kunnen we samen meer van de wereld maken waarin we wonen. De wereld groeit als we delen. Als we dat doen omdat we onze naasten lief hebben, dan wordt de wereld waarin wij leven een betere voor ons allemaal. Daar staat Vastenactie voor. En ook dit jaar ondersteunt de werkgroep Diaconie een project in Ghana. Vastenactie werkt samen met het Women and Development Pro-

gramme (WADEP) aan het verbeteren van de achtergestelde positie van met name vrouwen, in het Nkwanta district. De landbouwgronden zijn vruchtbaar, maar toch leven er 156.000 mensen in armoede in dit afgelegen gebied met een gebrekkige infrastructuur. Veel jonge mannen trekken naar de steden om een baan te zoeken. De vrouwen blijven achter en vervullen de zware rol van moeder, huishoudster en landarbeidster. Voor vrouwen en meisjes zijn er geen gelijke kansen in onderwijs, gezondheidszorg en economische mogelijkheden.

WADEP geeft mede dankzij de steun van Vastenactie trainingen en cursussen en zet speciale kredietprogramma's op. Ze begeleidt mensen om meer marktgericht te gaan produceren. Door alle trainingen en cursussen kunnen vrouwen zelf een inkomen verzorgen of hun inkomen vergroten. Zo bouwen ze aan een structurele toekomst voor de gemeenschap. Wilt u ook dit project ondersteunen? Maak dan uw gift over op Giro 5850 ten name van Vastenactie, Den Haag.

Op woensdag 11 februari is er een delegatie van het bisdom in onze kerk op bezoek geweest. Deze delegatie bestond uit de directeur en de adjunct-directeur van het kantoor van het bisdom en het hoofd en twee medewerkers van het bouw bureau van het bisdom. Doel van het bezoek was inspectie van het in 2008 uitgevoerde herstel en beoordeling van de door het parochiebestuur voorgenomen werkzaamheden voor de komende jaren. Er is veel respect voor wat Pieter Spierings en zijn werkploeg reeds gepresteerd hebben.

Er is afgesproken dat er op korte termijn twee gedetailleerde plannen gemaakt zullen worden. Een plan voor het herstel van de figuratieve kerkraden en een plan voor het herstel van de koepel met de toren. Beide plannen moeten aan het bisdom worden voorgelegd voor toestemming, alsook aan de gemeente Nijmegen voor de noodzakelijke Monumentenvergunning en subsidieverlening. Het parochiebestuur denkt dat het plan voor het herstel van de ramen bij het bisdom een goede kans voor goedkeuring zal hebben.

Het herstel van het dak en de toren ligt complexer. De beslissing daarover hangt onder andere af van de verwachtingen voor het gebruik van het kerkgebouw in de komende 25 jaar. Belangrijk daarbij is wat de voorgenomen herindeling van het bisdom in 60 parochies zal betekenen voor Nijmegen. Daarnaast spelen de noodzakelijke omvang van het werk, de kwaliteitseisen voor de uitvoering, de hoogte van de kosten en de financiering een rol.

Het parochiebestuur is verheugd dat we de kerk veilig mogen blijven maken voor gebruik in de komende 5 jaren en dat er dus goede redenen zijn om te gaan werken aan een actie voor de financiering daarvan.

Het parochiebestuur



Grace Owusua (53) uit Kpsa over het spaar- en kredietprogramma waaraan zij meedoet: "Vier van mijn tien kinderen zijn gestorven. Ik wil dat de andere zes een beter leven kunnen leiden dan ik. Daarvoor moeten ze naar school. Dat is de reden dat ik me heb aangesloten bij de vrouwengroep hier in het dorp. Samen houden we ook de markt schoon en ik koop de bezems die we daarvoor nodig hebben. En het is ons gelukt om op de markt vier toiletblokken met elk tien wc's te plaatsen. We hadden hier als groep vijf miljoen cedis voor gespaard (=500 euro)."

Denkt u aan de
Aktie Kerkbalans?

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
Postgiro: 940 356
ABN-AMRO: 41 86 67 160

Bereikbaarheid

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen (024-3229247)

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Vastenmaaltijd

De vastenmaaltijd is een leuk samenzijn met mensen van verschillende kerken. Ook dit jaar koppelen we een goed doel aan de maaltijd. We hebben contact gezocht met Marieke Leferink in Suriname en zamelen geld in voor Bejaardenhuis Fatima-Oord in Paramaribo. We zoeken mensen die voor 6 personen een eenvoudige (eenpans-) maaltijd willen koken. U kunt zich opgeven met onderstaande bon of op de lijsten achterin de kerk. De gerechten zijn sober, maar smaken voortreffelijk. Naast het eten is er ruimte voor bezinning. U kunt kaarten kopen en die sturen aan gevangenen. We vragen een bijdrage van 3,50 euro voor de onkosten. Het geld dat u meer geeft gaat naar de bewoners van het Bejaardenhuis Fatima-Oord. De maaltijd is op dinsdag 24 maart om 18.00u in het Parochiehuis aan de v. Slichtenhorststraat. Zelf meenemen: bord, glas, bestek en toetjesschaaltje. Kom ook en laat het u smaken!

*Namens de Werkgroep Diaconie,
Paulien Meijboom en Anneke Leisink*

Gesprek op maat

Het spreekuur op maandagochtend gaat in aangepaste vorm verder. Pastor Albert Meijer zal niet standaard de hele ochtend op de pastorie zijn, maar u kunt hem bellen voor een afspraak (Tel. 06-18550571)



Kroniek

Op 25 januari overleed *Marcel Brand*. Hij was pas 43 jaar. Alhoewel het leven hem liefde, succes en dynamiek bracht op velerlei gebied, kon hij zijn balans uiteindelijk moeilijk vinden. Zijn dood heeft zijn naasten veel verdriet gebracht. Hij was getrouwd met Lisette Pals en had 3 kinderen: Beth, Maan en Kid. Vanuit een overvolle kerk hebben we hem uitgeleide gedaan met emotievolle woorden en muziek. Hij is begraven op de natuurbegraafplaats Bergerbos in St. Odilienberg. Wij wensen zijn gezin, ouders, familie en vrienden veel sterkte en troost in hun verdriet.

Op 9 februari is *Ria Burgers-de Boer* (81 jaar) na een kort ziekbed overleden. Ze woonde sinds 1960, toen zij met haar man Jan en hun 4 kinderen naar Nijmegen kwam, in de Archipelstraat. Daar heeft zij graag voor haar kinderen en kleinkinderen gezorgd. Haar grote passie was de muziek; zij speelde graag en veel piano en gaf aan menigeen pianoles. Het plotselinge overlijden van haar dochter Monica in 2005 was een grote klap voor haar die zij niet echt meer te boven kwam. Wij wensen Ria's kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte.

Agenda

- Wo 25 feb, 19.00u Aswoensdag
Voorganger: Theo Brock
- Zo 1 maart, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.
- Zo 8 maart, 10.00u
Voorganger: pastor Tjeu van Knippenberg, m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 15 maart, 10.00u
Voorganger: pastor Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Zo 22 maart, 10.00u
Voorganger: pastor Albert Meijer
m.m.v. het Gregoriaans koor.
- Zo 29 maart, 10.00u
Voorganger: pastoor Joop Vernooij, m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 5 april, 10.00u
Palmpassen, Voorganger: Dick Akerboom, m.m.v. het Gregoriaans koor. De kinderen worden speciaal uitgenodigd en mogen hun palmpassen stokken meenemen om mee in de processie te lopen.
- Parochie-inloopavonden:
do 5 maart en do 2 april vanaf 20.30 in de pastorie.

5 maart concert NSK

Dit jaar viert het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) zijn zeventende lustrum met een concert-tournee. In VocaalVrij zingt het NSK o.l.v. Maria van Nieukerken - naast twee wereldberoemde stukken van Bach en Rachmaninov - werken van zeven Nederlandse componisten. Podiumpresentatie en theatrale elementen vormen een belangrijk aandachtspunt. Het NSK is een projectkoor bestaande uit jonge, getalenteerde amateurzangers. Donderdag 5 maart, 20:15u, Antonius van Paduakerk. Meer informatie en reserveren: www.nskk.nl en 06-23838626.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 8 á 9 keer per jaar. Oplage circa 500 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jan Bulte
Jeanine van Weert
Mail: J.bulte@owi.umcn.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 16 maart
Verschijningsdatum: 27 maart

BON VASTENMAALTIJD

inleveren op de pastorie vóór zondag 15 maart a.s.

naam

telefoon

Vul in wat van toepassing is

- Ik help koken en kom ook eten. Aantal eters ...
- Ik kom heel erg graag eten. Aantal eters ...
- Ik wil alleen helpen koken. Aantal helpers: ...

