

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Pelgrimstocht

een metafoor voor de veertigdagentijd

De veertigdagentijd dient zich weer aan, een periode waarin we ons voorbereiden op Pasen. De veertigdagentijd verwijst naar de veertigjarige zwerftocht van het joodse volk door de woestijn, en naar de veertig dagen die Jezus in de woestijn verbleef om zich te bezinnen op zijn missie. In de Bijbel is veertig het getal dat staat voor bezinning, bekering en voorbereiding.

Welbeschouwd kan de Bijbelse periode van veertig dagen/jaren ook opgevat worden als een metafoor van onze eigen pelgrimstocht door het leven. Een tocht geplaveid met lief en leed, beloftes en geloftes, oud zeer en nieuwe mogelijkheden. Een zoektocht waarbij het gaat om het goede te behouden, het onvermijdelijke een plaats te geven, en uit te zien naar wat nog niet is door open te staan voor het onbekende.

Bij deze pelgrimstocht gaat het niet alleen om het einddoel, maar ook om het zoeken. Een zoektocht naar jezelf en je naasten. Waar zit je aan vast en waarvan kan je moeilijk loskomen? Hoe kijk je naar jezelf en hoe ga je met medemensen en de schepping om? Waarin ontdek je de hand van de Eeuw-



ge? Zo wordt de pelgrimstocht een oefening om afstand te nemen van zaken die er niet toe doen en je open te stellen voor zaken die echt wezenlijk zijn.

De zaligsprekingen van Jezus geven ons richtingwijzers voor wat echt wezenlijk is op onze levensweg. Wezenlijk is om barmhartig te zijn en op te komen voor alles wat kwetsbaar is. Wezenlijk is om je eigen gebreken te kennen en de tekortkomingen van anderen te begrijpen. Wezenlijk is om oprecht te zijn in de omgang met anderen, en de waarheid niet te verdraaien voor eigen doeleinden.

We bereiden ons voor op Pasen, dat zonder lijden geen betekenis heeft. Ook onze solidariteit met medemensen en moeder aarde kan niet zonder offeringsgezindheid. In de vastentijd kunnen we door onthoudingen onszelf duidelijk maken

dat luxe geen noodzaak en vanzelfsprekendheid is.

Naar Jezus voorbeeld kunnen we proberen als actieve, levende mensen op weg te gaan. Die tocht is geen gemakkelijk weg, maar leert ons wel een geïnspireerd leven te leiden dat dood en pessimisme aankan.

Lees verder op pagina 2



*Huis van God,
huis voor de buurt*

*Wat zich gaande voltrekt
in de ziel van de pelgrim
is niet een toenemend verlangen
naar het bereiken van zijn reisdoel
niet het vinden van het heilige
aan het einde van zijn bedevaart
maar zijn overgave aan de ruimte
aan de kiezels op zijn pad.*

Catharina Visser
(Door schemering en dageraad)



Klussendag

Op 16 april gaan de handen uit de mouwen!

▶▶ pagina 3

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

Gelukkig zijn binnen de Christelijke traditie hoop, geloof, liefde en troost krachtige begrippen die u en mij kunnen steunen op deze pelgrimstocht. Hoop biedt de mogelijkheid om vol te houden tegen beter weten in. Geloof in de Eeuwige en in de blijde boodschap van Jezus geeft ons leven zin. Liefde voor jezelf, je naasten en de schepping zijn de ingrediënten voor een geïnspireerd leven. Troost mogen we putten uit het simpele gegeven dat we deze pelgrimstocht elke dag weer opnieuw mogen aanvangen. Ik wens u tijdens de komende veertigdagentijd een goede tocht toe.

Theo Brock



JOP

Ben jij tussen de 12 en 15 jaar? Wil je weten wat het betekent om een lichamelijke handicap te hebben? Of niet aangeboren hersenletsel? Of autisme Doe dan mee met het Jop project en ontmoet jongeren met een handicap.

Programma: ma 28 februari (o.a. film), wo 16 maart (o.a. bezoek woonvorm & wiiën), wo 27 april (o.a. creatieve workshop), alle avonden van 19.00 tot 21.00u. Locatie: Werkenrode en het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81. Geef je op bij Marian Verhoeckx: verhoeckx@hetnet.nl of 024 - 3235877 of via Hyves!



Stap voor stap

De vieringen in de veertigdagentijd staan in het teken van pelgrimeren. Wie pelgrimeert, gaat zo'n weg stap voor stap, maakt een proces door en komt allerlei fases daarin tegen.

Deze fases vormen de rode draad in de veertigdagentijd; ieder weekend maken we als het ware een volgende stap op de pelgrimsweg, beginnend bij Aswoensdag:

vertragen, verstillen, loslaten, vereenvoudigen, verbinden en vertrouwen.



Samen op pad

De Vastenactie Pelgrimstocht is een unieke, spirituele vierdaagse en begint op donderdag 7 april 2011. Samen met andere wandelaars wandelt u over inspirerende eeuwenoude bedevaartroutes in het Zuid-Limburgse landschap. Deze spirituele vierdaagse biedt u de kans om verstillen en bezinning te ervaren in de traditionele vastentijd. Daarnaast is deze pelgrimstocht natuurlijk een goede gelegenheid om heerlijk te wandelen en gelijkgestemden te ontmoeten. Kijk voor meer informatie op: www.pelgrimstocht.nl.

Aan de wandel

Eind maart verschijnt een nieuw boek van Anne van der Meiden: 'Geloven op jaarbasis, een ongevoerd dagboek'. Van der Meiden is bekend als theoloog, communicatiewetenschapper, publicist en voorganger in trouw- en doopdiensten van het koninklijk huis. Ook vertaalde hij de bijbel in het Twents.



In 'Geloven op jaarbasis' beschrijft Van der Meiden een wandeling door de krochten van onze geest. De lezer passeert 366 prikkende gedachten over de opschoning en herwaardering van ons religieus erfgoed.

Onderweg wordt onze religieuze bagage onderzocht: wat kunnen we beter ontsokkelen, loslaten of parkeren? Wat willen we herwaarderen, verrijken met nieuwe visies? Hoe helpen we elkaar af van waarheidsclaims en hoe steunen we elkaar bij de opsporing van nieuw elan?

Het zijn geen nieuwe vragen, maar zolang we geen passend antwoord hebben blijven deze vragen ons uitdagen. Aan u als lezer de uitnodiging om kritisch mee te wandelen.



Vanuit het bestuur

Op zondag 16 januari waren we te gast bij de Maria Geboortekerk, waar we op aangename wijze werden ontvangen, met een rondleiding door kerk en bijgebouwen. En met een lunch, die ons de gelegenheid bood om nog wat door te praten over de eigenheid en kracht van de parochies, over de eerbiedwaardige schoonheid van onze kerkgebouwen. Het was een geslaagde bijeenkomst, die we hebben afgerond met een woord van dank waarin we de parochianen van de Maria Geboortekerk op onze beurt hebben uitgenodigd om over enkele weken eens bij ons te komen buurten.

Het bezoek past in ons streven om een goede samenwerking met de andere parochies te bevorderen, terwijl we tegelijkertijd zeer duidelijk zijn over onze eigen toekomst: de parochianen van Antonius van Padua vormen een eigen, hechte gemeenschap, die aan de Groesbeekseweg blijft kerken.

Die boodschap heeft Paul Sars nog eens onder de aandacht gebracht van deken Jan Stuyt sj., in een informeel gesprek dat zij voerden op dinsdag 25 januari. De deken is inmiddels op de hoogte van de correspondentie tussen het bisdom en ons parochiebestuur. Hij is goed geïnformeerd over ons standpunt dat een vitale Antoniusgemeenschap van groot belang is voor het kerkelijk leven én voor de gemeenschap rondom de kerk, met name voor die mensen die ons nodig hebben.

Paul Sars

Klussendag!

Het is niet ongemerkt gebleven dat velen de Antonius van Padua een goed hart toedragen. Enkele maanden terug mochten we meer dan 800 handtekeningen overhandigen aan de bisschop.

Ook wordt er bijna dagelijks onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw, soms tot verbazing maar bijna steeds met positieve aanmoedelingen van wijkbewoners. Dus wijkbewoners, laat het niet bij aanmoediging alleen, maar help mee en kom naar de klussendag op zaterdag 16 april!

Het zou geweldig zijn als parochianen en wijkbewoners samen de handen uit de mouwen steken om de kerk een opknabbeurt te geven. De restauratiewerkzaamheden hebben zo hun sporen nagelaten en er zijn genoeg klussen en klusjes die we samen kunnen uitvoeren.

Wilt u bijvoorbeeld eens de gewelven zien? Ga mee naar boven en als u er dan toch bent kunt u gelijk meehelpen met opruimen. Ook de vloer heeft een opknabbeurt nodig, de biechtstoelen kunnen van binnen wel een likje verf gebruiken, de traptorens liggen onder het gruis, de tuin en het kerkplein vragen onderhoud en niet te vergeten aan het einde het resultaat naar de DAR brengen.



Voor de inwendige mens wordt gezorgd: de parochie zorgt voor koffie, thee en broodjes en om 16.00 is er een gezellige borrel. Wilt u ook een handje helpen? Neem dan ook vrienden en vriendinnen mee; vele handen maken licht werk en bovendien is het nog gezellig ook!

In verband met de organisatie van de dag zouden we graag van te voren willen weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich aanmelden via e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl, per telefoon: 024 - 3222388 of via de intekenlijst achter in de kerk. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel mensen u komt. Tot ziens op zaterdag 16 april vanaf 10.00u in de Antonius van Paduakerk!

*Ton van den Hout
Rob van Woerkom*



Eet u mee?

Op woensdag 13 april organiseren we weer de vastenmaaltijd, van 18.00 tot 19.30u in het parochiehuis. Het goede doel voor dit jaar is de Stichting Children Fund of Siasi, waarvan pastor Albert Meijer voorzitter is. 100% van de giften komt ten goede aan het onderwijs aan kinderen op Siasi, een klein eilandje in het zuiden van de Filipijnen. Onderwijs kan daar bijna alleen bestaan dankzij de steun van deze Nijmeegse stichting. Meer informatie leest u op onze website.

U betaalt 4 euro voor de maaltijd zelf. Ook zoeken we weer mensen die een eenvoudig eenpansgerecht willen koken voor ongeveer 6 mensen. Het is de bedoeling dat u zelf bord, bestek, toetjesschaaltje en een glas meeneemt. Tijdens de maaltijd zullen, zoals ieder jaar, kaarten te koop zijn die gestuurd worden als Paasgroet naar patiënten in de Pompekliniek.

Opgeven kan via de bon op de achterzijde, per e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl of op de lijst achter in de kerk.

Werkgroep Diaconie



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024 - 3229247

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388



Kroniek

Op 22 december overleed *Gerard van Gemert*. Geboren en getogen in Nijmegen, waar hij samen met zijn Anneke een gezin sticht, zal hij zijn leven lang in zijn geliefde stad blijven wonen. Op 90-jarige leeftijd is hij toch nog plotseling overleden. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Op nieuwjaarsdag is overleden *Cor van Benthem-Doeleman*. Zij woonde in de Archipelstraat en is 88 jaar geworden. Onder grote belangstelling heeft haar uitvaart vanuit onze kerk plaats gevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte met hun verlies.

Concerten



12 mrt, 20.15u: Mädchenkantorei
Het meisjeskoor van de Petri-kerche uit Mülheim an der Ruhr brengt een bijzonder barok en romantisch concert. Het koor van ongeveer 25 tieners zingt composities van o.a. Bach, Händel en Mendelssohn. Alfred Pollmann begeleidt op orgel en speelt ook zelf als solist. Gratis toegang, na afloop deurcollecte. Het programma vindt u op onze website.

27 mrt, 15u: MAQAM
Nijmeegs kamerkoor Maqam zingt Rakastava (de geliefde) van de Fin Jean Sibelius. Toegang: 10 euro. Zie ook www.maqam.nl.

Op 2 januari is overleden *Toon Smits*, echtgenoot van Iet Smits. Hij was een begenadigd kunstenaar en had veel plezier in het maken van puzzels. Velen hebben afscheid genomen in een prachtige uitvaartdienst. Hij is 92 jaar geworden. Wij wensen Iet en zijn zonen en hun gezin veel troost.

Op 22 januari is overleden *Maria Emilia Josephine Arens-Adam*. Ze werd 88 jaar. Zij was lerares, kunstenaar en moeder van vier kinderen. Zij was erg gelovig, wat haar sterkte in haar ziekte. Wij wensen haar man en kinderen veel troost in hun verlies.

Agenda

- Zo 6 mrt, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v. de cantor.
- Wo 9 mrt, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Theo Brock
- Zo 13 mrt, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor. Kinderwoorddienst.
- Zo 20 mrt, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. de cantor.
- Zo 27 mrt, 10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v. het Gregoriaans koor.
- Zo 3 april, 10.00u
Voorganger: Theo Brock m.m.v. de cantor.
- Zo 10 april, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor. Kinderwoorddienst.
- Zo 17 april, 10.00u
Palmpasen
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Gregoriaans koor.

Inloopavonden:
Do 3 maart en 7 april, 20.00u in de pastorie.

Meditatieve vieringen:
Wo 2 en 16 maart, 6 en 20 april 19.30u in de sacristie.

Op zondag 3 april neemt Perla Akerboom afscheid als dominee van de Lutherse kerk. De viering vindt plaats in onze kerk, m.m.v. het Posaunenchor uit Bippen en het Luthers Projectkoor Nederland. Alle parochianen zijn van harte welkom. Aanvang: 14.30u. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de Lutherse kerk.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 7 á 8 keer per jaar. Oplage circa 500 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 25 maart
Verschijningsdatum: 8 april

BON

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mail

0 Ik neem deel aan de vastenmaaltijd met ... personen.

0 Ik neem deel met ... personen en breng een maaltijd mee.

0 Ik kom niet eten maar wil wel koken.